

**Vraag 3**

Wees eens eerlijk: hoe kijk jij tegen gevangenen aan? Praat eens met elkaar door over de (voor)oordelen die je over gevangenen hebt. Hoe komt dat? Wat vind je ervan?



Lees maar in Romeinen 3:

- *God niet gezocht*
- *Afgeweken van de goede weg*
- *Leugen en bedrog*
- *Geweld en doodslag*
- *Vernieling en ellendigheid*
- *Onruststoker*

Hoe belangrijk is het dus dat we niet altijd ons oordeel klaar hebben over anderen, maar dat we alle mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Hoe kun je anders ook bidden: 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren'? Hoe kun je anders vrij worden?

We zijn al snel geneigd te oordelen over onze naaste. Maar zijn wijzelf wel zo onschuldig? De splinter in iemands anders oog zien we wel, maar de balk in ons eigen oog zien we niet. Laten we eens kijken naar ons eigen strafblad! Weet je hoe de Heere ons ziet? Als een misdadiger! Gebonden! Onze zonden?

**Opdracht 3**

Misschien ben je het hier helemaal niet mee eens. Je denkt: 'Zo slecht ben ik niet'. Maar, is er één gebod dat jij kunt houden?

**Zoek Mattheüs 5:21-22 eens op.**

Wat zegt de Heere Jezus hier over schelden?

Welke waarschuwing geeft de Heere Jezus ook jou in Mattheüs 7:1-2?

**Gods toekomst**

We lezen dat de Zoon des mensen zal komen in Zijn heerlijkheid. Een dag van licht en glorie. Het zal heel anders zijn dan toen Hij de eerste keer verscheen op aarde. Toen kwam Hij in armoede en vernedering. Als Hij terug komt, zullen alle volken voor Zijn troon verzameld worden.



Misschien denk je wel: 'Hoe kun je daar nu rustig onder blijven, als je weet dat je voor God zo'n zwaar strafblad hebt? Dat is voor mij geen dag van heerlijkheid, maar van donkerheid en grote schrik!' Maar, voor iedereen die zich dit realiseert is er een goede boodschap. De boodschap van het Evangelie, zoals verwoord door Simeon:

*Een licht, zo groot, zo schoon,  
Gedaald van 's hemels troon,  
Straalt volk bij volk in d' ogen.  
Terwijl 't het blind gezicht  
van 't heidendom verlicht,  
En Israel zal verhogen.*

De Heere Jezus is als het Licht in de duistere wereld gekomen om het oordeel van zondaren weg te dragen. Voor ieder die gelooft in Hem, wordt het oordeel van de eeuwige duisternis afgewend. Dan



ben je echt vrij! Dan krijg je het leven in de eeuwige heerlijkheid. Daar wordt dan een nieuw lied gezongen waarin de eer en roem en lof wordt bezongen van deze grote God. De Heere, Die niet alleen een rechtvaardige Rechter is, maar ook een barmhartige en liefdevolle Vader.

**Vraag 4**

Verlang jij naar die grote dag? Als je gelooft in de Heere Jezus als het Licht der wereld, wordt het ook in jouw leven licht, dan ben je echt vrij. Hoe is dat aan je te zien?

**Stellingen**

- *Voor de grootste crimineel is er plaats in de hemel.*
- *Als kerkmensen heb je toch wel een streepje voor op gevangenen.*
- *Voor de Heere is iedereen gelijk: een gebodene.*
- *Alleen door genade kun je vrij gesproken worden in Gods oordeel, maar toch is wat je doet hier op aarde ook belangrijk.*

**Om te doen**

Naasteliefde hoort bij het leven van een christen.

**Bedenk met elkaar eens hoe jullie als vereniging iets kunnen doen voor mensen in de gevangenis en hun familie.**

Op welke manier kun je met elkaar actie voeren om samen veel geld voor hen op te halen?

Kijk voor ideeën voor acties op [www.lcj.nl/actie](http://www.lcj.nl/actie).

**Belangrijke tip**

Kijk op [www.lcj.nl/actie](http://www.lcj.nl/actie) voor het leidingdeel bij deze schets met o.a.

- suggesties voor de invulling van de avond
- achtergrondinformatie over het bijbelgedeelte
- meer info over Gevangenezorg en het LCJ.



In hoger  
beroep  
LCJ in actie

**LCJ actieschets -16**

Uitgave van het Landelijk Contact Jeugdwerk  
(Commissie Landelijke Actie)

**Vrij of gebonden?**

Om te lezen: **Mattheüs 25: 31-46**

### Startopdracht

Wat komt er bij jou in gedachten als je aan het woord *toekomst* denkt?  
Verwerk dit hieronder:

	Toekomst	

#### Jouw toekomst

##### Ben je klaar voor de toekomst?

Misschien is die vraag je wel eens gesteld. Tja, moeilijk wat je daar nu precies op moet antwoorden. Je hebt vast wel enkele toekomstplannen die zo in je op komen. Je volgt op het moment een leuke opleiding en hoopt later veel carrière te maken. Of misschien denk je wel

aan heel andere dingen, bijvoorbeeld aan verkering krijgen of vakanties. Wat voor toekomstplannen je ook hebt, je wilt er natuurlijk wel graag oud bij worden! En daarna?

Voor veel mensen houdt het denken over de toekomst dan op. Als het gaat over het sterven en wat er dan komt, daar denken we liever helemaal niet over na. En als je er al over nadenkt, kom je er misschien niet uit. Je weet van hemel en hel, van verloren gaan en van zaligheid. Maar wat houdt dat nu precies in of hoe zal het zijn? Je weet het niet. Nu zijn dit ook moeilijke vragen, waar de Bijbel ook niet overal precies antwoord op geeft. Maar de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen, is: 'Waar ben ik na mijn sterven?' En voor het antwoord op die vraag, kun je wél in de Bijbel terecht!

#### Gods oordeel

In het slot van Mattheüs 25 lezen we iets iets over wat er in de toekomst zal gebeuren. 'En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij

### Vraag 1

Wat weet jij uit de Bijbel over het leven na dit leven? Vind jij het belangrijk om je nu al bezig te houden met de vraag over die grote toekomst?  
**Lees met elkaar vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus. Over welke troost gaat het daar? Hoe kun jij ook deel krijgen aan die troost?**



zitten op den troon Zijner heerlijkheid, en voor Hem zullen al de volken verzameld worden.' Alle mensen zullen voor Hem, de Heere Jezus, verzameld worden. Wie of wat je ook bent. Wij zullen allemaal voor Hem verschijnen. Geloof je dit ook echt? Misschien word je wel onrustig van binnen als je hieraan denkt. Of zie jij uit naar deze dag, om voor altijd met Christus te zijn? Hoe het ook is, deze dag zál komen. En het is een heel belangrijke dag. Er zal over jou en mij geoordeeld worden door de Hoogste Rechter.



We lezen ook hoe dat oordeel zal gaan. De schapen worden gescheiden van de bokken. Dat is een beeld voor de gelovige mensen (schapen) en de ongelovige mensen (bokken). Beide groepen horen de uitspraak van de Hoogste Rechter aan. Waar kijkt de Rechter naar als Hij het vonnis velt? Naar het leven van de mensen. Is dat een leven geweest waarin de liefde van en tot God het belangrijkste was? Dan kwam dit ook uit tot de liefde voor de medemens. Als je een hongerig persoon ontmoette, gaf je hem te eten. Was iemand ziek? Dat zocht je hem op. En de mensen in de gevangenis? Die werden ook niet vergeten, maar met liefde omringd.



Wat blijkt nu uit de reactie van de schapen en de bokken? Ze reageren precies hetzelfde. Maar toch zit er in hun antwoord een wereld van verschil. De echte christenen hebben zo gehandeld alsof het iets vanzelfsprekends was. Vanuit liefde tot alle medemens. Zij zijn écht vrij. De ongelovigen hebben zich helemaal niet druk gemaakt over de mensen in nood en ellende. Het drong niet eens tot hen door dat er zulke mensen in hun omgeving waren. Deze mensen zijn gebonden.

### Opdracht 1

Wat hebben de schapen en de bokken gedaan als ze iemand in nood tegen kwamen?

Vul het hieronder in.

	Schapen	Bokken
Honger		
Dorst		
Vreemdeling		
Zonder kleren		
Ziek		
Gevangen		

Wat is de reactie van de schapen, de rechtvaardigen, op Gods oordeel? (vers 37-39)

En wat is de reactie van de bokken, de vervloekten? (vers 44-45)



geen sprake zijn van dienst aan God. We zijn van nature blind en zien de nood van de naaste niet. Als je uit genade een kind van God geworden bent, dan straal je iets van Gods liefde uit in deze wereld. Dan wil je er zijn voor anderen.

#### Jouw oordeel

Misschien dat je juist deze week nog moest denken aan die ene persoon bij jou uit de buurt. Iedereen praat erover. Je ouders, de burens en jijzelf natuurlijk ook met je vrienden. Lekker is dat, komt er daar een vent wonen die net uit de bajes is ontslagen. Nogal een driftig persoon ook. Hij heeft een roofoverval gepleegd en een paar mensen neergeslagen. Je kunt maar beter uit de buurt blijven. Niet te vertrouwen die vent. Eens een dief altijd een dief!

In deze geschiedenis zit een belangrijke waarschuwing en opdracht voor ons. De waarschuwing is dat wij nadenken over onze eeuwige bestemming. De opdracht is dat we omkijken naar onze naasten, die onze hulp zo hard nodig hebben. Ech- te liefde tot God kan niet zonder de liefde tot de naaste. Als dat ontbreekt, kan er

### Vraag 2

Wat is voor jou de les uit dit bijbelgedeelte?

Ken je nog meer bijbelse voorbeelden van naastenliefde?

#### Stellingen

- Als jij zegt dat je God liefhebt, kun je je naaste niet haten.
- Iemand die goed voor zijn naaste zorgt, moet God wel liefhebben.

