

Vergaderen tot in de vroege morgen

CSFR

Ardjan Logmans

WAGENINGEN – Moe en uitgeblust zitten twintig aankomende studenten donderdagavond in een kerkzaal van kerkgebouw Vredehorst van de protestantse gemeente in Wageningen. Een lange vergadering wacht hen, tot in de al niet meer zo kleine uurtjes van de volgende dag.

Twintig nieuwe studenten hebben zich aangemeld om de eerstejaarsdagen mee te lopen. Van woensdag- tot vrijdagmiddag maken ze kennis met de studentenvereniging Dei Gratia, de CSFR-afdeling van Ede/Wageningen. CSFR staat voor Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato, wat zoveel betekent als studentengemeenschap op gereformeerde grondslag.

Volgens Jan-Pieter Verolme, lid van de pub'c (publiciteitscommissie) van Dei Gratia, zijn de ontgroening en echte inhoudelijke kennismaking voor het eerst van elkaar gescheiden. „De nadruk ligt deze week op kennismaking. Over twee weken kunnen de studenten activiteiten als Bijbelkring en studiekekring volgen.”

Tijdens de drie dagen worden de eerstejaars flink beziggehouden. Donderdagmorgen houden de studenten Bijbelstudie. Van woensdag op donderdagnacht was er een dropping, waarbij ze pas om drie uur thuis waren. Donderdag hebben ze studentenhuizen schoongemaakt en ramen gewassen. Jan-Pieter: „Maar van een echte ontgroening is geen sprake. Het moet wel leuk blijven. We zijn geen corpsstudenten.”

Het thema van de eerstejaarsdagen is Fabulous Fireflies. De deelnemers zouden volgens de website van de vereniging een activiteit hebben als „fireflies around the world”. In de praktijk betekent dat een bezoek aan het bejaardenhuis. „Zo'n maatschappelijke activiteit is vrij nieuw”, zegt Jan-Pieter. „We gingen met bejaarden wandelen en een ijsje eten. Wel lastig hoor, een gesprek voeren met demente ouderen. Het levert ook leuke ervaringen op. Sommige eerstejaars die heel bijdehand overkomen, zie je dan van een heel andere kant.”

Voorafgaand aan de vergadering opent preses Huig Markus de vergadering met het lezen uit de Bijbel en gebed. Hij leest Lukas 17:1-4. Vervolgens mediteert hij er kort over. „De Bijbel spreekt een woe uit over degenen die struikelblokken opwerpen om tot God te komen. Een woe wordt uitgesproken als we in de wereld



WAGENINGEN – Eerstejaars presenteren zich op de huishoudelijke vergadering van de studentenvereniging Dei Gratia in Wageningen. Dei Gratia is een van de negen disputen van de CSFR. Foto's RD

blijven. Nu hebben we het in de wereld relatief gemakkelijk. Ons overkomt geen fysiek geweld. Wel zit de wereld in ons hart. En we kunnen ook voor anderen een struikelblok zijn. Wees op uw hoede, let op elkaar, en vooral op uzelf.” Daarna wordt gezongen uit Psalm 17.

De vergadering is gezien het aantal aanwezige studenten een van de hoogtepunten van de vereniging. De agenda telt zo'n twintig punten. De vergadering begint om acht uur 's avonds en is in de eerstepas vroeg in de morgen afgelopen. Eerstejaars presenteren zich, commissies vertellen over hun werk, leden worden geïnstalleerd en de vereniging wordt op de hoogte gesteld van de bestuurlijke werkzaamheden. Zo laat bestuurslid Janneke van Steensel weten dat kerken in Wageningen positief hebben gereageerd op de vraag om met het bestuur in gesprek te gaan over de relatie tussen student en kerk.

Geschreven en ongeschreven rituelen geven vorm aan een officieel moment als een ledenvergadering, „huishoudelijke vergadering” genoemd. Zo wordt een „dorpelwachter” ingesteld voor het ordelijk verloop van de vergadering. En de „opperzangmeester” kruipt achter de piano om de psalm of dispuutliederen te begeleiden.

De notulen worden voorgelezen en iedereen blijft stil luisteren. Daarna staan enkele studenten op om vragen te stellen. Ze vragen permissie om te mogen spreken. Als ze dat krijgen, klinkt het: „Dank u wel voor het woord, meneer de preses.”

De secretaris, abactis geheten, wordt door een studente gewezen op enkele stijlfouten in zijn notulen. Een ander vraagt zich af of de eerstejaars hun naam in het gastenboek moeten schrijven onder het kopje „nullen”. Of zou er eigenlijk „eerstejaars” moeten staan? De preses is resoluut: „We laten het gewoon lekker zo staan.”

Studentikosoiteit wordt vaak in verband gebracht met de CSFR. Wat is dat bij Dei Gratia? Huig Markus: „Het komt terug in een bepaalde stijl van de vereniging. We spreken elkaar met u aan, we hebben lange vergaderingen en tafelgesprekken. Je leert daardoor snel je mening te vormen, te luisteren naar elkaar en je leert een bepaalde beleefdheid aan. Daar heb je later ook wat aan.”

Huig erkent dat het ook wat afstandelijk kan overkomen op studenten die aan het zoeken zijn naar een studenten-

vereniging die bij hen past. „Er zullen studenten zijn voor wie dit onoverkomelijk is. Maar de meesten vinden het na een jaar steeds leuker worden. Je hoeft er overigens ook niet volledig aan mee te doen. Er zijn genoeg activiteiten waarin deze vorm van studentikosoiteit niet zo op de voorgrond staat.”

Welke activiteiten organiseren jullie? „Bijbelkringen, lezingen en activiteiten als deze ledenvergadering. Het afgelopen jaar hebben we studiekekringen gehad over Bonhoeffer, de puriteinen en filosofen. Onze identiteit komt ook terug in bijvoorbeeld de eerstejaarsstudiekekring, verplicht voor eerstejaars. Daarin worden de Drie Formulieren behandeld. We vragen van leden ook ondertekening hiervan. Verder houden we geen feesten waar bijvoorbeeld seculiere muziek wordt gedraaid. Dat vinden we niet passen bij onze levensovertuiging.”

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Zes vragen...

Huig Markus (22) is vijfdejaars masterstudent land- en waterbeheer bij Wageningen Universiteit. Huig is voorzitter van Dei Gratia, het CSFR-dispuut in Ede/Wageningen.

Sinds wanneer bestaat Dei Gratia? „Sinds 1971. De studentenvereniging is een van de negen disputen van de CSFR.”

Wat is het doel van Dei Gratia?

„Daarvoor kan ik de pijlers van de landelijke CSFR gebruiken, namelijk ontmoeting, overtuiging en ontplooiing. We laten christelijke studenten met elkaar in contact komen. Wat betreft overtuiging denk ik aan onze grondslag, de Bijbel. Vanuit de Bijbel zoeken we hoe we ons leven vorm moeten geven. Ontplooiing kunnen we zien in de vorming van studenten voor in hun studententijd en ook voor een leven in de maatschappij na de studie.”

Welke activiteiten organiseren jullie?

„Bijbelkringen, lezingen en activiteiten als deze ledenvergadering. Het afgelopen jaar hebben we studiekekringen gehad over Bonhoeffer, de puriteinen en filosofen. Onze identiteit komt ook terug in bijvoorbeeld de eerstejaarsstudiekekring, verplicht voor eerstejaars. Daarin worden de Drie Formulieren behandeld. We vragen van leden ook ondertekening hiervan. Verder houden we geen feesten waar bijvoorbeeld seculiere muziek wordt gedraaid. Dat vinden we niet passen bij onze levensovertuiging.”

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging?

„We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”



HUIG MARKUS

„Er zijn vier christelijke studentenverenigingen in Wageningen. We zijn de meest orthodoxe studentenvereniging van Wageningen, en trekken dus een bepaald publiek. We werken wel sinds drie jaar samen met VGSW, de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen. We organiseren gezamenlijk een halfjaarlijks studiethema.”

Hoeveel leden telt jullie vereniging?

„We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia?

„We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Waarom moeten studenten lid worden van Dei Gratia? „We bieden christelijke studenten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te zoeken naar verdieping van hun studietijd.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: CSFR.

Wat voor studenten zitten er op deze vereniging? „We hebben ongeveer zeventig leden. Twintig aankomende studenten volgen de eerstejaarsdagen. Zij kunnen daarna beslissen of zij lid willen worden van Dei Gratia.”

Meditatie

Saulus

„En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester...” Handelingen 9:1

Het voornaamste onderwerp van deze geschiedenis is de vermaarde Saulus, daarna Paulus genoemd. Hij beschrijft zichzelf in zijn verantwoording in Handelingen 22:3, zeggende dat hij een Jood was. Hij werd opgevoed in Jeruzalem en onderwezen aan de voeten van de grote Gamaliël. Dat was een man van grote achtbaarheid wegens zijn wijze raad, zijn gematigd oordeel omtrent de christenen en zijn grote geleerdheid. Paulus was zijn discipel geweest en was door hem in de vaderlijke wetten onderwezen. Op zijn wijze was Paulus een groot ijveraar voor de wet en vaderlijke inzettingen. Hij was zelf ook onberispelijk naar de wet, doch een groot vijand, onderdrukker en vervolger van de christenen.

Joachim Mobachius, predikant te 's-Hertogenbosch

(„De staat van een uitverkorene”, 1744)

ZGG benoemt evangelist voor Ecuador

Kerkredactie

WOERDEN – Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft D. L. Elenbaas (38) uit Bodegraven aangewezen voor de functie van evangelist op de nieuwe evangelisatiepost in Ecuador.

Lennard Elenbaas is op dit moment accountmanager bij GVVW Houtimport. Hij is gehuwd en heeft zeven kinderen. Hij is ouderling in de gereformeerde gemeente te Bodegraven. Elenbaas zal in 2012 uitgezonden worden om na taalstudie pionierszendingswerk in de stad Quedo te verrichten.

(Advertentie)

promised lands
BIBEL EN THEMAMAZEN OP MAAT VOOR ELK BUDGET
ISRAEL GROEPSREIZEN
Bibelen en themamazen op maat voor elk budget
voor uw gemeente, familie of vereniging. Voor info:
010-2827242 www.promisedlands.nl/groepen

Leven van binnen naar buiten

EH-Basisjaar start met 178 studenten

jaaropening

Kerkredactie

AMERSFOORT – „Ik zie uit naar jongeren die zich niet voegen naar wat iedereen doet, maar die leven en werken van binnen naar buiten.”

Dat zei directeur drs. Els van Dijk gisteravond in Amersfoort bij de opening van het 35e EH-Basisjaar. Ze hield een toespraak over „Ik vind het echte leven leuker.”

De directeur van de Evangelische Hogeschool constateert „dat tieners worstelen met hun identiteit en gekenmerkt worden door onzekerheid; dat veel twintigers zijn verward: zij maken hun studie niet af en hebben geen werk; en veel dertigers hebben last van hun dertigersdip en beleven existentiële verwarring.”

Het zijn volgens Van Dijk „allemal symptomen met dezelfde oorzaak: mensen die hun leven laten invullen door een beweging van buiten naar binnen. Maar in die buitenwereld gebeurt zo veel en je hebt er ook zo weinig vat op, dat het een bedreiging vormt. Daarom bouwen mensen hun verdedigingswerken en hantieren zij afweermechanismen om vooral niet kwetsbaar te willen zijn en hun onvervulde verlangens onder ogen te hoeven zien.”

Mensen worden volgens de directeur steeds minder gedreven door een ideaal en gaan daarom niet meer helemaal ergens voor. „Het is de angst die dat belemmert. Veel kostbare tijd die de

„De mens blijft steken in het voorportaal van de actie”

mens bijvoorbeeld had kunnen gebruiken om het kwaad te bestrijden, heeft hij besteed met erover te denken. Oftewel, hij blijft steken in het voorportaal van de actie en zit in de rol van toeschouwer.”

Gelovigen hebben volgens Van Dijk dezelfde behoefte aan bescherming en veiligheid, „maar zij mogen ontdekken dat zij niet hun eigen systemen hoeven te bouwen. God is een veilige plek om je te verborgen. Psalm 125 zegt het zo: „Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Het gaat hier om de beweging van binnen naar buiten. „Vanuit de veiligheid en de eeuwige bescherming de wereld in. Als Paulus voet aan wal zet in Europa, staat hij helemaal alleen tegenover een wereldcultuur. Onbegonnen werk, zo lijkt het, maar hij begint. Dat is de Geest.”

„We zijn veilig”, aldus de EH-directeur. „Niet omdat we zo zeker van onszelf zijn, maar omdat we erop mogen vertrouwen dat God zeker van ons is. Dat is het echte leven en daarom is dat 'veel leuker'.”

De EH wil de studenten dit jaar uitdagen „om niet het zoveelste exemplaar van een soort te zijn, maar zichzelf te zien als een uniek Koningskind. Dan durf je te worden wie je bent. En te zweven op de wind, gedragen door de Geest”, aldus Van Dijk. „Ik zie uit naar jongeren die zich niet voegen naar wat iedereen doet, maar die vanuit een brandend verlangen verschil willen uitmaken en uitvliegen in deze wereld. Die leven en werken van binnen naar buiten.”

De Evangelische Hogeschool start het EH-Basisjaar dit seizoen met 178 nieuwe studenten. Dat is meer dan vorig jaar toen 165 studenten zich aanmeldden.

Derde predikant weg bij Schotse FC

Kerkredactie

LEWIS – Opnieuw heeft een predikant de Free Church of Scotland verlaten vanwege vernieuwingen in de liturgie.

Dat meldde de BBC deze week. Het gaat om ds. Donald MacDonald, die de gemeente van Carloway, op het eiland Lewis, diende. De predikant is afgetreden als gevolg van het besluit van de synode van de Free Church vorig

jaar om in de eredienst ook gezangen en instrumenten toe te laten. Hij is de derde predikant die om die reden het kerkverband verlaat. Eerder deden ds. Kenneth Stewart (Glasgow) en ds. David Karoon (Arran) hetzelfde.

Inmiddels hebben de predikanten en een groep gemeenteleden een nieuw kerkenoetschap opgericht: Reformed Presbyterian Church of Scotland. Ds. Donald MacDonald zal zich bij dit verband aansluiten.

GZB benoemt werkers Malawi en Mexico

Kerkredactie

DRIEBERGEN – De Gereformeerde Zendingbond (GZB) in de Protestantse Kerk heeft Tjerk en Marieke Visser uit Bleskensgraaf als zendingswerkers in Malawi benoemd en Machiel en Erika Kommers uit Amersfoort als zendingswerkers in Mexico.

Dat maakte de GZB gisteren bekend.

Tjerk Visser gaat als toeruster binnen de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) werken. De Livingstonsynode van deze kerk heeft meer dan 1000 kerken, maar slechts 150 predikanten. Visser gaat binnen de Livingstonsynode lekenpredikers en kerkelijk werkers toerusten voor hun werk in de kerk. De familie Visser hoopt in januari 2012 naar Malawi te vertrekken.

Machiel en Erika Kommers zullen als missionair-diaconaal toeruster de Presbyteriaanse Kerk van Mexico gaan ondersteunen. Deze kerk wil het diaconaal bewustzijn onder gemeentelieden richting de samenleving vergroten. Machiel en Erika gaan zich ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van Centro Shalom, een opvangcentrum voor verlaafdin in de Zuid-Mexicaanse stad Tapachula dat mede door de GZB is opgezet. De familie hoopt in 2012 te vertrekken.

Kerkelijke pers

De Waarheidsvriend / Opbouw

De Waarheidsvriend De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) bestaat 450 jaar. De kerk ontving deze belijdenis destijds als een getuigenis van waar het echt op aankomt in een leven, schrijft prof. dr. G. van den Brink in een themanummer van De Waarheidsvriend (weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) over de NGB.

„Het geluid dat de NGB vertolkt, was niet zomaar een vrijblijvende opvatting, maar een diepe overtuiging, gestaald en gelouterd door het vuur van terreur en vervolging.

Net als in het Nieuwe Testament was het belijden en getuigen van het geloof tot een zaak van martelaarschap geworden. In deze penibele situatie wist De Brès met zijn moedige verzetsdaad snaren te raken die alom herkenning oproepen. Mensen hoorden in de NGB een getrouwe weergave niet maar van het geloof van de eigen groep, maar van het geloof van Gods ware kerk als geheel.

Zo werd de NGB inderdaad wat De Brès er van met af aan mee beoogde: een „gemeenschappelijk akkoord” van alle gelovigen die naar de zuiverheid van het Evangelie willen leven.

Nu kun je deze ontwikkeling natuurlijk puur sociologisch duiden. We luisteren altijd met meer aandacht en respect naar teksten van mensen die tijdens het schrijven ervan met ver-



„Bij de ene kerk word je in de hal hartelijk welkom geheten, bij de andere straalt genegeerd. Of iets vaags ertussenin.”

Foto RD, Henk Visscher

volging te kampen hadden. Ontroerd door het lot dat de schrijvers trof, zijn we ook al gauw geneigd aan hun teksten een bijzonder gezag toe te kennen.

Denk maar aan de dagboeken van Anne Frank en Etty Hillesum, de geschriften van Alexander Solzjitsyn en Václav Havel of de gevangenschapsbrieven van Dietrich Bonhoeffer.

Toch is daar niet alles mee gezegd. Dit soort verzets- en vervolgingsliteratuur ontleent haar gezag namelijk ook aan het feit dat juist in situaties van doodsdreiging en martelaarschap helder wordt waar het echt op aankomt.

Wat vrijblijvend en onbelangrijk is, waait weg als kaf voor de wind; slechts wat er echt toe doet blijft over, en wat het zwaarste is gaat het kerk destijds ook de Nederlandse Geloofsbe-

lijdenis ontvangen: als een getuigenis van waar het echt op aankomt in een leven volgens het Evangelie. En ook al zijn de tijden veranderd en hebben zich in de loop der eeuwen nieuwe uitdagingen voorgedaan voor geloof en kerk, zo luisteren we nog altijd naar dit 450 jaar oude document: met diepe aandacht en respect voor datgene wat ons voorgeslacht onder vervolging en terreur als wezenlijk uit de Bijbel heeft opgediept.”

Opbouw Ytje Veefkind uit Amersfoort schrijft in Opbouw, opinieblad van de Nederlands Gereformeerde kerken, over het belang van een hartelijke ontvangst van vreemdelingen in de kerk.

„In de binnenstad (van Amersfoort, red.) zijn veel kerken. De lijst van zondagse

diensten in het huis-aan-huisblad beslaat bijna een hele bladzijde. (...) Nu valt me al jaren iets op als je in een andere kerk te gast bent. Bij de een word je in de hal hartelijk welkom geheten, bij de ander straalt genegeerd. Of iets vaags ertussenin, een nauwelijks waarneembaar knikje bijvoorbeeld.

Diepte punt was die gereformeerde bord buiten heette ons hartelijk welkom. Maar dat was het dan ook. Anders was het die zondag hier in de Joriskerk. We wilden Henk, de zoon van onze oude vriend Kor van den Belt (in de jaren 60 en begin 70 vrijgemaakt predikant in Twijzel, Friesland) graag eens horen.

Bij binnenkomst kwam een jonge vrouw naar ons toe. „U bent hier vreemd. Hartelijk welkom. Hier zijn de psalmboeken, we zingen oude berijming. U kunt overal plaatsnemen.” Kijk, dat bedoel ik. We voelden ons daar welkom. Nu is de vakantie voorbij. Het is zondag en we gaan naar de eigen gemeente. Een van de drie emeritus predikanten die onze gemeente rijk is, preekt vanmorgen. Als we na de dienst buiten staan, valt me een gedachte in. Door kerkmuren of kerkmensenlijke onmacht belemmerd, je welkom weten of niet, de Geest breekt er doorheen. Je kunt gezegend verder.”

Zo Gezegd

„De pausgezinden verzinnen, dat de zonden voor de helft door Hem worden kwijtgescholden, omdat Hij niet gewillig is zondaren uit genade vrij te spreken. Maar de Schrift spreekt heel anders.” Digitale dagspreuk van ds. W. Pieters, hervormd predikant te Garderen.

„Het gaat niet zonder liefde voor de jeugd.” Het Friesch Dagblad (30 augustus) brengt een artikel over het jeugdwerk dat in de kerken weer begint.

„Mij overvalt altijd een gevoel van verontwaardiging als voor het begin van de preek alle kinderen onder psalmgezang de kerk verlaten. Just als het erop aan gaat komen, worden ze naar een blendend perceel afgevoerd.”

„Het valt te vrezen dat in weerwil van de ongetwijfeld goede bedoelingen, kindervriendelijke kerkverlaten hebben bevorderd”, stelt prof. dr. F. A. van der Duyn Schouten in De Waarheidsvriend (wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland).

„Wanneer je de Sint Pieterskerk wilt bezichtigen, moet kleding de schouders en de knieën bedekken, anders mag je niet naar binnen van de beveiligingsbeambte.” Respect en eerbied kan ook geuit worden door middel van kleding, is te lezen in Daniël, jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten.

„Wie met Psalm 84 het zielsverlangen kent naar de voorhoven van Gods huis, zit volgens Wisse ook niet met de vraag of hij 's middags wel of niet naar de kerk zal gaan.” Ds. G. J. van Aalst schrijft in de Saambinder (orgaan van de Gereformeerde Gemeenten) over het pleidooi van prof. G. Wisse voor trouwe kerkgang.

„Wat betreft de hele problematiek

rondom de pensioenen; ik vind het ook niet fijn dat ik wat minder ga krijgen dan waar ik op gerekend had, maar ja, dat is niet anders. Als predikant leef je niet op een bestaansminimum en, tja, als je meer geld wilt verdienen, dan moet je echt een andere baan zoeken.”

Scheidend directeur ds. Tobias Bos van de Bond van Nederlandse Predikanten in Predikant en samenleving, het orgaan van de bond.

„Uiteindelijk blijft de fysieke relatie met mensen het allerbelangrijkste. Er zijn cyberchurmes, maar die zullen nooit de echte ontmoeting tussen mensen kunnen vervangen.”

Internetevangelist Jan Willem Bosman spreekt in het blad Opwekking over zijn werk.

„Ouders die populair mee willen doen met de 'ups and downs' van de jeugd, bewijzen hun kinderen een slechte dienst.”

In het gereformerd