

Dertig studenten aan de voet van de berg

Solidamentum

Jan van 't Hul

EDE – Op de introductiemiddag was er vooral ruimte voor vriendschap en ontmoeting, er waren een fotospel en een maaltijd. Het bezinnende deel staat in het teken van studeren in een Bijbelvreemde wereld. In Ede staan dertig jongelui aan de voet van de berg en linken omhoog.

Woensdagavond, 24 augustus. Locatie is een zaaltje van de Johannes de Swaef-school in Ede. Het is halfacht. Voorzitter Adri geeft een psalm op, Psalm 111: „Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die jiv'rig en bestendig.”

In een kort openingswoord zegt de voorzitter iets over het rumoer in deze wereld, over krantenkoppen vol ellende, over de toekomst die onzeker is. „Maar God overziet onze levensweg. Hij weet wat goed voor ons is. We hopen in dit nieuwe studiejaar kracht te mogen putten uit het Woord van God.”

Bestuurslid Willeke Roeland brengt in een beeldpresentatie de vereniging dichterbij. „Waarom kiezen we voor een studentenvereniging, waarom voor Solidamentum? Omdat we behoefte hebben aan bezinning en verdieping, aan vriendschap en ontmoeting, want samen staan we sterk. Solidamentum verbindt student en fundament.”

De invulling van de avond is verder traditioneel, het beproefde kringavond-concept. Een stevige lezing van bijna drie kwartier, een pauze, bespreking in groepjes en een afsluitende evaluatie.

De lezing wordt uitgesproken door dr. Arie van Houselt, sinds 2008 universitair docent katalytische processen en materialen te Enschede. Van Houselt is studieringmentor voor Ede/Wageningen.

Het thema voor de komende veertien avonden is „Op bergen en in dalen”, met als basis de Bergrede uit Matthëus 5.

Studietijd is, zegt Van Houselt, onderdeel van je levensreis. „We zijn allemaal op reis. In de vakantie zijn we op reis geweest. We hebben onze TomTom ingesteld en in blind vertrouwen op zo'n stukje techniek hebben we waarschijnlijk allemaal onze bestemming bereikt.”

De vraag is dan: Wat zegt de Bijbel over het reisdoel in ons leven? „Er zijn twee wegen, een brede weg en een smalle weg. Er zijn na dit leven ook maar twee bestemmingen, en waar de boom valt, daar zal hij wezen. Alle andere dingen die ik vanavond ga zeggen, vallen bij



EDE – Solidamentum wil een ontmoetingsplaats zijn voor studerende uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte. De kring Ede/Wageningen komt bijeen in scholengemeenschap Johannes de Swaef te Ede. Foto's Herman Stöver

deze boodschap in het niet.”

Die „andere dingen” gaan over de wetenschap. „De Bijbel zegt ook iets over wetenschap. Want de vrede des Heeren is het beginsel van de wetenschap. Het is voor jullie belangrijk dat je onderkent dat wetenschap voor velen een nieuw soort religie is geworden, die vaak op gespannen voet staat met de kinderlijke vrede des Heeren.”

Wetenschap begint vaak met verwondering. Een wetenschapper neemt waar, onderzoekt, en het resultaat daarvan komt terecht in grafieken, tabellen en hele lappen tekst. „Dit zijn de feiten, de bouwstenen van de wetenschap. Maar net zo min als een hoop stenen een huis vormt, is een verzameling feiten wetenschap. Niemand kan feiten beoordelen en met elkaar in verband brengen zonder een uitgangspunt te hebben. De analyserende geest van de wetenschapper is

geen onbeschreven blad papier, maar die is vol met ideeën en overtuigingen. Op grond van dezelfde feiten kan de gelovige wetenschapper tot andere gevolgtrekkingen komen dan de niet-gelovige wetenschapper. In de wetenschap openbaart zich de strijd tussen God en de satan. Wat God zegt, wordt door de satan in twijfel getrokken. Er zijn wetenschappers die zoeken naar één theorie waarmee alles verklaard kan worden, een theorie van alles. Daarmee denken zij zelfs God te kunnen verklaren. Dat bevestigt de waarheid van de zondeval, want de mens wil als God zijn.”

Van Houselt geeft nog wat adviezen over het gebruik van de reisgids, de Bijbel: „Concentreer je op de Bijbeltekst zelf, begin niet meteen met allerlei commentaren en naslagwerken, want dan krijg je antwoorden op vragen die je zelf nog helemaal niet had gesteld.”

Jantine Otten (21) is bijna klaar met de pabostudie in Gouda. Ze heeft al een baan, aan de Calvijnschool in Ede-veen. „Ik wilde altijd juf worden, laat ik dus eerst maar eens een jaar gaan werken.”

Jantine wil in de pauze wel even op de lezing reageren. „De inleider mocht misschien wat sneller tot zijn doel komen, maar ik vond 't toch wel mooi. Hij zei eigenlijk: Blijf dicht bij de bron, zoek het niet in allerlei riviertjes en stroompjes, maar zoek het bij de zee, de bron, de Bijbel.”

Aan het slot van de avond heffen ze het kringlied „Cantus Solidamenti” aan: „Laat de oude formulieren, tot belijden gesteld; naast Gods Woord als gids fungeren. Tot eenieder is gemeld: Soli Deo gloria.”

▣ refdag.nl/student

Zes vragen...

Adri Clements (20), vierdejaars hbo-student bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Larenstein te Velp. Adri is voorzitter van de kring Ede/Wageningen.

Sinds wanneer bestaat de vereniging Solidamentum? „Sinds 1992.”

Hoeveel kringen telt de vereniging, en waar bevinden zich die? „Er zijn vijf regionale kringen, in Gouda, Ede/Wageningen, Barneveld, Rhenen en Zwolle.”

Wat is het doel van Solidamentum en hoe wordt dat in praktijk gebracht? „Solidamentum wil een ontmoetingsplaats zijn voor studenten wetenschappelijk en hoger beroepsoponderwijs uit de gereformeerde gezindte die op zoek zijn naar vriendschap en bezinning. Wij bezinnen ons op maatschappelijke, ethische, medische en theologische vraagstukken in het licht van de Bijbel. Kringavonden worden om de twee of drie weken gehouden. Ook zijn er studiekringen, die onderwerpen als apologetiek of het boek „Redelijke Godsdienst” van Brakel behandelen. Daarnaast organiseert Solidamentum informele activiteiten.”

Hoeveel leden telt Solidamentum, en hoeveel nieuwe leden zijn er dit jaar? „Solidamentum telt ongeveer 200 leden. Er behoren er bijna dertig tot de kring Ede/Wageningen. De leden van de kring Ede/Wageningen studeren in Ede, Arnhem, Velp en Wageningen. Hoeveel nieuwe leden er zijn, is op dit moment nog niet bekend.”

Is Solidamentum een kerkelijke studentenvereniging? „Solidamentum is een studentenvereniging op reformatorische grondslag, voortgekomen uit de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten op Gereformeerde Grondslag (KLS). Inmiddels hebben we leden uit meerdere kerken, zoals de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk. Wij richten ons niet specifiek op studenten uit een bepaald kerkverband. De grondslag is Gods Woord, verklaard en uitgewerkt in de Drie Formulieren van Enigheid.”



ADRI CLEMENTS

Is er een memorabel feit te noemen uit de achterliggende tijd, iets wat veel impact op de leden had? „Twee jaar geleden is een van onze leden van de kring Rhenen overleden. Dat heeft veel beslag gelegd op ons allemaal. De onderlinge band werd in die tijd erg gevoeld.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. Vandaag: Solidamentum.

Is Solidamentum een kerk-

Meditatie

Raadsel

„En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester.” Handelingen 9:1

Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Zo was eens het raadsel dat Simson aan zijn vrienden en bruidsgasten opgaf. Dit was op het eerste gezicht een onbegrijpelijk raadsel voor hen die het geheim niet wisten. Maar als men weet wat er was gebeurd, is het raadsel wel te begrijpen en zelfs zeer aardig. Want Simson had een jonge leeuw die hem brullend tegemoetkwam, verscheurd. Toen hij een paar dagen daarna die weg voorbijkwam en het dode aas bezag, was er een bijzondere verwarm in het lichaam van de leeuw met honing.

Daarmee is het raadsel verklaarbaar. Want wat is er zoeter dan honing en wat is er sterker dan een jonge leeuw? Welk dier is er dat meer op roof uitgaat, alles opeet en verslindt, en bij wie minder zoetigheid en vriendelijkheid gevonden worden worden bij deze koning der dieren?

Joachim Mobachius, predikant te 's-Hertogenbosch

(„De staat van een uitverkorene”, 1744)

Beroepingswerk

GEREF. KERKEN VRIJG.

Beroepen: te Zevenbergen, kand. Z. van Hijum te Kampen.

▣ refdag.nl voor actueel beroepingswerk.

Kand. Van den Brink bevestigd in hhg Elst en Scherpenzeel

Kerkredactie

SCHERPENZEEL – Kandidaat W. J. van den Brink is gistermiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeenten (hhg) te Elst (U) en te Scherpenzeel-Renswoude.

De bevestigingsdienst vond plaats in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Scherpenzeel en werd geleid door ds. G. A. van den Brink, predikant te Krallingse Veer. Hij bedierafelende het Woord uit 1 Korinthe 4:1.

Aan de handoplegging namen naast de bevestigder de predikanten H. Verheul, N. P. J. Kleiberg, C. J. P. van der Bas, K. Klopstra, J. Joppe, J. C. den Ouden, R. van de Kamp, A. A. F. van de Weg, M. van Reenen en R. C. Boogaard deel.

's Avonds deed ds. Van den Brink intrede met de woorden uit 2 Korinthe 2:14-17. De predikant werd toesproken door ds. Joppe als consulent van beide gemeenten, door ds. R. P. van Rooijen namens de classis Midden, door J. H. A. van Oostrum, als burgemeester van Rhenen en mede namens Scherpenzeel, en door ouderling G. Hovestad namens beide kerkenraden en gemeenten.

Ds. De Wit doet intrede in gg Barneveld-C

Van een medewerker

BARNEVELD – Ds. D. de Wit is gistermiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum. Hiervoor diende hij de gemeente van Rijsen-West.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. B. J. van Boven uit De Valk-Wekerom. De tekst voor de bevestigingsdienst was uit Jeremia 1:9 en 10. Ds. de Wit deed 's avonds intrede met de woorden uit Psalm 68:11 en 12. Na de dienst sprak de predikant een dankwoord uit, waarna hij werd toesproken door wethouder A. de Kruijf namens de gemeente Barneveld. Namens de plaatselijke kerken las ouderling D. E. van de Kieft een brief voor, opgesteld door ds. J. Roos, die wijgens ziekte niet aanwezig kon zijn.

Vervolgens sprak ds. G. Bredeweg namens de particuliere synode Oost en de classis Barneveld en ouderling G. Pater namens de kerkenraad en gemeente van Barneveld-Centrum.

De gemeente van Barneveld-Centrum was zes maanden vacant na het vertrek van ds. C. Hogchem naar Genemuiden.



Impressie

Van: dr. W. van Vlastuin, universitair docent aan de VU ten behoeve van het Hersteld Hervormd Seminarie

Uit: Edinburgh, Schotland

Over: 14e Edinburgh Dogmatiek-conferentie

Leren van Chrysostomus

Hoe nodig is het om steeds opnieuw te worden onderwezen! Dat besefte ik na een nieuwe dag van lezingen en ontmoetingen op de berg in Edinburgh. Peter Moore uit Australië leidde ons in de prediking van Chrysostomus en de relatie met de vrucht op de prediking.

Wij zijn erg geneigd om te benadrukken dat het Woord het moet doen en dat de presentatie niet veel uitmaakt. De kerkvader Chrysostomus had daar andere gedachten over. Hij geloofde dat de levensoriëntatie van gezinsleden en gemeentelieden wordt beïnvloed door de levensoriëntatie van een ander. Waar we zelf persoonlijk krachtig van overtuigd zijn, is van invloed op een ander. We herkennen dat uit het spreekwoord dat woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Er is ook een relatie met het woord van Petrus dat christenvrouwen hun heidense mannen zonder woorden winnen voor de zaak van Christus (1 Petrus 3:1). Dit inzicht geeft heel wat stof tot zelfonderzoek en nieuwe afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Kelly Kopic uit de Verenigde Staten hield een voordracht over de relatie tussen lijden en heiliging. Hij behandelde deze thematiek vanuit luthers aangevochten bestaan. Luther heeft daarin ervaren dat het geloof en het gebed van de gemeente hem droegen als hij in de aanvechtingen zo perplex was dat hij niet meer wist te bidden en donkere gedachten over God hem bezetten. Als ergens blijkt hoe fundamenteel de gemeenschap van de heiligen is, is het wel hier. Vanuit zo'n lezing komt de vraag op mij af: Hoe functioneert dat bij mij? Bij ons? Verschillende lezingen raakten aan het geheimenis van de gemeenschap met Christus, de unio mystica. In de theologie is dit een actuele thematiek. Enerzijds is het een thema dat misschien te veel is verwaarloosd, anderzijds is het een werkelijkheid waarover zorgvuldig moet worden gesproken om misverstanden te voorkomen. Dit geheimenis moet naar twee kanten worden afgegrensd. Ten eerste is er een tendens om dit zo op te vatten dat de menselijke geest niet meer meedoet en Christus plaatsvervangend geloof beoefent. Ten tweede is er de mogelijkheid dat er gemakkelijk wordt gezegd dat we moeten worden die we in Christus zijn. De vraag die zich dan opdringt is hoe het staat met berouw. Is ons berouw in Christus? De gevoeligheid voor deze ontsporingen scherpte mij weer op om uiterst zorgvuldig te zijn in het bedrijven van de theologie.

Daarom is het goed om met collega's samen te zijn en elkaar op te scherpen, opdat de gemeente wordt gediend en de helderheid van de leer bijdraagt aan een helder geestelijk leven.

Ds. Ruijgrok doet intrede in hhg Poortvliet

Van een medewerker

POORTVLIET – Ds. L. W. Ch. Ruijgrok is gistermiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente te Poortvliet. Hij was predikant te Monster-'s-Gravenzande.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. K. ten Klooster uit Sprang-Capelle. De tekst van de preek was uit 1 Korinthe 3:6 en 7. „Ik heb geplant, Apollos heeft natgemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan noch hij die plant iets, noch hij die natmaakt, maar God Die de wasdom geeft.”

's Avonds deed ds. Ruijgrok intrede met een preek over 2 Petrus 1:19. Ds. Ruijgrok werd toesproken door burgemeester W. Nuis namens de gemeente Tholen, door ouderling J. van Eck namens het breed modera- men van de classis Zuid-West, door ds. C. J. P. van der Bas als consulent en door ouderling A. M. Verwijs namens kerkenraad, kerkvoogdij en gemeente.

De gemeente Poortvliet was sinds mei 2010 vacant.



LEUVEN – De Katholieke Universiteit Leuven gaat gebruikmaken van een deel van de Abdy van 't Park. De abdy moet eerst gerestaureerd worden. Een deel van de gebouwen zal gemeenschappelijk worden gebruikt door studenten en norbertijnen. Foto Wikimedia

Geestelijk goede tijd na een TIA

Ontmoetingsdag in Veluwe Hierden trekt 60 bezoekers

Van een medewerker

HIERDEN – „De Heere is barmhartig en genadig. Dat weet ik uit de Bijbel en door ervaring”, zo zei voorganger J. de Boer gisteren tijdens een ontmoetingsdag in het Veluwe Hierden, waar zo'n zestig mensen aanwezig waren.

Dergelijke bijeenkomsten, waar de aanwezigen met elkaar over het geestelijk leven spreken, worden sinds 1981 georganiseerd in onder meer Hierden, Almkerk, Waarder en Ede. „De hersteld hervormde voorganger uit Rijsenburg werd enige tijd geleden getroffen door een TIA, een klein herseninfarct, waardoor hij in het ziekenhuis terechtkwam. Hij sprak gisteren over zijn geestelijke ervaringen

die daarmee in verband stonden aan de hand van teksten uit Psalm 86. Ook gedeeltes uit de Psalmen 62 en 131 hadden hem bijzonder geraakt.

De Boer zei dat een TIA iemand niet overkomt, maar toekomt uit Gods vaderlijke hand, ook al is dat moeilijk te aanvaarden. Toen het gebeurde, dacht hij dat zijn leven was afgelopen en kon hij alleen nog maar zuchten. „Gedenk mijner, Heere, naar Uw barmhartigheid en goedertierenheid, ging het door me heen.”

De Boer: „De Heere heeft Zich ontfermd. Alle zonden waren bedekt. God heeft Zich in Christus willen ontfermen over mij, zwak schepsel. De Heere heeft niet gehandeld naar mijn zonden.”

De voorganger vertelde dat de Heere de mond van de duivel stopte en dat Hij verhoorde in de dag der benauwdheid. Hij voelde zich rustig, omdat de Heere bij hem was. Hij werd

„stil voor God” en heeft Zijn liefde in het hart ervaren, zoals dat staat in Psalm 62. Daar gaat het over een ziel die stil is tot God, „een bewuste kalme toestand.”

De Boer heeft ook veel troost gekregen uit Psalm 131, waar het gaat over een gespeend kind: „Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Een gespeend kind is verzadigd en versterkt. Die gestalte werkte God door Zijn Heilige Geest.”

Het zoete verkeer tussen God en de ziel maakt de mens rustig, zei hij. Spreken tot God in het gebed is intiem, maar spreken met God is nog intiemmer, aldus De Boer, die later het beeld gebruikte van een jongen en een meisje die verkeren hebben. „De behoefte om met de Heere

samen te zijn is enigszins vergelebaar met twee geliefden die samen willen zijn.”

Hij riep de aanwezigen ertoe op om in moeilijke tijden niet naar de omstandigheden te kijken maar naar boven. „De Heere is een toevlucht in benauwdheden. Hij gaf blijdschap in het hart. Hij heeft niet gezegd: Zoek Mijn aangezicht tevergeefs, maar Hij is goed en gaarne vergevende.”

D. J. van Keulen uit Voorthuizen, ouderling van de vrije gemeente Driedorp, sprak naar aanleiding van Johannes 8:31 en 32, waar het gaat over het verstaan van de waarheid.

Hij merkte op dat alle mensen van zichzelf blind zijn voor het werk van God. Het is, aldus Van Keulen, noodzakelijk dat

■ „Het zoete verkeer tussen God en de mens maakt de ziel rustig”