

uitgesproken

Belangrijke dingen zijn zelden dringend en dringende zaken zijn zelden belangrijk.

Anoniem

menens

Te ver gegaan

tekst Sarina Brons

Ik heb twee jaar verkering gehad, maar daarna maakte m'n vriend (nu ex, dus) het uit. Nu ga ik om met een lieve, serieuze jongen en ik denk wel dat hij verkering met me wil. Dat is wederzijds. We praten over veel dingen. Toch durf ik hem niet te zeggen dat ik met m'n vorige vriend eigenlijk te ver ben gegaan, omdat ik bang ben dat hij me dan niet hoeft. Kan ik het maken om het te verzwijgen voor hem?

Als je verkering krijgt, bouw je aan een relatie. Je ontdekt of je bij elkaar past. Op meerdere terreinen leer je elkaars sterke en zwakke kanten kennen. Je merkt of je elkaar emotioneel kunt bereiken en of je overal over durft te praten.

Gaandeweg neemt de lichamelijke aantrekkingskracht toe. Ter bescherming van intimiteit en volledige lichamelijke overgave heeft God in Zijn wijsheid de seksuele gemeenschap gereserveerd voor het huwelijk. Seksuele gemeenschap is een cadeau aan elkaar als je trouwt.

Wat er in een eerdere verkering is gebeurd, neem je mee. Jij voelt heel goed aan dat jouw eigen geschiedenis niet losstaat van de stap naar een volgende liefde. Je schrijft dat je „eigenlijk” te ver bent gegaan. Nu weet ik niet hoe ver je bent gegaan. In verkeringstijd zit er een grijs gebied tussen wat wel kan en wat echt te ver is. In dit grijze gebied kun je gemakkelijk te ver gaan, zonder dat er sprake is van daadwerkelijke geslachtsgemeenschap. Ben je wel met die ander naar bed geweest, dan ben je geen maagd meer en dan ben je iets kwijt dat niet terugkomt.

Moet je hierover spreken voordat je weer verkering krijgt? Of is zwijgen beter? Want dan weet hij het niet, en wat niet weet, wat niet deert. Toch? Nee, dit laatste blijkt niet waar te zijn. Als je zelf met een geheim rondloopt, zal dat een hindernis zijn om een nieuwe relatie te verdiepen. Er zal iets tussen blijven zitten. En dat voelt de ander aan.

Dat je het beter kunt vertellen, lijkt me duidelijk. De vraag is alleen op welk tijdstip. Of je hierover moet spreken voordat je verkering krijgt, hangt af van wie jij bent, wie hij is en hoe goed jullie elkaar kennen. Vertellen dat je te ver bent gegaan, vraagt namelijk om een vertrouwensband. Je vertelt namelijk heel intieme dingen over jezelf.

Als je verkering met hem krijgt, ontdek je of jullie bij elkaar passen. Als het goed is, neemt de onzekerheid in de richting van elkaar – vindt de ander mij wel goed genoeg? – af. Naast verliefdheid kan de liefde gaan groeien. Deze liefde is nodig om te accepteren dat er eerder een ander was aan wie je jouw intimiteit gaf. Vertel eerlijk wat er heeft plaatsgevonden, zodat hij niet hoeft te gissen wat er is gebeurd. Erken je misstap niet alleen voor God, maar ook tegenover je toekomstige echtgenoot. Pas als er vergeving is, kun je verder.

Het is heel eerlijk dat je over deze dingen nadenkt voordat je opnieuw verkering krijgt. Maar vergeet vooral niet dat jij veel meer bent dan alleen je lichamelijke ik. Je bent een persoon om van te houden!



megapixel

Als je niet groot genoeg bent om de bovenste appels te plukken, pak je er toch gewoon een oude Massey Ferguson bij? Zo doet Thijs Lokerse uit Kruiningen dat, als hij in de vakantie in de appelboomgaard werkt van zijn oom en tante in Oud-Alblas. Thijs krijgt een waardebon van 10 euro toegestuurd. Ook een leuke foto van jou en je bijbaantje? Stuur 'm naar info@punttuit.nl!

estafette

Henrike den Hartog (15), 's-Gravendeel



School: „Ik zit op het Wartburg College, locatie Marnix in Dordrecht. Na de vakantie ga ik naar 4gt.”

Leuk aan school: „Je kunt er kletsen met andere leerlingen, en met een diploma kun je iets bereiken.”

Minder leuk aan school: „Op-letten, presentaties houden en werkstukken maken.”

Leuke vakken: „Tekenen; je bent dan zelfstandig bezig en het is mijn hobby. En Frans; dat vind ik een leuke en mooie taal.”

Minder leuke vakken: „Technologie. Al die technische apparaten... En Nederlands vind ik saai.”

Blunder: „Ach, die onthoud ik echt niet allemaal. Het zijn er zo veel!”

Toekomst: „Ik wil graag verpleegster op de spoedeisende hulp worden.”

Stopwoord: „Die heb ik niet.”

Bijbaantje: „Ik werk op woensdagmiddag, zaterdag en in de vakanties bij een snijbloementeler.”

Hobby's: „Tekenen en schilderen, winkelen, mijn bijbaantje en msn'en.”

Wie krijgt na jou het estafette-stokje? „Gerald Huiskamp uit Dordrecht.”