

# Student start het betoverde Narnia binnen

## Depositum Custodi

Wim Hulsman

UTRECHT – Geen mannenclub, geen theologenvereniging. Nee, de reformatische studentenvereniging Depositum Custodi is een plaats waar studenten op de Bijbel gestoelde bagage meekrijgen om de reis door het betoverde landschap van de wetenschap te kunnen maken.

Veertig nieuwe studenten luisteren op deze introductiedag met aandacht naar Pieter van Dijkhuizen. Hij is preses van Depositum Custodi (DC) en betoogt gloedvol waarom de –veelal– eerstejaarsstudenten lid zouden moeten worden van DC.

Een uur geleden zijn de potentiële nieuwe leden opgevangen op station Utrecht Centraal. Vandaar zijn ze door andere DC-leden naar de zaal van de christelijke gereformeerde kerk aan de Wittevrouwenweg gebracht. De moeilijk te vinden kerk is de vaste vergaderplaats van DC.

Na koffie en koek heet Erik Floor, econoom in wording, iedereen welkom. Floor is een van de studenten die het programma voor deze introductiedag in elkaar hebben gezet. Het is een mix van bezinning en ontspanning geworden: 's morgens een kennismaking met DC, 's middags roeien op de Kromme Rijn en vanavond houdt prof. dr. J. J. Polder (Tilburg) een lezing voor de DC'ers (in spe).

Polder zal spreken over "Verkrijg dan wijsheid". Om die reden begint Floor –gestoken in een wit DC-shirt– de dag met het lezen van Spreuken 4. „Dit hoofdstuk vertelt ons waarom die wijsheid nodig is in ons leven.”

Het bestuur achter de tafel voor in de zaal luistert toe. De drie heren en twee dames zijn in officieel tenue: grijs kostuum of donkere jurk en de bestuurslinten om. Ook DC kent haar tradities.

Preses Van Dijkhuizen is het gewend om voor groepen te spreken, blijkt bij het uitspreken van zijn „rede”. Hij draagt acht punten aan waarom het zo waardevol is om lid van „een studentenvereniging” te zijn. Pas in de staart van zijn betoeg wijst hij erop dat „DC” de goede plek is.

De preses neemt de eerstejaars mee naar het land van Narnia, waarover de christelijke denker C. S. Lewis schrijft in "De kronieken van Narnia: Het betoverde land achter de klerkast". Van Dijkhuizen vertelt het verhaal over kinderen die door de achterwand van een klerkast in



UTRECHT – Een veertigtal nieuwe studenten kwam vorige week een kijkje nemen op de introductiedag van de studentenvereniging Depositum Custodi. Na een introductieprogramma en lunch (foto) gingen ze roeien op de Kromme Rijn. Foto RD, Anton Dommerholt

het betoverde land Narnia komen, waar alles in harmonie lijkt, maar waar ook de heks aanwezig is. Er zal een leeuw komen die verlossing zal brengen. „Je begrijpt de analogie al: schepping, val, verlossing door Jezus Christus. Dat is wat Lewis bedoelt. Ik wil dit sprookje ook toepassen op jullie. Als je gaat studeren, stap je ook door de klerkast in Narnia. Er gaat een wereld voor je open. Een prachtige wereld, maar ook een betoverde wereld. De studentenwereld is ook betoverd. Door satan. Het seculiere, antichristelijke of postchristelijke denken is breed verspreid. Daarom is het goed even vangeten te hebben. Dat klinkt wellicht betuttelend, maar denk niet te snel: Dat heb ik niet nodig.”

Van Dijkhuizen bestrijdt direct ook een aantal vooroordelen over DC. „Nee, we

zijn geen mannenclub. Integendeel, er is een mannenklok. Het beeld dat DC erg veel theologen in opleiding in haar gelederen heeft, ontkracht hij eveneens. „Slechts 5 procent van de leden studeert theologie. Het percentage studentenpedagogie is vele malen hoger. Ik weet niet of daardoor het imago van de vereniging verbeterd.” De zaal lacht hartelijk. „Dé reden om lid te worden is volgens hem dat DC een reformatische studentenvereniging is waar geen Bijbelkritiek klinkt en niet de carrierekansen centraal staan, maar de vraag of „iedereen een levend geloof mag hebben.”

Zijn de eerstejaars overtuigd? Paul Blok uit het Betuwse Randwijk weet het nog niet. Hij is zich „aan het oriënteren.” Twee andere studenten zien het niet zitten om lid te worden vanwege de tijd

die het lidmaatschap van DC zal gaan vergen.

Johannes Schot is al lid van DC. Hij vertelt met enthousiasme over de vele leerzame bijeenkomsten. „Ik heb de kring gevolgd over de Hebreënbijbel. Dat was erg nuttig”, zegt de student van de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

Marieke Houtekamer uit Krabbendijke is vooral te spreken „over de goede sfeer” op de vereniging. Ze is niet de enige voor wie DC-vriendschappen veel betekenen. Lunchpakketjes worden geopend. Na de maaltijd volgt een kennismakingsspel. Dan gaan de studenten de boot in. Roeien op de Kromme Rijn, richting Bunnik. Het prachtige landschap doet niet onder voor dat van Narnia. Stof tot nadenken.

refdag.nl/student

## Zes vragen...

Pieter van Dijkhuizen is zesdejaarsstudent geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Van Dijkhuizen is preses-voorzitter- van Depositum Custodi.

**Sinds wanneer bestaat Depositum Custodi?**  
„Sinds 1986.”

**Wat is het doel van DC?**  
„We hebben meerdere doelen. Bestudering van Gods Woord is een belangrijke. Daarnaast bezinnen we ons op christelijke thema's. Alle lezingen zijn ingebed in een christelijk kader. Verder willen we bewapening geven tegen het antichristelijke denken. Ook het onderhouden van vriendschapsbanden is belangrijk. Daarom organiseren we ook informele activiteiten.”

**Welke activiteiten organiseren jullie zoal?**

„Dit jaar zijn er lezingen rond het thema "Plaats van het gezag". Daarnaast kennen we Institutiëkringen. Daar zijn er elf of twaalf van, over het land verspreid. In die groepen wordt de "Institutië" van Calvijn doorgenomen. Ook zijn er extra studiekringen rond thema's als ethiek, de Hebreënbijbel, filosofie en rentmeesterschap. Elk jaar is er een symposium. En we organiseren weekenden, waarin contact en vriendschap centraal staan.”

**Welke studenten zitten op deze vereniging?**

„De vereniging is interkerkelijk. Ongeveer 80 procent van de leden is lid van de Gereformeerde Gemeenten of de Hersteld Hervormde Kerk. Die groepen zijn vrijwel even groot. De overige 20 procent behoort tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud



PIETER VAN DIJKHUIZEN

Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Een enkel lid behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland. De leden studeren in verschillende studentensteden, zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.”

**Hoeveel leden telt jullie vereniging?**

„DC telt circa honderd leden. Op dit moment 104, maar daar moeten de vorig jaar afgestudeerden nog van af en de nieuwe leden nog bij.”

**Is er een feit te noemen uit de achterliggende tijd dat veel impact op de leden heeft gehad?**

„Vorig jaar hebben wij ons lustrum gevierd. Ingriden is dat een van onze leden een aantal jaar geleden tijdens een weekend van DC is overleden. Dat heeft diepe indruk gemaakt. Op de site van DC staat een memoriam.”

De kerkredactie gaat op bezoek bij vijf christelijke studentenverenigingen: Solidamentum, CSFR, DC, GTSV Voetius, studentenkring GG. **Vandaag:** DC

## Meditatie

### Verkundiging

„En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.” Handelingen 8:35

Ik heb tevoren aan u gearbeid om u van uw valse gronden af te stoten. Ik heb gewerkt om u van uw geestelijke blindheid, ja, van uw doodwaardige en ijelijke bloedschuld te overtuigen en om u daarover naar God bedroefd te maken. Zozeer arbeid ik nu ook om u te verblijden en u Jezus, de volmaakte troost, als enige oorzaak van ware heilsvreugde aan te kondigen. Hij, Die gekomen is om door lijden volmaakt en een oorzaak van eeuwige zaligheid te worden, ja, om zalig te maken en te zoeken die verloren was. Die kwam om de treurigen van Sion te vertroosten, de gebrokenen van hart te verbinden, de hongerigen en dorstigen naar Zijn gerechtigheid te verzadigen. Hij, Die kwam om armen van geest rijk te maken in God en blinden te doen zien.

Voelt gij u verloren? Draagt gij het vonnis bij u? Vindt gij u jammerlijk en ellendig, arm en naakt? Zijt gij daarover treurig, naar God bedroefd, gebroken van hart en verslagen van geest, die voor Gods woord beeft? Ja, zijt gij hongrierig en dorstig naar de gerechtigheid van de Heere Jezus? Licht de vraag op de grond van uw hart: „Wat zal ik doen opdat ik zalig worde?”

**Francois Kuiper, predikant te Woudrichem**

(“De eersteling van morgenland”, 1738)

## Beroepingswerk

**GEREF. GEMEENTEN**  
Beroepen: te Beekbergen, A. Vermeij te Nieuw-Beijerland.

refdag.nl voor actueel beroepingswerk.

## Predikant Scherpennisse legt ambt neer

### Kerkredactie

SCHERPENNISSE – Ds. J. van der Sleen, predikant van de vrije hervormde gemeente in Scherpennisse, heeft naar nu bekend is geworden eerder dit jaar zijn ambt neergelegd.

De predikant, die zich in 1996 losmaakte van de Nederlandse Hervormde Kerk en de vrije hervormde gemeente in Scherpennisse stichtte, werd nog in datzelfde jaar door de generale synode van de Hervormde Kerk uit het ambt ontheven. Ds. Van der Sleen zei destijds de vrije hervormde gemeente in Scherpennisse te zien als de voorzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De kerkenraad van de vrije hervormde gemeente wil geen enkel commentaar geven op de ontwikkelingen. De gemeente blijft wel tweemaal per zondag een kerkdienst beleggen.

Ds. Van der Sleen zelf blijft niet voor commentaar bereikbaar. Naar verluidt verkeert hij momenteel in joodse kringen.

# „Bij ambt hoort geven van leiding”

## GB belegt ambtsdragersbijeenkomsten

Van een medewerker

**NIEUWE-TONGE – Conflictmijdend gedrag is niet de goede manier om leiding te geven aan de gemeente, aldus dr. H. van den Belt.** „Dan doe je niet meer dan op de winkel passen. Als ambtsdrager ben je geroepen om leiding te geven aan de gemeente.”

De universitair docent vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht sprak gisteravond op een ambtsdragersvergadering van de Gereformeerde Bond in Nieuwe-Tonge over „Geestelijk leidinggeven vandaag”. De bijeenkomst maakte deel uit van een reeks.

Dr. Van den Belt typeerde geestelijk leidinggeven als „de ander verder helpen.” Het heeft volgens hem te maken met navolgen. Hij wees erop dat Paulus meerdere keren zichzelf tot een voorbeeld stelt met de woorden: „Weest mede mijn navolgers. „Zou u een dominee beroepen die van zichzelf zei: U moet mij navolgen? Wij zijn daar denk ik te bescheiden voor. We zijn niet gewoon dat iemand zegt: U moet mij navolgen omdat ik de Heere Jezus volg.”

Volgens de universitair docent is het belangrijk erop te letten waardoor gemeenteleden zich laten leiden. Hij vertelde uit zijn ervaring als gemeentepredikant hoe hij een keer aan jongeren probeerde uit te leggen dat omhouding soms noodzakelijk is. Hij gebruikte daarbij het voorbeeld van een getrouwde man

van wie de vrouw jarenlang in een instelling moest worden opgenomen vanwege psychische problemen. De man stond toen voor de opgave trouw te blijven aan zijn vrouw, terwijl het huwelijk niet normaal kon functioneren. Dr. Van den Belt was verrast door het onverwacht grote aantal jongeren dat zei: „Dat kun je toch niet van iemand vragen?” „Kennelijk laten de jongeren zich dan leiden door bepaalde invloeden van buiten.”

Dr. Van den Belt gaf aan dat leidinggeven behoort tot het terrein van de algemene genade. „We moeten daarom een beetje voorzichtig zijn om te spreken van christelijk of van geestelijk leiderschap.” Hij wees er verder op dat wie geroepen is leiding te geven, ook de macht heeft gekregen om dat te doen. Het gaat erom die macht te gebruiken om de gemeente te dienen.

De inleider onderstreepte het belang van de roeping. Hij wees op wat de predikant Maarten Micron, die in de tijd van de Reformatie in Londen werkte, daarover schreef. Aan ambtsdragers die in het ambt bevestigd moesten worden, stelde Micron de vraag: „En gevoelt u in uw hart door de aanblias van de Heilige Geest dat u tot deze heilige dienst en tot dit ambt geroepen bent?” Dr. Van den Belt gaf aan dat hij de woorden „aanblias van de Heilige Geest” heel goed gekozen vond. Die geven het gewicht aan van het besef persoonlijk door God geroepen te zijn.

Belangrijk is het te beseffen dat niet alle kerkgenoten tot geloof en bekering gekomen zijn, zo zei hij verder. „Maar”, vervolgde hij, „bij mensen die wel tot bekering gekomen zijn begint het geestelijk leidinggeven pas.” Hij merkte op dat vanuit de prediking de groei en de ontwikkeling van het geestelijke leven aan de orde gesteld kunnen worden. „Dat gebeurde vroeger in hervormde-gereformeerde kring meer dan nu.”

## Leiding geven

- Gereformeerde Bond belegt regionale ambtsdragersbijeenkomsten.
- Dr. Van den Belt: Ambtsdrager is geroepen leiding te geven aan gemeente.
- „Laten we een beetje voorzichtig zijn met begrippen als geestelijk leiderschap.”



NIEUWE-TONGE – De Gereformeerde Bond belegt deze weken een reeks ambtsdragersbijeenkomsten over het thema „Geestelijk leidinggeven vandaag”. In Nieuwe-Tonge (foto) sprak gisteravond dr. H. van den Belt. Foto Wim van Vossen Fotografie

# Voorganger van gemeente met vijftien leden

## Klaas van der Zwaag Interview

**LEUVEN – Japan is een land waar mensen zo hard moeten werken dat er geen tijd is voor gezin, huwelijk én de kerk. „De zondag is de enige vrije dag.” Behoeft aan God? „Als men naar de kerk gaat, dan is dat voor het eigen fysieke welzijn, de sociale contacten.”**

Yoshinori Aoki (35) is als voorganger verbonden aan een evangelische denominatie in Japan, de Evangelical Alliance Mission, die in totaal 10.000 leden telt. Hij dient een gemeente van slechts vijftien leden in de middelgrote stad Inzai. Een parttime docentschap aan de Tokyo Christian University levert hem enig extra inkomen op. Aoki bevindt zich in de „examenfase” aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven. Wil iemand

hier dissertatie schrijven, dan moet hij eerst examens afleggen, die hem groen licht geven om het proefschrift te voltooien.

Het onderwerp daarvan weet Aoki nog niet precies, wel het onderzoeksgebied: de gereformeerde theologie zoals die zich na de Reformatie heeft ontwikkeld. „Op dit moment denk ik aan de persoon van de 17e-eeuwse gereformeerde theoloog Franciscus Turretini. Mij fascineert de postreformatorische theologie omdat die ten onrechte bekritiseerd is als een verval van de Reformatie. De Reformatie zou goed zijn, daarna is alles slecht. Ik probeer daar nuance in aan te brengen en wil laten zien dat er juist continuïteit is.”

**Wat betekent u om juist aan de ETF te willen promoveren?**

„In Leuven zijn verschillende wetenschappers die op het terrein van postreformatori-



LEUVEN – Yoshinori Aoki (35): „We hebben in Japan evangelisten nodig, maar die zijn er niet.” Foto RD

sche theologie erg deskundig zijn, zoals Willem van Asselt, Andreas Beck en Antoon Vos. Ook het klimaat aan de ETF, waar evangelisten en reformatorischen elkaar ontmoeten, spreekt mij aan. De Tokyo

Christian University heeft een evangelische achtergrond, de daaraan gerelateerde Tokyo Christian Theological Seminary een presbyteriaanse en staat in de traditie van de Westminster Confessie. In beide tradities heb

ik mijn inspiratie opgedaan.”

**Welke plaats neemt het christendom in Japan in?**

„Christenen maken in Japan maar 0,6 procent uit van de bevolking, en daar valt alles onder: protestant, rooms-katholiek en evangelisch. Onder het mom van de traditie hangt het Japanse volk vooral het shintoïsme aan, maar dat is geen neutrale wereldbeschouwing, maar ten diepste religieus gekleurd door het vereren van een schrijn en het praktiseren van allerlei volksrituelen. Mijn kinderen worden op kleuterschool verplicht om mee te doen met festivals waarvan we als ouders zo nu en dan proberen duidelijk te maken dat die niet kunnen.”

**Japan werd in maart getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Welk effect heeft dit gehad op het volk?**

„De wereld heeft Japan zeer goed geholpen. Ik ben namens

mijn kerk als vrijwilliger aanwezig geweest en heb gezien welk een verwoestend effect de tsunami heeft gehad. Ik kwam in een stad die een 10 meter hoge stadsmuur vlak bij de zee had, maar waar de reusachtige tsunami dwars doorheen brak. Mensen vluchtten naar de berg-helling, maar voor velen was het water te snel. Het aantal doden wordt op ruim 15.000 geschat, en nog steeds worden er meer dan 4400 mensen vermist. Heel wat niet-gelovigen kwamen in die tijd voor het eerst in een erediens. Maar gemeenten zijn zo klein dat ze uit enkele leden bestaan naast de predikant. We hebben evangelisten nodig om niet-gelovigen mensen het Evangelie te brengen, maar die zijn er niet.”

Dit is het eerste van drie interviews met promovendi tijdens de doctoraatsweek van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven.