

Recensie

Titel van het boek	'Anders dan je droomde?'
ISBN	9789033609480
Uitgever	De Banier
Gerecenseerd door	ds. H. Zweistra (HHK), Nederhemert

Bij de uitgeverij 'De Banier' verscheen kort geleden het boek 'Anders dan je droomde?' met als ondertitel 'Waar het echt om gaat in je huwelijk'. Het boek is geschreven door Paul David Tripp en vertaald door Peter Meeuse. Tripp is hoogleraar pastorale zorg aan het Redeemer Seminary in Dallas. Hij heeft diverse titels over het christelijk leven op zijn naam staan. Hij is getrouwd en heeft vier (volwassen) kinderen. Janneke Paalman zorgde voor een frisse en ietwat ludieke uitvoering van het boek.

Tripp was tot voor kort voor mij een volstrekt onbekend pastoraal theoloog. Zijn boek telt 315 blz. en is verdeeld over 17 hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 5 heeft hij de daarop volgende hoofdstukken verdeeld in 6 'voornemens':

- Voornemen 1 luidt: *Wij gaan actief werken aan een levensstijl van schuldbelijdenis en vergeving.*
- Voornemen 2: *Wij gaan dagelijks werken aan groei en verandering.*
- Voornemen 3: *Wij gaan samen werken aan een stevige vertrouwensband.*
- Voornemen 4: *Wij gaan bouwen aan een relatie van liefde.*
- Voornemen 5: *Wij gaan leren respecteren en waarderen dat de ander anders is.*
- Voornemen 6: *Wij gaan ons huwelijk beschermen.*

De inhoud van dit boek heeft mij compleet verrast. Met iets van wantrouwen was ik aan het boek van Tripp begonnen. Maar dat wantrouwen verdween al lezende als sneeuw voor de zon. Tripp heeft ons werkelijk een zeer waardevol boek geschonken. Hij heeft een boodschap! Eerlijk, recht op de man is hij met zijn lezer bezig. Geen goedkope zoetigheid. Het mes wordt diep in ons ego-centrisch bestaan geplaatst. Dat het fout gaat in de relatie komt omdat wij door onze afkomst van Adam stampend vol zitten met eigenliefde. Tripp ontmaskert al onze sluiproutes om de schuld bij de ander neer te leggen en roept ons heel concreet op tot bekering. Het Woord van de levende God is het raamwerk waar binnen hij wenst te werken. 't Doet weldadig aan. Graag zou ik uit het boek willen citeren maar ik weet eigenlijk niet goed waar ik moet beginnen. Daarom zou ik u willen adviseren om het boek zelf aan te schaffen. Wie heb ik op het oog met die 'u'? De pas getrouwden met hun (h)eerlijke idealen. Maar zeker ook die echtparen die moeten vaststellen dat zij in de loop der jaren van elkaar zijn weggegroeid. Tripp spreekt uit ervaring. Hij schrijft in zijn inleiding *Ik stevende regelrecht op een ramp af en had het niet eens in de gaten.* Even verder schrijft hij heel eerlijk: *Ik analyseerde, redeneerde, bekritiseerde en wees meestal met de vinger van me af. Maar ik kon er niet onderuit: ik was het probleem.* Van harte aanbevolen.