



## Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 6

*Het geloof werkt... door de liefde (Galaten 5)*

### A) Doel

1. *Betekenis benoemen*  
Galaten 5 zoomt in op de concrete invulling van de christelijke vrijheid.
2. *Actualiteit aangeven*  
Vrijheid wordt soms opgevat als een losbandig leven. Dat is de christelijke vrijheid echter niet. Een vrij leven is een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest. Door Hem kan en wil de gelovige tegen alle zonden in zijn leven strijden. Paulus geeft praktisch onderwijs door aan te tonen wat een geestelijk leven uitwerkt in tegenstelling tot een vleeselijk leven.
3. *Christus centraal stellen*  
De vrijheid is alleen te danken aan de vrijmaking door Jezus Christus.

### B) Achtergrondinformatie

Kerntekst is:

*“Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen” (Gal. 5:1).*

Het hele hoofdstuk maakt een scherp onderscheid: of je staat in de christelijke vrijheid die door Jezus Christus verworven is óf je staat nog onder de wet en probeert door eigen werken zalig te worden. In het laatste geval zal Christus geen waarde voor je hebben.

**Het juk der dienstbaarheid:** Het onderhouden van de Joodse ceremoniële wetten en regels.

**Elkaar bijten en vereten:** Ruziemaken en twisten met elkaar

### Suggesties voor verdieping

- **Bijbel:** Rom. 14:13-23; Ef. 4:1-32.
- **Geloofsbelijdenis:**
  - Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 24
  - Heidelbergse Catechismus zondag 32 t/m 44
  - Dordtse Leerregels H.5, artikel 1 t/m 4
- **Literatuur:**
  - M.M. van Campen, ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest. De negen Geestesgaven’
  - Commentaar van Calvijn of verklaring van Matthew Henry op Galaten
  - J. van Bruggen (2013), ‘Galaten – Het goed recht van gelovige Kelten’

### C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p><b>Alternatieve startopdracht</b> In Galaten 5 vers 22 gaat het over de vrucht van de Geest. Het hoofdthema van deze schets is 'Ben je slaaf of ben je vrij' maar deze alternatieve startopdracht(en) bieden gelegenheid om deze mooie kerntekst wat verder uit te diepen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verdeel de groep jongeren in kleine groepjes van ca. 5 personen. Verdeel de negen woorden uit vers 22 over de verschillende groepjes. Bij de woorden die een groepje jongeren gekregen heeft, moeten ze een Bijbels voorbeeld én een actueel voorbeeld noemen. Dat mag iemand uit hun familie zijn maar ook breder. Voorbeeld: bij het woord zachtmoedigheid is een Bijbels voorbeeld Mozes. Een actueel voorbeeld zou kunnen zijn: mijn opa.</li> <li>2) Verdeel de groep jongeren in kleine groepjes van ca. 5 personen. Verdeel de negen woorden uit vers 22 over de verschillende groepjes. Laat de groepjes op een A3 vel uittekenen of uitschilderen waar ze aan denken bij de woorden die zij toebedeeld hebben gekregen.</li> </ol>	<p><b>Alternatieve startopdracht</b> In Galaten 5 vers 22 gaat het over de vrucht van de Geest. Het hoofdthema van deze schets is 'Ben je slaaf of ben je vrij' maar deze alternatieve startopdracht(en) bieden gelegenheid om deze mooie kerntekst wat verder uit te diepen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verdeel de groep jongeren in kleine groepjes van ca. 5 personen. Verdeel de negen woorden uit vers 22 over de verschillende groepjes. Bij de woorden die een groepje jongeren gekregen heeft, moeten ze een Bijbels voorbeeld én een actueel voorbeeld noemen. Dat mag iemand uit hun familie zijn maar ook breder. Voorbeeld: bij het woord zachtmoedigheid is een Bijbels voorbeeld Mozes. Een actueel voorbeeld zou kunnen zijn: mijn opa.</li> <li>2) Verdeel de groep jongeren in kleine groepjes van ca. 5 personen. Verdeel de negen woorden uit vers 22 over de verschillende groepjes. Laat de groepjes op een A3 vel uittekenen of uitschilderen waar ze aan denken bij de woorden die zij toebedeeld hebben gekregen.</li> </ol>
<p><b>Bijbel</b> Gal. 5:1-26</p> <p><b>Vragen</b> <i>Laat deze altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wat is het gevolg als je besluit toch de wet te willen volbrengen?</li> </ol>	<p><b>Bijbel</b> Gal. 5:1-26</p> <p><b>Vragen</b> <i>Laat deze altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wat zegt iemand eigenlijk tegen Christus als hij besluit de wet te zullen gaan doen</li> </ol>

<p>2. Wat bedoelt Paulus in vers 11? 3. Wat is de kern van de christelijke vrijheid?</p>	<p>voor zijn behoud? 2. Hoe kan iemand uit de genade vervallen? 3. Waarom heeft Paulus Timotheüs besneden? 4. Kun je het praktisch maken hoe je je vlees kan kruisigen (vers 24)?</p>
<p><b>Keuzevragen</b> Vraag 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Verwerkingsopdracht</p>	<p><b>Keuzevragen</b> Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Studieopdracht Verwerkingsopdracht</p>

#### D) Antwoorden en suggesties

##### Vraag 1

Als je van de Heere Jezus bent zul je graag Gods geboden willen doen. Tegelijkertijd hoef je er dan niets mee te verdienen want je zaligheid is al door de Heere Jezus verdiend.

Je bent bevrijd van het oordeel van de zonde en je verlangt ernaar God met je leven te dienen. Dat is een vrij leven.

##### Vraag 2

De voorbeelden zijn heel verschillend, maar met een beroep op de christelijke vrijheid kunnen christenen dingen doen of juist laten waar ze medegelovigen verdriet mee doen. Of er wordt gekozen voor een gemakzuchtig of zelfs zondig leven met een beroep op de christelijke vrijheid. God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat heeft ook consequenties voor hoe je met de christelijke vrijheid omgaat.

##### Vraag 3

Een lege vrijheid is een vrijheid waarmee je vooral jezelf wil dienen en doen wat jij fijn vindt. Gevulde vrijheid is een vrijheid waarmee je God en je naaste dient.

##### Vraag 4

Je kunt niet een beetje leven van genade en een beetje van je eigen verdiensten. Of je vertrouwt voor je zaligheid helemaal op Christus en je bent gered, of je vertrouwt (al is het maar een beetje) op jezelf, je eigen werken of gevoelens. Maar daarmee kun je niet voor God bestaan. Lees met elkaar van de Heidelberger Catechismus zondag 11, vraag en antwoord 30.

##### Vraag 5

Die vormen voor alle tijden en plaatsen een groot gevaar.



### Vraag 6

Laat de jongeren aan het woord. Wijs op Efeze 5 vers 18.

#### Studieopdracht

- Hij verlost van de heerschappij (=macht) en de slavernij van de zonde, maar nog niet volledig van het zondige vlees en het zondige lichaam.
- In dit leven worden de gelovigen nog maar ten delen verlost van hun zondige aard. In de hemel zal dat volkomen zijn. Op aarde strijden de oude en nieuwe mens met elkaar in het hart en leven van gelovigen.
- Dit is een heel persoonlijke vraag. Het kan goed zijn om deze vraag in kleine groepjes te behandelen en ook persoonlijk iets te delen. Ken je het als leidinggevende?
- Om des te meer reden te geven om zich voor God te verootmoedigen, tot Christus de toevlucht te nemen en zo afhankelijk te zijn van Zijn genade.

### Vraag 7

Dat vraagt om eerlijk en kritisch zelfonderzoek naar de zonden die je nog doet. En dat je daadwerkelijk tot bekering komt van deze zonden. Bid de Heilige Geest om Zijn licht (om je zonden te zien) en Zijn kracht (om je te bekeren van deze zonden).

### Vraag 8

De (negenvoudige) vrucht van de Geest hoort er bij elke gelovige te zijn.

Er zijn verschillende gaven van de Geest. Niet iedereen krijgt dezelfde Geestesgave(n).

### Vraag 9

- Deze tijd is een tijd van het zoeken naar intense belevingen. De gaven van de Geest lijken bijzonderder dan de vrucht van de Geest. Bovendien vraagt de vrucht van de Geest zelfverloochening, geduld, volharding. Dat is niet makkelijk.
- De Heilige Geest verandert je van binnenuit dus dat zal ook uitwerking hebben op de scherpe kanten van je karakter. Paulus was zowel voor als na zijn bekering een vurige en ijverige man, maar de manier waaróp werd wel heel anders.

### E) Extra voorbereiding

- Als je de verwerkingsopdracht wilt doen, zorg dan voor de materialen om een collage te kunnen maken.