



Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 5

Ben je slaaf of ben je vrij? (Galaten 4)

A) Doel

1. Betekenis benoemen

De Galaten zijn weer terug bij af: de evangelische vrijheid hebben ze vervuild voor wetticisme. De Galaten menen dat de beloften van God op zichzelf onvoldoende zijn en denken dat het je houden aan Gods wetten toegevoegd moet worden aan het evangelie van vrije genade.

2. Actualiteit aangeven

Zelf genade willen verdienen, is een kenmerk van ieder mens. Ook na ontvangen genade kan iemand weer terug vallen in het idee de genade zelf te moeten verdienen.

3. Christus centraal stellen

Christus is het enige fundament waardoor wij zalig kunnen worden. De komst van Jezus Christus naar de aarde is een vervulling van Gods belofte. De gelovigen vóór Zijn komst hebben deze belofte niet zelf gezien, maar wel geloofd en omhelsd (Hebr. 11:13). Uit de komst van Jezus Christus naar de aarde blijkt de waarheid van Gods beloften. De zekerheid van deze beloften moet de enige hoop en grond zijn van iedere gelovige.

B) Achtergrondinformatie

Kerntekst is:

“Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb” (Gal. 4:11).

Paulus is bang dat zijn werk tevergeefs geweest is: de Galaten hebben de vrijheid van de kinderen van God ingewisseld voor de oude ‘dienstplicht’ van de wet. De angst van Paulus is dat de Galaten de reden en het doel van het leven en sterven van Jezus Christus niet begrepen hebben.

Tevergeefs: zonder vrucht. De uitwerking van Paulus’ prediking heeft zijn doel niet bereikt.

Suggesties voor verdieping

- **Bijbel:** Ef. 2:1-11; Gen. 12-18.
- **Geloofsbelijdenis:**
 - Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 25 en 27
 - Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 120.
- **Literatuur:**
 - Achter in het boekje Handreiking Galaten staat een opsomming van naslagwerken.
 - Ds. J. Lohuis (2010), ‘De brief aan de Galaten’
 - Commentaar van Calvijn of verklaring van Matthew Henry op Galaten
 - J. van Bruggen (2013), ‘Galaten – Het goed recht van gelovige Kelten’

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht</p> <p>In deze schets gaat het over slavernij tegenover vrijheid. Om de jongeren een idee te geven van wat slavernij inhoudt, kun je het volgende filmpje vertonen: https://www.youtube.com/watch?v=4m0zV2IaPl8</p> <p>Let op: Sommige beelden kunnen heftig overkomen dus kijk eerst als leidinggevende of je het geschikt vindt voor jouw groep.</p> <p>Als je geen gebruik wilt maken van een filmpje, kun je ervoor kiezen het thema slavernij in te leiden aan de hand van het verhaal van 'De hut van Oom Tom': nl.wikipedia.org/wiki/De_hut_van_Oom_Tom).</p>	<p>Alternatieve startopdracht</p> <p>In deze schets gaat het over slavernij tegenover vrijheid. Om de jongeren een idee te geven van wat slavernij inhoudt, kun je het volgende filmpje vertonen: https://www.youtube.com/watch?v=4m0zV2IaPl8</p> <p>Let op: Sommige beelden kunnen heftig overkomen dus kijk eerst als leidinggevende of je het geschikt vindt voor jouw groep.</p> <p>Als je geen gebruik wilt maken van een filmpje, kun je ervoor kiezen het thema slavernij in te leiden aan de hand van het verhaal van 'De hut van Oom Tom': nl.wikipedia.org/wiki/De_hut_van_Oom_Tom).</p>
<p>Bijbel Gal. 4:1-31</p> <p>Vragen <i>Laat deze altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is 'de volheid des tijds' (vers 4)? 2. Wat is er voor gelovigen veranderd door de komst van Jezus Christus (vers 7)? 3. Welke twee zonen heeft Abraham gehad? 	<p>Bijbel Gal. 4:1-31</p> <p>Vragen <i>Laat deze altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welk verschil is er tussen een kind en een dienstknecht (slaaf) (vers 1)? 2. Wie werkt het getuigenis 'Abba, Vader' in het hart (vers 6)? 3. Waarin hebben de Galaten God leren kennen (vers 9)? 4. Hoe kijkt Paulus terug op de verkondiging van het evangelie in Galaten (vers 13)? 5. Waarom is Paulus zo verontwaardigd over de gang van zaken in Galaten? 6. Welke kind van Abraham is uit de belofte en welk kind naar het vlees?

**Keuzevragen**

Vraag 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11
Stelling 2

Keuzevragen

Vraag 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Stelling 1 en 2

D) Antwoorden en suggesties*Vraag 1*

Dat doet Hij in het algemeen door het lezen en/of horen van Zijn Woord. Er staat in Rom. 8:16: 'De Heilige Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.' De Heilige Geest werkt een inwendige overtuiging dat wij daadwerkelijk een kind van God zijn. Er zijn gelovigen die de toevlucht tot de Heere Jezus hebben genomen maar toch het krachtig getuigenis in hun hart missen dat ze een kind van God zijn. We mogen de Heere daar wel om vragen!

Vraag 2

Sommige mensen vinden het moeilijk om God als Vader aan te spreken. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn. Enerzijds zijn er mensen die zichzelf onwaardig vinden om God als Vader aan te spreken. Door de kennis van hun zonden vinden ze dit een te hoge titel en vinden zij zichzelf kind-onwaardig. Anderzijds zijn er ook mensen die daadwerkelijk niet kunnen zeggen dat ze door het geloof in Jezus Christus een kind van God zijn: het geloof ontbreekt en dat weten ze zelf ook. Het wel of niet aanspreken van God als Vader is dus niet per se een uiting van wel of niet echt kinschap van God.

Vraag 3

De wetten van Mozes worden onderscheiden in drie categorieën: burgerlijke wetten, ceremoniële wetten en zedelijke wetten. De twee laatste categorieën zijn door de komst van Jezus Christus tot vervulling gekomen. De eerste categorie wetten hebben betrekking op de relatie binnen het volk van Israël. Hoewel er in de eerste categorie ook goede en nuttige regels zijn voor ons, zijn ze in eerste instantie voor het volk van Israël bedoeld. Hiermee moest het volk zich onderscheiden ten opzichte van de andere volken.

De ceremoniële wetten zijn vervuld en afgeschaft. Deze waren een schaduw van Jezus Christus (zie ook Hebr. 10). De morele wetten zijn ook vervuld in Christus, maar ze staan nog steeds als een richtlijn om naar te leven omdat ze uiting zijn wat God van ons mensen wil.

Stelling 1

'Netjes leven volgens de regels van Gods wet is niet anders dan verkapt heidendom' → Wanneer je volgens de regels van Gods wet leeft om Zijn genade te verdienen, is dit inderdaad een verkapt heidendom. Het heidendom kenmerkt zich hierdoor dat gelovigen hun god gunstig moeten stemmen. Maar als iemand vanuit de liefde tot God volgens de regels van Gods geboden wil leven, dan is dat geen verkapt heidendom. Sterker nog, het



klopt niet als we zeggen een kind van God te zijn maar Zijn geboden niet houden (1 Joh. 2:4).

Vraag 4

Allegorie is het zoeken naar een diepere betekenis dan dat de tekst zelf geeft. Het is een 'eigen' invulling van bepaalde geschiedenissen. Paulus doet dit door de werking van de Heilige Geest en dat moet niet vergeten worden. Dat dit zo in het Woord is terechtgekomen, is alleen maar te danken aan de werking van de Heilige Geest. Dit geeft ons niet de vrijheid om zelf ook te gaan allegoriseren. We kunnen dan heel makkelijk onze eigen ideeën of dogma's in de tekst leggen.

Stelling 2

'Als ik moet wachten totdat God Zijn beloften vervuld, komt er niets van terecht' → Wij kunnen het idee hebben dat we God een handje moeten helpen bij de vervulling van Zijn belofte. We vinden dat de vervulling te lang op zich laat wachten. Maar in de geschiedenis van Abraham, Hagar en Sara zie je wat een ellende dat geeft. Het kan soms lang duren maar God vervult ál Zijn beloften. En dat op een veel mooiere manier dan wij kunnen bedenken of doen.

Vraag 5

In dit vers gaat het erom dat de gelovigen de Geest ontvangen omdat ze kinderen van God zijn. In zondag 7 lezen we dat het echter ook de Heilige Geest is die het geloof in onze harten werkt.

Vraag 6

Christus is van Zichzelf de Zoon van God. Hij heeft hetzelfde wezen en dezelfde natuur als Zijn Vader. Alleen door het geloof in Hem kunnen gelovigen Gods kinderen genoemd worden.

Vraag 7

God kennen betekent dat je weet Wie God is. Er zijn veel eigenschappen van God te noemen. Maar het gaat erom dat je Hem in Christus kent. We kunnen de Vader alleen kennen door Hem. In Matth. 11:27 staat: 'Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.' Het gaat er niet om dat je maar wat dingen over God weet, maar dat je Hem in liefde, door Zijn Zoon Jezus Christus, kent.

Vraag 8

Nee. Toch zijn er mensen die dit wel zeggen. Een Bijbels argument dat hierbij wordt aangedragen is o.a. Joh. 1:40: 'En het was omtrent de tiende ure.' Het gevaar is echter dat één bepaalde ervaring het fundament wordt voor de geloofszekerheid. Hierdoor krijgt de ervaring een betekenisvollere plaats dan het werk van Christus zelf. Bijzondere bekeringen, zoals een bekering van kroeg naar de kerk, van onkerkelijk naar kerkelijk, een duidelijke omslag. We moeten dit echter niet als maatstaf voor iedereen nemen. Wilhelmus á Brakel schrijft dat de meeste gebruikelijke manier 'allengskens'



(langzaam) is. De echtheid van het geloof moeten we dan ook niet zoeken in de 'punt des tijds' maar veelmeer in de vrucht waaruit het geloof gekend wordt.

Vraag 9

- a. Ja.
- b. Dat alleen de vervulling van God door het geven van Jezus Christus de grond van zaligheid is. Wij kunnen die zaligheid niet verdienen of bewerken. Alleen door het geloof in Gods beloften, die in Christus Jezus vervuld zijn, worden we zalig.

Vraag 10

Door vooruit te lopen op de zaken en zelf proberen de vervulling van Gods beloften te regelen.

Vraag 11

Persoonlijk

E) Extra voorbereiding

- Als je de alternatieve startopdracht wilt doen, zorg dan dat je het YouTube-filmpje gedownload hebt of check of er in de JV zaal internet aanwezig is. Zorg voor een laptop, beamer en geluidsboxen. Als je met het verhaal van 'De hut van Oom Tom' aan de slag gaat, kun je ervoor kiezen het verhaal voor de jongeren te printen.