

De staat van het kind

De 'staat' van het kind is niet afhankelijk van de eigen bewustzijnsinhoud, maar van de verklaring, die God er over uitspreekt in Zijn Woord. Die verklaring is, wat dat kind als zondaarskind aangaat, vernietigend. Het kind ligt onder het oordeel van God over de zonde, ook over de erfzonde. "Het is der verdoemenis in Adam deelachtig". En dat "zonder zijn weten".

Dat oordeel van God over het kind is geldig, onafhankelijk van de vraag of het kind zich daarvan al of niet bewust is.

En precies op dezelfde manier is nu de staat van het kind bepaald door de belofte van Gods verbond. De waarde daarvan wordt niet bepaald door hetgeen er in dat kind omgaat of gevonden wordt, maar door de soevereine verklaring van God. Hij neemt ze, zo klein als ze zijn, als het zaad Zijner gemeente in genade aan. Dat betekent niet een of andere vorm van ingegoten of ingeschapen genade, maar een gemerkt-zijn door het teken van Gods goedertierenheid.

"Amen en beamen", door C. van der Wal