

### **De gereformeerde leer: een objectieve verzegeling**

Wat de gereformeerde visie is op de doop treffen we heel duidelijk in de werken van Calvijn en in onze belijdenisgeschriften aan. De doop is niet de afwassing van de zonden zelf. Het gaat om wat de Heere ons voorstelt en aanbiedt. Dat is de vergeving en de vernieuwing.

De HEERE verzegelt in de doop niet dat wij dit of dat zijn, maar juist de waarachtigheid van Zijn beloften. Er is een principiële onderscheid tussen de toezegging en de schenking van het heil in de beloften en het deelachtig worden daarvan door het geloof. Dat de genade ons wordt aangeboden, is iets anders dan de genade ontvangen wordt.

De Drieënige God verzegelt ons bij de doop, dat Hij ons zo zeker met Zijn bloed en Geest wil wassen, als wij uitwendig met het doopwater gewassen zijn. De HEERE betuigt bij de doopvont onder ede dat Zijn toezeggingen waarheid zijn. De HEERE verzegelt dat al Zijn beloften in Jezus Christus ja en amen zijn. Dat is de objectieve zijde van deze verzegeling. Deze boodschap is en blijft waar, los van het feit of de doper bekeerd is of niet. In dit opzicht blijft de doop altijd staan, zoals ook Gods roeping en genadegiften aan Israël blijven staan.

En zo mag de doop voor ons dan niet een rustbed of eindpunt zijn, maar wel een pleitgrond.

*"Aan Zijn voeten", door drs. R. van Kooten.*