



## Leidingdeel Psalmen - Schets 5

### Verlangen naar...Gods huis (Psalm 84)

#### A) Doel

##### 1. *Betekenis benoemen*

Echt gelukkig (welgelukzalig) ben je alleen maar als je bij de Heere bent, als je Hem dient en je de Heere Jezus kent. Hij beschijnt en verwamt ons als de zon, ook bewaart Hij ons bij al het gevaar (vs. 12), Hij is echt betrouwbaar (vs. 13).

##### 2. *Actualiteit aangeven*

Als we naar de kerk gaan dan ontmoeten we daar God en Hij spreekt tot ons. Vroeger wezen de offers naar de Heere Jezus, nu wordt er in de kerk gesproken over wat de Heere Jezus gedaan heeft. Het is bijzonder dat we naar de kerk mogen, want God spreekt daar tot ons.

##### 3. *Christus centraal stellen*

De dichter verlangt ernaar om bij de Heere te zijn, hij moet daarvoor naar de tempel, want in de tempel vonden de offers plaats. Die offers herinneren naar de zonden van de mens en wijzen heen naar de Heere Jezus Die als het Offerlam aan het kruis zou sterven. Wij moeten vandaag niet naar de tempel in Jeruzalem gaan (die bestaat niet meer), maar wel naar de Heere Jezus. Zoals toen zelfs kleine musjes bij Hem mochten schuilen, zo mogen ook wij bij de Heere Jezus schuilen.

#### B) Achtergrondinformatie

##### *Toelichting bij de verzen*

Vers 1 *...een psalm, voor de kinderen van Korach.* In Numeri 16 wordt ons beschreven hoe Korach, Dathan en Abiram met hun gezinnen gestraft worden voor hun opstand tegen Mozes en Aäron. De kinderen van Korach blijven gespaard en krijgen later zelfs een ereplaats in de dienst des Heeren. Zij behoorden tot de tempelkoren, als voorbeelden van Gods verkiezende genade.

Vers 2 *HEERE der heirscharen.* God is de getrouwe Verbondsgod, maar ook de oppermachtige Heerser. De machtige legermachten van miljoenen engelen staan onder Zijn bevel.

Vers 6 *...de gebaande wegen...* De dichter heeft het niet alleen over de route van huis naar de tempel in Jeruzalem, maar vooral over het feit dat er tussen God en zijn ziel een vlak veld ligt. Het is geestelijk goed tussen hem en de Heere. En daarom wandelt hij ook in de wegen van de Heere, in Zijn geboden.

Vers 7 *Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan...* Voor het woord 'moerbeiboom' staat er in het Hebreeuws het woord 'bacha'. Dat klinkt hetzelfde als het woord voor 'wenen'. De dichter bedoelt hier: als zij door het tranendal gaan, dat is: de moeilijkheden in het leven tegenkomen en moeten overwinnen.

Vers 10 *...Uws Gezalfden...* De Messias in Zijn drievoudig ambt van profeet, priester en koning.

Vers 11 *...ik koos liever aan de dorpel van het huis mijns Gods te wezen.* 'k Waar liever in mijns Bondsgods woning een dorpelwachter...' zo zingen we. Daarmee wordt niet zoiets als de koster



bedoeld. Maar iemand op de drempel, zoals de tollenaar, die vanwege zijn onwaardigheid niet verder durfde dan de ingang van de tempel. Wat de dichter zegt is, ik zou liever als buitenstaander van afstand toekijken en toch iets zien van de dienst van God, dan dat ik lang zou wonen in de tenten van de goddelozen.

Vers 12 ...*genade en eer...* 'Genade' is vrije gunst. Dat kun je niet verdienen. 'Eer' is niet hetzelfde als een beloning. Maar het is zoals de eer die de verloren zoon kreeg. Uit genade.

#### *Achtergrondinformatie*

Deze psalm bezingt de pelgrimage naar Jeruzalem om daar in de tempel (of eventueel tabernakel) God te dienen. De nadruk ligt erop hoe heerlijk het is naar die plaats te kunnen gaan. Het doel van de psalm is om hier weer aan herinnerd te worden, om de ogen en de harten van deze mensen te openen voor de enorme gunst die het is om welkom te zijn in het huis van de Heere. Over de auteur en tijd van ontstaan is niets bekend.

In de verwerking gaat het vooral om de link naar vandaag. Enkele dingen moeten dan wel in acht genomen worden:

- Ons kerkgebouw is niet de tempel, zie ook het antwoord op vraag 2. De tempel is met de komst van Christus niet meer nodig. In Christus' Naam hebben wij directere toegang tot God dan de mensen in het Oude Testament.
- Ook in deze psalm gaat het niet om het tempelgebouw als zodanig, maar om het verkeren in de nabijheid van God. Deze altijd durende nabijheid zal de christen ervaren als hij of zij eeuwig bij God mag zijn. Het verlangen dat in de psalm gericht is op de aardse tempel is voor ons gericht op het nieuwe Jeruzalem, de zondagsrust met eredienst is hier een 'voorpoefje' op. De steun die de pelgrim onderweg ondervond mogen ook wij ervaren in dit leven.
- God wil zich wel verbinden aan die plaatsen waar Zijn evangelie verkondigd wordt, maar Hij is er niet aan geboden! God is daar aanwezig, niet dankzij het gebouw of offers die gebracht worden, maar door Zijn Woord en Geest als het evangelie verkondigd wordt.

#### **Suggesties voor verdieping**

- **Bijbel:** Ps. 23, Joh. 4
- **Geloofsbelijdenis:** HC zondag 1 en 38, NGB 25 en 27-29.
- **Literatuur:**
  - Johannes Calvijn – *Verklaring van de psalmen* – De Groot Goudriaan, Kampen
  - Dr. M. van Campen (red.) – *Elke dag een psalm, bijbels dagboek* – Boekencentrum Uitgevers, Zoetermeer
  - Ds. J.T. Doornenbal - *Van Hem is mijn heil, overdenkingen over de psalmen* – Den Hertog, Houten
  - Matthew Henry – *Op U betrouw ik: dagboek over de Psalmen* – Den Hertog, Houten
  - Matthew Henry – *Verklaring van het Oude Testament* – De Banier, Utrecht



- D.M. Lloyd-Jones - *Bij Uw altaren: Reflecties op de Psalmen* - De Groot Goudriaan, Kampen
- J. Ridderbos - *Korte Verklaring, Psalmen*
- C. van Rijswijk - *Mijn reislid, een dagboek voor jongeren van 12-15 jaar*- Uitgeverij Gebr. Koster, Barneveld
- C.H. Spurgeon - *De Psalmen Davids* – De Groot Goudriaan, Kampen

### C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p><b>Alternatieve startopdracht</b>            Probeer visueel te maken wat het betekent om als pelgrim op reis te zijn naar Jeruzalem.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lees Lukas 2:39-52</li> <li>2. Zoek op een kaart van Israël op waar Nazareth ligt. Hoe ver is dat naar Jeruzalem? Hoe lang is dat lopen? (Inclusief de reis om het gebied van de Samaritanen heen en door de Jordaan vallei was het ongeveer 150 km. Een dagreis is +/- 30 km.)</li> <li>3. Stel je voor dat je dit hele stuk moet lopen in een dor en droog berggebied vol met rovers. (zie ook plaatje van woestijn).</li> <li>4. Stel dat jij zo'n reis moest maken. Zou je het er eigenlijk wel voor over hebben? Hoeveel moeite doe jij om naar de kerk te komen?</li> </ol>	<p><b>Alternatieve startopdracht</b>            Zelfde als hiernaast, vraag 1 tot 3 zou korter kunnen. Extra vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Waarom zouden die Joden toch elke keer die hele reis gemaakt hebben?</li> <li>6. Wij zijn op reis naar de eeuwigheid. Hoeveel mag het jou kosten om bij de Heere te zijn?</li> </ol>
<p><b>Bijbel</b>            Ps. 84            Joh. 4:19-24</p> <p><b>Vragen:</b>  <i>Laat deze altijd aan de orde komen tijdens de verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Welke vergelijking wordt er in vers 4 gemaakt?</li> <li>2. Geef vers 5 en 6 eens in eigen woorden weer.</li> <li>3. Wat betekent het dat God een Zon en Schild is?</li> <li>4. Wat zegt de Heere Jezus in Joh. 4:23 over het aanbidden van de Vader?</li> </ol>	<p><b>Bijbel</b>            Ps. 84            Joh. 4:19-24</p> <p><b>Vragen:</b>  <i>Laat deze altijd aan de orde komen tijdens de verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wie was Korach? Wat weet je van de kinderen van Korach?</li> <li>2. Wat overkomt de mens die 'welgelukzalig' is volgens vers 7 en 8?</li> <li>3. Wat leer je van vers 13?</li> <li>4. Wat betekent het om de Vader te aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4:23)?</li> </ol>

<p><b>Keuzevragen</b> Startopdracht Vraag 1, 2a, 3b-c Stelling: 1, 2 Casus kerkgang</p>	<p><b>Keuzevragen</b> Startopdracht Vraag 1, 2, 3 Stelling: 3, 4 Casus kerkgang</p>
<p><b>Overige verwerking</b></p> <p><b>Collage</b> Psalm 84 is een lied vol beelden. Kies (alleen of met een groepje) een beeld uit de psalm dat je het meest aanspreekt. Werk dat beeld uit in een collage/schilderij.</p> <p> <i>Collage</i> <a href="http://www.lcj.nl/verwerkingplus16">www.lcj.nl/verwerkingplus16</a> <a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16">www.hhjo.nl/verwerkingplus16</a></p>	<p><b>Overige verwerking</b></p> <p><b>Collage</b> <i>Idem</i></p>

## D) Antwoorden en suggesties

### Stellingen

- In de kerkdienst gaat het om dienen. Wij dienen God, door gebed, psalmzang en belijdenis. Hij dient ons door het evangelie te verkondigen (we spreken over *evangeliebediening*). De kerk is niet de plaats waar je het leuk moet hebben, maar de plaats waar God spreekt tot ons. Kerk ben je nooit alleen of voor het eerst, maar samen met anderen. Het is daarom goed dat er tradities en gebruiken zijn. In de liturgie sluiten we aan bij een traditie van eeuwen. De zegen aan het eind van dienst bijvoorbeeld werd ook al in de tabernakel 3000 jaar geleden uitgesproken.
- In de kerk(dienst) gaat het om de ontmoeting met de Heere, de levende God. Hij laat Zich kennen door Zijn woord. In de kerkdienst spreekt Hij en kun je Hem ontmoeten. Daar gaat het om in de kerk. Wanneer je daar niet voor komt, mis je het doel van de kerkdienst.

### Vragen

1.
  - a. *Persoonlijk*
  - b. *Persoonlijk. Probeer een gesprek op gang te krijgen, wees zelf ook open en eerlijk.*
  - c. Je zou je voor kunnen stellen dat de Heere dat zou eisen. Tegelijk zou er dan niemand 'goed' genoeg zijn om voor Hem te verschijnen. Wonder van genade is nu juist dat de Heere contact, omgang met zondaren wil hebben!
2.
  - a. De kerk is zeker de plaats om God te ontmoeten. Op die plaats werkt de Heere heel in het bijzonder. Maar de Heere werkt niet alleen maar in de kerk. En het is ook niet zo dat we Hem



alleen daar kunnen 'spreken'. Nee, door het offer van de Heere Jezus mogen we altijd en overal (in gebed) tot God gaan. En dan 'via' de Heere Jezus, Die de weg naar de Vader weer hersteld heeft.

b. Dat aanbidden is niet meer aan één plaats gebonden. Noch hier, noch in Jeruzalem, zegt Jezus.

c. Hoe we bidden is veel belangrijker dan waar we bidden. De Heere Jezus zegt dat we de Vader moeten aanbidden in geest en waarheid. Deze woorden moeten we verstaan vanuit hun oudtestamentische achtergrond. Geest staat tegenover vlees; de openbaring van God in Zijn kracht tegenover de mens in zijn zwakheid. Waarheid ziet op de trouw van God. Aanbidden in geest en waarheid is aanbidden waar God Zich in Zijn kracht openbaart en Zijn trouw betoont aan Zijn eigen woord, dus in Christus. Er is geen echte aanbidding van God de Vader buiten Christus om.

### Stellingen

De pelgrim van Psalm 84 moest door allerlei gevaar heen, door een dor dal. Het was *in* het gevaar en de tegenslag dat God genade en kracht wil geven. Zo is het ook in het leven van een christen, christen zijn betekent niet dat we geen lijden meemaken, maar dat God *in* het lijden kracht en uitzicht wil geven. Wat zeker is voor een christen is zijn bestemming, God zal hem niet verlaten, ze zullen verschijnen voor God in Sion. Onderweg kan er echter nog veel gebeuren. Zie ook Psalm 23:4. Dus: wél tegenslag, maar je zult de bestemming bereiken!

3.
  - a. De martelaren hadden voor het oog van de wereld alleen maar tegenslag en waren eigenlijk verliezers, ze verloren hun leven. Zij echter wisten dat ze het eeuwige leven met Christus zouden ingaan als ze zouden sterven, dat gaf hun kracht om vol te houden en toch te getuigen van de hoop in die in hen was.
  - b. Allerelei aardse tegenspoed kan ons moedeloos maken, veel aardse voorspoed en rijkdom kan ons ook van God afhouden, de strijd tegen de zonden kan soms moedeloos maken, de satan zal juist die mensen die hij dreigt kwijt te raken extra hard aanvallen. Kortom: alles in het leven kan een gevaar zijn, kan ons bij God vandaan brengen. Bescherming: de wapenrusting van Efeze 6, de geloofsverbintenis met Jezus Christus.
  - c. Jezus Christus is de enige die zekerheid kan geven in leven en sterven. Zonder Hem is het leven erg gevaarlijk, kunnen we elk moment voor altijd verliezen, moeten we altijd op onze hoede zijn!

### Casus

Dat God elke zondag mensen in Zijn dienst wil hebben en het evangelie wil laten verkondigen is eigenlijk een groot wonder! Wat een ondankbaarheid als we hier onbewogen onder zitten of zelfs niet naar de kerk gaan. God gaf mensen die tegen Hem gekozen hadden het liefste wat Hij had, Zijn eigen Zoon. In de prediking komt Hij keer op keer in liefde en genade tot ons, dat is het wonder van evangelieverkondiging (= blijde boodschap). Als de kerkdienst je niet raakt:



Geloof je werkelijk dat je een grote schuld hebt en God die wil vergeven? Heb je Christus wel werkelijk lief?

**E) Extra voorbereiding**

- Kaart van Israël en materiaal om de afstand op te meten.
- Afbeelding van de tempel of eventueel tabernakel.