



Schets 3 – Gods geboden

A. Doel

1. *Betekenis benoemen* - Erkennen en belijden dat de wet van de Heere heilzaam is, gegeven ten leven. Tegelijk beseffen dat wij de wet niet kunnen houden en schuldig staan tegenover de Heere. Maar dan ook verwachtend opzien naar de Vervuller van de Wet, onze Heere Jezus Christus.
2. *Actualiteit aangeven* - De Tien Geboden zijn ook vandaag nog heilzaam en nuttig. Leven naar de wet van de Heere is goed voor mens en samenleving.
3. *Christus centraal stellen* - Wij kunnen de wet van de Heere niet houden. Maar als we geloven in de Heere Jezus Christus, wil God ons in Hem aanzien alsof wij de gehele wet vervuld hebben. En de Heilige Geest maakt ons dan ook gewillig om te gaan leven naar Zijn geboden.

B. Achtergrondinformatie

De tekst uit Spreuken 4:4 '*Onderhoud Mijn geboden, en leef*' is kort samengevat de inhoud van deze schets. Een verklaring van dit vers:

Onderhouden is ook te vertalen met 'bewaren'. En dan niet bewaren in de zin van wegstoppen, maar er juist zuinig op zijn. Er niets van afhalen of aan toevoegen. Er altijd mee bezig zijn. *Onderhouden* betekent het in praktijk brengen van Gods geboden.

Achter geboden zit altijd een gezagsinstantie. Er wordt gehoorzaamheid gevraagd. Zo is het ook met de geboden van God in de Bijbel. De Heere wil gehoorzaamd worden. Zijn wil gaat boven mijn eigen wil en die van anderen uit. In Zijn geboden maakt de Heere Zijn wil bekend.

In Israëel onderwees de vader zijn kinderen in de woorden en de geboden van God. Ze werden van geslacht tot geslacht overgedragen. Zie Psalm 78:1-7.

Leef is zowel een bevel als een belofte: u zult leven! Zonde verwoest het leven naar alle kanten. Wie Gods geboden onderhoudt, verrijkt en ontplooit zijn leven. Het natuurlijke leven wordt dan rijker, maar zeker geldt dit voor het geestelijke leven. Want in het aardse leven is misschien niet altijd te merken dat de Heere Zijn zegen schenkt (denk aan Asaf in Psalm 73), maar het echte leven met de Heere is ééuwig.

De Heere heeft Zijn geboden gegeven opdat wij zouden leven, opdat het ons wel, dat is goed, zou gaan. Het ging en gaat hierbij niet om een formeel en uitwendig gehoorzamen van de Heere, maar om een daad van het innerlijk, van het hart. Door de hele Bijbel heen horen we Gods stem die oproept te leven naar Zijn gebod. Het klinkt als refrein bij alle profeten en knechten van de Heere: keer terug tot de Heere en leef! De rijkdom van de Wet wordt in vele psalmen bezongen, maar het bekendste voorbeeld is toch wel de allerlangste (!) psalm uit ons psalmboek, Psalm 119.

In het Nieuwe Testament is de wet niet afgeschaft. De Heere Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Hij brengt de wet tot zijn hoogste bestemming. De vervulling van de wet ligt in de liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste is wat de Heere van jou en mij vraagt in Zijn geboden. 'Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.' (Rom. 13:8)

Suggesties voor verdieping

- **Bijbel:**

Deut. 5:33; 10:16 en 30:6, 15-20; Ps. 19:9; 78:7; 119; Jes. 8:20; 48:18; Jer. 6:16; Matt. 5:17-19; 22:35-40; Rom. 3:31; 7:12, 22

- **Geloofsbelijdenis:**

HC. vr. 3, 4, 5, 86, 114, 115 NGB. art. 25

C. Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht <i>Woordspin</i></p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p> <p>Schrijf het woord 'wet' in het midden van het bord of op een groot papier. Laat de jongeren aangeven wat in hen opkomt bij het horen van het woord 'wet'. Schrijf alle opmerkingen op, en kom er aan het einde van de avond op terug.</p> <p><i>Stellingen</i></p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p> <p>Geef de jongeren een blaadje met 'ja' aan de ene en 'nee' aan de andere kant. Lees de stellingen voor en laat ze reageren met 'ja' of 'nee'. Noteer de aantallen en bespreek de stellingen na afloop.</p> <p><i>Stellingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De Heere heeft in de wet het goede met ons voor. • In het leven van de vrijheid is voor de wet geen plaats. • Een christen is in staat de wet te houden. • De wet is het tegenovergestelde van het evangelie. 	<p>Alternatieve startopdracht <i>Casus</i></p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p> <p>Begin de avond met de casus uit de schets over de verschillen tussen de geboden. Laat de jongeren bijvoorbeeld hun ideeën op papier zetten en kom daar aan het eind van de avond op terug.</p> <p><i>Stellingen</i></p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p> <p>Idem</p>

<p>Bijbel Spreuken 4:1-9; Romeinen 13:8-14</p> <p>Vragen <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat valt je op aan de aanspreekvorm in Spreuken 4:1? 2. Salomo vertelt van het onderwijs dat hij gekregen heeft van zijn ouders in v.3-6. Wat heeft hij geleerd? 3. Wat is het belangrijkste dat er te leren valt, v.7? Wat zal het je 'opleveren'? 4. Wat is de samenvatting, de vervulling, van de wet? (Rom.13:8-10) 5. Welk verband bestaat er tussen het houden van de wet en de wederkomst van de Heere Jezus? 	<p>Bijbel Spreuken 4:1-9; Romeinen 13:8-14</p> <p>Vragen <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat heeft 'tucht' te maken met 'verstand'? (Spr.4:1) 2. Welke reden(en) noemt Salomo om bij de wet van de Heere te blijven? 3. Welk verband bestaat er tussen wijsheid en de wet? 4. Hoe kun je Rom.13:8-10 in de praktijk brengen? 5. Waarom zegt Paulus dit juist nu (v.11)? 6. Hoe kunnen wij de Heere Jezus Christus aandoen (v.14)? En wat is 'het vlees niet tot begeerlijkheden verzorgen'? Geef eens voorbeelden.
<p>Keuzevragen Vraag 1, 3, 4, 5, 7, 8 Casus Geboden - Zwart werken Stelling 2, 3</p>	<p>Keuzevragen Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Opdracht Dordtse Leerregels Casus Geboden Stelling 1, 2, 4</p>
<p>Overige verwerking</p> <p>Psalm 119 Verdeel de jongeren in kleine groepjes en geef elke groep een ander gedeelte (van 8 verzen) van Psalm 119 op. In elke groep leest iedereen het gedeelte en kiest de tekst uit die hem het meest aanspreekt. Vervolgens wordt in de groep besproken waarom je die tekst uitgekomen hebt.</p>	<p>Overige verwerking</p> <p>Psalm 119 Idem</p> <p><i>Bijbeltekst</i></p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>

D. Antwoorden en suggesties

Vragen

1. a De aanhef leert Wie de Heere is; de Bevrijder, de Verbondsgod. In dat kader staan dus de geboden; het zijn regels die behoren bij het verbond. Als Bevrijder heeft de Heere het recht ook om Zijn volk de wetten voor te schrijven. De wet heeft het welzijn van het volk op het oog; het gaat om een leven in vrijheid.
b De Heere is en blijft de Getrouwe. Hij houdt Zijn Woord. Hij houdt het verbond dat Hij

gesloten heeft met Israël, ondanks hun ontrouw. Wij zijn daarentegen net als Israël steeds ontrouw. We houden Zijn wetten, het verbond, niet.

2. De wet is als een spiegel waarin we onze zondigheid kunnen zien. Maar we hoeven niet in onze zondigheid te blijven hangen, want de wet wil ons tot Christus leiden. Door de wet kunnen we niet gerechtvaardigd worden. De wet klaagt ons juist aan: zondig, schuldig! De rechtvaardiging is er alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Alleen de vrije genade van God, die door Jezus Christus gegeven wordt aan de gelovigen, kan de toegang tot de Heere verwerven. Onze schuldigheid, waarvan de wet ons overtuigt, bewijst dat we ons niet kunnen rechtvaardigen. De heerlijkheid van God echter bewijst dat we gerechtvaardigd moeten worden door het geloof. De kanttekeningen wijzen op ons geweten. Ons geweten zal door Gods Geest ons overtuigen dat we met gedachten, lusten, woorden en werken doen wat Gods wet verbiedt.

Kanttekeningen



www.lcj.nl/verwerkingplus16

www.hhjo.nl/verwerkingplus16

3. De wet wil ons de richting wijzen in het leven van de dankbaarheid. Leven naar Zijn geboden is het leven dat de Heere van ons vraagt. Door het geloof gaan we naar zo'n leven verlangen, en geleid door de Heilige Geest zullen er in het leven van Gods kinderen ook die vruchten van de dankbaarheid komen. Het leven in vrijheid lijkt misschien tegenstrijdig aan een leven naar de wet. Wellicht krijgen ook de jongeren dit om hen heen te horen. Belangrijk is het om de term vrijheid goed uit te leggen. Het heeft alles te maken met de samenvatting van de wet. Liefde binnen de grenzen van Gods wet geeft de vrijheid. Als je niet naar Gods geboden leeft, wordt je een slaaf van de zonde. Verslaafd aan geld, seks, genotsmiddelen, stelen, bedriegen of andere verslavingen waar je je eigenlijk helemaal niet prettig bij kan voelen.
4. Geen abortussen, geen koopzondagen, liefde tot God en tot de naaste, geen geweld, enzovoorts. Houden wij ons in ons leven volmaakt aan Gods geboden...?

Opdracht

Dordtse Leerregels III/IV, art. 5: De wet van de tien geboden is te vergelijken met het licht van de natuur. De wet laat namelijk de grootheid van onze zonde zien, en overtuigt ons van onze schuld. Maar de wet kan het herstel tussen God en mens niet bewerken en heeft geen kracht om uit de ellende van de zonde te verlossen. Sterker nog: de wet laat de zondaar onder de vloek van de wet liggen. De mens kan door de wet geen genade verkrijgen. III/IV, art. 6: Wat zowel het licht van de natuur als ook de wet niet kunnen, doet God. Hij maakt door de kracht van de Heilige Geest en door het Evangeliewoord mensen zalig. God Zelf verleent genade, onverdiend. Hij verlost de mens van de vloek van de wet.

Vraag

5. a Het offer van de Heere Jezus betekent niet dat alle mensen als vanzelf gered worden. Zijn offer is wel voldoende voor de zonden van de hele wereld. Maar alleen zij die door een waar geloof tot de Heere vluchten, zullen behoud vinden in het bloed van Christus.



- b Het geloof
- c Eigen mening

Casus



www.lcj.nl/verwerkingplus16

www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Geboden

Wij kunnen verschillende gradaties in zonde aanbrenen; de ene zonde erger vinden dan de andere. De Heere kan daar echter wel eens heel anders over denken... Elke zonde, hoe klein in onze ogen ook!, doet Hem verdriet en stelt ons schuldig. En, als we in één gebod struikelen, zijn we schuldig aan de hele wet. Wanneer we de uitleg van de Catechismus over de geboden eens eerlijk naast ons leven houden, blijken er trouwens niet zoveel geboden te zijn waartegen we níet zondigen... Zondigen tegen de naaste (de tweede tafel van de wet) is vaak meer zichtbaar dan het niet houden van de geboden van de eerste tafel. Vraag jezelf eens af of dat verschil maakt in ons denken over de zonden. Laat tegelijk duidelijk zien dat zondigen tegen de naaste natuurlijk ook altijd zonde tegenover de Heere is.

Vraag

6. a Er wordt hier een tegenstelling gemaakt tussen de besnijdenis van de voorhuid, die bij de mannelijke hoorders van deze tekst wel gebeurd was, en de besnijdenis van het hart. Het gaat de Heere niet om een slaafs navolgen van wat Hij zegt, het gaat Hem om (de gezindheid van) het hart. De bevelen van de Heere opvolgen en ondertussen de nek verharderen, is Hem een gruwel. Zo hebben goede daden geen waarde voor God. De Heere wil dat heel het hart Hem toebehoort, en dan volgen die daden in gehoorzaamheid aan Hem vanzelf, want dat is dan de gezindheid van je hart.
b Maak het gesprek persoonlijk.
c De Heere belooft dat Hij het hart zál besnijden, dat Hij een nieuw, vleses hart zál geven. Aan de ene kant zien we dus dat de Heere het eist, Deut.10:16, terwijl we aan de andere kant lezen dat de Heere het zal geven. De Heere wil dat we met deze beloften naar Hem toe gaan en Hem wijzen op Zijn eigen Woord; Psalm 81:11. Het gebed van Augustinus bidden dus. Dat is een bemoediging voor allen die het van de Heere verwachten.

Stellingen

- De wet hoort juist in het ware vrije leven. Dat is namelijk een leven bij God, tot Zijn eer. En hoe zouden we weten wat de Heere wil, als we niet Zijn geboden hebben, die ons dat leren?
- Als we kritisch naar ons eigen leven kijken, zullen we ons met de antwoorder van de HC schuldig stellen aan alle geboden.
- Dat zal pas zo zijn in het paradijs. Hier op aarde is geen enkel kind van God volmaakt en zonder zonde.
- Wet en evangelie horen bij elkaar, zoals twee zijden van één medaille bij elkaar horen.

Vragen

7. a. Over de gelovigen.



- b. De allerheiligste gelovige, d.w.z. hij die het dichtst bij de Heere leeft, kan nog maar voor een klein deel, een klein begin, de geboden van de Heere houden. Een christen is en blijft een zondaar totdat hij sterft.
- c. Ze verlangen ernaar te leven naar Gods geboden.
- d. Het gebed om de hulp en leiding van de Heilige Geest. Zie ook de berijming van de Tien Geboden vers 9.
8. a. We weten allemaal wat de wet van ons vraagt. Doen we het ook? Of handelen we ook wel eens bewust tegen Gods wet in?
- b. Dat doet Hem veel verdriet.
- c. De Heere wil je door Zijn Heilige Geest leiden om Zijn geboden te houden. Hij wil het je leren, op het gebed.
9. a. De vrijheid die er is in de Heere Jezus Christus. Door Zijn bloed heeft Hij de Zijnen vrijgemaakt van de macht van de zonde en de duivel. Een christen heeft het echte leven, in de vrijheid van God. Ongebonden, maar dienstbaar aan de Heere, een liefdesdienst.
- b. Denk eraan hoe de Heere Zich aan het begin van de Wet openbaart; Hij is de God Die Zijn volk bevrijd heeft!
- c. Deze vrijheid is niet een vrijheid om er maar op los te leven, maar een vrijheid in dienst van de Heere. Hij heeft je immers bevrijd, Hij heeft recht op je leven. Je wilt gaan leven zoals Hij het van je vraagt, een leven naar Zijn geboden. En dat is dan geen last, maar een lust.

Casus

- a. Zwart werken is de belasting ontduiken, stelen dus van de belasting. De Heere eist van ons dat we al Zijn geboden houden. Het bewust overtreden van één van die geboden, al kun je er wellicht ook iets goeds mee doen, is zonde. Het (goede) doel heiligt niet de (verkeerde) middelen.
- b. Als we eerlijk zijn tegenover de Heere, wordt alles wat tegen Zijn geboden in gaat ons tot zonde. Maar als we onze zonden belijden, wil Hij ze, om Jezus' wil, vergeven!

E. Extra voorbereiding

- Bij de alternatieve startopdracht 'web' is een bord of groot papier met schrijfbenodigdheden nodig.
- Zorg voor pennen en papier als je de alternatieve startopdracht 'casus' doet.
- Voor de opdracht met de stellingen zijn ja/nee-kaartjes nodig, genoeg voor alle jongeren.