



## Schets 5 – Geef je hart aan de HEERE

### A. Doel

1. *Betekenis benoemen* - Inzien dat ons hart, ons hele bestaan, aan de Heere toebehoort, dat Hij recht op ons hele leven heeft. En dat de Heere dat nieuwe, vleses hart dan ook wil schenken, met het leven van de heiliging dat daarbij hoort.
2. *Actualiteit aangeven* - Jongeren zullen allemaal de term 'een nieuw hart' kennen. Toch is het van belang ook voor hen de betekenis en de noodzaak duidelijk te maken, omdat het een zaak van levensbelang is. Om het hart van jongeren!
3. *Christus centraal stellen* - Alleen door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus kan God harde harten veranderen in vleses harten. Door Zijn dood is de weg naar de Vader, Die door de Heilige Geest het geloof in ons hart wil werken, ontsloten.

### B. Achtergrondinformatie

In Spreuken 23:19-28 wordt de tegenstelling gemaakt tussen een leven gericht op de wegen van de Heere en een leven naar de pracht en praal van deze wereld. Over het wereldse leven spreekt Salomo met woorden als 'wijnzuipers', 'vlesvreeters', 'hoer' en 'trouwelozen'. Salomo geeft zijn zoon een andere raad: *Mijn zoon! Geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren (v.26)*. Een korte uitleg van dit vers:

- Salomo spreekt zijn leerlingen aan zoals een vader zijn kind. In de aanspraak *mijn zoon* zit iets teers, een toon van liefde in deze aanspraak. Uiteraard geldt deze aanspraak ook voor meisjes: mijn dochter.
- Het *geef* waartoe Salomo oproept, is een volledig, zonder reserve, overgeven. Uitleveren, zouden we ook kunnen zeggen.
- In de aansporing van de wijze Salomo tot zijn leerlingen mogen we de stem van God, van Christus horen. Het is de Heere Die roept: *Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart!*
- Het woordje *uw* wijst erop dat de oproep heel persoonlijk is.
- Het gaat erom ons *hart* aan de Heere te geven. Ons hart is in de Bijbel het centrum van ons leven, de zetel van ons denken, willen en voelen. Het is de kern, de bron van ons mens-zijn, waaruit alles voortvloeit. Als de Heere dan ook vraagt ons hart aan Hem te geven, bedoelt Hij dat we Hem ons hele leven behoren te geven. Daar heeft Hij recht op, dat wil Hij hebben. Met het doel het te vernieuwen en te veranderen, opdat we gaan leven tot Zijn eer!

Het geven van je hart is het geven van je hele wezen. Dat kost jezelf, maar het 'oude' wordt dan nieuw. De natuurlijke vijandschap wordt dan een hartelijke wederliefde, omdat Hij Zijn liefde, Zijn hart, al had gegeven. Wij zijn Gods goedheid nooit waard vanwege onze eigen gemaakte keuze. God verandert het hart Zelf. Hij neemt het initiatief door Zijn woord en Geest, want wij kunnen ons hart niet veranderen. Het is en blijft helemaal genade (= Gods oneindige goedheid aan een onwaardige bewezen). De actieve oproep 'Geef je hart aan de Heere' blijft tegelijk ook helemaal staan. Het is belangrijk om met deze twee woorden te spreken: bevel en belofte. De Heere eist ons hart, maar Hij belooft tegelijk ons hart en leven nieuw te maken. Mooi zie je dat terug in Fil. 2:12-13: 'Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.'



Dat de Heere in Zijn Woord steeds weer opnieuw de oproep doet om Hem ons hart te geven, ons te bekeren tot Hem, laat wel zien dat het geen vanzelfsprekende zaak is. Je hart geven aan de Heere is niet iets wat je vanzelf wel doet; van nature willen we dat helemaal niet. Wij kunnen ons hart dan ook ver bij de Heere vandaan houden, en ons hart zelfs voor Hem en Zijn Woord afsluiten en verharderen. Maar gelukkig kan en wil de Heere ook dat anders maken!

**Suggesties voor verdieping**

- **Bijbel:**  
 Ex. 4:21; 14:17; Deut. 6:5; Ps. 84:3; 95:8; Jer.31:33 ; Ez. 11:19; Matt. 15:8; Mark. 3:5; Joh. 12:40; 15:1-11; Hand. 3:26; Rom. 10:9-17; 2 Kor. 13:5; Gal. 5:16-26; Fil. 2:12-12
- **Geloofsbelijdenis:**  
 H.C. vr. 20, 21, 62, 63, 86, 91, 114  
 N.G.B. art. 24  
 D.L. I, par. 12, III/IV, par. 11 -15
- **Literatuur:**  
 Serie Jongerenperspectief: Geloof je dat? – Ik geloof! – Levend geloof – Bekering, ook voor jou  
 – Een goed begin

**C. Suggesties voor de avondinvulling**

| Niveau 1   | Niveau 2   |
|--|--|
| <p><b>Alternatieve startopdracht</b><br/> <i>De indianenhoofdman</i><br/>           Vertel het verhaal ‘De indianenhoofdman’ (afgedrukt in de schets) ter introductie op het thema.</p> <p><i>Associatieopdracht ‘Goed hart’</i><br/>           Gebruik de associatieopdracht uit de schets als introductieopdracht.</p> | <p><b>Alternatieve startopdracht</b><br/> <i>100% -Waar is jouw hart vol van?</i><br/>           Geef alle jongeren een blaadje met daarop de volgende lijst:<br/>           ___ geld<br/>           ___ film<br/>           ___ vriend(in)(en)<br/>           ___ muziek<br/>           ___ God<br/>           ___ internet<br/>           ___ familie<br/>           ___ hobby<br/>           _____ + 100%</p> <p>Vraag iedereen dit lijstje met percentages in te vullen, met de vraag ‘Waar is jouw hart vol van?’<br/>           Licht dan het onderwerp van de avond toe, de oproep van de Heere: ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart!’</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Stelling</b></p>  <p><a href="http://www.lcj.nl/verwerkingplus16">www.lcj.nl/verwerkingplus16</a><br/><a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16">www.hhjo.nl/verwerkingplus16</a></p> <p>Schrijf één of meerdere stellingen uit de schets op het bord/een groot papier en laat de jongeren hun antwoord voor zichzelf opschrijven. Kom na de inleiding op de stelling en de antwoorden terug.</p>   |
| <p><b>Bijbel</b><br/>Spreuken 23:19-28, Markus 7:14-23</p> <p><b>Vragen <i>Laat deze altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lees Spr. 23:19 en 26. Waartoe roept de vader zijn zoon hier op? Wat betekent dat voor jou?</li> <li>2. Hoe kun je dé Vader, God, blij maken volgens vers 23-25?</li> <li>3. De Heere Jezus doet een bijzondere uitspraak in Mark. 7:14. Lees ook v.16; wat betekent dat voor ons (horen)?</li> <li>4. Wat komt er volgens v.21-22 voort uit ons hart? Herken je dat?</li> <li>5. Hoe kan dit anders worden in jouw en mijn hart?</li> </ol> | <p><b>Bijbel</b> Spreuken 23:19-28, Markus 7:14-23</p> <p><b>Vragen <i>Laat deze altijd aan de orde komen op je verenigingsavond!</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Welke tegenstelling maakt Salomo in Spr. 23:19-23?</li> <li>2. Wat is het geven van je hart? Aan wie kun je je hart geven volgens vers 26 en aan wie volgens v.27-28?</li> <li>3. Niet wat ingaat verontreinigt, maar wat uitgaat, Mark. 7:15. Wat betekent dat voor ons hart?</li> <li>4. Leg je eigen hart eens eerlijk naast v.21-22. Wat is je conclusie?</li> <li>5. Ook de verandering moet van binnenuit komen. Wat betekent dat? Hoe wordt je hart veranderd?</li> <li>6. Waartoe roept dit Bijbelgedeelte jou op?</li> </ol> |
| <p><b>Keuzevragen</b><br/>Stelling 1, 3<br/>Vraag 3, 4, 6<br/>Opdracht 'Vol', 'Een goed hart', 'Goede werken', 'De zaaier'<br/>Casus</p>  <p><a href="http://www.lcj.nl/verwerkingplus16">www.lcj.nl/verwerkingplus16</a><br/><a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16">www.hhjo.nl/verwerkingplus16</a></p>  | <p><b>Keuzevragen</b><br/>Stelling 1, 2, 3<br/>Vraag 1, 2, 3, 5, 6<br/>Opdracht 'Goede werken', 'Kenmerken', 'De zaaier'<br/>Casus</p>  <p><a href="http://www.lcj.nl/verwerkingplus16">www.lcj.nl/verwerkingplus16</a><br/><a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16">www.hhjo.nl/verwerkingplus16</a></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Overige verwerking</b></p> <p><i>Gedicht</i><br/>Lees en bespreek (in groepjes) het gedicht 'Mijn zoon, geef Mij uw hart!' Is het herkenbaar? Maakt het jaloers? Roept het vragen op?</p> <p><i>Creatieve opdracht</i><br/> <a href="http://www.lcj.nl/verwerkingplus16">www.lcj.nl/verwerkingplus16</a><br/><a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16">www.hhjo.nl/verwerkingplus16</a></p> <p>Geef de opdracht om het onderwerp van deze avond op een creatieve manier te verwerken. Zorg voor materialen waarmee gedichten, tekeningen, schilderijen, collages, e.d. gemaakt</p> | <p><b>Overige verwerking</b></p> <p><i>Gedicht</i><br/>Idem</p> <p><i>Zweedse Bijbelstudie</i><br/> <a href="http://www.lcj.nl/verwerkingplus16">www.lcj.nl/verwerkingplus16</a><br/><a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16">www.hhjo.nl/verwerkingplus16</a></p> <p>Lees het gedeelte uit Markus 7 met elkaar met de Zweedse Bijbelstudiemethode.</p> |
|---|---|

#### D. Antwoorden en suggesties

##### *Stelling*

Pred. 12:1 zegt 'En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.' De jeugd is juist de beste tijd om de Heere te zoeken en Hem te dienen met je héle hart. Met minder dan je hele hart neemt de Heere geen genoegen!

##### *Vragen*

1. De Heilige Geest heeft je gesloten hart geopend, het harde vermurwt, zacht gemaakt, en het onbesnedene besneden. Je wil is van dood levend gemaakt. Het boze is goed geworden, zodat je gehoorzaam wilt zijn! En de goede wil zorgt ervoor dat je goede werken voort gaat brengen. Let erop dat Gal. 5 over vrucht (enkelvoud!) spreekt. Het zijn als het ware allemaal facetten van die ene vrucht.
2. Enkele teksten zijn: Psalm 6; 38; 51; 130; Spr. 20:9; Rom. 3:9; 5:12; 7:13-26
3. a De Heere is je Schepper. Hij is je Eigenaar, Hij heeft recht op jouw leven. Jouw leven is van Hem.  
b Het is een opdracht waaraan je moet voldoen. Op het moment dat je gaat proberen je hart aan de Heere te geven, merk je dat je het zelf niet kunt. Maar de Heere wil je ook de bereidheid geven om Hem je hart te schenken. Hij kan en wil het doen, vraag Hem er maar om!

##### *Opdrachten van pagina 34 van ledenboekje*

- Zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt en kunnen voor God niet bestaan, maar Hij wil ze uit genade aannemen. Het loon dat we ontvangen voor onze werken is genadeloos! Goede werken komen voort uit een goed hart, dat is een hart dat gelooft; ze zijn in



overeenstemming met Gods wet en gericht op (de eer van) de Heere.

- Een nieuw hart leeft door en voor de Heere, zoekt biddend naar Zijn wil en heeft verdriet over de zonde. Daarom kent het iets van de strijd tegen de zonde. Jezelf onderzoeken is op zich een bijbels gegeven. Als er in je leven liefde voor de Heere gekomen is, zal dat ook te merken zijn aan de vruchten. Daar mag je jezelf best kritisch op bezien, als je het maar doet met de Bijbel als Gids! Zoek biddend naar de vrucht van de Geest in je leven, praat er eventueel met andere (oudere) christenen over, en laat dit alles je alleen maar meer uitdrijven naar de Heere Die beloofd heeft vrucht te zullen geven! Goede werken en vrucht kunnen nooit de grond van je zaligheid worden, want alleen door te steunen op de verdiensten van de Heere Jezus kun je behouden worden.

#### Vragen

4. Door de schepping is elk mens een schepsel, een eigendom, van God, de Schepper. Of we dit nu erkennen of niet, de Heere heeft recht op ons leven. Dit recht is door onze doop, waarin de Heere een verbond met ons gesloten heeft, alleen nog maar groter geworden. We behoren tot het verbond met de Heere, verbondskinderen zijn we. Daarom noemt de Heere ons Zijn kind. Denk ook eens aan de geschiedenis van de verloren zoon, Luk. 15.
5. De Heere kent je tot in het diepste van je hart. Hij weet wat er aan gedachten in je leeft, dingen die je voor mensen prima verborgen kunt houden, weet Hij. Daarom komt de Heere vaak tot heel andere oordelen dan wij mensen; denk maar aan deze geschiedenis uit 1 Sam. 16. David, de minste onder zijn broeders, wordt door God uitgekozen om koning te worden. De Heere wil dat we eerlijk voor Hem zijn, en Hem alles belijden wat in ons leeft. Juist ook die dingen die niet door de beugel kunnen... Belijd ze maar, want de Heere belooft dat Hij het vergeven wil! Passend hierbij is Ps. 139.
6. Een slecht hart zal slechte vruchten voortbrengen. Aan de vruchten ken je immers de boom. Waar je hart vol van is, zal je mond van over stromen. Is dat van God en Zijn dienst, van de schatten in de hemel? Anders zijn het kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand (Mark. 7:21-22).

#### Opdracht 'de zaaier'

Probeer een eerlijk, open gesprek op gang te krijgen. Lees eventueel voor jezelf van tevoren een uitleg over deze gelijkenis door.

#### Stellingen

- Leven met de Heere is een hartenzaak. Als het goed is, gaat het daar in de kerk ook om, maar het kan nooit blijven steken in een regeltjesdienst. Liefdedienst, daar gaat het om bij de Heere, en.... als het goed is ook in Zijn kerk. Zonder liefde voor de Heere kun je nog zoveel regels volgen, maar dat zal uiteindelijk allemaal nutteloos zijn.
- Deze stelling is juist, maar het gaat niet vanzelf. Het betekent niet dat iemand die bekeerd is (door genade zover gekomen is zijn hart aan de Heere te geven), nooit meer keuzes hoeft te maken. We spreken ook wel over dagelijkse bekering; elke dag opnieuw moet een christen sterven aan zichzelf, om te leven met en door Christus. Als het ware elke dag



opnieuw je hart aan de Heere geven.

### *Casus*

Probeer een open gesprek op gang te brengen over de besteding van je vrije tijd. Wat luister en lees je? Leg dit eens eerlijk naast de maatstaven van Gods Woord.

### **E. Extra voorbereiding**

- Voor de intro heb je een bak water, een glas, een spons en een steen nodig.
- Als je gebruik maakt van de alternatieve startopdracht 100%, heb je blaadjes nodig met dit schema voor elke jongere.
- Voor het plenair bespreken van stellingen en voor de associatieopdracht is een bord of groot papier handig.
- Zorg voor materialen als je de creatieve opdracht uit wilt laten voeren.
- Als je een Bijbelstudie met de Zweedse methode doet, is het nodig dat de Bijbeltekst voor iedereen afgedrukt is op papier, met ruimte voor aantekeningen en symbolen.