

## Totaaloverzicht uitleg psalmen en teksten

**Rooster:** A2

**Periode:** 2018/2019

Code: T-A3

Psalm: 119:88

*Stier:* leidt mij in het goede spoor. Schoon hij Uw wetten *schond:* niet hield, oneer aandeed. Het schaap dat verdwaald was, dat zijn herder had verloren, wordt gezocht en gevonden om te leven naar Zijn wetten. Zo is Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken wat van oorsprong verloren ligt.

Tekst: Lukas 19:10

*is gekomen:* uit de hemel naar de aarde, om te zoeken en zalig te maken: dit zegt de Heere Jezus ter verdediging van de beschuldiging die men tegen Hem uit. Zo is Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken wat van oorsprong verloren is.

---

Code: T-A4

Psalm: 65:2

*ongerechtigheden:* zonden. *Weerspanning overtreden:* onze terugkerende zonden. *'t aards gedruis:* uit deze wereld. Christus als de koning roept de zijnen, zij worden genodigd om te komen en aan te zitten in Zijn huis.

Tekst: 1 Petrus 4:13

*gemeenschap:* deel uitmaakt. *Verblijdt u:* te midden van uw verdriet, dat u waardig geacht wordt om Christus' wil smaadheid te lijden. Opdat u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid ongedeelde blijdschap uw deel zal zijn. Die blijdschap mocht hen ten deel vallen die genodigd en verkoren waren om aan te zitten op de bruiloft.

Code: A2.1

Psalm: 106:3

hetwelk U, uit niet vergaen bare trouw aan Uw uitverkoren wilt schenken. Lot koos met zijn ogen voor de goedheid van het land nabij Sodom, Abraham verkoos met zijn hart. Het gebed in deze psalm is nodig om ons af te halen van de verbeeldingen van deze wereld.

Tekst: Psalm 119:37

*Ijdelheid: niet* de verleidelijkheden van de wereld zien maar op het goede in Christus zien. Om zo levend te worden, dat wil zeggen herboren worden, het hart vernieuwt wordt om te mogen wandelen in de wegen van de Heere en zo deelgenoot mogen worden van de erfenis die in Christus te verkrijgen is.

---

Code: A2.2

Psalm: 60:7

Mozes mocht dit aan het volk doen zien, hoe God het is die de hulp wil schenken in moeilijke tijden. Daarbij hoefde hij niet op mensen handelen te vertrouwen. Maar God zou voor Mozes zijn wie Hij zijn zal!

Tekst: Deuteronomium 31:6

*Vreest niet, wees* niet bang voor het aangezicht van het volk. Mozes moest weten dat God het was die met hem mee ging, die God zal Mozes niet verlaten. Zo is het ook in ons leven, het is God die aan Zijn eer komt wanneer wij ons overgeven aan Hem, zodat hij ons hulp geeft, ook in tegenspoed.

Code: A2.3

Psalm: 105:6

Het volk Israel wordt er toe opgeroepen de Heere te dienen, dat is wat de psalmdichter bezingt. *Beroemt*, spreek groot, van Zijn heilige Naam.

Tekst: Matthes 6:24

Jozua roept het volk op om God te dienen. Maar als u God niet wilt dienen dien dan de goden, maar mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het komt er op aan dat we kiezen moeten, en dat we in die keuze niet God wat en de wereld wat kunnen geven, maar kiest nu ( vandaag ) wie je dienen zult.

---

Code: A2.4

Psalm: 146:3

*'t hachelijkst lot:* de situatie waarin Naomi leefde was een benarde situatie, daardoor heen vestigt Ruth zich op de God van Naomi. Zalig hij die dat doet in dit leven, namelijk in de hoogste nood, troost zoekt bij de Heere. Dan wil Jacobs God tot hulp zijn.

Tekst: Ruth 1:16b

Uit deze geloofsbelijdenis blijkt dat Ruth, uit wat zij gehoord en gezien heeft in het huisgezin van Naomi, werkelijk van haar afgoden is bekeerd tot de dienst van de levende en waarachtige God en tot de gemeenschap met Zijn kerk.

Code: A2.5

Psalm: 25:4

God is recht, en door de prediking, *onderwijzing*, wil hij mensen brengen in het rechte spoor. Hij zal helpen en leiden zij die 'zachtmoedig' zijn, ja wie het van Hem verwacht die zal hij Zijn wegen leren.

Tekst: Romeinen 10:9

Wij spreken uit wat wij oprecht met het hart geloven. De opstanding van Christus is de kern van het evangelie. De belijdenis van Petrus spreekt een oprecht geloof uit, als daarvan de vruchten zichtbaar zijn, wil christus zalig maken.

---

Code: A2.50

Psalm: 75:2

Gods volk van alle tijden heeft soms het gevoel dat in een losgeslagen wereld vol ongerechtigheid en onzekerheid de Heere alles maar op zijn beloop laat en de aarde aan de verwoesting prijs wordt gegeven. Maar de Heere zegt: Ik laat mijn schepping niet verwoesten. Op Mijn tijd kom ik Mijn rechtvaardig oordeel uitspreken over alle goddeloosheid. Troost ook voor ons in donkere tijden.

Tekst: 2 Samul 2:4a

Koning Saul is door eigen zwaard gestorven. De Heere roept nu David tot het koningschap. Als David aan de Heere vraagt waar hij naar toe moet gaan, dan wijst de Heere hem de weg naar Hebron. Daar wordt David door de mannen van Juda tot koning gezalfd over Juda. Terloops wordt hem nog meegedeeld dat Saul toch nog een eervolle begrafenis heeft gekregen.

Code: A2.51

Psalm: 78:36

De dichter bezingt de roeping van David vanachter zijn kudde vandaan. Hij is de man die toegerust met rijke gaven Gods volk, Zijn erfdeel, moet gaan weiden en veilig leiden. En inderdaad, hij heeft bewezen een dapper legeraanvoerder en ook een wijs herder met een oprecht hart voor zijn volk te zijn geweest.

Tekst: 1 Kronieken 14:2

Als David zich van één ding helder bewust is geweest dan wel van het feit dat hij niet zichzelf heeft opgeworpen om koning te zijn, maar dat de Heere hem tot koning over Israel heeft aangesteld. Dat zijn koningschap erkent wordt door andere koningen, bijvoorbeeld de koning van Tyrus (vs. 1), bevestigt dat.

---

Code: A2.52

Psalm: 99:1

Israel, Gods volk, heeft een machtig Koning. Zijn machtsheerschappij gaat over heel de aarde en alle volken. Zij worden dan ook opgeroepen in ontzag voor Hem te beven en te buigen en Hem te eren. Het grote wonder is dat deze Almachtige God Zich zo diep neerbuigt dat bij Israel tussen de cherubs heeft willen wonen. Dat is Zijn genade op grond van het bloed der verzoening dat op het deksel van de ark gesprenkeld werd. Die Almachtige God wil ook vandaag een barmhartig en vergevend God zijn op grond van het bloed van Christus.

Tekst: 2 Samul 6:15

De ark van het verbond die drie maanden in het huis van Obed-Edom verbleef, wordt door David en zijn volksgenoten opgehaald en feestelijk naar Jeruzalem gebracht. Daar wordt hij in de tent die David had laten maken, neergezet. De Heere mocht en moest wonen, weet David, te midden van Zijn volk. Jeruzalem wordt zo het centrum van Israels eredienst.

Code: A2.53

Psalm: 132:3

In dit vers horen we David zeggen dat hij naar een rustplaats voor de Heere gezocht en die gevonden heeft, namelijk eerst in de tent van de samenkomst en later onder Salomo in de tempel. Daar liet de God van Jakob, de God van Israel, Zich in genade ontmoeten. Vandaag laat Hij Zich ontmoeten in Zijn huis, de gemeente van Christus.

Tekst: 2 Samul 7:11b

David wil dat de Heere in plaats van in een tent in een permanent woning, een tempel zal wonen. De Heere laat hem via de profeet Nathan weten dat Hij sinds Israels bevrijding nooit een huis heeft gewoond. Ook in de tent wil Hij wonen. Straks zal Salomo wel een tempel voor de Heere bouwen.

---

Code: A2.54

Psalm: 144:2

We horen hier de verwondering van de dichter over wat de Heere beweegt om Zich met kleine, zondige, sterfelijke mensen in te laten. Dat hij zulke broze mensen Zijn gunsten wil bewijzen. Dat Hij die mens kent, hem waardevol acht en zelfs in Zijn trouw liefheeft. Verbazen wij ons daar ook wel eens over? Zit daar niet Gods zoekende liefde achter tot verloren zondaren?

Tekst: 2 Samul 9:1

God is voor zondaren een genadig God. Bij David, de theocratische koning, zien we die eigenschap ook. Saul heeft het leven van David telkens ten dode toe bedreigd. Hij zou nu hij zelf koning is wraak kunnen nemen op de nakomelingen van Saul, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hij vraagt of er nog iemand uit Sauls huis is overgebleven. Waarom? Om wraak te nemen? Nee, om hem omwille van Jonathan, de vriend van David, goedertierenheid te bewijzen. Zoals God nog altijd omwille van Christus zondaren in Zijn genade, barmhartigheid en zondaarsliefde wil laten delen.

Code: A2.55

Psalm: 61:1

Waar moet een mens die zich van iedereen verlaten voelt het zoeken? Waar als hij er niet meer tegenop kan en zijn hart het gaat begeven? Hoor, de dichter roept in die verlatenheid tot God. Hij smeekt om redding en zegt, pleitend en tegelijk verwachtend, dat de Heere toch altijd zijn toevlucht is geweest? Zou hij dan nu tevergeefs Zijn om redding roepen?

Tekst: 2 Samul 12:11a

David heeft gezondigd doordat hij Uria heeft laten doden en zijn vrouw Bathseba tot zijn vrouw had genomen. De profeet Nathan brengt dit kwaad - via een gelijkenis - onder zijn aandacht. De Heere laat deze zonde niet ongestraft. Hij zal kwaad laten opkomen vanuit Davids eigen familie. Hij zal Davids vrouwen nemen en ze geven aan zijn naaste die in het openbaar met hem zal slapen. Die naaste blijkt later Davids eigen zoon Salomo te zijn (2 Sam. 16: 21- 22) .

---

Code: A2.56

Psalm: 63:7

Een leugenaar kan nooit eindeloos pronken met zijn overwinningen. God stelt grenzen aan de boosheid, het kwaad van mensen. Leugenaars gaan te gronde. Eens moeten ze voor God verschijnen en krijgen ze te horen dat ze geen toegang hebben tot het nieuwe Jeruzalem. Zie Openbaring 21: 8; 22: 27.

Tekst: 2 Samul 18:33a

Gods aanzegging door Nathan dat het zwaard niet van zijn huis zou wijken blijkt waar te zijn. Dat merkt David als hij te horen krijgt dat zijn lievelingskind Absalom in de strijd tegen zijn vader nota bene is omgekomen. Als David dit hoort dan grijpt het hem zo aan dat hij zich terugtrekt en huilt van intens verdriet.

Code: A2.57

Psalm: 30:1

De dichter zingt een loflied op de Heere Die hem gered had van vijanden die hem hoonden. De nood was groot, maar Hij verlostte hem. En de vijand had het nakijken. Niet die vijand zal plezier beleven aan het leed van Gods kind, maar dat kind mag zich verblijden in Gods bijstand. Hij krijgt de hoogste eer.

Tekst: 2 Samul 19:14b

Na de dood van Absalom wordt David weer in ere hersteld. De inwoners van Juda sturen een bode erop uit om David mee te delen dat hij en al zijn dienaren welkom zijn in Jeruzalem. We zien hier Gods leiding. Hij wil David als koning over Israel weer in Zijn dienst gebruiken.

---

Code: A2.58

Psalm: 35:1

De dichter ziet een leger vijanden op zich aanstormen. Hij vraagt de Heere de strijd tegen deze strijders aan te binden. Laat Hij Zijn wapens - speer, groot en klein schild - gebruiken om hun aanvallen tegen te houden en zo aan hun geweld een einde te maken. En wat de dichter vooral nodig heeft is dat de Heere hem troost in zijn verdriet en tegen hem zegt dat Hij zijn heil, zijn redder is. Wat bemoedigend als de Heere dat ook nu nog tegen een mens in zijn nood en verdriet zegt.

Tekst: 2 Samul 20:19a

Joab de legeraanvoerder van David belegert de stad Abel-Beth-Maacha. In die stad bevindt zich een zekere Seba die het volk opgeroepen had tot een opstand tegen David. Joab, de commandant van Davids leger wilde de stad vernietigen. Een wijze vrouw uit de stad belooft hem dat ze Seba aan hem zal uitleveren. Zo wordt de stad gespaard.



Code: A2.31

Psalm: 132:11

Ik zal David door Mijn kracht, in zijn nageslacht doen opkomen, een hoorn van rijkdom, eer en macht. Ik heb Mijn gezalfde knecht een licht en een heldere lamp gegeven. Hierin zien we dat in het nageslacht van David de Heere Jezus geboren zal worden. Met als voorloper Johannes de Doper.

Tekst: Jesaja 60:1

*Maak u op: sta op.* Het wordt gezegd tegen het volk in ballingschap in Babel, in de beeldspraak van de zonsopgang. *Uw Licht komt:* het einde van de ellende van de ballingschap is in zicht. In volkomen zin en ten opzichte van deze tekst wordt deze profetie vervuld in de geboorte van Jezus Christus en voorzegt aan Johannes de Doper.

---

Code: A2.32

Psalm: De lofzang van Zacharias:

Het volk van de Heere wordt geleid door Het Licht dat nu gekomen is, tot kennis om zalig te kunnen worden. In hun schuldvergeving. Die is nooit in een schonere glans verschenen dan nu, door Gods goedheid en trouw. Die met ons lot is bewogen, en ons van zonde en zorgen wil ontslaan, zo een ster in Jacob op doet gaan. Hierin zien we de komst en geboorte van de Heere Jezus, waarmee ook vergeving van zonden mogelijk is geworden.

Tekst: Lukas 2:10 en 11a

*Die al den volke wezen zal:* die voor alle volken geldt. *Heden:* deze nacht. *Christus:* de Griekse weergave van het Hebreeuwse 'Messias'.

Code: A2.14

Psalm: 32:3

*'k Bekend:* Belijden. *Boze daan:* verkeerde dingen / zonden. In deze psalm wordt gevraagd om vergeving over het zondige. Dit is wat Johannes de Doper de mensen aanzegt als hij door de woestijn van Judea. Laat dit steeds in onze harten beleden mogen worden.

Tekst: Matthes 3:2

*Het koninkrijk der hemelen:* het Koninkrijk van God. De joden vermijden de naam van God op grond van het derde gebod, vandaar dat Johannes net als Daniel deze uitspraak gebruikt. Dit is een oproep om ons af te keren van onze 'kwade' paden en ons te richten op Christus.

---

Code: A2.15

Psalm: 77:8

God blijft een God die de oren van mensen steeds weer wonderen doet horen. Dit laat de Heere Jezus ook aan Johannes merken als hij in de gevangenis zit.

Tekst: Matthes 11:11

*doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen is meerder dan hij:* Johannes heeft een zeer beperkte kennis van het evangelie. De eerste de beste gelovige onder het nieuwe verbond, de bedeling van het Koninkrijk der Hemelen, heeft meer kennis van de heilsfeiten dan Johannes. Dit geldt met name de leraren van het evangelie. *Het Koninkrijk der hemelen:* de nieuwe of Nieuwtestamentische bedeling van de Kerk.

Code: A2.18

Psalm: 145:3

*lankmoedig*: geduldig. De psalm bezingt de zorgende hand van God. Deze betoont Christus ook op de bruiloft te kana.

Tekst: Psalm 81:11b

*Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen*: vraag wat u nodig hebt, de Heere zal het naar Zijn goedvinden schenken. Hij weet wat ons van node is. Vraag daarom steeds.

---

Code: A2.19

Psalm: 119:17

De psalm bezingt het gebed of de Heere de weg wil leren die wij bewandelen moeten, God geeft het verstand, met Goddelijk licht ingegeven. *Paren*: is overeenkomen.

Tekst: Johannes 3:16

Al wie in God gelooft en zich tot Hem wendt om vergeving, zal niet verloren gaan, maar door God het eeuwige leven geschonken worden.

Code: A2.43

Psalm: 124:4

Een vogelvanger gebruikte een net om vogels te vangen. Ook de Israëlieten hebben het soms zo ervaren. Vijanden wierpen als het ware een net om hen heen, waarin ze verstrikt raakten met de bedoeling om hen te doden. Maar de Heere scheurde het net en verbrak de strik. Hij bevrijdde de Zijnen. Op hun gebed kwam Hij te hulp. Wat een machtige God heeft Gods volk.

Tekst: Handelingen 19:18

Paulus verkondigde het Evangelie in Efeze. Daardoor kwamen zondaren tot bekering en geloof. Deze mensen braken met hun zonden, beleden die als schuld en vertelden wat ze bedreven hadden. Wat een zegen als Gods Woord dat in ons leven bewerkt.

---

Code: A2.44

Psalm: 115:5

De Israëlieten worden aangespoord om op de Heere te vertrouwen. Hij is immers hun Helper, hun Kracht, Degene die ze mogen vereren. Maar ook Die als een Schild hen altijd beschermt. En ook Aarons nakomelingen, de priesters worden opgeroepen hun vertrouwen op God te stellen. Hoe vaak heeft Hij al niet als de Almachtige Zijn hulp in moeilijke situaties laten blijken.

Tekst: Efeze 5:5

Niet een ieder komt het Koninkrijk van Christus en van God binnen. Mensen die in ontucht leven, die een zedeloos en hebzuchtig leven leiden - dingen die allen te maken hebben met afgodendienst -, kunnen het Koninkrijk van God niet zo binnengaan. Wat nodig is is hartgrondige bekering.

Code: A2.45

Psalm: 97:6

Mensen die de Heere liefhebben en Zijn eer uitdragen, mogen alles verwachten van Zijn genade. Gelijk moeten ze wat kwaad, zondig is, afzweren, ja haten. Zulke kinderen van God worden in tegenspoed beschermd. En als ze door kwade vijanden worden bedreigd, worden ze door Hem uit hun boze hand verlost. Wie zou zo'n God niet willen liefhebben en dienen?

Tekst: Handelingen 20:12

Paulus houdt een preek in een gebouw te Troas. Die loopt uit. Een jongeman zat in een venster in een bovenzaal en wordt door slaap overvallen. Hij valt naar beneden en is dood. Maar dan het wonder. Als Paulus zijn armen om de jongen heen heeft geslagen, komt er weer leven in hem. Wat een buitengewone troost en bemoediging voor de nog jonge christenen in Troas. Wonderen gebeuren altijd met het oog op de doorwerking van het Evangelie in zondaarsharten.

---

Code: A2.46

Psalm: 40:5

De dichter verkondigt overal de leer van de zaligheid. Hij houdt zijn lippen niet stijf op elkaar. Hij houdt Gods gerechtigheid, dat wil zeggen Zijn reddende genade, niet verborgen in zijn hart. De Heere is zijn Getuige. Dagelijks laat hij Gods waarheid horen: het heil, de genade, de trouw, de boodschap van Zijn Woord bestemd voor ieder mens. De verborgenheden over Gods daden maakt hij aan Gods volk bekend.

Tekst: Handelingen 21:13b

Paulus is op terugreis naar Jeruzalem. Hij bezoekt onderweg verschillende gemeenten. In Ceasarea profeteert een zekere Agabus dat de Joden in Jeruzalem Paulus zullen binden en in de handen van de heidenen overleveren. De gelovigen in Ceasarea smeken Paulus met tranen in hun ogen niet naar Jeruzalem te gaan. Paulus wordt er door ontroerd. Maar hij laat zich niet tegenhouden. Hij is bereid om voor de Naam van de Heere Jezus te sterven. Zijn wij dat ook?

Code: A2.47

Psalm: 35:11

De dichter wordt in een rechtsgeding door zijn vijanden onrecht aangedaan. Hij voelt zich bedreigd. Daarom roept hij zijn God aan als de hoogste Rechter om hem te beschermen en recht te spreken overeenkomstig Zijn rechtvaardige maatstaven. Laat, o God, die wrede vijanden zich niet voortdurend verblijden over mijn droef geklaag. Maak er een eind aan.

Tekst: Handelingen 23:11b

Als Paulus in Jeruzalem zich voor de Joodse Raad moet verantwoorden, ontstaat er tweedracht tussen de Farizeeen en Sadduceeen, waarbij Paulus een speelbal tussen beide partijen dreigt te worden. Hij wordt in veiligheid gebracht. 's Nachts bemoedigt de Heere hem en zegt dat zoals hij in Jeruzalem van Christus getuigd heeft, hij dat ook in het heidense Rome moet doen. Daartoe had God hem ook geroepen. Als uitverkoren instrument moet hij de Naam van Christus brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten ( zie Hand. 9: 15) .

---

Code: A2.48

Psalm: 17:1

Moge het U behagen, vraagt de dichter aan de Heere, naar mijn schreiend gebed te horen. Hij weet dat hij pleit voor een rechtvaardige zaak. Hij doet niet aan bedrog en leugen, ook niet tegenover de Heere. Laat Hij maar dat maar duidelijk maken voor iedereen.

Tekst: Handelingen 24:16

Paulus wordt door zijn Joodse tegenstanders naar de stadhouder Felix gebracht. Hij moet maar oordelen of de beschuldigingen die men tegen Paulus inbracht terecht zijn. Ze noemden hem een pest, een oproerkraaiër, een leider van en sekte en iemand die de tempel ontheiligt ( vs. 5,6) . Maar Paulus zegt dat hij zich er altijd in oefent, inspant, om een zuiver geweten te hebben tegenover God en mensen. Dit mede met het oog op de opstanding der doden en het daarmee gepaard gaande gericht. Paulus staat met een vrij geweten voor Felix.

Code: A2.49

Psalm: 7:1

De dichter wordt ten dode toe bedreigd door vijanden. Ze willen hem als leeuwen verscheuren. Vanuit zijn nood roept hij tot en vertrouwt hij op de Heere zijn God. Daarom is hij in de grond der zaak niet bang voor hen. Vertrouwen op de Heere wordt in de nood geoefend.

Tekst: Handelingen 26:28

Paulus heeft tegenover Festus en koning Agrippa getuigd van het lijden, het sterven en de opstanding van Christus tot heil van Jood en heiden. Daarbij wijst hij erop dat dit al door Mozes en de profeten is voorgezegd. Festus snapt er niets van. Maar u, Agrippa, u gelooft dat wat ik verkondig waar is, zegt Paulus. De apostel wil hem als het ware tot geloof bewegen. Maar met een ironisch antwoord probeert Agrippa zich aan het appel van het Evangelie te onttrekken. Goed geprobeerd Paulus, bijna gelukt, maar ik bedank er toch maar voor. Zou er vandaag nog zo gereageerd worden?

---

Code: A2.23

Psalm: 103:6

De genade van de Heere, voor hen die Hem vrezen, is zo groot als Zijn troon boven de aarde zal zijn. Zijn wil om onze ziel te troosten en ons van schuld en zonden te ontdoen, is zo ver het westen van het oosten is verwijderd.

Tekst: Joh.13:17

Het is niet voldoende te weten dat we een dienstknecht moeten zijn, maar we moeten het in praktijk brengen. Alleen dan spreekt de Heere Jezus ons zalig.

Code: A2.33

Psalm: 54:2

Onbekenden steken het hoofd omhoog tot mijn ondergang, Ik zie vijanden samenkomen om mij te doden. Zij hebben God niet op het oog. God, Die mijn niet vergeet, is mij tot een hulp in het lijden. Hij zorgt ervoor dat er voor mij wordt gestreden, en ondersteund mij in mijn lijden. Een weergave van wat er aan het eind van de Heere Jezus Zijn leven gebeurde, toen mensen samen kwamen om te zien hoe zij Hem konden doden.

Tekst: Jesaja 53:5b

*de straf die ons de vrede aanbrengt:* door Zijn lijden en sterven verzoent Hij ons met God. *Door Zijn striemen is ons genezing geworden:* Door Zijn slagen en bespottingen (lijden) konden wij naar ziel en lichaam vergeving en heiliging ontvangen.

---

Code: A2.34

Psalm: 22:1

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten, en wil mij niet redden als ik lijdt en strijdt. Ja brullend klaag tijdens de angsten die ik verduur, en fel wordt geslagen. Als ik overdag klaag, dan antwoordt U niet. Of als ik in de nacht klagend huil, dan vind ik geen rust of iemand die zich over mij wil ontfermen in mijn verdriet. In deze woorden van David, zien we het lijden van Christus aan het kruis, waarin Hij van God verlaten bitter leed, om ons vergeving en de weg tot God mogelijk te kunnen maken.

Tekst: 1 Korinthe 1:23

*De Joden wel een ergernis:* zij stoten zich aan zo'n nederige, lijdende Messias. Die voldoet niet aan hun verwachtingen van een machtige, aardse koning. *En de Grieken een dwaasheid:* het evangelie van eeuwig behoud voor een zondaar door God, Die mens wordt en Zich laat kruisigen, klinkt de mens die daar niet bij groot gebracht is, als de grootste onzin in de oren. Het zij zo. Op het oordeel van wereldse mensen hoeven we niet af te gaan. Dat is nietszeggend. Als mensen negatief of zelfs spottend oordelen over het evangelie, laat dat zien dat God hen berooft van een gezond oordeel en hun verstand verblindt. God straft het hoogmoedig vertrouwen op eigen verstand.



Code: A2.35

Psalm: 30:2

God, u hebt mij, op mijn klagen, genezen, en mijn droefheid verzacht. U hebt mijn ziel met bangheid aangeraakt, als uit het graf weer opgevoerd. U schenkt mij het leven, ik ben niet in de diepte gezonken. Dat leven kan geschonken worden en een mens kan uit de diepte uitgebracht worden, omdat Christus zo diep wilde gaan, ja tot in de dood is geweest, om zo Het Verlossingswerk te volbrengen.

Tekst: 1 Korinthe 15:3b,4a

*Christus is gestorven voor onze zonden: Hij heeft onze zonden en vervloeking op Zich genomen en heeft ons door Zijn sterven met God verzoend. Naar de schriften:* in overeenstemming met de Schrift, het Oude Testament. De offerdood van Christus is al eeuwen geleden door God voorzegd, net als zijn begravenis en opstanding. Al de offers, van K&uuml;n af, wijzen heen naar het verzoenend offer van Christus. *En dat hij is begraven:* dit zegt Paulus erbij om de opstanding van de Heere Jezus uit het graf des te sterker te doen uitkomen.

---

Code: A2.36

Psalm: 118:11

De steen, die door de tempelbouwers minachtend van zijn plaats was gezet, is geworden tot verbazing van hen die het zagen, Hij is van God tot een hoofd op een hoek gezet. Dit werk is gebeurd door Gods macht, door de hand van de Heere. Het is een wonder in onze ogen: wij zien het wel, maar begrijpen het ten diepste niet. God was het die na het lijden en sterven Zijn Zoon oprichtte uit de dood en zo bracht op de eerste trap van Zijn verhoging.

Tekst: 1 Petrus 1:3

*De God en Vader van onze Heere: God, Die de Vader is van God de Zoon. Die naar Zijn barmhartigheid:* God, die rijk is in barmhartigheid oftewel 'warmhartigheid', liefde voor mensen. *Ons heeft wedergeboren:* geestelijk heeft levend gemaakt door Zijn Woord en Geest. *Tot een levende hoop:* tot een verlangen naar het eeuwige leven. *Door de opstanding van Jezus Christus:* de opstanding van Jezus Christus, is de grond voor deze hoop. Dit is dan ook een hoop die zeker vervuld zal worden.

Code: A2.37

Psalm: 73:13

Wie heb ik naast U zo hoog? Wat zou mijn hart en oog naast u liever hebben? Niets is er immers waar ik anders in kan rusten. Laat mijn hart en lichaam niet vallen in groot verdriet, of grote nood. U zult voor mij een rots zijn, een deel tot mijn eeuwig goed. Na de verloochening van Petrus mag hij terugkomen bij Christus nadat Christus hem drie keer vroeg, omdat Petrus de Heere Jezus drie keer heeft verloochend. In deze psalm klinkt de belijdenis van Petrus door. Is dat ook onze belijdenis? Niet alleen met de mond, maar ook met het hart? Begrijpen we wat het inhoud en betekent?

Tekst: Johannes 21:17b

*Petrus werd bedroefd:* omdat het lijkt alsof de Heere Jezus hem niet gelooft en aan zijn liefde schijnt te twifelen.

---

Code: A2.27

Psalm: 16:5

*kwijnend:* afzwakkend.

Tekst: Jesaja 22:22

*En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen enz. :* hem deze hoogste verantwoordelijkheid geven. Jezus heeft de sleutels. Hij is het die regeert, zijn wij een lichtend licht op de kandelaar voor deze wereld?

Code: A2.28

Psalm: 139:14

Doorzoek en ken mijn hart Heere, zie of hetgeen ik denk tot Uw eer is. Controleer en zie of er in mij iets zondigs, iets is wat er niet hoort. Doe mij dan met een vaste tred, op de weg der zaligheid wandelen. Dat is wat God wil in Zijn waarschuwingen aan het adres van de gemeente van Laodicea.

Tekst: Openbaring 3:20a

*Zie:* weet dit wel. *Ik sta aan de deur:* van uw gemeente en vraag toegang tot uw hart. Christus gebruikt het beeld van een deur om duidelijker te maken dat hun hart voor Hem gesloten is. *En ik klop:* Ik sta daar niet alleen, maar Ik geef ook door herhaald kloppen te kennen dat Ik naar binnen wil. Christus klopt op de deur van ons hart als wij het evangelie horen. *Indien iemand Mijn stem zal horen:* als er ook maar iemand is die Mij wil horen. Christus blijft niet alleen kloppen, maar Hij blijft ook roepen: doe open! Kenmerkend voor de gelovigen is dat zij Christus' stem in het evangelie horen, dat is gehoorzamen. *Ik zal tot hem inkomen:* ik zal woning maken in zijn hart door Mijn Geest.

---

Code: A2.29

Psalm: Psalm 48:1

Groot is de Heere, elk zing van Zijn lof, in Salems stad en tempelhof waar de Heere onder zuivere klanken op Zijn heilige berg wil wonen. Sions berg is een grote zegen. Dit is de grote Godsstad, wie is het die die niet roemt en de stad van de grote Koning noemt. In het laatste Bijbelboek bidt Johannes om de komst van Christus, dat is vergelijkbaar met Salems stad op Sions berg. Zijn we dan een gelovige in een rechtvaardige wandel? Want de rechtvaardigen worden door Jezus tot zich genomen.

Tekst: Openbaring 22:17b

*En die dorst heeft:* wie begerig is naar het heil en het leven met God. *Kome: laat hem geloven in Jezus.* *En die wil:* wie verlangt te drinken van het water des levens. *Neme het water des levens:* drinken zoveel als hij wil. Het water des levens is een Levend water is stromend water, een beeld in de Bijbel voor de Heilige Geest. *Om niet:* uit genade.

Code: A2.38

Psalm: 24:5

Poorten verhoog uw boog, rijst op eeuwige deuren, rijst omhoog! Zodat u de Koning kunt ontvangen. Wie is die Vorst, zo groot in kracht? Het is het Hoofd van 's hemels leger. Wij eren Hem met lof. In deze psalm bezingt men de opening van de Hemelpoort, zodat de Heere Jezus in kan gaan in Zijn Vaders heiligdom.

Tekst: Johannes 14:2

*In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen:* in de hemel is plaats voor alle gelovigen. Daar is hun thuis. *Anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben: als het niet zo is, zou Ik het niet gezegd hebben.* *Ik ga heen om u plaats te bereiden:* de Heere Jezus bereidt voor Zijn discipelen plaats bij God door Zijn verzoeningswerk op Golgotha. Dat werk zet Hij voor vanuit de hemel door Zijn Geest, totdat de laatste uitverkorene door het geloof in Christus met God verzoend is. Bidt of ook jou plaats bereid mag zijn.

---

Code: A2.39

Psalm: 51:4

Neem mijn zonden weg met hysop, mijn ziel is nu melaats, maar zal dan rein zijn en genezen. Was mij helemaal, want dan zal ik witter zijn dan sneeuw die vers op de aarde valt. Ja, geef mij terug passende vreugde in mijn ziel. Laat uit Uw mond iets horen wat mij blij maakt. Zo alleen wordt het gebroken hart verheugd en komt in mijn geest ware rust. God wil op het gebed, bekering en geloof schenken, dat is een belofte van God.

Tekst: Lukas 11:13

*gij die boos zijt:* alle mensen zijn van nature slecht. Desondanks zorgen ze meestal goed voor hun kinderen. Hoeveel te meer zal God dan niet vergeving en genade schenken aan hen die erom biddend vragen? Gods beloften zijn waar, val je God er eerbiedig gesproken mee lastig, of Hij je ook wil geven van Zijn genade?

Code: A2.40

Psalm: 89:12

U, zal de gelovige zeggen, bent mijn God en Vader, de rotssteen van mijn behoud. Ik zal hem stellen tot een eerstgeborene, door zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Mijn goedheid en rijks troon altijd sterken, en zicht houden aan mijn gemaakte verbond.

Tekst: Jol 2:32a

Al wie biddend de Naam van de Heere belijdt, zal zalig/ behouden worden. Dit was voldoende tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, en op dat Pinkster evangelie riepen 3000 mensen de Naam van de Heere aan en werden behouden.

---

Code: A2.26

Psalm: Gebed des Heeren:6

vergeef ons onze schulden Heere, wij schenden steeds Uw eer. Het boze zit steeds in ons, wie zou voor U kunnen bestaan als de Heere Jezus niet had geleden? Wij schelden de schuld van onze schuldenaren kwijt.

Tekst: Efeze 4:32

Paulus vraagt Filemon om de slaaf Onesimus tot zich te nemen. In deze tekst vinden we de boodschap om naar elkaar toe goed te doen, voor elkaar te zorgen, elkaar vergeven, Net zoals Christus ons vergeven wil, als we daarom vragen.

Code: A1.37

Psalm: 26:12

Je tobt over je zonden, je schuld, je zit in problemen, waar moet je heen? De dichter heeft zijn nood biddend in Gods handen gelegd. En Hij vergaf, Hij gaf kracht en moed. Daarom kan hij nu met rust in zijn hart verder leven. Zijn levensweg is vlak geworden. Voor die genade gaat hij met blijde psalmen de Heere in de kring van Zijn gemeente danken. Zijn gust, genade, was zijn redding.

Tekst: Johannes 14:6

Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat Hij over enige tijd naar Zijn Vader in de hemel gaat. Thomas zegt dat zij niet weten waar Hij heengaat en wat de weg is daar naar toe. Jezus antwoordt: Ik ben die weg. Alleen via Hem komen we op grond van Zijn offer en bloed, in contact met de Vader. Jezus is ook de Waarheid. Hij leert ons God, de Vader, kennen. Zoals Jezus Zich bekend maakt als de Zaligmaker, zo is God: een God van recht en genade. Wie zo Christus leert kennen en door Hem naar God gaat, die ontvangt het Leven, het eeuwige Leven uit Hem als de Bron van het Leven.

Code: A2.41

Psalm: 97:7

Het aangezicht van de Heere geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, als troost voor hen die in verdriet zijn. Wees blij om uw lot; verblijdt u steeds in de Heere, roemt Zijn heiligheid, want zo wordt Zijn lof verspreid voor de vreugde in het behoud. Dit geldt voor allen die zicht tot God bekeren, dat is de boodschap aan de heidenen en allen die nog leven zonder God.

Tekst: Openbaring 1:6

*En Die ons gemaakt heeft tot koningen:* opdat ik ( &hellip; ) met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijdt en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regeer. Wij zullen als koningen heersen op de aarde. *En de priesters:* opdat ik ( &hellip; ) mijzelf tot een levend dankoffer aan Hem opoffer. *Gode en Zijn Vader:* voor onze God, Zijn en onze Vader. *Zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid:* als onze almachtige Koning zij Zijn heilige Naam eeuwig geprezen. *Amen:* zo is het. Laat iedereen dit beamen.