

Leidingdeel Bijbelstudie Elia – schets 2

Een instrument in Zijn hand...

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*

Het gaat in deze schets over Gods leiding in het leven van Elia en in Gods leiding in ons leven.

2. *Actualiteit aangeven*

Vragen die met Gods leiding van mensenlevens te maken hebben, zijn voor mensen van elke leeftijd en in elke tijd actueel. Zowel jongeren als ouderen hebben daar vragen over. Wat is Gods wil, hoe leidt Hij mij?

3. *Christus centraal stellen*

Christus heeft Zelf ook wonderlijke spijzigingen gedaan, als teken van Zijn almacht. Dat mensen niet meer hongeren en dorsten wijst ons ook heen naar Gods grote toekomst. Op de nieuwe hemel en aarde zal niemand meer hongeren of dorsten. Christus' wonderen luidden deze nieuwe tijd in. We leven nu in die tijd tussen Zijn eerste en tweede komst.

B) Achtergrondinformatie

Zie hiervoor de algemene info bij schets 1.

We lezen niet expliciet waarom Elia wordt weggestuurd door God. De schets gaat er vanuit dat Elia op de proef wordt gesteld. Het zou ook kunnen dat Elia uit Israël weg moet vanwege het gevaar van vervolging door Achab.

Verder is het nog interessant dat Elia op verschillende manieren door God in leven wordt gehouden. Dieren en mensen worden ervoor ingeschakeld. Het vormt een contrast met de droogte en honger die Elia heeft voorzien.

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
Alternatieve startopdracht Maak samen een woordspin over het thema	Alternatieve startopdracht Houd met elkaar een stille-wand-discussie over

<p>'Gods leiding'. Laat de jongeren woorden of gedachten opschrijven die bij dit thema in hen opkomen. Je kunt dit met de hele groep op het bord of een flap-over doen of in kleinere groepjes op een groot vel papier.</p>	<p>de 2^e stelling in het boekje: Gods leiding is vaak niet te begrijpen. Kijk voor meer informatie bij de overige verwerking.</p>
<p>Bijbel 1 Koningen 17:2-24 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waarom kan de Heere de raven sturen, zodat zij Elia eten brengen? 2. Ken je nog meer wonderen waarin iemand tot leven werd gewekt? <p><i>Maak een eigen selectie uit de andere vragen die in de Handreiking staan.</i></p>	<p>Bijbel 1 Koningen 17:2-24 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waarom zou Elia opeens door God worden weggehaald naar een afgelegen plaats? 2. Waarom zou de Bijbel vaak over 'de wees en de weduwe' spreken als het over maatschappelijk recht gaat? 3. Wat zou de weduwe bedoelen met haar ongerechtigheid (vers 18), die Elia haar doet herinneren? <p><i>Maak een eigen selectie uit de andere vragen die in de Handreiking staan.</i></p>
<p>Overige verwerking Laat de jongeren Bijbelteksten opzoeken rondom het thema Gods leiding. Het is de bedoeling dat ze eerst zelf nadenken over passende Bijbelteksten. Daarna kunnen ze met behulp van de concordantie verder zoeken. Help de jongeren als het nodig is op weg door woorden te noemen waar ze op kunnen zoeken in de concordantie. Bespreek tenslotte met elkaar waarom deze teksten passen bij het thema van Gods leiding. Zie de verwerking 'thema bijbeltekst' in de onderstaande link.</p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Overige verwerking Ga naar aanleiding van de casus in het boekje samen op zoek naar plaatsen waar en hoe waaromvragen in de bijbel voorkomen. Bespreek met elkaar wat je opvalt en wat je hiervan kunt leren over waaromvragen. Neem voor deze verwerking een concordantie mee.</p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>

D) Antwoorden en suggesties

Vraag 1

Probeer als dat nodig is de situatie van Elia's leven te schetsen. Hij had geen drinken meer en moest naar het thuisland van de koningin, wiens man hij een onaangename boodschap had moeten brengen. Bovendien werden daar de afgoden heel concreet gediend. Een contrast met ons land, waarin we geen hongersnoden meer kennen. De kraan geeft altijd water en de bakker heeft altijd brood. Misschien is het wel daarom moeilijker om heel concreet op God te vertrouwen: in Nederland is veel welvaart. Het leven zoals Elia leefde is in de 21^e eeuw heel ver weg. Toch is het goed om te beseffen hoe wij omgaan met voedsel, drinken, kleding. Ervaren we dat ook echt als zegen van God? Ver weg maar ook dichterbij zijn er zoveel mensen die het veel minder hebben. Wat is de les die Christus ons leert in Mattheüs 10? Hij leert Zijn discipelen om het van Hem te verwachten!

Vraag 2

Het is inderdaad opvallend dat zowel Elia als de weduwe geoefend worden in het vertrouwen op God! Elia moest dit eerst al maandenlang leren bij de Krith. Nu hij op een andere plaats komt blijken er geen raven te zijn, maar een weduwe die amper wat in huis heeft. Menselijkerwijs gesproken zou je daar moedeloos of misschien opstandig van worden. Maar Elia weet door het geloof dat het de Heere niet uit de hand loopt. Daarom kan hij in vers 13 zeggen dat er geen reden tot angst is. Hij heeft namelijk Gods belofte gehoord (v.14).

Vraag 3

- a. Voor de mensen om je heen, als ook zij twijfels, verdriet en moeite hebben. God laat mensen niet aan hun ellende over, maar zoekt hen op. Dat heeft Hij in Zijn Zoon ten diepste getoond. Van die hoop die in je is mag je levend getuigen te midden van de mensen om je heen.
- b. Als je dicht bij de Heere leeft. Wie zijn of haar leven niet als eigen bezit ziet maar zich afhankelijk weet van God, staat ook voor Hem klaar. Het gaat er niet om of we geschikt zijn, maar of we beschikbaar zijn. God geeft ons (nieuw) leven en daarmee gaan we ook naar Hem luisteren. Wat Hij wil is goed en heilzaam! Als je dus naar God wil luisteren, dan kun je voor Hem een instrument zijn in Zijn hand. Dan stel je je open voor Zijn leiding in je leven. De Heilige Geest wil in mensen wonen en werken en Hij werkt met kracht. Tegelijkertijd worden we in het Nieuwe Testament ook opgeroepen om de Geest niet te weerstaan of uit te doven.

Vraag 4

- a. Probeer niet te diep door te vragen als je merkt dat jongeren hierover niets kunnen/willen zeggen. Maak de vraag ook niet al te groot: ook in kleine dingen werkt God. Ook daarin kunnen mensen merken dat er ergens een deur dicht gaat; en ergens anders gaat dan weer een raam open. Als het over Gods leiding gaat mag je ook heel 'simpel' wijzen op Zijn geboden, die we elke zondag horen. Daarmee wil Hij ons ook leiden, de richting wijzen naar een goed, gelukkig leven.
- b. Vaak kun je dit antwoord pas geven na verloop van tijd.
- c. Het geloof is een hartelijk vertrouwen van Gods goedheid jegens ons, zegt Calvijn. Het is mooi om opmerkzaam te zijn op wat de Heere geeft.

Vraag 5

Een groot verschil is hun karakter. Jona wil geen boodschap doorgeven van God, en vlucht van Hem weg. Elia doet daarentegen wat God hem opdraagt. We lezen bij Jona dat hij moeilijk kon omgaan met Gods redding voor de heidenen. Elia wordt echter geraakt door de levenssituatie van deze vrouw en roept het tot God uit. Een overeenkomst tussen beide profeten is dat God op een bijzondere manier voor hen zorgt (bij Elia door raven en de weduwe; bij Jona door een vis en een wonderboom). Zo zijn er zeker de nodige overeenkomsten en verschillen op te merken: misschien komen jullie zelf nog tot andere!

Vraag 6

Je kunt hier ook nog goed voortbouwen op de vorige vraag, over Jona. Nineve luisterde goed naar Gods boodschap die Jona moest doorgeven. De 'megafoon' klonk luid en duidelijk en de Ninevieten bekeerden zich tot God. De weduwe van Zarfath spreekt in vers 18 ook over haar ongerechtigheid: de Bijbel zegt niet wat dat precies is. Wel is duidelijk dat zij zelf leeft met de gedachte dat zij wordt gestraft vanwege haar zonde(n). Het loon dat de zonde geeft, is de dood (Rom. 6:23). De vrouw lijkt daar iets van te ondervinden en herkennen. Leed op leed treft haar.

Hoe dan ook, de hongersnood en de dood van haar zoon zijn moeilijke zaken. Elia's houding is het navolgen waard: hij riep de Heere aan. Hij keert zich ondanks de tegenslag niet af van God, maar zoekt Hem op. De roep uit Gods megafoon wordt beantwoord door Gods knecht, die Hem zoekt in het gebed. Op zo'n manier kan het lijden mensen dichterbij God brengen. Als zekerheden en voorspoed wegvalt, dan kunnen we worden stil gezet en beseffen we dat we God nodig hebben. 'Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot'.