

Leidingdeel Bijbelstudie Elia – schets 3

Gehoorzaam vertrouwen

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*

Geloven betekent dicht bij God leven. Doen we dat al wel of nog niet? Geloven betekent niet dat alles je voor de wind gaat, maar wel dat je alles in je leven met de Heere mag doen. Ook leren we in deze schets de meerwaarde van christelijke gemeenschap, oog hebben voor elkaar en elkaar opwekken tot de dienst des HEEREN.

2. *Actualiteit aangeven*

Geloven betekent dat je gehoorzaam bent aan wat God van je vraagt. Dat gold voor Obadja, voor Elia, ook voor ons. De dreiging die voor Obadja en Elia toen zo actueel was, is even actueel voor heel veel christenen wereldwijd. Bovendien kun je in Nederland als christen soms ook het idee hebben dat je er alleen voor staat.

3. *Christus centraal stellen*

Voor Jezus Christus als Koning en Heere hoef je niet bang te zijn als je bij Hem hoort en in Hem gelooft. Hij regeert en leidt Zijn volk zoals geen aardse koning dat kan. Zijn heerschappij duurt tot in alle eeuwigheid.

B) Achtergrondinformatie

Zie hiervoor de algemene info bij schets 1.

De Bijbelverwijzing op p. 17 is (uiteraard) verkeerd; het moet zijn Jakobus 5:17.

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p>Alternatieve startopdracht Denk samen na over voorbeeldfiguren in deze tijd die een gehoorzaam vertrouwen op de Heere laten zien. Ken je zo iemand in je omgeving en waarom is hij/zij een voorbeeldfiguur? Zou je op diegene willen lijken? Waarom wel of niet?</p>	<p>Alternatieve startopdracht Denk samen na over voorbeeldfiguren in deze tijd die een gehoorzaam vertrouwen op de Heere laten zien. Ken je zo iemand in je omgeving en waarom is hij/zij een voorbeeldfiguur? Zou je op diegene willen lijken? Waarom wel of niet?</p>

<p>Bijbel 1 Koningen 18:1-18 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is een hofmeester? 2. Wat betekent de naam Obadja? 3. Waarom is het bijzonder dat Obadja de profeten heeft verborgen? <p><i>Maak een eigen selectie uit de andere vragen die in de Handreiking staan.</i></p>	<p>Bijbel 1 Koningen 18:1-18 <i>Laat deze vragen altijd aan de orde komen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De vervolging van Izebel in vers 4 vond plaats tijdens de hongersnood. Hoe kan het dat dit gebeurde, terwijl Achab koning was? 2. Waarom noemt Obadja Elia ‘zijn heer’ (meester)? <p><i>Maak een eigen selectie uit de andere vragen die in de Handreiking staan.</i></p>
<p>Overige verwerking Lees de inleiding nog eens met elkaar. Laat de jongeren naar aanleiding van de inleiding interviewvragen bedenken die ze aan elkaar kunnen stellen. Daarna gaan de jongeren elkaar in tweetallen interviewen. Zie voor meer informatie over deze verwerkingsmethode de onderstaande link. Deze verwerking kan ook als startopdracht gebruikt worden.</p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Overige verwerking Debatteer met elkaar over de stelling uit het boekje door middel van een Lagerhuisdebat of ‘trek over de streep discussie’. Zie voor meer informatie over deze verwerkingsmethode de onderstaande link.</p> <p> www.lcj.nl/verwerkingplus16</p>

D) Antwoorden en suggesties

Vraag 1

Ook in onze samenleving zijn we nog steeds afhankelijk van God voor bijvoorbeeld het weer. Droogte en regen hebben wij als mens nog steeds niet voor het zeggen, al wordt er van alles geprobeerd om dat te kunnen beïnvloeden. Mensen die voor hun werk en inkomen afhankelijk zijn van het weer beseffen vaak meer dan anderen wat voor betekenis die afhankelijkheid heeft. Daarom is het ook goed om bid- en dankdag te houden. Ook leven en dood zijn in Gods hand. Onze tijden zijn in Gods hand. We kunnen denken gezond te zijn maar plots kunnen we (ernstig) ziek worden of een ongeluk krijgen. Beseffen de jongeren ook zelf deze afhankelijkheid? Hebben ze iets meegemaakt in hun leven?

Vraag 2

Je kunt hierbij het zelf lezen uit de Bijbel betrekken. Hoe komt dat over op de jongeren? Geloven ze dat wat er staat, waar is? Het is God Zelf, Hij spreekt tot ons. De Heilige Geest gebruikt het Woord en wil in onze hart werken. Door het Woord worden we wedergeboren, zegt Petrus (1 Petrus 1:23). Ook verkondiging op zondag en op andere momenten is een oproep en uitnodiging om God te volgen.

Wie op God vertrouwt kan door mensen, de duivel en zijn eigen hart worden bestreden, maar God is vóór hem/haar. Het kan soms moeilijk zijn om je hieraan te blijven vasthouden. Wanneer Christus terug zal komen of wanneer we sterven moeten dan zullen we helemaal duidelijk merken dat God Zijn kinderen niet in de steek zal laten. Het eeuwige leven met God zal dan volkomen aanbreken. Wie in God gelooft zal niet beschaamd uitkomen (Rom. 10:11). Dat is een onnoemelijk rijk perspectief.

Vraag 3

Vier deelvragen, die je ook samen kunt nemen, en ze in één keer behandelen.

Dat het voor ons niet makkelijk is om aan onze schuld en zonde te worden ontdekt is eenvoudig uit te leggen, bijv. met een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Hoe vindt jij het als je wordt aangesproken op je doen en laten? Als een ander ons wijst op iets dat we niet goed gedaan hebben, worden we snel opstandig en willen we ons niet graag nederig voordoen, terwijl de ander wel gelijk heeft. En de Ander met een hoofdletter al helemaal! Ontdekt worden, betekent dat de werken van het vlees (Galaten 5) openbaar komen. Voor jezelf, en misschien ook wel voor anderen. Dan worden de dingen die in je hart wonen ont-dekt: ze worden zichtbaar in je gedrag, gedachten etc. Maar net zoals bij een dokter is het ook voor onze ziel des te beter als de kwaal duidelijk wordt aangewezen. De hemelse Geneesheer wil ook door Zijn Woord en Geest jouw hart genezen, reinigen, vernieuwen. Als je je op zonden gewezen wordt, is de beste reactie om ermee naar Jezus te gaan.

Het is ook goed om eerlijk te erkennen dat er allerlei opstand en zonde in ons hart woont. Hierin zijn christenen niet anders dan seculiere mensen. Dat moet ons ook bescheiden maken in onze houding 'naar buiten toe'.

Vraag 4

- a. In 'gehoorzaamheid' zit het werkwoord horen. Op de berg der verheerlijking zei God: 'Hoort naar Hem'. We moeten luisteren naar Zijn Zoon, de Heere Jezus. Als we Zijn woorden horen, hebben we die eerbiedig te ontvangen. God gehoorzamen betekent dat we geloven wat Hij zegt en naar Hem dus luisteren. Geloven en gehoorzamen zijn dus woorden die elkaar uitleggen.

- b. Zeker kan dat, gelukkig wel! De HEERE vrezen is ontzag hebben voor Hem, en Hem gehoorzamen. Dat kan alleen als je nauw met Hem leeft. Soms betekent dat duidelijk andere keuzes maken dan dat je omgeving van je verwacht.

Vraag 5

Doordat Obadja en Elia elkaar ontmoetten, konden ze elkaar tot steun zijn. Ze waren niet de enigen die God dienden en vreesden! Ze werden aan elkaar gegeven en zoals in de schets naar voren komt, kon Elia Obadja bemoedigen. Hij zou op Achab blijven wachten en daardoor hoefde Obadja niet meer voor zijn leven te vrezen. In onze tijd is het ook erg fijn als we plots ontdekken dat we niet de enige christen zijn op werk, school, sport etc. Probeer ook uit te leggen dat je elkaar zo tot steun kunt zijn. Het is dan wel goed om niet alleen over koetjes en kalfjes te praten. Merken andere christenen dan wel dat jij ook christen bent? Hoe verschillend je ook kunt zijn, je herkent elkaar ten diepste in het offer van Christus voor de zonden. Zo mag je ook de mensen in jouw omgeving zien als mensen die je van God ontvangt: familie, vrienden, collega's. Je kunt dit bijvoorbeeld bespreekbaar maken door de manier waarop je over recht/onrecht, dood/leven, vergeving, liefde etc. praat. Een test voor onszelf: zien we onze vereniging/gemeente ook als de plaats waar we elkaar tot steun en bemoediging zijn? Waaruit blijkt dat wel/niet?

Vraag 6

Het zou goed kunnen dat Izebel niet wist dat er nog (ergens) profeten van de HEERE verstopt waren. Bovendien krijgen we de indruk dat Izebel als heidense koningin een fellere haat tegenover deze profeten had (vgl. vers 4) dan haar man Achab, die toch nog ergens herinneringen of vage indrukken aan de dienst des HEEREN gehad moet hebben. Obadja is ook iemand van vlees en bloed. Hij is bang dat als Elia door God zou worden opgenomen (wat overigens later met hem zou gebeuren in 2 Kon. 2!), en hij(Obadja) vanwege misleiding en bedrog door Achab zou worden gedood.

Gelovige mensen zijn geen robots, die elke dag even onwankelbaar in hun geloof staan. Let maar op Elia zelf, die in hoofdstuk 19 ook niet meer de moedige, sterke profeet is van hoofdstuk 17 en 18.

Vraag 7

Je bent verantwoordelijk voor je doen en laten, want God heeft de mens geschapen met verstand en verlangens. We worden wel opgeroepen om die tot Gods eer te gebruiken, en tot dienst van de naaste. We mogen ons bewust zijn van Gods sturende en leidende hand in ons leven. Hij is almachtig en verheven en zowel bij voorspoed als tegenslag dienen we op Hem te letten, Hem te zoeken en keuzes aan Hem voor te leggen in gebed. Dat is een afhankelijk leven. 'Zonder Mij kunt gij niets doen' leert ons Johannes 15. Zie verder ook vraag 1.