

Vertelschets 25.5: De berg Karmel

BEGINZIN

“Daar ben je! Oproerkraaier! Jij hebt heel Israël in het ongeluk gestort. Deze droogte is jouw schuld!”
Na meer dan drie jaar ontmoet Elia Achab weer. De Heere heeft Elia gestuurd.

VERTELSCHETS

Elia ontmoet Achab

Al meer dan drie jaar heeft het niet geregend in Israël. Het is kurkdroog. In Samaria (de hoofdstad) is hongersnood. Elia moet Achab opzoeken en mag hem vertellen dat de Heere genadig is: Hij zal regen geven!

Als Elia op zoek gaat naar Achab, ontmoet hij Obadja. Obadja (zijn naam betekent: dienaar van de HEERE) is de hofmeester van Achab. Hij is met Achab op zoek naar waterbronnen, beken en gras voor de paarden en muil dieren.

Obadja herkent Elia direct en krijgt de opdracht om hem aan te dienen bij Achab. Obadja durft dat niet te doen: Elia is overal in en rondom Israël gezocht. Daarnaast verbergt Obadja in twee grotten 100 profeten van de Heere en geeft hen te eten. Obadja laat zien dat hij de Heere dient en maakt zo zijn naam waar. Elia verzekert Obadja ervan dat hij zich vandaag aan Achab zal laten zien.

En zo gebeurt het. Elia krijgt van Achab de schuld van de droogte. Hij stort Israël in het ongeluk. Maar Elia zegt dat het de schuld van Achab is. Hij en zijn vader hebben de Heere verlaten en zijn de Baäl gaan dienen.

“Laat heel Israël samen met de 450 profeten van Baäl en de 400 profeten van Asjera komen. Verzamel ze op de berg Karmel.”

Achab stuurt boden en laat de profeten van Baäl en de Israëlieten verzamelen op de berg Karmel.

Elia op de Karmel

Daar staat Elia op de berg. Eén man en tegenover hem staan de Israëlieten en de Baälpriesters. Wat een verschil hè? Zou Elia bang zijn geweest? De Heere is bij hem. Hij hoeft niet bang te zijn!

“Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg Hem dan maar als Baäl god is, dien hem!” Het blijft heel erg stil. Niemand zegt iets.

Dat iedereen zwijgt, betekent dat niemand durft te kiezen voor de Heere. Maar dat betekent ook dat de Israëlieten tegen de Heere kiezen. Heb jij al gekozen wie je wilt dienen? Als je niet vóór de Heere kiest, dan kies je tégen Hem.

Elia zegt: “Geef ons twee jonge stieren. Dan mogen de Baälpriesters de ene stier offeren en zal ik de andere stier offeren. We maken allebei een altaar: we leggen er hout op en daarop leggen we de stier. We zullen het offer alleen niet aansteken. Daar zullen we om bidden. De Baälpriesters roepen hun god aan en ik zal de Heere aanroepen. De God die door vuur antwoordt, Die is God.”

Het volk roept: “Dat is goed!”

Dan mogen de Baälpriesters als eerste aan het werk omdat ze met veel zijn. Er worden stenen neergelegd om een altaar van te bouwen. Er wordt droog hout op gelegd. Als laatste wordt de stier geslacht en bovenop het altaar neergelegd. Dan beginnen de priesters te roepen tot Baäl: "Baäl, antwoord ons!" Maar er komt geen antwoord. De priesters roepen steeds luider en indringender: "Baäl! Antwoord ons!" Ze springen tegen het altaar op. Maar er komt geen antwoord. Ze roepen tot aan de middag, maar nog steeds is er geen antwoord.

Elia begint met de priesters te spotten: "Roep harder! Hij is een god! Hij is vast diep aan het nadenken. Of hij is op reis en ver weg. Hij kan jullie misschien niet horen. Roep nog harder! Misschien slaapt hij wel en moeten jullie hem wakker maken! Roep dan!"

De priesters roepen steeds harder, ze beginnen zichzelf te verwonden. Bloed druipt langs hun lichamen naar beneden. Maar Baäl kijkt er niet naar en geeft geen antwoord. De profeten raken in extase en profeteren: ze maken geluiden die niemand begrijpt of kan verstaan. Maar zelfs dat zorgt er niet voor dat Baäl luistert. Baäl is geen god en kan geen antwoord geven.

Dan, als het ongeveer de tijd is waarop het offer in de tempel gebracht moet worden, zegt Elia tegen het volk: "Kom nu bij mij!" Het volk komt bij Elia staan.

Elia herstelt het altaar voor de Heere dat op de berg Karmel stond en verwoest is. Hij neemt 12 stenen: voor iedere stam van Israël een steen. Zo laat Elia zien dat Israël nog steeds bij elkaar hoort.

Elia legt hout op het altaar en daarna legt hij de stier er op. Dan graaft Elia een geul rondom het altaar. Wat is Elia van plan? Moet je eens luisteren: "Pakken jullie eens vier kruiken en vul ze bij de bron met water!" Vier mannen gaan aan de slag: Ze pakken de kruiken die Elia heeft aangewezen en gaan ze bij de bron vullen. Kijk eens: Wat doet Elia...?! Hij giet de vier kruiken leeg over het altaar. Wat dom van Elia! Zo kan het vuur toch niet gaan branden? Nog 2x moeten de kruiken gevuld worden. Nog eens acht kruiken water gaan over het altaar voor de Heere heen. Het altaar is drijfnat! Het hout is zo nat dat het niet kan branden en de geul rondom het altaar staat vol met water. Waarom doet Elia dat? Nu kan niemand zeggen dat hij het offer zelf heeft aangestoken.

Dan buigt Elia zich eerbiedig neer. Voor de ogen van de Baälpriesters, Achab en het hele volk begint Elia te bidden. Heel eerbiedig, zonder geschreeuw vraagt Elia: "Heere, God van Abraham, Izak en Israël, wilt U laten zien dat U God bent en dat ik Uw knecht ben. Laat aan dit volk zien dat U God bent, zodat ze zich tot U bekeren! Antwoord mij, Heere!"

Dan valt er vuur uit de hemel. Het vuur verteert het altaar, het hout, de stier, ja, zelf het water in de geul is helemaal weg! Wat een wonder! Het volk ziet het. Ze vallen met hun gezicht op de aarde en roepen: "De Heere is God! De Heere is God!"

Dan zegt Elia tegen het volk: "Grijp de Baälpriesters! Laat niemand van hen ontsnappen!" Het volk grijpt ze en Elia doodt ze allemaal. Dat doet hij, omdat de Heere dat zo heeft gezegd in de wet, in het boek Deuteronomium.

Hij geeft Achab de opdracht naar huis te gaan om te eten en te drinken, omdat de Heere regen zal geven.

Elia zelf klimt naar de top van de Karmel. Opnieuw knielt hij en vraagt hij de Heere eerbiedig om regen. De Heere heeft het beloofd, maar toch vraagt Elia erom. Jij mag ook vragen aan de Heere of Hij Zijn belofte aan jou (bij de doop gegeven) waar wil maken. De Heere heeft het aan je beloofd. Je mag pleiten op Zijn belofte. Net zoals Elia nu doet.

Dan stuurt Elia zijn jongen erop uit om boven de zee te kijken naar wolken. Zeven keer moet de jongen dat doen en pas bij de zevende keer is er een wolk.

Ook wij moeten volhouden met bidden. De Heere hoort ons altijd.
Pas de zevende keer is er een kleine wolk. Dan gaat Elia opnieuw naar Achab.

SLOTZIN

In de kracht van de Heere rent Elia voor de wagen van Achab uit. Zo brengt Elia Achab veilig thuis.