

# Hoe moeten we de crisis als gevolg van het coronavirus Bijbels duiden?

**In de pers, ook in de kerkelijke pers, komen we allerlei uitspraken tegen die proberen een morele of geestelijke duiding te geven aan de coronacrisis. Het is terecht dat nagedacht wordt op een dieper niveau dan het nemen van maatregelen.**

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt zorgvuldig luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal punten wil ik proberen een Bijbelse duiding te geven.

## 1. De coronacrisis bepaalt ons sterk bij het feit dat wij mensen zijn.

Mensjes van vlees en bloed die zich echter heel wat verbeelden. De hoogmoed van ons mensen druipt er vaak vanaf als we het hebben over wat wij bereikt hebben. De Nebukadnezarhouding: 'Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb?' We hebben het over een sterke economie, over ziekten die we onder de knie hebben gekregen, over de techniek die voor niets staat, over... vul maar in.

We dachten dat zo'n beetje alles maakbaar was. Er zijn wetenschappers die serieus beweren dat we rond het jaar 2045 de dood hebben uitgebannen.

En nu? Wij blijken stervelingen te zijn (Psalm 103:15 en 16). Onze systemen falen, onze kennis schiet tekort. Een klein virusje blijkt de hele wereld te kunnen ontwrichten.

Daarom is er alle reden om ons diep te verootmoedigen. We zijn mensen, maar ook gevallen mensen die desondanks een hoogmoed hebben die tot in de hemel zou willen reiken.

## 2. Onmiskenaar moeten we hierin spreken van een oordeel van God.

Alleen: dat moeten we vandaag wel heel goed uitleggen, want lang niet iedereen (ook in de kerk) begrijpt meer wat daarmee bedoeld wordt. Dit is niet *het* oordeel. En het is ook niet een oordeel over bepaalde mensen die schuldig zouden staan, terwijl de rest vrijuit gaat. Het is *een* oordeel van God over de mensheid.

Te wijzen is op Jesaja 26:5 en 6, waar verkondigd wordt dat de Heere de hoogverheven stad (beeld van menselijke hoogmoed en zelfvertrouwen) vernedert. En welke bedoeling heeft Hij daarmee? Dat zegt vers 9b: 'Want wanneer Uw oordelen (*let op dit woord!*) over de wereld komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is'. En tegelijk zien we in vers 10 dat dat effect lang niet bij ieder bereikt wordt...

Verder is te denken aan wat het boek Openbaring ons laat zien. Vele plagen gaan over de wereld. Denk aan Openbaring 16, waar de zeven engelen de schalen van de toorn van God over de aarde uitgieten. Dat kan niet anders geïnterpreteerd worden dan als: God laat de wereld Zijn heilig ongenoegen over de zonden merken. En de Heere wordt daarom aanbeden! 'Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig' (vers 7).

Welke bedoeling heeft de Heere nu met deze oordelen? Niet alleen om hiermee Zijn rechtvaardige toorn over de zonde te tonen. Maar ook: een roepstem tot bekering. Dat brengt tot een derde aspect.

### 3. De coronacrisis is een oproep tot bekering voor de hele wereld.

C.S. Lewis gebruikte het beeld van de megafoon. Aanvankelijk spreekt God door middel van Zijn Woord. Maar als de wereld niet luisteren wil, zet Hij de megafoon van het lijden aan Zijn mond, om de wereld alsnog tot bekering te roepen. Tekenend is dat wat Openbaring 16 tot drie keer toe zegt: 'maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven' (vers 9). En als er dan nòg een plaag komt: 'En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken' (vers 11). In de volgende verzen wordt het nog veel erger – Gods lankmoedigheid, juist in het zenden van nòg meer plagen! Maar weer is de reactie: 'Maar de mensen lasterden God...' (vers 21).

Zal het nu weer zo gaan? Als dit achter de rug is, dat de wereld overgaat tot de orde van de dag? En voor zover men God nog ter sprake brengt, dat Hij voor het gerecht van de menselijke rede wordt gedaagd: 'Als er dan een God is, waarom...?'

### 4. In de coronacrisis zien we een van de tekenen die de wederkomst van de Heere Jezus aankondigen.

Hij heeft het letterlijk gezegd: '...en er zullen hongersnoden zijn en *besmettelijke ziekten...*' (Mattheüs 24:7). Jezus noemt deze dingen 'een begin van de weeën' (vers 8). Met andere woorden: er komt nog veel meer. Vanuit deze gebeurtenissen laat de Heiland een indringend appel naar Zijn volgelingen toekomen: 'Wees dan waakzaam...' en 'Weest ook u daarom bereid...' (24:42,44). Juist de gemeente van Christus moet deze tekenen opmerken en duiden, niet alleen met het oog op de ongelovige medemens, maar allereerst met het oog op zichzelf: als Jezus morgen komt, kan ik Hem dan ontmoeten?

### 5. We kunnen er niet omheen om ook te spreken over het onverantwoorde gedrag van de mensheid dat de coronacrisis heeft uitgelokt.

Ergens las ik dat dit virus het gevolg is van menselijk handelen. 'Dit is wat er gebeurt als je regenwouden openkapt en rooibouw pleegt op de schepping (...). Bij het kappen van wouden, het ruïneren van ecosystemen, wolken virussen op als stof bij het uitkloppen van een kleed' (viroloog David Quammen, geciteerd in het ND d.d. 17 maart 2020). Blijkbaar kunnen we Gods oordelen ook langs deze weg over onszelf afroepen. Er is een uitleg van Romeinen 8:20 die zegt: degene die de schepping aan de zinloosheid heeft onderwerpen is de mens (een andere uitleg zegt: God). Hoe dan ook: wij mensen (dus niet alleen Chinezen, wij allen) hebben een werkzaam aandeel in het bederven van Gods goede schepping. We gaan onverantwoord om met wat Hij ons heeft toevertrouwd.

### 6. De coronacrisis is ook een kans om het Evangelie te delen met onze medemensen.

Denk aan Paulus, die samen met anderen (!) in een crisis terecht kwam: een storm en een schipbreuk. Grote paniek bij de opvarenden. Maar Paulus getuigt van zijn geloof in de Heere en blijkt een rust uit te stralen die anderen perplex doet staan (Handelingen 27:22-25). Hij gaat zelfs met allen in gebed (vers 35). Of hij ook de kern van het Evangelie in die omstandigheden met de mensen heeft kunnen delen, weten we niet. Maar zijn hele houding in die crisis was een machtig getuigenis van een leven met God en een rotsvaste zekerheid in de Heere. Zou deze crisis ons geen open deuren geven om met angstige mensen (en die zijn er meer en meer, denk aan de hamsterwoede) te delen dat er Eén is Die ons ware rust en zelfs eeuwige bescherming kan en wil geven? We mogen wijzen op Christus Die Zich één maakte met deze verloren wereld, Zelf hèt oordeel van God over de zonde op Zich nam en zo de Schuilplaats is in dagen van onheil (Psalm 27:5).

**7. We krijgen een geweldige gelegenheid om goed te doen 'aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof' (Galaten 6:10).**

Onze premier heeft terecht opgeroepen om in deze omstandigheden oog te hebben voor elkaar. Christenen mogen daarin het voorbeeld geven. In onderling omzien naar elkaar binnen de gemeente, maar ook (zoals Galaten 6:10 laat zien) breder. Die houding van christenen heeft in de eerste tijd van de christelijke kerk wervend gewerkt. Zou dat vandaag niet opnieuw kunnen?

**8. Het verlangen wakker roepen naar Zijn nieuwe wereld**

Als christenen worden we niet alleen geroepen om onszelf voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus, maar deze crisis mag ook *het verlangen wakker roepen naar Zijn nieuwe wereld* waarin aan alle lijden een einde zal zijn gekomen. Het verlangen naar die stad 'waar geen inwoner zal zeggen; Ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen' (Jesaja 33:24).

Nunspeet, 18 maart 2020

ds. P.D.J. Buijs