

In huis TIJDENS HET CORONAVIRUS



Een (t)huis is op dit moment heel hard nodig. Wouter en Julia moeten verplicht twee weken binnen blijven. Maar ook als je niet ziek bent, ben je deze weken veel meer in huis dan anders.

In wat voor huis woon jij? Wat zien anderen van jouw huis? In deze verwerking vind je vijf verschillende huizen. Je kunt ze los van elkaar neerzetten of juist aan elkaar vastmaken, zoals rijtjeshuizen in een straat. Samen vertellen deze huizen een verhaal.

Je kunt elke dag een huisje maken of meerdere huizen in een keer. Net wat fijn is voor jullie gezin. Bij elk huis hoort een leestekst en een aantal vragen. We hopen dat jullie mooie gesprekken hebben over jouw leven en het coronavirus in ons land.

Doe je mee?

INSTRUCTIE

U vindt in deze verwerking vijf verschillende soorten huizen: het trotse huis, het vervallen huis, het welkom huis, het groene huis en het huis van de Toekomst. Bij ieder huis wordt iets verteld over de wereld waarin we leven, ons eigen leven en wat God ons wil leren door ziekten zoals het coronavirus.

Lees met elkaar de tekst bij het huisje door. Bespreek de vragen en zoek de Bijbelgedeelten erbij. Ga daarna aan de slag met het huisje. Dit kunt

u doen op een manier die u passend vindt voor uw gezin. Hieronder volgen wat suggesties:

- U kunt de huizen printen, zo mogelijk op wat dikker papier, of op dun verpakingskarton plakken. Vouw de zijkanten om en zet het huisje neer. Kleur, verf of beplak het huisje naar eigen wens. Snij eventueel de ramen uit en zet er een (led)lampje achter.
- Wanneer u alle huisjes een of meerdere keren heeft gemaakt, kunt u er ook voor kiezen om ze allemaal aan elkaar vast te lijmen, zodat er een heuse straat ontstaat.
- Wilt u een straat maken, maar deze niet neerzetten? Knip dan steeds het flapje aan de linkerkant eraf en lijm de huizen aan elkaar. Bij het laatste huisje knipt u het rechtse flapje er ook af. Zo kunt u de straat ophangen aan de muur (gebruik bijvoorbeeld kneedgum). Of u hangt ze los van elkaar op aan een touw door er met een perforator een gaatje in te maken.
- U kunt de huisjes ook als sjabloon gebruiken door ze aan de buitenzijde tegen het raam te plakken en ze over te trekken met een krijstift. Zo ontstaat er in de loop van de week een straat op uw huis. Wanneer mensen ernaar vragen, geeft dit een mooie gelegenheid hiervan te vertellen.
- Wanneer u alle huisjes aan elkaar lijmt, kunt u ook het laatste huisje weer aan het eerste vastlijmen. Zo ontstaat er een cirkel van huizen. Mooi voor op de tafel met een lampje of kaarsje erin.

Het trotse huis



1. HET TROTSE HUIS

Het coronavirus laat zien dat we denken dat we alles kunnen en weten, maar dat er een God is Die regeert. We kunnen denken dat we het voor elkaar hebben in ons leven. Misschien voelen we ons wel beter of belangrijker dan de mensen om ons heen. Dat is trots of hoogmoed. Daardoor vertrouwen we op onszelf in plaats van op God. De Bijbel laat zien dat hoogmoed Gods toorn (heilige boosheid) oproept

en straf verdient. Denk daar maar aan bij huisje 1.

- Weet jij voorbeelden van trots of hoogmoed in deze wereld?
- Merk je het ook weleens bij jezelf?
- Wat zegt de Bijbel over hoogmoed? Lees bijv. Spreuken 6:16,17; 1 Johannes 2:15-17.

Het vervallen huis



2. HET VERVALLEN HUIS

God laat met ziekten in deze wereld zien dat de zonden van de mensen straf verdienen. Niet sommige zonden van sommige mensen, maar de zonden van alle mensen. Hij wil er ook iets mee zeggen tegen alle mensen. We noemen rampen of ziekten daarom ook wel een 'roepstem' van God. Toen Gods goede schepping kapot ging door de zonde in het paradijs, kwamen ziekte, pijn, verdriet en de dood in deze wereld. Alles in deze wereld raakt in verval. Dit huisje laat het zien: een scheur in de muur, een scheefgezakte deur en een kapotte ruit.

Zo'n huis moet niet een beetje opgeknapt worden met hier en daar een likje verf en een bloempot voor de beschadigde plekken. Het huis moet grondig vernieuwd worden.

- Wat zie je om je heen wat er vóór de zonde in het paradijs nog niet was?
- Hoe kun je reageren op de 'roepstemmen' van God?
- Door de zonde is je leven net als dit vervallen huis. God wil je leven nieuw maken. Hoe kan dat? Lees bijv. 2 Korinthe 5:17-21.

Het gasturije huis



3. HET GASTVRIJJE HUIS

In de Bijbel lezen we dat besmettelijke ziekten, hongersnoden en oorlogen tekenen zijn dat het einde van de wereld dichterbij komt (Mattheüs 24). De Heere Jezus zegt er ook bij dat we waakzaam en bereid moeten zijn, want we weten niet wanneer Hij terugkomt. Bij dit huis kun je eraan denken dat Jezus wil dat we Hem verwachten en er klaar voor zijn als Hij komt. Aan het einde van Mattheüs 25 lees je hoe je leven eruit ziet als je de Heere Jezus verwacht. Zoek die gelijkenis maar eens op!

- Als jullie thuis gasten verwachten, laat je merken dat ze welkom zijn. Je zet de lampen aan en bakt bijvoorbeeld appeltaart. Wat kun je nog meer toevoegen aan dit huis, zodat een gast zich welkom voelt?
- Als je weet dat de Heere Jezus morgen terugkomt, wat zou je dan vandaag doen?
- In deze tijd zijn we veel in huis. Hoe kunnen we toch denken aan en meeleven met eenzame, oudere of zieke mensen om ons heen?

Het groene huis



4. HET GROENE HUIS

Toen God alles geschapen had, was deze wereld mooi en perfect (Genesis 1:31). Maar dat bleef niet zo toen de zonde in de wereld kwam. De Bijbel zegt dat de schepping 'zucht' onder de gevolgen van de zonde (Romeinen 8:22). Dat komt ook door de manier waarop wij met Gods schepping omgaan. We kappen bomen, maken de leefomgeving van dieren stuk en verspreiden ongelofelijk veel troep en plastic in de natuur. Als er geen evenwicht meer is in de

schepping ontstaan er virussen en andere ziekten. Bij dit huis kun je eraan denken dat we met elkaar goed voor Gods schepping moeten zorgen. Daarmee eren we de Schepper!

- Welke gevolgen van de zonde zie jij in de schepping om je heen of hoor je over in het nieuws?
- Wat doen jullie thuis om goed voor Gods schepping te zorgen?

Het huis van de Toekomst



5. HET HUIS VAN DE TOEKOMST

Bij het vervallen huis heb je ontdekt dat God ons leven nieuw moet maken om weer bij Hem te kunnen horen. Dat is waarom de Heere Jezus naar deze aarde kwam. Hij droeg aan het kruis de straf die de mensen door hun zonden hadden verdiend. Hij stierf, maar is ook weer opgestaan en Hij leeft! Wie nu met zijn zonden naar de Heere Jezus gaat, ontvangt van Hem vergeving en een nieuw leven. De Heere Jezus is weer naar de hemel teruggegaan. Hij noemde dat 'het huis van Mijn Vader' (Johannes 14:2). Daar maakt Hij een plaats klaar voor ieder

die bij Hem hoort. De Heere God belooft dat er een dag komt, waarop niemand meer zal zeggen 'ik ben ziek'. Dan maakt God alle dingen nieuw! (Openbaring 21:1-5)

- Wat zal er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet meer zijn? (Openbaring 21:4)
- Waar denk jij aan bij dit huis van de Toekomst?
- Bid met elkaar om Gods nabijheid in de toekomst, die voor ons onbekend is. Bid dat de Heere Jezus spoedig terugkomt, zoals Hij heeft beloofd.