

Schets 4 – Voorbeeldig leven

1 Petrus 2:11-25

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor iedere jongere een Bijbel, een werkboek en een pen
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Beamer, laptop, geluidsboxen etc. als je het filmpje over het 5^{de} gebod wil kijken

Opening

- Te lezen Bijbelgedeelte
- 1 Petrus 2:11-25
- Tweede suggestie: Jesaja 53
- Suggesties om te zingen
 - ✓ Psalm 133: 1, 2, 3 (het liefhebben van de broeders)
 - ✓ Psalm 86: 6 (leven overeenkomstig Gods wil)
 - ✓ Psalm 119: 10 (Gods geboden als richtlijn voor een vreemdeling op aarde)
 - ✓ Psalm 25: 1 en 2 (gebed tot God dat de vijand het niet wint en gebed om Gods leiding)
 - ✓ Psalm 19: 5 (over het vrezen van de Heere)
 - ✓ Psalm 17: 3 en 8 (over het gaan in het spoor en het blijde vooruitzicht)
 - ✓ Psalm 22: 1 en 9 (het lijden van Christus)
 - ✓ Psalm 23: 1, 2, 3 (God die als een Herder zorgt)
 - ✓ Psalm 119: 1 en 3 (het gaan in de weg van Gods geboden)
 - ✓ Gezang 1: 6 en 9 (Tien Geboden des Heeren)
 - ✓ Jezus open mijn oren (nr. 105)
 - ✓ Maak ons tot een stralend licht voor de volken (nr. 125)
 - ✓ Welzalig de man die niet wandelt (nr. 182)
 - ✓ Leer mij uw weg o Heer (nr. 117)
 - ✓ Hij kwam bij ons, heel gewoon (nr. 82)
 - ✓ Jezus, ga ons voor (nr. 101)
 - ✓ Lam Gods, dat zo onschuldig (nr. 115)
 - ✓ Leer mij, o Heer' (nr. 116)
- Dankpunten
 - ✓ Dat onze overheid kerken en christenen veel vrijheid geeft, maar tegelijk ook gebed want deze vrijheid is niet vanzelfsprekend
 - ✓ Danken dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten

- ✓ Danken dat Christus de weg volkomen heeft volbracht, om zo vergeving van zonden en gerechtigheid te verdienen
- ✓ Danken dat Gods kinderen mogen leven vanuit die vergeving
- ✓ Danken voor Gods opzoekende liefde
- Gebedspunten
 - ✓ Voor de overheid en alle gezag dat wij moeten respecteren. Ouders, de kerkenraad, docenten etc.
 - ✓ Dat wij onze levenswandel goed mogen houden en goede werken mogen doen
 - ✓ Vragen om geduld als we omwille van de naam van Christus dingen moeten verdragen
 - ✓ Gebed voor christenen die op welke wijze dan ook te maken hebben met lijden omwille van het goede

Doelstellingen

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen beantwoorden:
 1. Hoe kan ik mijn levenswandel goed houden? Welke dingen moet ik daarvoor doen of juist nalaten?
 2. Wat is de roeping van een christen?
- De jongeren kunnen voorbeelden geven van manieren waarop zij eraan kunnen bijdragen dat God verheerlijkt wordt
- De jongeren kunnen heel concreet benoemen wat het in hun eigen leven betekent om het gezag onderdanig te zijn
- De jongeren kunnen voor zichzelf de vraag beantwoorden of ze een dwalend schaap zijn dat is terechtgebracht of dat ze nog dwalen zonder herder

Alternatieve startopdracht



Bekijk de foto boven. Dit schaap stond in 2013 helemaal alleen onderaan een talud van een drukke weg in de buurt van Nijmegen. Verdwaald van de kudde. Het was ten dode opgeschreven, het had geen eten en de weg oversteken betekende aangereden worden. Totdat iemand het schaap zag en hulp inschakelde. De dierenambulance werd gebeld en men kon het schaap vangen en terugbrengen bij de eigenaar.

Wat heeft deze foto te maken met het tekstgedeelte? Met welk vers zie je een verband?

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 2:11-25

Vers 11

Petrus vermaant zijn lezers in dit gedeelte om voorbeeldig te leven en hun vreemdelingschap uit hoofdstuk 1:1 in praktijk te brengen. Levensheiliging is het centrale thema in deze perikoop. Petrus doet dit vanuit de liefde en spreekt zijn lezers daarom aan met 'geliefden'. Vermaning is hier niet een vermanend vingertje. Oorspronkelijk heeft het woord ook iets in zich van 'de ander moed inspreken'. Met het woord 'geliefden' introduceert Petrus in hoofdstuk 2:11 het tweede deel van de brief, dat loopt tot hoofdstuk 4: 11. Verder noemt hij de lezers bijwoners en vreemdelingen. Dit zijn ze geworden doordat God hen heeft uitverkoren tot een volk (lees dit tegen de achtergrond van 1 Petrus 2:9 en 10). Bijwoner betekent iemand die blijvend zonder burgerrecht, maar wel met een zekere rechtsbescherming tussen burgers woont. Vreemdeling duidt op iemand die slechts tijdelijk ergens verblijft. Beide woorden duiden dus op een sociale status, ze worden hier overdrachtelijk gebruikt en mogen daarom als synoniem worden gelezen. Deze begrippen hebben ook een theologische betekenis. De vreemdelingen zijn door God uitverkoren en daardoor apart gezet van de wereld. Christenen zijn in de samenleving niet alleen feitelijk een outsider, ze zullen zich ook zo gedragen. Hun gedrag is contrasterend in de Grieks-Romeinse samenleving. Christenen gedragen zich eigenlijk 'vreemd'. Petrus roept zijn lezers er toe op om zich te onthouden van vleselijke begeerten. Onthouden is een sleutelwoord in het apostolisch onderwijs. Onthouding werd gezien als een uiting van bezonnenheid. Het is een manier om verstandig met jezelf om te gaan en controle te hebben over eigen begeerten. Vleselijke begeerten zijn breed, we moeten daarbij echt niet alleen denken aan seksuele begeerten. 1 Petrus 4:3 geeft een heel rijtje: uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpactijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Juist die begeerten zijn in strijd met de ziel die tot eer van God wil leven. Vasthouden aan zondige verlangens brengt geestelijke schade.

Vers 12

Het is de opdracht van de gelovigen om hun levenswandel onder de heidenen (de ongelovigen) goed te houden. Levenswandel is je manier van leven, alles wat je doet en zegt of juist niet doet en niet zegt. Wat houdt dit goede doen in? Petrus duidt hier op goeddoen zoals dat ook in die dagen gebruikelijk was bij de heidenen, namelijk: zonder onderscheid alle mensen helpen. Verschil is alleen dat gelovigen dit doen tot eer van God en niet tot eigen eer. Gelovigen moeten een godvruchtig leven leiden in het midden van de heidenen, hoewel ze vaak bekritiseerd zullen worden omdat ze afwijken van het traditionele leefpatroon. Mogelijk is het ook omdat christenen niet mee willen doen aan de keizercultus en daarom wordt er kwaad van hen gesproken, alsof ze misdadigers zijn. Doel van die goede levenswandel en het doen van goede werken is dat de lasteraars de goede daden opmerken en God gaan verheerlijken. (zie bijv. Math. 5:16 'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken'). Het gaat erom het kwade te overwinnen door het goede te doen. Ongelovigen letten sterk op de levenswandel van gelovigen. Er is geen eenduidige uitleg over welke dag hier bedoeld wordt. Enerzijds kan hier bedoeld worden

de dag waarop God naar mensen omziet en hen bekeert en dat mensen dan God gaan verheerlijken. Anderzijds kan gedacht worden aan de dag waarop God terug komt om te oordelen, dan zal de oprechte levenswandel van christenen aan het licht komen en zal God daarin verheerlijkt worden. Om welke dag het ook gaat, de kern is dat God verheerlijkt wordt door de kwaaddoeners omdat de kwaaddoeners goede werken waarnemen bij gelovigen.

Vers 13

In dit vers werkt Petrus uit hoe gelovigen hun wandel goed moeten houden. Namelijk door zich te onderwerpen aan het gezag van mensen die over de lezers gesteld zijn. Petrus geeft daarvoor twee redenen: Om de Naam van de Heere hoog te houden en impliciet ook omdat overheidspersonen hun gezag aan God ontleen. Voor ordening wordt het woord 'schepsel' gebruikt. Dit doet Petrus bewust om te laten zien dat ook dit maar mensen zijn, feilbare schepsels die hun fouten en gebreken hebben. Ondanks dat moeten ze toch gehoorzaamd worden. De koning als hoogste machthebber moet men gehoorzamen.

Vers 14

Ook aan de lagere overheid, in de vorm van een stadhouder, dienen de lezers van de brief zich te onderwerpen. De stadhouder is door de koning aangesteld om kwaaddoeners te bestraffen en lof of beloning geven aan hen die het goede doen. (zie Rom. 13:3) . Het is bekend dat in die tijd weldoeners openlijk geëerd werden en lof ontvingen via een vaste procedure. Dit kon bijvoorbeeld door hun naam te vermelden in een inscriptie op een centrale plaats in de stad of door een publieke bekendmaking. Dit openlijk aankondigen dat een christen als goed en edel werd beschouwd, zou niet alleen goede reclame voor de christelijke gemeente betekenen maar ook een argument zijn tegen kwade geruchten.

Vers 15

God wil dat de gelovigen door goed te doen elke valse beschuldiging onderuit halen. Petrus noemt hier twee aspecten van mensen die deze valse beschuldigingen uiten: onverstand en dwaasheid. De wereld begrijpt het optreden van christenen niet, omdat zij God niet kennen. Omdat zij zonder God leven, zijn ze ten diepste dwaze mensen. Bij het snoeren van de mond is het beeld bedoeld van een paard dat je een bit in de mond legt of een stier te muilbanden om zo te beletten dat ze kwaad doen.

Vers 16

Gelovigen worden hier vrije mensen genoemd. Niet dat ze vrij zijn om te zondigen, maar vrij om het goede te doen. Zie bijv. Galaten 5:13-14. Deze vrijheid is geen dekmantel voor zonden maar als dienaren van God mogen gelovigen in christelijke vrijheid leven.

Vers 17

Niet alleen overheden moet je onderdanig zijn. Dit vers gaat verder: iedereen moet je respecteren, letterlijk betekent dit 'eren' op de juiste waarde schatten. Al de broeders moet de

liefhebben. Broederliefde is hier niet beperkt tot broeders en zusters uit de hele gemeente maar betreft in de politieke context de broeders en zusters uit heel dit deel van Klein-Azie, waar christenen als minderheid sterkt op elkaar aangewezen zijn. De koning moet je eren in zijn ambt en God moet de vrezen. Vrezen wil hier zeggen: ontzag voor God hebben. De werkwoorden die hier gebruikt worden geven aan dat het een voortdurend eren, vrezen en liefhebben is. Dit moet voortdurend gedaan worden. Opvallend is de volgorde in dit vers: eerst is er een algemene leefregel: heb respect voor iedereen en heb de broeders lief. Vervolgens is er ook een specifieke regel gebaseerd op Spreuken 24:21. Namelijk vrees God en eer de koning. De samenleving is er bij gebaat als God gevreesd wordt, maar zal er ook schade van ondervinden als God niet gevreesd wordt.

Vers 18

Huisslaven worden opgeroepen hun meester onderdanig te zijn. Slavernij was in de tijd van de Bijbel een geaccepteerd fenomeen. Slaven waren niet zozeer slaven zoals wij dat kennen vanuit Noord-Amerika gedurende de slavernij. Slaven werkten voor hun geld en konden op die manier zichzelf vrijkopen. Vaak bleef er wel een bepaalde band met de meester als een slaaf zich vrijgekocht had, zo kon hij de naam van de meester aannemen. Huisslaven zijn slaven die niet op het land werken maar echt in en om het huis van hun heer bezig zijn. Daardoor hebben zij het meest direct met hun heer te maken. Niet alleen als ze goed met hun slaven handelen, maar ook als ze hard met hun slaven omgaan en als ze geen christen zijn. Meesters waren soms onmogelijk en grillig, humeurig en opvliegend. Ook daarin moeten slaven laten zien dat ze christen zijn. Slaven werden vaak mishandeld door hun meesters, maar dan nog met alle respect moeten ze hun meester onderdanig zijn. Daarnaast kan het zijn dat slaven hard behandeld werden door hun heidense meester, omdat ze christen waren en dus niet meededen aan heidense religieuze rituelen.

Vers 19

Dit vers sluit aan op vers 18, waarbij huisslaven worden opgeroepen om ook de heren die verkeerd handelen te gehoorzamen. In vers 19 wordt het van huisslaven breder getrokken naar 'iemand'. Christenen hadden het in de tijd van Petrus zwaar, maar christenslaven hadden het soms dubbel zwaar bij een harde heer. In vers 19 wordt het genade genoemd wanneer iemand ten onrechte lijdt. Genade kan hier ook vertaald worden met roem. Beide woorden wijzen erop dat Gods volk beloond wordt als zij op een deugdzame manier lijden ondergaan. 'Dat is genade' kan ook betekenen dat het geduldig dragen van lijden een teken van Gods genade is. Beide opties sluiten op elkaar aan. Het is een gave van God om zo te lijden, maar het wordt ook door God gezien en zo staan gelovigen in de gunst bij God. Een goed geweten stelt de gelovigen in staat om de juiste keuzes te maken en te gehoorzamen aan God, ook al zal soms een dienstbevel geweigerd moeten worden. Denk aan de situatie van Jozef bij de vrouw van Potifar. De pijn uit dit vers kan fysiek geweest zijn, in de vorm van een lijfstraf. In ieder geval is er sprake van lijden ten onrechte.

Vers 20

In dit vers wordt de retorische vraag gesteld welke roem of eer er is, wanneer men geduldig een lijfstraf verdraagt als gevolg van zondig gedrag of fouten die men maakt. Die roem of eer is er niet. Maar als men goedgevoelt en daarvoor lijdt en bijvoorbeeld lijfstraffen ondervindt, dan is dat genade bij God. Deze gedachte wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3:14 en 4:14.

Vers 21

Dit is een kerntekst uit dit gedeelte. De gelovigen zijn geroepen om te lijden omwille van het goede, om zo het voorbeeld van Christus na te volgen. Het is niet zomaar iets vrijblijvends, het is de roeping en dus plicht van de gelovige om Christus na te volgen. Roeping is ook niet slechts een opdracht in eigen kracht vervullen, Gods belofte gaat daar aan vooraf. Dit is voor Petrus zo belangrijk dat hij zijn lezers herhaaldelijk met deze roeping confronteert in zijn brief (1. Petr. 1:15, 2:9, 3:9, 5:10) In de twee woorden 'voor ons' zit het hele evangelie opgesloten. Christus de Heere leed aan het kruis voor slaven van de zonde, zodat slaven vrij kunnen leven. Christus heeft zo een voorbeeld voor de gelovigen nagelaten, met als doel dat zij dit voorbeeld zouden volgen. Zo letterlijk zelfs dat ze echt in zijn voetspoor gaan. Het lijden van Christus was dus niet alleen bedoeld om verlossing tot stand te brengen, maar ook om een voorbeeld te stellen voor de gelovigen in lijden. Slechts door in de praktijk te oefenen worden gelovigen vaardig daarin. In het Grieks (de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament) staat er letterlijk dat Christus ons een schrijffoorbeeld nalaat. Denk hierbij aan het leren van letters. Door alleen letters te zien, leer je geen letters. Door letters zelf over te schrijven wel. Zo is het ook met de gelovigen, ook zij zullen in de praktijk moeten oefenen in het navolgen van Jezus, ook in het lijden. Petrus wijst de lijdende christenen op de lijdende Christus. Het geheim van deze navolging kan bestaan door de werking van de Heilige Geest.

Vers 22

Dit vers onderstreept de zondeloosheid van Christus. Voor het woord 'zonde' wordt hier het woord 'fout' gebruikt, dit in verbinding met vers 20, waar slaven straf verdragen als ze fouten maken. Maar dat is met Christus nu precies tegengesteld. Christus die nooit een fout heeft gemaakt, kreeg volkomen onschuldig straf. Zijn voorbeeld toont volgens Calvijn aan dat onschuld nooit een excuus kan zijn om lijden niet te aanvaarden. Uit Zijn mond is nooit bedrog voortgekomen. Dit verwijst naar Jesaja 53:9. Als achtergrond van dit vers in 1 Petrus 2 klinkt het geheel van Jesaja 52:13-53:12 door, waarin benadrukt wordt dat de Knecht des Heeren stierf als plaatsvervanger voor Zijn volk.

Vers 23

In dit vers worden enkele momenten belicht van het leven van Jezus, waarin Zijn lijden omwille van het goede naar voren kwam. Als Hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als Hij leed, dreigde hij niet om de ander leed aan te doen. Jezus gaf zich over als een zachtmoedig Lam, zie Jesaja 53:7. Jezus gaf Zichzelf, zijn zaak en diegenen die Hem leed aandeden over aan

God. Hij wist dat Zijn Vader recht zou doen. De volgelingen van Jezus, zij die gaan in Zijn voetsporen, hoeven dus niet vreemd op te kijken als ook hen lijden overkomt ten onrechte.

Vers 24

Jezus heeft onze zonden gedragen aan het hout. Bedoeld worden hier de zonden van de gelovigen waaraan Petrus schrijft. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat hun zonden door Jezus weggedragen zijn in Zijn lichaam, toen Hij aan het kruis hing. 'Het hout' is hier een synoniem voor kruis, dat synoniem werd vaker gebruikt in de eerste eeuw na Christus. De unieke en plaatsvervangende dood van de Heere Jezus wordt in dit vers beschreven met verwijzingen naar Jesaja 53:4, 5, 11. Het doel van dit plaatsvervangende lijden van Christus is dat wij niet meer voor de zonde zouden leven maar voor de gerechtigheid. In het leven van de gelovigen moeten een grote verandering plaatsvinden, de gelovigen moeten breken met het kwaad en een heilig leven leiden. Een gedachte die hieraan parallel is, is Romeinen 6:5-11. Dat de gelovigen door Zijn striemen genezen zijn, houdt in dat door de striemen van Jezus vergeving van zonden mogelijk is en dat deze vergeving de gelovigen geschonken is. Hier heeft genezing geen betrekking op lichamelijke genezing. Dit is een boodschap die binnenkwam bij de lezers en dan met name bij de huisslaven, die mogelijk ook wel eens ten onrechte striemen opliepen als hun meester uit zijn humeur was. De vruchten van Christus lijden zijn niet alleen rechtvaardigmaking, maar ook heiligmaking. Gelovigen moeten heilig gaan leven, in gerechtigheid zegt dit gedeelte.

Vers 25

Petrus vergelijkt de gelovigen hier met schapen die afgedwaald zijn en zich buiten de kudde en veilige schaapskooi bevonden. Christus wordt vergeleken met de Herder en Toezichthouder. Voordat de lezers tot geloof kwamen, dwaalden ze bij God vandaan, al dwalende schapen. Nu echter zijn ze bekeerd tot de Herder en Opziener van hun ziel. De gelovigen zijn door God in het hart gegrepen en bekeerd tot Hem. Een wonder van Gods opzoekende liefde. Die herderlijke zorg van God heeft een christen zijn leven lang nodig. Naast Herder is Christus ook Opziener, Hij houdt toezicht op de zielen van gelovigen.

De brug naar jongeren

Wees een voorbeeld

Ook in onze seculiere tijd is het gedrag van christenen vreemd en zijn christenen outsiders. Het valt immers op als mensen in deze tijd belangeloos het goede voor een ander zoeken. Ook jongeren die willen leven naar Gods geboden vallen zo op. Anderzijds is het best lastig om als jongere te leven zoals de Heere dat wil. Juist jongeren kunnen door hun gedrag een goed getuigenis geven van God.

Erkenning van het gezag

Een ander punt waar een directe relatie zit tussen de leefwereld van jongeren en dit Bijbelgedeelte is het thema 'gezag'. Jongeren en ook ouderen vinden het soms een uitdaging

om gezag dat boven hen staat te accepteren. Vooral als deze gezagdragers niet welwillend zijn of zich zo gedragen dat men ze eigenlijk niet serieus kan nemen. Dan nog roept dit Bijbelgedeelte er toe op om ook dit gezag onderdanig te zijn. Ook overheidsgezag dat seculier is, moet gerespecteerd en gehoorzaamd worden. Dit Bijbelgedeelte geeft als reden dat de Heere Zelf het gezag heeft gegeven om zo de samenleving in goede banen te lijden. Het belangrijk dat jongeren dit goed begrijpen, door aan het gezag te gehoorzamen zijn jongeren indirect ook gehoorzaam aan God.

Geroepen tot navolging

De jongeren zijn geroepen om Christus na te volgen. Ze zijn gedoopt en dragen 'het merk- en veldteken' van Christus. De Heere heeft er recht op dat jongeren de voetstappen van Christus drukken. Het is belangrijk dat jongeren hiervan doordrongen zijn. Het is geen vrijblijvende keus om wel of niet na te volgen. God Zelf heeft hen geroepen om navolger van Christus te zijn. En dat is best concreet. Geloven in Christus (rechtvaardiging) heeft impact op je leven (heiliging). Sommige jongeren en ouderen zeggen wel te geloven, maar hoe staat het met hun levenswandel? Leven wij zoals de Heere Jezus ons dat voorbeeld gaf? Stel jezelf de vraag: wat zou Jezus doen in deze situatie? Dat helpt om heilig te leven voor God en in de voetsporen van Christus te gaan. De Bijbel zegt heel duidelijk, dat zonder heiligmaking niemand de Heere kan zien (Hebr. 12:14).

Ik voor u

Heel duidelijk werkt Petrus uit wat Christus gedaan heeft. Hij leed. Hij deed geen zonde. Hij droeg de zonden aan het kruis, zodat ieder die in Hem gelooft zou leven. Petrus werkt uit wat het werk van Christus voor de gelovigen betekent. Een vraag die bij de jongeren kan opkomen is: ben ik een kind van God? Hoe weet ik of Christus ook voor mij geleden heeft? Petrus laat in dit gedeelte vanuit vers 25 het accent vallen op het feit dat Gods liefde mensen opzoekt en hen bekeert. Bekering is hier passief gebruikt, God grijpt in. Daarom is het voor jongeren belangrijk om in gebed tot God te gaan, met het gebed: Heere bekeer mij! Wat wij niet kunnen, dat geeft God zeker op het gebed! Hoewel in dit gedeelte het accent op bekering valt, hangen bekering, wedergeboorte en geloof nauw samen. Bekering betekent ook concreet breken met de zonde. Omdat Christus naar deze aarde gekomen is en geleden heeft is verzoening mogelijk. God wil niets liever, dan dat (jonge) zondaren bij Hem komen.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Met deze opdracht laat je eerst de jongeren zelf aan het woord. Wat denken ze bij de woorden gezag en respect? Laat iedereen voor zichzelf de kolommen invullen, of kies er voor het op één groot vel te doen en laat iedereen dan aan bod komen. Bespreek het vervolgens met de hele groep.

1.
 - a. Bijbel: Jozef die de verleiding van de vrouw van Potifar weerstaat en daardoor in de gevangenis komt.
Deze tijd: een christen die zijn winkel dichthoudt op zondag en daarvoor door de vereniging van winkeliers beboet wordt.
 - b. Eigen formulering. Bijvoorbeeld: als je verkeerde dingen doet en daarvoor straf krijgt, dat is toch niet eervol? Maar als je straf verdraagt, terwijl je goede dingen doet dat is genade bij God.
2.
 - a. Christenen zijn ook nu in de minderheid. Christenen leven in een heidense wereld, waarin het makkelijk is om toe te geven aan vleselijke begeerten.
 - b. *Eigen antwoord.* Het zou goed zijn om hierover ervaringen uit te wisselen, neem daar de tijd voor.
 - c. *Eigen antwoord.*
 - d. Zodat God verheerlijkt wordt.
 - e. Trouw zijn in je werk. Eerlijk zijn. Een ander belangeloos helpen. Je onderwerpen aan het gezag. etc.
 - f. Goede werken zijn er niet om de zaligheid mee te verdienen, maar wel om onze naaste voor Christus te winnen zodat God verheerlijkt wordt.
3.
 - a. *Eigen antwoord.*
 - b. Omwille van de Heere. Het is de wil van God, zodat dwaze mensen de mond gesnoerd wordt.
 - c. Bijvoorbeeld door op zondag in de dienst en door de week persoonlijk voor de koning (en de andere overheden) te bidden.
 - d. *Eigen antwoord.*
De stelling zou je op het bord kunnen zetten en je zou jongeren daarop via een stille borddiscussie kunnen laten reageren. Dit betekent dat jongeren stil zijn en mogen opschrijven op het bord wat ze vinden en ook via het bord op elkaar mogen reageren.
 - e. Dit kan best een confrontatie betekenen. Als jongeren niet 'lijden' kunnen ze zich afvragen of ze wel een christen zijn. En het is goed om deze vraag onder ogen te zien. Sommigen zullen niet heel concreet lijden, maar iedere christen lijdt als het goed is aan aanvallen van de duivel, de wereld en zijn eigen hart.
4.
 - a. Navolging van Christus gaat tegen onze menselijke natuur in. Wij zijn juist geneigd om terug te schelden en te dreigen. De Heilige Geest leidt de gelovigen, zodat ze genade krijgen om na te volgen. Maar ook dan speelt onze oude natuur nog een rol en gaat navolging niet automatisch goed.
 - b. Een selectie: Mattheus 27:39, Johannes 8:48 en 49, Marcus 15:29, Lukas 22:65, Lukas 23:39.
 - c. Christus laat ons een Voorbeeld zien, dit staat ook in Filippenzen 2. We moeten in ootmoed, nederigheid met elkaar leven. Zoals Christus een dienstknecht geworden is,

zo moeten wij elkaar dienen. Christus is dus niet alleen een Voorbeeld maar ook de Verlosser. Hij moet ons verlossen van de toekomstige toorn van God over de zonden. Christus alleen als Verlosser is ook eenzijdig, Hij geeft ons ook het voorbeeld hoe we in heiliging moeten leven.

- d. *Persoonlijk antwoord.* Het hangt samen met de vraag of jongeren al een leven met de Heere mogen kennen of niet. Lastig is het als het navolgen van Christus radicale offers kost. Bijvoorbeeld als jongeren ervoor kiezen om met een bepaalde film niet mee te kijken of een bepaalde gelegenheid niet te bezoeken, terwijl de rest van hun (kerkelijke) vriendengroep dit wel doet.
 - e. Geef iedere jongere een post-it (geel memoblaadje met plakrand). En laat ze de zin afmaken. Geef daarna de gelegenheid om de post-its op de deur of muur te plakken en geef in de pauze of aan het einde van de avond de gelegenheid aan de jongeren dit door te lezen. Het is voor jezelf ook handig, dan kun je gelijk zien wat jongeren opgepikt hebben van de avond.
- 5.
- a. In deze Psalm wordt ook gesproken over een dwalend schaap. Bespreek eventueel met de jongeren dat iedereen van nature dwaalt en ver bij God vandaan leeft. Maar dat ook na ontvangen genade gelovigen vaak afdwalen van de Herder. Gelukkig blijft de Heere trouw. Hij zoekt Zijn schapen weer op en brengt ze terug.
 - b. De lezers van de brief leefden voorheen zonder God en waren geen onderdeel van de kudde. God Zelf heeft ze in het hart gegrepen en tot een onderdeel van Zijn kudde (de gemeente) gemaakt. God is nu hun Herder en Hij houdt toezicht op hen.
 - c. *Eigen antwoord.* Probeer in de bespreking het hart van de jongeren te bereiken.

Slotopdracht

1. *Persoonlijk antwoord.* Maar bespreek dit wel. Zeker het eerste deel van de vraag kun je goed bespreken met elkaar. Je levenswandel goed houden kan alleen als je leeft volgens Gods geboden en daarbij is de leiding van de Heilige Geest onmisbaar.
2. De roeping van een christen is om Christus na te volgen en heilig te leven. Ook als dat ten onrechte lijden met zich meebrengt.