

Schets 1 – Hoop in lijden

1 Petrus 1:1-12

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Als je iets wilt doen met de schrijfactie van Open Doors (bij het verhaal over Ajay), zorg dan voor kaarten, adressen, pennen etc. De informatie hierover is te vinden op www.opendoors.nl
- Voor het kijken van het filmpje 'wedergeboorte' via www.abcvanhetgeloof.nl heb je een laptop, beamer, geluidsboxen en internet nodig. Je zou van tevoren het filmpje kunnen downloaden en offline afspelen of de jongeren vragen het filmpje (thuis vast) te bekijken op de computer of hun telefoon.

Opening

- Te lezen Bijbelgedeelte:
 - ✓ 1 Petrus 1:1-12
 - ✓ Tweede suggestie: Johannes 3:1-15
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 35:1, 2 en 13 (gebed om Gods hulp tegenover de vijandschap van ongelovigen)
 - ✓ Psalm 16:3 en 6 (over de erfenis die de gelovigen wacht)
 - ✓ Psalm 51:5 en 6 (over het nieuwe hart dat God wil schenken)
 - ✓ Als God mijn God maar voor mij is
 - ✓ 'k Ben reizend naar die stad
 - ✓ Wie zijn het die daar komen?
- Dankpunten:
 - ✓ Lofprijzing aan God dat Hij zondaren wederom geboren doet worden tot een levende hoop
 - ✓ Danken voor concrete zegeningen in het leven van jezelf en van de jongeren
- Gebedspunten:
 - ✓ Zorg en verdriet onder de jongeren
 - ✓ Vervolgde christenen
 - ✓ Geloof en bekering voor hen die de levende hoop in Christus nog niet kennen
 - ✓ Volharding voor hen die beproefd worden

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen beantwoorden:
 1. Wat kenmerkt een christen?

2. Welke hoop heeft een christen?

- De jongeren kunnen voor zichzelf de vraag beantwoorden of ze deze kenmerken en hoop in hun eigen leven herkennen.
- De jongeren denken naar aanleiding van het besproken Bijbelgedeelte na over de vraag op welk gebied van hun leven geloof en bekering nodig is.

Alternatieve startopdracht

Brainstorm: wat weet je al van de eerste Petrus-brief? Zet dit met elkaar op het bord in een woordweb.

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 1:1-12

Vers 1

Petrus noemt zichzelf een apostel. Dat betekent: een gezondene. Petrus is een gezaghebbende boodschapper van Jezus Christus. De geadresseerden worden vreemdelingen genoemd. Het zijn gelovigen uit joden en heidenen. Deze wereld is niet hun werkelijke 'thuis'. Hun werkelijke thuis is 'in de hemel', bij Christus. Het vreemdelingschap van gelovigen komt tot uiting in een andere manier van leven dan niet-gelovigen. Dit wordt door hun omgeving als vreemd ervaren. De gelovigen leven in 'de verstrooiing' (diaspora) en wonen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. Deze plaatsen liggen in een gebied ten noorden van het Taurusgebergte in het huidige Turkije. De provincies waren etnisch en soms ook taalkundig verschillend. Ze stonden onder invloed van de Grieks-Romeinse cultuur.

Vers 2

De gelovigen aan wie Petrus schrijft, zijn door God uitverkoren. De gemeente heeft een goddelijke oorsprong. God de Vader heeft van tevoren, van eeuwigheid, bepaald dat deze uitverkorenen van Hem zouden zijn en heeft dit bewerkt door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest werden en worden ze tot geloof en bekering en tot een leven van gehoorzaamheid gebracht. De besprenging met het bloed van Jezus Christus maakt duidelijk dat gelovigen betrokken zijn bij de dood van de Heere Jezus. Door Zijn sterven ontvangen ze vergeving en reiniging van hun zonden.

Genade en vrede zullen voor de gelovigen vermenigvuldigd(vermeerderd) worden. Die bemoediging konden de lezers wel gebruiken als kinderen van God in een heidense, vijandige omgeving.

Vers 3

Voordat Petrus op de moeilijke omstandigheden van de lezers ingaat, begint hij zijn brief met een lofprijzing. Hun redding is te danken aan de genade en barmhartigheid van God de Vader die hen wederom geboren deed worden. Petrus schrijft het heel persoonlijk: 'Die ons ... heeft wedergeboren.' Dat God barmhartig is, betekent dat Hij een brandend hart van liefde voor zondaren heeft. Vanuit die liefde maakt Hij dode zondaren levend. Ze krijgen een nieuwe wil, een nieuw hart en nieuwe gedachten die op God gericht zijn. Het is door middel van de opstanding van Jezus Christus uit de doden dat deze nieuwe manier van leven mogelijk gemaakt is. De hoop is een levende hoop, dat betekent dat de hoop werkzaam is. Hoe dan?

Het is een verlangen, een uitzien naar de volkomen zaligheid. Het is een hoop die zeker uitkomt.

Vers 4

De hoop uit vers 3 wordt in vers 4 beschreven als een erfenis. Erfenis of erfdeel heeft in het Oude Testament betrekking op het Beloofde Land, het land Kanaän. In het Nieuwe Testament duidt het woord erfenis op de volheid van Gods heil: de komst van Gods Koninkrijk in zijn volheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De erfenis wordt aangeduid met drie bijvoeglijke naamwoorden. 1) Ze is onverderfelijk/onvergankelijk ofwel onverwoestbaar. Ze kan niet vernield worden. 2) Ze is onbevlekt. Niets kan deze erfenis bevuilden. 3) Ze is onverwelkelijk. In de tijd van Petrus werden hardlopers in de renbaan bekroond met een lauwerkrans. Na verloop van tijd verwelkte die krans. Zo is het niet met de erfenis die Gods kind krijgt! Deze wordt zorgvuldig bewaard in de hemel en is onaantastbaar voor vernietigende krachten.

Vers 5

Niet alleen de erfenis wordt veilig in de hemel bewaard. De gelovigen op aarde worden door Gods kracht ook bewaard. Er is dus sprake van een dubbele bewaring. In vers 5 wordt een ander woord voor bewaren gebruikt dan in vers 4. Het woord bewaren of bewaken duidt op beschermen. Deze bescherming is nodig vanwege allerlei soorten gevaren (duivel, wereld, zonde, dood) die de gelovigen bedreigen. De woorden 'hoop' en 'erfenis' worden in vers 5 omschreven met het woord 'zaligheid'. Het gaat telkens om dezelfde zaak: het toekomstige heil. Het is de verlossing van al het onvolkomene. Heiligheid in plaats van zonde. Leven in plaats van dood. Blijdschap in plaats van lijden. Aan Gods zaligheid, Zijn redding, hebben de gelovigen in dit leven al deel, maar deze wordt ten volle werkelijkheid in de toekomst, als Jezus Christus terug komt. Dan zal Gods heilsplan voor de gelovigen en het geheel van Zijn schepping voltooid worden.

Vers 6

In dit vers wordt de vreugde om wat God deed, doet en zal doen geplaatst tegenover het lijden van nu. Allerelei verzoeken komen op de gelovigen (uit 1 Petrus) af, zoals verdachtmaking, boycot, bedreiging, laster, vervolging etc. Maar tegenover de eeuwige heerlijkheid is het lijden slechts van beperkte duur en het vindt alleen plaats als het nodig is. Ook beproevingen kunnen gebruikt worden in Gods heilsplan. Ze zijn echter niet blijvend.

Vers 7

Het doel van deze beproeving is lof, eer en heerlijkheid. Gelovigen die volharden, zullen delen in Gods lof, heerlijkheid en eer. Petrus maakt gebruik van een beeldspraak uit het Oude Testament, namelijk van goud dat in een smeltkroes of smeltoven verhit wordt. Het ruwe goud wordt gescheiden van de onzuivere bestanddelen zodat er puur goud overblijft. De smid scheidt net zo lang alle onzuiverheden eraf totdat hij zijn eigen beeld weerspiegelt ziet. Zo werkt God ook. Door de beproeving komt de 'kwaliteit' van het geloof aan het licht. Goud is al kostbaar, maar is vergankelijk. Het geloof is veel kostbaarder dan goud en vergaat niet. Bij de openbaring van Jezus, als Hij verschijnt bij de wederkomst, zal dit geloof beloond worden.

Vers 8

De lezers van Petrus' brief hebben Jezus niet persoonlijk gekend (in Zijn omwandeling op aarde) zoals Petrus. Dat neemt niet weg dat ze Hem van harte lief hebben. Door het geloof in het verkondigde evangelie hebben ze Jezus leren kennen en lief gekregen. Het geloof richt zich op de Onzienlijke en in het gelovig kennen van Jezus ervaren de gelovigen een diepe vreugde.

Vers 9

Het einddoel of genadeloon van het geloof is voor gelovigen de zaligheid van hun zielen. In het Nieuwe Testament wordt het woord zaligheid gebruikt voor zowel tijdelijk heil als ook voor het eeuwige omvattende heil. Het gaat in vers 9 om het definitieve behoud van Gods kinderen. Redding is er in dit leven al voor hen die op Christus vertrouwen en in Hem geloven, maar de volle werkelijkheid en omvang van het behoud zal pas gerealiseerd worden bij de wederkomst.

Vers 10

De profeten uit het Oude Testament hebben het lijden en de verheerlijking van de Heere Jezus voorzegt, maar zelf de vervulling hiervan niet gezien. Wel zochten ze op een intense manier om de verborgen betekenis van hun boodschap te begrijpen. De nieuwtestamentische gelovigen mogen weten van de komst van de Heere Jezus, van Zijn lijden en van Zijn verheerlijking. Zij mogen de genade zien en kennen waarvan de profeten getuigd hebben.

Vers 11

De profeten van het oude verbond wisten door de Heilige Geest die in hen werkte dat de verlossing (de Verlosser) zou komen. Ze wisten alleen niet wanneer en onder welke omstandigheden. De Heilige Geest is de Geest van Christus. Ook voor Zijn menswording en Zijn komst op aarde was Christus er. Door Zijn Geest inspireerde Hij de profeten. Hierdoor wisten ze dat de Messias die komen zou, moest lijden, maar ook dat Hij daarna verheerlijkt zou worden. De profeten keken vooruit en voorzegtten de komst van de Heere Jezus. De apostelen blikten terug en getuigden dat de Heere Jezus, de Verlosser, daadwerkelijk gekomen wás.

Vers 12

De profeten van het Oude Testament wisten dat zij niet zichzelf en hun tijdgenoten dienden, maar de gelovigen van het nieuwe verbond. De prediking van de profeten had zeker betekenis voor hun tijdgenoten, maar de vervulling van hun woorden werd pas werkelijkheid toen Jezus naar de aarde kwam. Hoe zijn de heilsfeiten van Christus' geboorte, Zijn omwandeling op aarde, Zijn kruisdood, opstanding en hemelvaart bij de lezers van de eerste Petrusbrief terechtgekomen? Door de verkondiging van mensen die hen het evangelie vertelden. Deze predikers deden dat weer in de kracht van de Heilige Geest.

In het heilsplan van God spelen engelen een belangrijke rol. Ze zijn er op beslissende momenten in de heilsgeschiedenis. Engelen hebben een andere positie dan mensen. Het zijn

dienende geesten, die onder Christus staan en de gelovigen dienen. Deze engelen, die zelf geen verlossing nodig hebben, zijn zeer geïnteresseerd in wat God aan het doen is. Petrus gebruikt een woord dat 'vooroverbuigen en kijken' betekent. De engelen buigen zich als het ware over de rand van de hemel om goed te kunnen zien hoe op aarde Gods heilsplannen in vervulling gaan.

De brug naar jongeren

Persoonlijke geloofsvragen

De jongeren kunnen vragen hebben als 'ben ik wedergeboren?' en 'heb ik de Heere Jezus echt lief?'. Petrus schrijft aan mensen waarvan hij gehoord heeft dat ze in de Heere Jezus geloven. Hun levenswandel getuigt daar ook van. Maak de jongeren ervan bewust dat deze brief gericht is aan gelóvigen. Dat roept op tot zelfonderzoek of ze de Heere Jezus liefhebben en bereid zijn vanwege het belijden van Zijn Naam lijden te ondergaan. Tegelijkertijd is het gedeelte van 1 Petrus 1:1-12 ook een aansporing voor jongeren die de Heere nog niet kennen om Hem te zoeken. Het is God die de wedergeboorte schenkt, Zijn Zoon gegeven heeft en de gelovigen bewaart. Alles komt bij Hem vandaan en Hij wil ook door jongeren in deze tijd om die genade gevraagd zijn. Wijs hen daarop. Denk ook na over de vraag hoe je hier zelf als leidinggevende over spreekt. In 1 Petrus 1:3 gaat het over 'ons'. Ben je persoonlijk wederom geboren? Hoe spreek je hierover met de jongeren?

Door lijden geheiligd

De lezers van de eerste Petrusbrief hadden (waarschijnlijk) nog niet te maken met vervolging, maar wel met spot, laster en vijandelijkheden. Het kan zomaar zijn dat je jongeren dat nu ook ervaren. Op school, in de collegebanken, in de kantine of als ze een (bij)baan hebben. Als je de Heere Jezus mag volgen, brengt dat altijd op de een of andere manier zelfverloochening en lijden met zich mee. Als christen moet je de minste zijn en dat gaat ten koste van jezelf. Laat de jongeren vanuit dit gedeelte zien hoe ook zij opgeroepen worden om hun vertrouwen te stellen op Gods machtige reddingswerk. Leer ze ook het belang van meeleven met vervolgte christenen. Bijvoorbeeld door eens een spreker van Open Doers of SDOK uit te nodigen en mee te doen met een actie.

Bijbellezen

Uit onderzoeken blijkt dat steeds minder jongeren de Bijbel lezen, laat staan die nauwkeurig onderzoeken. Zowel de profeten uit het Oude Testament als de engelen spanden en spannen zich tot het uiterste in om Gods heilshandelen te begrijpen. Laat jongeren zien hoe belangrijk het onderzoeken van Gods Woord is.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Deze opdracht is bedoeld als introductie op het thema 'Hoop in lijden'. Alleen als we hopen op God en Zijn heil komen we nooit beschaamd uit.

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. De lezers zijn gelovigen uit joden en heidenen. Deze wereld is niet hun werkelijke 'thuis'. Hun werkelijke thuis is 'in de hemel', bij Christus. Het vreemdelingschap van gelovigen komt tot uiting in een andere manier van leven dan niet-gelovigen. De gelovigen wonen verspreid over verschillende gebieden. 'Uitverkoren' betekent: door God voorbestemd, om vreemdeling te zijn. God de Vader heeft van tevoren bepaald dat deze uitverkorenen van Hem zouden zijn en heeft dit bewerkt door de Heilige Geest.
2.
 - a. Wedergeboorte betekent dat je hart veranderd wordt, dat je van geestelijk dood levend gemaakt wordt. Je staat niet meer zelf in het middelpunt van je leven, maar je vraagt je af: wat wil God dat ik doen zal? Je wil, je verlangens, je gedachten worden op God gericht in plaats van op jezelf. Lees ook de Dordtse Leerregels 3/4 artikel 12.
 - b. Jongeren (en ook volwassenen) kunnen erg met de vraag zitten of ze wel of niet wederom geboren zijn. Niet iedereen kan een duidelijk punt aanwijzen. Bij de één vindt een radicale omkeer plaats, bij de ander is er sprake van een proces. De kernvraag is: Wie is de Heere Jezus voor je? Heb je Hem nodig als Redder van je zonden? Heb je Hem hartelijk lief? Geloof je in Hem? Ga met de jongeren in gesprek over de vraag Wie de Heere Jezus voor hen is. Bemoedig de jongeren die Hem liefhebben. Spoor de jongeren die Hem niet kennen aan om Hem te zoeken tot hun behoud. Er kan ook een categorie jongeren zijn die ten diepste onverschillig staat tegenover de wedergeboorte. Misschien bezoeken zij de vereniging vooral voor sociale contacten. Durf dit te benoemen in het gesprek en laat de noodzaak van de wedergeboorte ter sprake komen. Zonder wedergeboorte kunnen jongeren Gods koninkrijk niet binnengaan. De Heere wil niets liever dan dat jongeren het bij Hem zoeken. Hij belooft dat wie Hem zoekt, Hem zeker zal vinden!
 - c. De Heere Jezus staat dan centraal. Laat de jongeren hier zo mogelijk een persoonlijk antwoord op geven.
 - d. Als je de Heere zoekt, mag je geloven dat Hij Zich laat vinden. Ook als je dat op dit moment nog niet zo ervaart.
3.
 - a. Als het goed is, gaat een gelovige – door lijden heen – steeds meer op de Heere Jezus lijken en ziet Hij Zijn beeld weerspiegelt in de gelovige.
 - b. Voor de Heere Jezus was één ding het belangrijkste: de wil van Zijn Vader doen, God de Vader aan Zijn eer laten komen. Als dat in ons leven ook zo is, dan lijken we op de Heere Jezus. Dit betekent dat onze eigen wil gekruisigd moet worden. 'Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.'
 - c. Door het lijden wordt het geloof gelouterd.
 - d. *Persoonlijk*
4.
 - a. *Persoonlijk*

- b. Ze wonen niet bij hun ouders, kiezen in een vreemde omgeving voor een leven met God, beiden ervaren druk vanuit de (heidense) omgeving om God los te laten. Maar zowel Daniël als Ajay kiest ervoor om God te dienen, zelfs met gevaar voor eigen leven.
 - c. *Persoonlijk*
 - d. Je kunt ervoor kiezen om tijdens de JV-bijeenkomst met elkaar kaarten te schrijven en specifiek te bidden voor Ajay en andere vervolgte christenen.
- 5.
- a. Erfenis of erfdeel heeft in het Oude Testament betrekking op het beloofde land, het land Kanaän.
 - b. In het Nieuwe Testament duidt het woord erfenis op de volheid van Gods heil: de komst van Gods Koninkrijk in zijn volheid op de nieuwe hemel en aarde.
 - c. Bespreek met de jongeren wat ze opgeschreven hebben. Jongeren kunnen bij de hemel het idee hebben van een 'eeuwigdurende kerkdienst' maar dat is zeer de vraag. In het paradijs, toen Adam en Eva volmaakt met God leefden, kregen ze tegelijkertijd de opdracht om de hof van Eden te bewerken en te onderhouden. In ieder geval zal God alle eer toegebracht worden die Hem toekomt (Openb. 14:3). Op de nieuwe hemel en aarde zal volmaakte vrede heersen (Jes. 11:6-9). Er zal geen verdriet meer zijn en alles zal nieuw gemaakt worden (Openb. 21:4-5). Spreek er met de jongeren over door wat een genade het is dat God deze erfenis voor Zijn kinderen klaar heeft liggen. Spreek naar aanleiding van Openbaring 21:8 ook over de ernst van het oordeel dat wacht als je God niet kent.
 - d. *Persoonlijk*

Slotopdracht

De antwoorden die op deze vragen gegeven worden zijn persoonlijk. Zorg er bij de bespreking voor dat in ieder geval de twee kernvragen aan de orde komen, namelijk:

1. Wat kenmerkt een christen?
2. Welke hoop heeft een christen?

Een aantal kenmerken zijn: liefhebben van de Heere Jezus, bereid zijn te lijden om Hem, niet leven volgens het schema van de wereld, maar volgens de wil van de Vader.

De hoop van een christen is de hoop op de zaligheid. Deze hoop is gefundeerd op het werk van de Heere Jezus. Alleen door een levend geloof in Hem kan een zondaar zalig worden en de hemelse heerlijkheid ingaan.

Zorg dat de jongeren niet alleen antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen, maar maak het ook persoonlijk en stel de vraag of ze zich een christen kunnen noemen en die levende hoop kennen.