

# Schets 3 – Levende stenen

## 1 Petrus 2:1-10

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor iedere jongere een Bijbel, een werkboek en een pen
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Eventueel A-3vellen en stiften

### Opening

- Te lezen Bijbelgedeelte:
  - ✓ 1 Petrus 2:1-10
  - ✓ Tweede suggestie: Psalm 118
- Suggesties om te zingen:
  - ✓ Psalm 118:11, 12, 14 (citaat uit Ps. 118 komt in dit Bijbelgedeelte naar voren)
  - ✓ Psalm 143:10 (gebed om leven in Gods dienst te besteden)
  - ✓ Psalm 95:1, 4 en 5 (over Gods roepstem in ons leven)
  - ✓ Psalm 81:12 (God vervult Zijn beloften op het gebed)
  - ✓ Lofzang van Zacharias:5 (het licht van God)
  - ✓ Neem mijn leven laat het Heer
  - ✓ Jezus, vol liefde
  - ✓ Zegen ons Algoede (bij het slot van de avond)
- Dankpunten:
  - ✓ Dat God omziet naar mensen en Zijn ontferming en genade wil schenken
  - ✓ Dat God Christus als levende steen verkoos
- Gebedspunten:
  - ✓ Dat de Heilige Geest ons voor het eerst of opnieuw tot Christus brengt
  - ✓ Voor mensen die in en buiten de kerk Christus in ongelof afwijzen
  - ✓ Wijsheid om ons leven vorm te geven zoals de Heere dat van ons vraagt

### Doelstellingen

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de kernvraag beantwoorden:
  1. Is Christus voor mij een steen van aanstoot of is Hij de hoeksteen?
- De jongeren weten wat er in dit gedeelte over Christus en de gelovigen wordt gezegd
- De jongeren begrijpen waarom Christus nodig is om geestelijke offers te kunnen brengen
- De jongeren beseffen dat de verkiezing geen muur is, maar een poort
- De jongeren weten hoe ze tijd kunnen nemen voor stille tijd en hoe ze stille tijd concreet kunnen vormgeven

### **Alternatieve startopdracht**

Zet de volgende uitspraken op ieder op een los vel papier. Hang deze verspreid in de zaal op. Geef aan iedere jongere drie stickertjes. De jongeren mogen zelf een stickertje plakken bij de drie uitspraken die ze het beste vinden passen bij groeien in het geloof.

Bekijk daarna met elkaar het resultaat. Welke uitspraak scoorde goed en welke juist niet? Wat zegt dit over wat jongeren verstaan onder groeien in het geloof?

Uitspraken:

- Meer lezen in de Bijbel
- Meer geld geven aan goede doelen
- Minder zonden doen
- Meer bidden
- Twee keer naar de kerk gaan
- Ervaren dat God je leven leidt
- Steeds afhankelijker van God gaan leven
- Steeds meer liefde hebben tot de geboden van de HEERE.

### **Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 2:1-10**

*Vers 1*

Hoofdstuk 2 begint met een oproep: 'legt dan af...' Het woord 'dan' verbindt dit vers met het vorige hoofdstuk. Na alles wat Petrus hiervoor heeft gezegd – over wie de gelovigen door Gods genade geworden zijn en over de plicht om de broeders lief te hebben – komt nu de concretisering van dat dan inhoudt. De gelovigen moeten afrekenen met allerlei zonden. Ze moeten deze zonden afleggen zoals je een oud kledingstuk aflegt. Dat woord 'afleggen' speelt een belangrijke rol in het Nieuwe Testament. Omdat Gods kinderen wedergeboren zijn, moeten zij de zonden afleggen. De doop beeldt uit hoe het oude leven afgelegd en een nieuw leven aangedaan moet worden.

De zonden die hier genoemd worden, zijn allemaal zonden die de ander benadelen: bedrog, huichelarij (je anders voordoen dan je bent), afgunst en roddel. Elke vorm van zonde en slechtheid moet uitgeroeid worden.

*Vers 2*

Van het beeld van het afleggen van kleding gaat Petrus in vers 2 over op een ander beeld, namelijk het beeld van zuigelingen die verlangen naar melk. Het punt dat Petrus hier wil maken, is niet dat zijn lezers geestelijk gezien nog maar baby's zijn. Het punt waar het hier om gaat, is dat ze net zo moeten verlangen naar de zuivere melk van Gods Woord als dat baby's verlangen naar melk. De woorden 'zijt zeer begerig naar' staan in de gebiedende wijs. Het is dus een opdracht. De christenen moeten verlangen naar zuivere of onvervalste melk, wat wil zeggen: niet vermengd met water. Zo moeten de gelovigen verlangen naar het gepredikte Woord dat zonder bedrog of toevoegingen is. Een Evangelie waarin alleen Christus centraal staat. Dit is nodig voor geestelijke groei, zowel van individuele gelovigen als van het geheel van de gemeente.

### *Vers 3*

De lezers hebben geproefd dat de Heere goedertieren is, betekent dat Hij goed, trouw en genadig is. De woorden 'Indien u tenminste...' of 'Indien gij anders...' hebben hier géén voorwaardelijke betekenis, alsof het de vraag is of de lezers dat geproefd hebben. De betekenis is: gelovigen, nu jullie dit geproefd hebben, vraag dan naar meer. Het vers is een aanhaling uit Psalm 34:9. Deze psalm gaat over Gods hulp voor rechtvaardigen in moeilijke omstandigheden en wordt door Petrus vaker aangehaald (1 Petr. 3:10-12). In het gepredikte Woord hebben de lezers Christus 'gesmaakt', leren kennen. Ze kennen Hem persoonlijk en hebben Zijn liefde in hun hart ondervonden. In Psalm 34 verwijst HEERE naar God, hier in 1 Petrus 2:3 verwijst Heere naar de verhoogde Christus, God de Zoon. Net als andere nieuwtestamentische schrijvers leest Petrus de Psalmen christologisch. Dit betekent dat ze getuigen van Jezus Christus.

### *Vers 4*

De gelovigen moeten naar Christus komen door persoonlijke omgang met Hem te hebben. Het komen tot God kon in het Oude Testament alleen via een priester gebeuren, maar nu mag iedere gelovige door Jezus tot God gaan. Hij is een levende steen, omdat Hij is opgestaan uit de dood en leven geeft aan doden. Aan deze steen wordt in Jesaja 8:14; 28:16 en Psalm 118:22 in het vroege Jodendom al een messiaanse duiding gegeven. In het licht hiervan betreft Jezus dit in Markus 12:10 op Zichzelf en wordt Hij in Petrusbrief als de levende steen gezien. Jezus werd als steen door de mensen verworpen, afgekeurd (zie ook Ps. 118:22). Dat gebeurde in de eerste plaats door de joodse leiders, maar dat gebeurt telkens weer als mensen het Evangelie niet geloven. De mensen kunnen Christus wel verwerpen, maar God heeft Hem uitverkoren om een hoeksteen te zijn en acht Hem hoog (dierbaar). De Heere Jezus is door Zijn Vader verheerlijkt en zit aan de rechterhand van God.

### *Vers 5*

Door naar Christus te komen in geloof en verbonden te zijn met Hem, gemeenschap te hebben met Hem, worden gelovigen als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Samen met Christus, de levende steen, wordt de gemeente gevormd. De levende stenen zijn priesters in functie. Zoals in het Oude Testament de tempel de woonplaats van God is, zo is in het Nieuwe Testament de gemeente als een tempel die gebouwd wordt. Soms moest in oude oosten een steen op maat geschaafd worden om de steen geschikt te maken. Zo is het ook in het leven van de gelovigen, bijvoorbeeld door kruis en lijden, wat een belangrijk thema in deze brief is. Bijschaven doet pijn, maar het is nodig om geschikt gemaakt te worden voor Gods dienst. De gemeente vormt ook een priesterschap om geestelijke offers te brengen. Dat betekent dat gelovigen als priesters offers moeten brengen. Het gaat niet meer om dier- of spijsoffers zoals in het Oude Testament, maar om geestelijke offers: gebeden, lofprijzing en dankzegging. Romeinen 12:1 spreekt zelfs over het offeren van jezelf, van je hele zijn. Het gaat om offers die God aangenaam zijn, die door Hem aanvaard worden. Dat kan alleen als deze offers gebracht worden op grond van het volmaakte offer van Jezus Christus. Hij heiligt alle offeranden, Hij reinigt onze lippen en zuivert onze gebeden.

#### *Vers 6*

Hier citeert Paulus Jesaja 28:16. De levende steen Christus ligt op een vitale plaats, namelijk op de hoek van het gebouw. Hij vormt een fundamenteel onderdeel van de architectuur van het gebouw; als de hoeksteen wegvalt dan zakt het hele bouwwerk uit zijn voegen. Deze steen is het dragende fundament onder de verlossing van zondaren. Denk hierbij aan 1 Korinthe 3:11 en Efeze 2:20 waar Jezus Christus het fundament wordt genoemd. Daarop kunnen gelovigen gebouwd worden. Het is een dierbare steen. Dierbaar in Gods oog, zie daarvoor vers 4, en ook dierbaar in de ogen van gelovigen, zie daarvoor vers 7. Wie in Christus gelooft en Zijn dierbaarheid leert waarderen, zal daar niet bedrogen mee uitkomen. Christus is dierbaar, omdat door Zijn offer de relatie tussen God en een zondaar herstelt kan worden.

#### *Vers 7*

Door het geloof gaan zondaren de waarde van het werk van Christus voor hun eigen hart en leven begrijpen en inzien. Hij stief voor zondaren. Deze Middelaar past nu precies bij iemand die merkt dat zijn zonden scheiding maken tussen God en hem. Maar er is ook een andere reactie mogelijk, namelijk de reactie van ongehoorzamen. Deze bouwers verwerpen de steen. Hier verwijst Petrus naar Psalm 118:22. Petrus leefde, net zoals alle Joden, dicht bij de Psalmen. De hoeksteen is de eerste steen op de hoek van het gebouw, deze steen springt eruit om het gebouw te markeren. Wie deze markering negeert, kan er over struikelen en zich stoten aan de steen. Voor wie ongehoorzaam is, geldt het dat Christus een steen van aanstoot en rots van ergernis is.

#### *Vers 8*

In vers 8 wordt verder uitgewerkt wie nu degenen zijn voor wie Christus een struikelblok is. Namelijk voor hen die zich aan het Woord stoten, zich eraan ergeren en Christus in ongelooft afwijzen. De verantwoordelijkheid van de mens wordt niet uitgeschakeld. Wie Hem verwerpt, wordt verworpen. Hierin is iets te zien van het diepe geheim van Gods verkiezing. God verkiest zondaren, niet om iets van zichzelf. Andere zondaren gaat Hij in Zijn vrijmacht voorbij. Wij kunnen God hier niet in narekenen, maar moeten respecteren wat Hij doet. God is ons geen verantwoording schuldig. Het kan nuttig zijn om in dit verband ter achtergrond de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 te lezen. Hierin zien we dat God wil dat mensen zich bekeren en leven. Daarom zendt God dienaars en stelt door hen de beloften van het evangelie voor. Daar mag een jongere dan ook op gewezen worden.

#### *Vers 9*

De lezers van de brief zijn een uitverkoren geslacht. God heeft met zorg deze groep mensen uitgekozen. Een christen staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel (een familie). In vers 5 en 9 worden de geadresseerden van de brief beschreven als een 'priesterschap'. Het bijvoeglijk naamwoord verschilt: in vers 5 zijn zij 'heilig', in vers 9 'koninklijk'. Wel wordt in vers 9 ook nog toegevoegd dat zij een 'heilig volk' zijn. Hierbij refereert Petrus aan Exodus 19:6. 'Heilig zijn' betekent apart gezet en toegewijd zijn. In de dienst van de HEERE in het Oude Testament vervulden de priesters in het bijzonder deze rol. Zij waren in de oude bedeling een apart gezet geslacht dat de offer- en gebedendienst voor de Heere

mocht vervullen. Met de komst van Christus is die beperking weggefallen en zijn al Gods kinderen onderdeel van dat heilige, toegewijde geslacht; het priesterschap is een actieve, dagelijkse dienst aan God. Hoe dit concreet vorm krijgt, wordt uitgewerkt in de verzen eromheen en in de talloze praktische aanwijzingen in de brief. 'Koninklijk priesterschap' in vers 9 betekent dat deze priesters in dienst zijn van de Koning. God heeft de lezers tot Zijn eigendom gemaakt, een eretitel voor het volk van God in het Oude Testament. Zo is ook de Nieuwtestamentische gemeente Gods bezit (zie bijv. Hand. 20:28). De gemeente is Gods eigendom om de deugden van God te roemen. Met deugden wordt in dit vers kracht bedoeld. God trekt met kracht mensen uit de duisternis van onwetendheid en zonde tot Zijn licht van redding. De werking van Gods licht is wonderbaarlijk. Pas in Gods licht komt het duister van het vorige leven en dus van de zonden openbaar.

#### *Vers 10*

Petrus zinspeelt hier op teksten uit Hosea 1:6,9,10 en 2:22. De lezers van de brief waren buitenstaanders en worden deel van het volk van God. Gods barmhartigheid zorgt ervoor dat een volk tot stand komt met een eigen identiteit. Vroeger leefden deze mensen los van elkaar en los van God, zonder speciale binding aan het heil. In Gods ontferming is God bezig een geestelijk huis op te trekken rond de hoeksteen Christus, waarin de lezers als levende stenen ingevoegd worden. Zo ontstaat een samenhangend geheel. Gods daad van ontferming, namelijk het invoegen van zondaren in een geestelijk huis, brengt licht in het uitzichtloze bestaan van de heidenen aan wie Petrus schrijft.

### **De brug naar jongeren**

#### *Christus: steen van aanstoot of hoeksteen?*

De inhoud van dit gedeelte kan best pittig zijn voor jongeren. De kernvraag is: is Christus voor mij een steen van aanstoot of de hoeksteen? Het kan zijn dat jongeren zich niet met die vraag bezighouden. Dan is het goed om daar tijdens deze avond met elkaar van doordrongen te raken. Het is een zaak van leven of dood. Het kan ook zijn dat jongeren niet weten hoe ze kunnen komen tot Christus. Belangrijk is dan om het Bijbelse evenwicht tussen 100% de verantwoordelijkheid van ons mensen en 100% Gods genade te benoemen. Inderdaad is dat een spanning die wij niet kunnen wegredeneren, maar die spanning moet ons juist in gebed bij God brengen. We mogen bidden in de wetenschap en het vertrouwen dat de Heere Zijn beloften vervult! Denk aan Psalm 81:12 (berijmd). Je kunt heel concreet aan jongeren vragen wat ze tegenhoudt om tot Christus te komen. Wijs hen op hun verantwoordelijkheid. Ze mogen zich niet verschuilen achter de gedachte dat God het moet doen. De Heilige Geest werkt door het Woord. Wie nat wil worden, moet in de regen gaan staan. Wie verlangt naar een leven met God zal het Woord moeten lezen.

#### *Verkiezing?*

Er kan ook zomaar een vraag opkomen rondom verkiezing en verwerping, vanuit 1 Petrus 2:8 en 9. Als leiding van de vereniging kan het nuttig zijn om vooraf de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 te lezen. Jongeren kunnen zitten met de vraag: ben ik wel uitverkoren? Een begrijpelijke maar ten diepste onjuiste vraag. Onjuist omdat je pas na je bekering weet dat je een uitverkorene bent. Wijs de jongeren op paragraaf 3. Gods verkiezing is geen muur, maar

juist een poort naar de zaligheid! Denk aan de felle koplampen van een auto. Als je er voor staat en erin kijkt, zie je niets en word je helemaal verblind door dat licht. Ga je erachter staan dan zie je dat een mooi landschap prachtig verlicht wordt. Als het gesprek op Gods verkiezing komt, is wijsheid nodig om de juiste woorden te kiezen. Wij hebben te maken met Gods geopenbaarde wil, waarin ons de weg tot de zaligheid gewezen wordt. Nergens in de Bijbel vinden we een verhaal van een zondaar die teruggestuurd wordt door de Heere. God verzoent juist zondaren met Zichzelf, door de verdienste van Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest.

### *Stille tijd*

Een ander onderwerp dat aan de orde komt tijdens deze avond is het houden van stille tijd, het begerig zijn naar het Woord van God. In deze jachtige tijd vol prikkels is het voor jongeren heel lastig om dit goed vorm te geven. Veel jongeren lezen niet meer (dagelijks) in de Bijbel. Niet alleen jongeren overigens, maar ook volwassenen vinden het lastig om hier de rust en tijd voor te nemen. Hier kun je als leiding jezelf kwetsbaar opstellen en de mooie en moeilijke kanten van stille tijd houden met elkaar delen. Ook kun je met elkaar wat tips delen, zoals een vast moment van de dag reserveren voor stille tijd. Neem een kijkje op [www.abcvanhetgeloof.nl](http://www.abcvanhetgeloof.nl) en bekijk/lees (samen met de jongeren) de filmpjes en informatie over Bijbellezen, bidden en meditatie.

### **Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek**

#### *Startopdracht*

Dit is de introductie op het thema. Laat jongeren alleen of in tweetallen nadenken en bespreek vervolgens de vragen in de groep.

Drinken is van levensbelang. Zonder drinken mist een kindje alle essentiële voedingsstoffen om te leven en te groeien. Zuivere melk is van belang omdat alle voedingsstoffen erin moeten zitten. Deze melk mag niet vermengd zijn met water bijvoorbeeld.

1. Zoals pasgeboren kinderen heel erg verlangen naar melk, zo moeten de lezers van de brief verlangen naar de redelijke onvervalste melk.
2. Petrus wil graag dat de gelovigen groeien in het geloof.

#### *Vragen*

1.

Kwaadheid of slechtheid: een negatieve eigenschap diep verworteld in je hart.

Bedrog: de zaak heel anders voorstellen dan het is. Met eigen voorbeeld.

Geveinsdheid of huichelarij: je anders voordoen dan je bent. Met eigen voorbeeld.

Nijdigheid of afgunst: een ander niet mogen, jaloers zijn op de ander. Met eigen voorbeeld.

Achterklappingen of kwaadsprekerij: roddel. Met eigen voorbeeld.

2.

a. Eigen antwoord.

b. God Zelf wil dit verlangen werken als we Hem daar om vragen.

c. *Eigen antwoord. Mogelijke antwoord: in onze tijd wordt er weinig tijd genomen voor het lezen van Gods Woord.*



3. *Eigen antwoord aan de hand van de verschillende vragen.*
4.
  - a. Lof-offer, met onze lippen Gods naam belijden. Je leven opofferen aan God door het aan Hem toe te wijden.
  - b. Zingen, Gods naam belijden voor de mensen. Heel concreet door bijv. belijdenis te doen. Door goed over God te spreken. Door je hele leven aan Hem te wijden. Hem te dienen met hoofd, hart en handen. Dat is ook heel concreet elkaar helpen.
  - c. Alleen door Jezus Christus kan ik zo'n offer brengen. Zijn offer reinigt ook onze goede werken en gebeden voor God, want ook deze zijn nog met zonde besmet.
5.
  - a. Christus is de hoeksteen waarop het hele gebouw verrijst tot een tempel voor de Heere. Gelovigen worden ook mede gebouwd op Christus.
  - b. Het merendeel van de Schriftgeleerden en overpriesters verwierp Jezus. Zij probeerden Hem zelfs te grijpen, maar waren bang voor het volk.
  - c. Door het evangelie naast zich neer te leggen, af te wijzen of hun bekering uit te stellen.
  - d. Christus is waardeloos voor mensen die niet in Hem geloven, net zoals die oude versleten trui. Voor mensen die geloven, is Christus dierbaar; Hij heeft net zoals de trui emotionele waarde. Iets kan namelijk kostbaar zijn (veel geld waard) en dierbaar (persoonlijke waarde) Er is een geloofsband gekomen met Christus en daarom is Christus voor de gelovige van onschatbare waarde geworden. Christus is immers hun Redder, zonder Hem zouden ze verloren zijn en door Hem zijn ze behouden.
  - e. Door het geloof.
  - f. *Persoonlijk antwoord.*
  - g. Dit is een optionele opdracht die behoorlijk wat tijd kost, maar wel leuk is voor onder andere de doeners op de vereniging. Je kunt de jongeren groepjes van 2 of 4 laten vormen, al naar gelang hoe groot je vereniging is. Benodigdheden zijn A-3 vellen (1 vel per groepje) en stiften (1 pakje per groepje). Leg jongeren uit dat het de bedoeling is om een Bijbeltekst uit dit gedeelte te kiezen die zij mooi vinden en dat ze die moeten verbeelden in de poster. Dit kan met kleuren, tekeningen, symbolen etc. Daarna kun je de posters ophangen en de jongeren er langs laten lopen. Zo ontstaat een geïmproviseerde minitentoonstelling. Een variant om het nog wat uit te breiden is om ieder groepje in een paar minuten voor de groep hun poster te presenteren. Hierin kunnen ze uitleggen waarom ze voor deze tekst gekozen hebben en waarom ze de tekst op deze manier verbeeld hebben.
6.
  - a. Zonde en duisternis zijn dingen die in de Bijbel vaker bij elkaar genoemd worden. De hel wordt ook wel de plaats van buitenste duisternis genoemd. Juist omdat het licht symbool staat voor God, staat duisternis symbool voor zonde en voor dingen buiten God. Gods licht verdrijft het duister en laat de zonden zien/stelt de zonden in het licht.

b. God is een God vol ontferming en trouw. Ook als het volk Israël afdwaalt, dan nog brengt God ze terug. God is genadig en handelt niet overeenkomstig de zonden van Israël, maar overeenkomstig Zijn verbond.

*Slotopdracht*

Persoonlijk antwoord. Dring er op aan dat jongeren dit inderdaad heel concreet in gebed brengen. Als Christus de Hoeksteen geworden is, dan is het nodig om steeds weer en meer met Hem verenigd te worden. Als Christus nog een steen van aanstoot is, dan is bekering daarvan noodzakelijk. Een omkeer naar God terug.