

Verwerking 23.2: Andreas brengt een ander bij Jezus

BEGINSITUATIE

Andreas luistert naar Johannes de Doper. Op het moment dat Johannes Jezus ziet lopen zegt hij over Hem: Zie, het Lam van God. Jezus ziet hem. Andreas gaat Jezus volgen. De volgende dag vertelt hij zijn broer dat hij de Messias gevonden heeft. Hij brengt zijn broer bij Jezus.

KNUTSELIDEE

Hand uitstrekken naar een ander

MATERIAAL

- Werkblad 2 (of blanco papier dat kinderen zelf hun hand 2 keer overtrekken en zo de afbeelding krijgen zoals werkblad 2)
- Pen/potlood/krijt/stift
- Mozaïek steentjes
- Lijm

WERKWIJZE

- Wanneer je een blanco papier hebt teken je je eigen hand over in de ene hoek van het papier. De vingers wijzen naar het midden van het papier. In de hoek er schuin tegenover trek je je hand nog een keer over met weer de vingers naar het midden van het papier.
- Tussen de handen in schrijf je de tekst die Andreas tegen zijn broer Petrus zegt. (bijbeltekst waar je die kunt vinden of tekst citeren)
- Versier de rand met mozaïek steentjes.



Landelijk
Contact
Jeugdwerk



WERKBLAD 2

