

# Verwerking 23.4: Thomas belijdt zijn (on)geloof

## BEGINSITUATIE

Jezus is opgestaan uit de dood. Thomas kan het niet geloven als hij dit hoort van de andere discipelen. Jezus zoekt Thomas op. Thomas mag belijden: 'Mijn Heere en mijn God!'

## KNUTSELIDEE

Het kruis met daarop de belijdenis van Thomas.

## MATERIAAL

- 2 houten plankjes per persoon in 2 maten, of je zaagt zelf 2 plankjes
- Spijkers
- Hamers
- Letterstempels en stempelkussens/ dikke zwarte stiften
- Hamers
- Zagen

## WERKWIJZE

- Timmer van 2 plankjes een kruis.
- Stempel of schrijf hierop de tekst: 'Mijn Heere en mijn God!'

