

Tabitha de discipelin

1. We komen Tabitha alleen tegen in een geschiedenis uit Handelingen 9. Lees onderstaande verzen met de Zweedse methode. Voeg voor jezelf de volgende symbolen toe en bespreek vervolgens met elkaar waar je welk symbool hebt neergezet.

↑	iets over God
↓	iets over de mens
!	iets nieuws
?	iets wat niet begrepen wordt
→	iets om te gehoorzamen

Handelingen 9:36-42

36 En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk.

37 En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf; en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzal.

38 En omdat Lydda vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen.

39 En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorkas gemaakt had toen zij nog bij hen was.

40 Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.

41 En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen.

42 En dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere.

2. Vers 36 geeft ons informatie over Tabitha.



Tabitha wordt met nadruk een discipelin genoemd. Wat betekent dat?
 Kan het ook van jou gezegd worden?

3. Het laatste deel van vers 36 springt toch wel het meest in het oog. Omschrijf eens met eigen woorden hoe Tabitha's leven er uit gezien heeft. Zou ze bijvoorbeeld rijk of arm zijn geweest; hoe zagen de mensen haar, en hoe was haar houding tegenover de naaste?

4. Tabitha is een discipelin én doet goede werken. Wat is het verband tussen deze twee?

Lees hierbij ook Johannes 14:4-5 waar Jezus zegt:

4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

5. Tabitha, een discipelin die overvloedig was in goede werken en liefdegaven. Herkenbaar in jouw leven? Wat leer jij hierin van Tabitha? Probeer samen eens concrete, praktische tips te bedenken bij wat jij kunt doen aan goede werken en liefdegaven.

6. Deze vrouw, die heel geliefd was, wordt ziek en sterft. De mensen uit haar omgeving sturen onmiddellijk iemand naar Petrus toe die in Lydda is. Waarom zouden ze dit gedaan hebben? Verwachtten ze een wonder, of wilden ze Petrus in hun buurt hebben om hen te troosten en ondersteunen? In ieder geval is duidelijk dat ze Tabitha eigenlijk niet kunnen missen. Misschien dachten ze wel: 'Waarom doet God dat nu...?' Is die gedachte voor jou herkenbaar? Praat daar eens over door met elkaar.

7. Het vervolg van de geschiedenis geeft een bijzonder antwoord op de vraag waarom Tabitha moest sterven. Welk antwoord? Wat leer jij hiervan over de God van Tabitha?

8. Welke persoonlijke les leer jij van Tabitha?