

Alle pop radicaal opgeruimd

Mirjan: De duivel weet hoe hij de jeugd te grazen moet nemen

Evert van Dijkhuizen en Jaco van der Knijff

Heftig, zuur, scherp, humoristisch. Een groot aantal jongeren reageerde afgelopen week op de artikelen in deze krant over popmuziek. Een greep van yord.nl.

JONGEREN EN POPMUZIEK

Schooltas: „In- en intriest dat we ons zo laten beïnvloeden. Ik ben zelf geen heilig boontje, maar als christenen te luisteren naar die rommel: triest.”

Zusje: „Negatief over de EO-Jongereindag en wel massaal popmuziek luisteren; dat begrijp ik niet. Een beetje huichelachtig, hè.”

Flipp: „Hoezo schijnheilig?”

Waarom zouden bekeerde mensen geen popmuziek luisteren als er onschuldige/goede popliedjes zijn? En waarom zelf wel popmuziek luisteren als mensen die zich

bekeerd hebben dit blijkbaar niet meer zouden mogen? Het is toch voor iedereen slecht of niet slecht, bekeerd of niet bekeerd? En waarom zijn er mensen die popmuziek niet goed vinden (hun geweten spreekt) maar het wel luisteren? Dat is toch schijnheilig?”

FSM: „Hé, dit snap ik nou echt niet. Zitten jullie met z'n allen hier op zo'n christelijke site te discussiëren over wat nu het meest christelijk is om te doen, lees ik ineens een artikel dat superveel christelijke jongeren popmuziek luisteren! Zelfs in de niet-christelijke wereld wordt gewaarschuwd tegen bepaalde soorten muziek.”

Maj: „FSM, je hebt helemaal gelijk! Maar wij zijn niks beter dan alle andere mensen. Je zou het verwachten, maar schijn bedriegt.”

Cafeetje

Meisje18: „De ene christen vindt popmuziek absoluut niet kunnen, de andere wel. Ik zie er zelf niet zo'n kwaad in. Gewoon met je

vrienden in een cafeetje of zo met een muziekje d'r bij. Zelf luister ik het ook. Er zitten zeker gevaren aan. Maar ik denk dat je zelf wel weet hoe ver je daarin kunt gaan.”

Loekje: „Toen ik met de taxi naar school ging, stond altijd de radio aan. En ik begon het nog leuk te vinden ook! De liedjes gingen niet meer uit mijn hoofd: Nick & Simon, Jeroen van der Boom, Jan Smit, Thomas Berge. Maar ik ben blij dat ik, nu ik van die school af ben, geen radio meer luister. Eerst had ik nog wat liedjes op mijn mobiel, via klasgenoten, maar daar doe ik ook niet meer aan.”

Organiste: „Wat heb je aan die rotherrie? Helemaal niks! Het verknalt alleen je leven. En daar moet je wel verantwoording van afleggen!”

Mirjan: „De duivel weet wel hoe hij de jeugd te grazen moet nemen. Juist door in te fluisteren dat er niks mis is met popmuziek.”

I-K: „Ik luister nooit popmuziek. Klassieke muziek bevalt me best.”

Pierre: „Wat is het droevig gesteld met ons als reformatorische jeugd. De Heere geve een terugkeer naar Zijn wetten en inzettingen. Als God eens laat zien wie Hij is en wie wij zijn, zullen er andere begeretes komen, ook op het punt van muziek.”

Meegalmen

Janusju: „Nou, ik hoor bij die 12 procent. Ik luister nooit naar popmuziek. Waardeloos. Psalmen en geestelijke liederen, en dan heerlijk meegalmen. We hebben hier geen last van burenen.”

Hoihoi: „Bij ons in de winkel (zaterdagbaantje) staat altijd Radio 538 aan in de kantine. Vaak in m'n pauze trek ik de stekker uit de radio. Ik wil rustig en smaakvol kunnen eten!”

Maj: „Als je geschokt bent door de teksten van Jantje Smit, dan weet je totaal niet wat er in deze wereld leeft.”

Omdatikikbenenijniet: „Ik vind pop fantastisch! Het verwoordt

supergoed m'n gedachten! En dat (sorry) kan ik niet altijd van de Bijbel zeggen.”

Rienuku: „Luister ook eens naar de Reformatorische Omroep.”

Visje: „Een paar jaar geleden luisterde ik ook veel popmuziek, en dan alleen maar Marco Borsato. Ik was zo'n refomeisje waar niets op aan te merken was, maar in het geheim wel deze muziek luisterde. Op een gegeven moment heb ik alles radicaal weggedaan. Ik heb er nooit spijt van gehad.”

Zie ook pag. 19.

➤ yord.nl/popmuziek voor alle reacties.

Het Volendamse popduo Nick & Simon is populair onder refojongeren. Flipp: „Waarom zijn er mensen die popmuziek niet goed vinden (hun geweten spreekt), maar het wel luisteren? Dat is toch schijnheilig?”

Foto ANP

