



Foto iStockPhoto

# Bang voor vroomheid

„In de klas zou ik niet zo snel een geloofsvraag stellen”

Jacomijn Hoekman en  
Roosmarijn Reijnoudt

Een sober kamertje met wat stoelen op de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. Acht leerlingen van vwo, vmbo en havo vertellen eerlijk over hun manier van Bijbellesen.

Ze kennen elkaar nauwelijks maar zijn wel bereid kritisch op de stellingen én op elkaar te reageren: Aleid van den Berg (17), Albetine Doornwaard (16), Elisa Hessels (18), Hilleen Kisteman (17), Jan van Kranenburg (15), Niesanne Schilder (15), Arie de Wit (18) en Hendrina Vos (16).

## ■ „Je moet juist lezen als je geen zin hebt”

**Ik lees elke dag in de Bijbel.**

Jan: „Ja, elke avond. Er moet iets bijzonders zijn wil ik dat overslaan, een bruiloft of zo.” Niesanne: „Ik lees elke dag, maar ik vind het wel moeilijk het beste tijdstip te vinden.” Elisa: „’s Ochtends is heel goed: je bent dan fit, waardoor

je je gedachten er goed bij kunt houden. Maar het is wel lastig dat vol te houden.” Niesanne: „En toch doe ik het wel elke ochtend. Gewoon ruim de tijd nemen voordat je naar school gaat. Ik bid en merk dat ik me dan beter kan concentreren op het Bijbelgedeelte.”

Op de vraag of je de Bijbel jaar in jaar uit kunt lezen zonder dat het iets oplevert heeft Aleid snel een antwoord. „De Bijbel is een TomTom voor christenen. Het levert je dus áltijd iets op.” Arie: „Je moet je wel afvragen wat de toepassing is. Wat heb ik ervan geleerd? Dan kan het haast niet langs je heen gaan.”

**Bijbellesen is moeilijk.**

Jan: „Ja, best wel. Neem nou boeken als Hooglied en Openbaring. Ik weet vaak niet wat ik daarmee moet hoor.” Aleid: „Vaak denk ik bij teksten: hoe moet ik dit opvatten; hoe moet ik het plaatsen?” Arie: „Ik gebruik in elke geval twee vertalingen, de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan lees ik toch weer andere dingen.” Elisa: „In de nieuwe vertalingen mis ik vaak dingen uit de oude vertaling. Soms vraag ik op school om uitleg bij een tekst, bij godsdienst.”

## ■ „Ik vind het belangrijk te vragen om een zegen”

Albetine: „Maar als je je best doet, snap je het meeste echt wel.”

Niesanne: „Bij een moeilijker Bijbelgedeelte ga ik er sneller doorheen. Ik zoek toch vaak een Bijbelgedeelte uit dat ik begrijp.”

Ze zijn het er unaniem over eens dat Bijbellesen niet saai is. „Als je het kunt toepassen op je eigen leven is het nooit saai”, zegt Hendrina. Volgens Hilleen blijft het ook interessant als je een boek over de Bijbel leest. „Je leert achtergronden kennen en kunt het in een tijd plaatsen.”

**Bidden en Bijbellesen horen bij elkaar.**

Arie: „Absoluut; zonder bidden geen Bijbellesen. Ik bid altijd eerst en dan ga ik lezen en vraag ik me af: wat zegt het mij?” Hilleen: „Het hoort er voor mij niet standaard bij, maar ik merk wel dat ik meer écht contact met God heb als ik het wel doe.” Albetine: „Ik vind het belangrijk om te vragen om een zegen.” „En als je daarom hebt gevraagd, raffel je het Bijbellesen ook minder snel af”, stelt Elisa.

**Ik praat met vrienden over geloofsvragen.**

„Ik kan niet met iedereen mijn geloofsvragen bespreken. Het is iets heel persoonlijks en iedereen gelooft ook weer anders”, zegt Elisa. Jan: „Anderen vinden je misschien vroom als je ergens een vraag over stelt.” Niesanne: „Ja, daarom zou ik in de klas ook niet zo snel een

geloofsvraag stellen. Er zitten mensen die écht niet geloven maar alleen in de Bijbel lezen omdat ze het van hun ouders moeten.”

Albetine: „Eigenlijk wordt er weinig over Bijbellesen gepraat door jongeren. Geloofsvragen zijn vaak erg lastig.”

Het liefst praten de jongeren met leeftijdsgenoten over geloofsvragen. Ouders, godsdienstdocenten en ouderlingen staan verder van hen af. Jan: „Een probleem waar veel jongeren mee lopen kun je vaak makkelijker bespreken met leeftijdsgenoten.” Arie: „Precies, voor het huwelijk geen seks, daar kan iedereen wel over praten. Uitverkiezing is bijvoorbeeld veel moeilijker, zeker als je ook evangelische vrienden hebt.”

**Ik lees niet in de Bijbel als ik geen zin heb.**

Jan: „Dan moet je júíst lezen. Er komt misschien wel iets dat je boeit waardoor je toch blij bent dat je hebt gelezen.” Albetine: „Als ik moe ben laat ik de Bijbel ook wel eens liggen, maar dan probeer ik de dag erna toch twee keer te lezen.”

Vrijwel iedereen is het erover eens dat als je geen vast tijdstip hebt, je de Bijbel eerder laat liggen en het lezen gaat versloffen. Albetine: „Als het tegenzit of ik heb iets fout gedaan dan leg ik de Bijbel sneller aan de kant.” Aleid: „Ja, maar juist dan moet je Bijbellesen. Dan pak je de draad weer op. Toch weer die TomTom. Het brengt je op de goede weg.”

Dit is deel 2 in een serie. Volgende week een artikel met tips voor Bijbellesen.

## ■ „Zonder bidden geen Bijbellesen”



Staan v.l.n.r.: Hilleen, Elisa, Albetine, Hendrina en Niesanne. Zittend: Aleid, Arie en Jan.

Foto RD