



BILTHOVEN – Ds. W. C. Meeuse, predikant van de hervormde gemeente te Bilthoven, schreef enkele jaren geleden een praktisch handboek dat jongeren en ouderen op weg helpt bij het persoonlijk Bijbellezen. „Het aan tafel lezen van een gedeelte is heel nuttig, maar het persoonlijke Bijbellezen moet daarbij komen.”

Foto RD, Henk Visscher

Ds. Meeuse: Lees de Bijbel bewust

Bijbellezen

Albert-Jan Regterschot

BILTHOVEN – Tijd inruimen voor het lezen van de Bijbel. Dat is volgens ds. W. C. Meeuse, hervormd predikant te Bilthoven, van groot belang „voor jongeren en ouderen.”

De predikant, die in 2008 onder de titel „Leer ons lezen” een boek publiceerde over omgang met de Bijbel, vindt het noodzakelijk om Bijbellezen meer aandacht te geven. „Als je er dagelijks tijd voor neemt, doe je ongemerkt veel kennis op.”

’s Ochtends vroeg is de beste tijd om met aandacht de Bijbel te lezen, aldus ds. Meeuse. De drukte van de dag wacht nog. „Ik weet hoe het al snel gaat in gezinnen: zo laat mogelijk uit bed, een boterham eten en dan naar school of werk. Toch pleit ik ervoor om als vaste regel eerst tijd te maken voor het lezen van de Bijbel. Daarbij

hoort ook gebed. Het een kan niet zonder het ander.”

De Bilthovense predikant merkt dat Bijbellezen in veel gezinnen onder druk staat. „Het komt voor dat alleen in het weekend aan tafel Gods Woord opengaat.” Daarentegen is het ook jammer als er alléén na de maaltijd uit de Bijbel wordt gelezen. „Het aan tafel lezen van een gedeelte is heel nuttig, maar het persoonlijke Bijbellezen moet daarbij komen.”

Onderwijzen

Toch vindt ds. Meeuse het van belang dat er ook na de maaltijd met eerbied en zorgvuldigheid geluisterd wordt naar de woorden die God tot mensen spreekt. „Vaders en moeders hebben de taak om hun kinderen te onderwijzen. Dat betekent ook: samen nagaan wat we gelezen hebben. Heeft iedereen het begrepen? Daarbij is het geen schande als je niet meteen kunt verklaren wat een Bijbelgedeelte betekent. Zoek het samen uit, bijvoorbeeld in een verklaring.”

Ds. Meeuse adviseert jongeren

de Bijbel te lezen aan de hand van een rooster. „Dat voorkomt dat je alleen gedeelten leest die je aanspreken. Het is belangrijk dat je kennis verdiept wordt.”

Het gebruik van een dagboek is niet af te raden, aldus de predikant, maar het risico bestaat dat de Bijbel op de tweede plaats komt. „Een dagboek is geen vervanger van de Bijbel, maar een aanvulling.” Bovendien is een kritische blik nodig bij de aanschaf. „Ik ben beducht voor dagboeken die tussen de regels door de algemene verzoening leren.”

In zijn boek „Leer ons lezen” maakt ds. Meeuse onderscheid tussen cognitief en meditatief lezen. Het eerste is bedoeld om

■ „Een dagboek is geen vervanger van de Bijbel, maar een aanvulling”

meer kennis te krijgen. Het tweede houdt in dat een of meer teksten overdacht worden. „Wekelijks een tekst uit je hoofd leren is heel nuttig.”

Ds. Meeuse loopt er regelmatig tegen aan dat jongeren weinig interesse hebben om zich in de Bijbel te verdiepen. „Ik zeg dan: Bid je wel? Verwacht je ook antwoord op je gebed? De Heere onderwijst ons door Zijn Woord. Wil je een leven met de Heere hebben, dan heb je een leven met het Woord nodig.”

Ook jongeren die wel zeggen het belang in te zien van een leven met de Heere houdt ds. Meeuse regelmatig de spiegel voor. „Als ik vraag: Hoeveel tijd besteed je dan aan Hem? staat de wagen meestal stil. Terwijl een kwartier Bijbellezen maar één procent van de tijd kost die een dag heeft.”

Het lezen van de Bijbel kan vragen beantwoorden, maar ook oproepen. Wat raadt u jongeren aan als ze vragen hebben waar ze niet uitkomen?

„Mail het naar de dominee. En

dat doen ze. Soms gaan ze eerst zelf aan de slag met een Bijbelverklaring. Ik zeg ook wel: Lees de context, het volgende hoofdstuk. Bekijk de kanttekeningen. Praat er met je ouders over.”

Een terugkerende vraag is: Hoe weet ik of de Heere door Zijn Woord tot mij spreekt?

„De Heilige Geest leert ons de Bijbel verstaan. Het Woord is levend en krachtig, geen dode letter. We moeten bewust lezen en biddend met de Bijbel bezig zijn. Je moet je openstellen voor het werk van de Heilige Geest. Misschien houden we niet van die uitdrukking; maar toch is het voluit reformatorisch. Ook de Heidelbergse Catechismus zegt in zondag 38 dat we in de kerk komen om de Heilige Geest in ons te laten werken.”

Dit is het derde deel in een serie over Bijbellezen onder jongeren. Morgen op Puntuit het slot, en de eerste aflevering van het Bijbellesrooster.

▣ refdag.nl/bijbellezen