



Leidingdeel *Pasen, feest van het leven*

A. Doel

Jongeren laten zien...

1. dat de opstanding van de Heere Jezus betekent dat God de Vader Zijn offer aannam. Het (heils)feit dat de Heere Jezus is opgestaan laat zien dat de Vader (met de woorden van Kohlbrugge) tevreden was met was Zijn Zoon gedaan heeft! Nu mogen we als zondaren rusten op dat volbrachte werk van de Heere Jezus.
2. dat het noodzakelijk is dat we het (historische) feit van de opstanding geloven. Zie ook 1 Korinthe 15. Zonder het geloof in de daadwerkelijke opstanding van de Heere Jezus (en in de opstanding van het lichaam van ons mensen) is ons geloof leeg, zonder bodem.
3. wat het nut van de opstanding voor hen persoonlijk is. Lees met hen HC zondag 17 waarin dit prachtig uitgelegd wordt.

B. Achtergrondinformatie

Bijbel

1 Kor. 15:1-25; Kol. 3:1-10; 1 Petr. 1:1-5

Belijdenisgeschriften

- ❖ HC zondag 17
- ❖ NGB art. 20

C. Antwoorden en suggesties

Uitwerking bij de opdrachten

Startopdracht	Alternatieve startopdracht
<p><i>Waarom vieren wij Pasen?</i></p> <p>Wij vieren Pasen om de opstanding van de Heere Jezus te herdenken. Hij heeft op de Paasmorgen laten zien dat Hij sterker is dan de dood.</p> <p>De duivel lachte bij wijze van spreken in zijn vuistje toen de Heere Jezus Zijn leven gaf op Golgotha.</p> <p>Het grote wonder is, dat Jezus Christus de dood en de satan heeft overwonnen.</p> <p>Zonder opstanding kon Jezus geen Borg en Zaligmaker zijn.</p>	<p>Maak een woordspun met het thema Pasen. Laat de jongeren benoemen waar ze aan denken bij het woord Pasen. Bespreek dit aan het einde van de avond, als de schets behandeld is, nogmaals en probeer dan nieuwe en diepere antwoorden uit de jongeren te 'trekken'.</p>

Vraag 1

Vanuit de donkere en koude winter gaan we over naar de lente. We zien dat de natuur weer helemaal tot leven komt. Wat in de winter dood leek, komt tot leven in de lente. In Ps. 104:30 staat dat als God Zijn Geest uitzendt, het gelaat van de aarde vernieuwt wordt! Trek hier een lijn



naar het geestelijke: Ons hart is van nature donker en koud, maar door Gods genade kan er door de opstanding van de Heere Jezus verandering in komen. Hij heeft de levendmakende Geest verworven voor zondaren. Daardoor is het mogelijk dat we opgewekt worden tot een nieuw leven (HC zondag 17).

Vraag 2

Het antwoord op deze vraag is ja en nee.

De mens is niet geschapen om eens te sterven, maar is geschapen naar Gods beeld om eeuwig Hem te dienen, om eeuwig voor Hem te leven. In het paradijs was er geen ziekte, pijn, honger en dood. Maar omdat wij gezondigd hebben, is de dood in de wereld gekomen. Adam en Eva mochten van alle bomen in de hof eten. Slechts van één boom zei God: 'Maar van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.' Omdat ze er toch van aten, kwam de dood in de wereld. En zolang wij mensen zondigen tegen deze goede God, 'hoort' de dood bij het leven.

Vraag 3

Jonge leeftijd: Jongeling te Nain, dochtertje van Jairus

Volwassen leeftijd: Jonathan, Saul, Hizkia

Oudere leeftijd: Abraham, Mozes, David

Vraag 4

Er zijn maar twee bestemmingen na dit leven. Voor Gods kinderen is dit (door de genadegift van God, Rom. 6:23) de hemel en het eeuwige leven bij Hem. Zij mogen na hun sterven voor altijd bij Hem zijn die hen waste in Zijn bloed en Die ze liefgehad hebben en gediend hebben omdat Hij hen eerst liefhad.

De Bijbel is heel ernstig en duidelijk over de eeuwige bestemming van hen die de Heere niet gekend hebben. Voor hen is geen leven bereid, maar zij zullen naar een plaats gaan waar wening is en knersing der tanden, de hel. Zie ook Jes. 66:24.

Wijs de jongeren enerzijds op de diepe ernst en realiteit van deze twee bestemmingen.

Maar wijs hen ook de weg, hoe ze 'de toekomstige toorn' kunnen ontvluchten. Alléén door de toevlucht tot de Heere Jezus te nemen.

Om te lezen

Kern: waar Jezus is, is geen dood.

Jezus gaf niet alleen leven, maar Hij is het Leven! In Zijn rondgang op aarde heeft Hij verschillende mensen uit de doden opgewekt. Deze wonderen waren 'tekenen', ze 'betekenden' iets, namelijk dat Jezus sterker is dan de lichamelijke dood, maar ook dan de geestelijke dood! Nog steeds maakt Hij mensen levend, door de werking van de Heilige Geest. Zie ook Joh. 5:25.

Vragen bij Joh. 20

Welke 3 belemmeringen hadden er voor de vrouwen kunnen zijn om naar het graf te gaan?

- Het was nog vroeg en donker.



- Ze dachten dat de steen nog voor het graf lag en die was veel te zwaar om door vrouwen opzij gerold te worden.
- De vijandschap van de schriftgeleerden en farizeeën ten opzichte van de Heere Jezus en ook van Zijn volgelingen.

Waarom houden wij geen sabbath meer?

Omdat Christus op de eerste dag van de week (zondag) is opgestaan.

Wie is de discipel die Jezus liefhad?

Johannes. Dat betekent: "De discipel van wie geldt dat de Heere Jezus hem liefhad." Het gaat hier dus niet om de liefde van Johannes, maar de liefde van de Heere Jezus tot Johannes. Overigens, daar vloeit de liefde van Johannes uit voort: 1 Joh. 4: 19 & Rom. 5: 5.

Waarom liep de andere discipel sneller dan Petrus?

- De liefde van Johannes werd niet door angst tegengehouden.
- Petrus had de Heere Jezus verloochend, waarschijnlijk deed hem dat even de pas inhouden

Noem nog vijf personen aan wie de Heere Jezus is verschenen na Zijn opstanding

1. Discipelen
2. Thomas
3. Emmaüsgangers
4. Maria Magdalena
5. Jakobus

(Zie ook 1 Kor. 15:5-8)

De discipelen begrepen nog niet goed wat er over de Heere Jezus was geprofeteerd. Kun jij een profetie noemen?

Ps. 16:10; Jes. 53

Om over te praten

De Bijbel zegt in Efeze 2:1 dat we 'dood zijn door misdaden en zonden'. Kun je vier dingen noemen waaruit dat blijkt?

Probeer aan de ene kant concrete zonden te benoemen maar wijs ook op de kern: wat is de richting van ons hart? Hebben we God lief boven alles en de naaste als onszelf of zijn we uiteindelijk toch op onszelf gericht? Waar de zonde de overhand heeft, is er geen of weinig geestelijk leven. Zonde is de dood van de ziel.

Kun je daarnaast ook vier dingen noemen van hen die 'levend gemaakt' zijn?

Hiervoor kun je de Zaligsprekingen uit Matth. 5 bespreken. Leg ook hierbij enerzijds nadruk op het ene hart waaruit door genade deze vruchten van de Geest komen (zie ook Galaten 5), maar anderzijds ook op de praktische uitwerking in het leven van een kind van God.