



## Schets 5 – Geschiedenis in het klein en groot!

---

### A. Doel

1. *Betekenis benoemen.* De geschiedenis van Ruth en Boaz gaat over de grenzen van Israël heen. God schrijft hier (heils)geschiedenis en zelfs in het Oude Testament gaat dit al over landsgrenzen heen.
2. *Actualiteit aangeven.* Jongeren kunnen erg zoeken naar het doel en de zin van hun leven. In deze geschiedenis zien we dat het heden nooit los staat van verleden en toekomst. In het Engels zeggen ze 'God is in control'. Dat geldt ook voor het leven van jongeren nu!
3. *Christus centraal stellen – de persoonlijke spits.* Jezus is de enige ware Losser. Hij gaf Zijn ziel als losprijs voor velen, lezen we in Markus 10:45. Alleen door het geloof in Zijn volbrachte werk kunnen wij opnieuw ontvangen wat we door de zondeval kwijt zijn geraakt: eeuwig volmaakt leven met God.

### B. Achtergrondinformatie

De stadspoort is het centrum van het publieke leven. In een flink poortgewelf hangen de zware deuren, die 's nachts gesloten zijn. Overdag is dit een plaats van handel, rechtspraak en andere publieke aangelegenheden. Vandaar dat we Boaz in Ruth 4 in de stadspoort aantreffen voor het regelen van het losserschap en het leviraatshuwelijk. (Voor meer informatie over dit onderwerp: zie voorgaande schetsen.)

Hoe komt het nu dat de eerst aangewezen persoon wel het bezit van Elimelech wil lossen, maar niet het leviraatshuwelijk wil aangaan? Als deze man het stuk land terugkoopt, zullen Naomi en Ruth het land mogen gebruiken, maar niet in eigendom krijgen. Wanneer deze vrouwen niet meer leven, zal het land door de lossers in gebruik genomen mogen worden, of door zijn nageslacht. Maar in geval van een huwelijk met Ruth wordt alles anders als er een zoon geboren wordt. Dat jongetje wordt dan namelijk beschouwd als erfgenaam van Ruths overleden eerste man. Het land wordt vervolgens zijn eigendom.

De ceremonie van het uittrekken van een schoen en die aan een ander geven is symbolisch. We lezen hier ook over in Deuteronomium 25:5-10. Deze ceremonie is gebruikelijk bij de verkoop of het ruilen van een stuk land. Degene die zijn schoen weggeeft, zegt daarmee tot degene die de schoen ontvangt dat de nieuwe eigenaar nu het recht heeft om het land te betreden als zijn wettige eigendom.

Het boek Ruth eindigt met een stamboom, beginnend bij Perez. Zijn moeder Tamar verleidde haar schoonvader Juda, omdat haar het leviraatshuwelijk geweigerd werd (Genesis 38). Via de zoon van Ruth en Boaz, Obed (= dienaar), komen we uiteindelijk uit bij koning David. In Mattheüs 1 gaat de stamboom verder tot de geboorte van de Heere Jezus, dé Losser!



### Suggesties voor verdieping

- **Bijbel:** Gen. 38, Deut. 25:5-10, Ruth 4, Matth. 1, Markus 10:35-45.
- **Geloofsbelijdenis:** HC zondag 2, 3 en 4, vraag 12-21, 59-61, 69-74; NGB artikel 13, 21, 22 en 34, DL hoofdstuk 2.
- **Literatuur:**
  - Statenvertaling met kanttekeningen
  - Ds. J. van Amstel – Over Gods leiding gesproken – Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
  - drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 1 – Uitgeverij Kok, Kampen
  - John Piper – Onder Gods vleugels: Praktische lessen uit het boek Ruth – Uitgeverij Kok, Kampen
  - Dr. J Schelhaas – Paraphrase van het boek Ruth – Uitgeverij Wever van Wijnen, Franeker
  - Stock Waterink – Handboek voor de beoefening van Bijbels Onderwijs
  - Elisabeth Elliot – Gods leiding in mijn leven – Uitgeverij Groen en Zoon, Leiden

### C. Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1	Niveau 2
<p><b>Alternatieve startopdracht</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kies twee vrijwilligers die samen een parcours (met hindernissen in de vorm van tafel/stoel/pion/e.d.) willen lopen. Eén van hen krijgt een blinddoek om, de ander begeleidt hem/haar door instructies te geven over het te lopen parcours. De geblinddoekte jongere mag de ander bij de schouder vasthouden. Vraag na afloop hoe het was om door een ander 'geleid' te worden.</li><li>- <i>Vorbereiding:</i> blinddoek, parcours uitzetten.</li></ul>	<p><b>Alternatieve startopdracht</b></p> <p>Met elkaar lezen en bespreken 'Als God onbegrijpelijke wegen gaat' (leestekst in schets).</p>
<p><b>Bijbel</b> Ruth 4:1-10</p> <p>Vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wie zijn er in de poort van de stad?</li><li>2. Waarom zegt Boaz niet meteen dat hij de lossen zal zijn?</li><li>3. Wat moest de lossen doen, behalve het land kopen? Hoe werd de lossing door Boaz bevestigd (wat was het teken ervan)?</li></ol>	<p><b>Bijbel</b> Ruth 4:1-10</p> <p>Vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wie zijn er in de poort van de stad?</li><li>2. Waarom regelt Boaz de lossing in de poort van de stad?</li><li>3. Wat moest de lossen doen, behalve het land kopen?</li><li>4. Waarom wil de andere persoon de lossen</li></ol>

	niet zijn? 5. Met welk doel trouwt Boaz met Ruth?
<b>Keuzevragen</b> Vragen/opdrachten: 2, 3, 5, 6 Opdracht: stamboom Stellingen: 1, 3, 4	<b>Keuzevragen</b> Vragen/opdrachten: 1, 2, 4, 5, 6 Opdracht: Interview een gemeentelid! Stellingen: 2, 3, 4
<b>Overige verwerking</b> In plaats van 'interview een gemeentelid' kun je ervoor kiezen om een gemeentelid of iemand van buiten de gemeente uit te nodigen op jullie club om de jongeren iets te vertellen over Gods leiding in zijn/haar leven. Let op: het hoeft hierbij niet (alleen) om heel indrukwekkende ervaringen of gebeurtenissen te gaan. Ook in heel alledaagse situaties kan Gods leiding ervaren worden!  <i>Interview gemeentelid</i>  <a href="http://www.lcj.nl/verwerkingmin16">www.lcj.nl/verwerkingmin16</a> <a href="http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16">www.hhjo.nl/verwerkingmin16</a>	<b>Overige verwerking</b> - Zingen 'God is getrouw, Zijn plannen falen niet' - Gemeentelid of gastspreker uitnodigen (zie toelichting bij overige verwerking, niveau 1).

#### D. Antwoorden en suggesties

##### Startopdracht

Geef de jongeren een paar minuten tijd om voor zichzelf een reactie op de startvraag te bedenken (of in te vullen). Inventariseer daarna plenair de antwoorden door te kijken hoeveel personen antwoordcategorie a, b of c hebben gekozen. Leg vervolgens de link naar het Bijbelgedeelte: in Ruth 3:18 zegt Naomi tegen Ruth dat ze rustig mag afwachten hoe de situatie zal uitpakken, in het vertrouwen dat Boaz de zaak tot een goed einde zal brengen. Dat blijkt wel uit het gedeelte dat zojuist in hoofdstuk 4 gelezen is! Ruth moest haar leven overgeven in handen van een ander. Vandaar de vergelijking met het onder narcose gaan voor een operatie: hoe spannend of moeilijk vind je dat?

God vraagt ook van ons om ons leven vertrouwend aan Hem over te geven. Hoe is dat voor jongeren? Praat hier met elkaar kort over door.

##### Vragen

1. Wij bedenken wat we doen en laten willen, maar de Heere stuurt ons leven zo dat het tot eer van Zijn naam is (zie kanttekeningen op de Statenvertaling). Laat jongeren evt. zelf de



betekenis opzoeken met behulp van de kanttekeningen. Bespreek met jongeren of ze dit herkennen in hun eigen leven: dat God onze plannen soms doorkruist. Maak duidelijk hoe zegenrijk het is als God dat doet, omdat Hij altijd het beste met ons voorheeft!

### Kanttekeningen



[www.lcj.nl/verwerkingmin16](http://www.lcj.nl/verwerkingmin16)

[www.hhjo.nl/verwerkingmin16](http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16)

2. Wat weet je van Gods leiding in het leven van de volgende personen uit de Bijbel (je kunt het ook opzoeken in het Bijbelgedeelte dat erbij staat):

<i>Het is Gods leiding dat...</i>	
Jozef (Genesis 50:20)	door zijn broers verkocht wordt naar Egypte, zodat door zijn regering het volk Israël in het leven behouden wordt.
Mozes (Exodus 2:2-6)	in het biezen mandje gevonden wordt door de prinses, nog een periode opgevoed kan worden door zijn eigen moeder en in leven blijft aan het hof van Farao, waardoor hij later de leider kan worden van het volk Israël.
Esther (Esther 2:17; 9:24, 25)	de vrouw van Ahasveros wordt en in haar positie een beroep kan doen op de koning als het plan van Haman bekend wordt. Door de zegen van God betekent dit ingrijpen van Esther de redding van het volk Israël!
de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:4-7)	Jezus ontmoet bij de bron. De Heere Jezus <i>moest</i> door Samaria gaan (Joh. 4:4) om deze vrouw te ontmoeten en in gesprek met haar Zichzelf als de Messias te openbaren en de vrouw tot geloof in Hem te brengen (Joh. 4:29).
de kamerling (Handelingen 8:26-35)	Filippus ontmoet, die hem de boekrol van Jesaja uitlegt en het evangelie van Jezus Christus verkondigt.
Paulus (Filippenzen 1:12-14)	in Rome in de gevangenis terecht is gekomen, waardoor het evangelie zelfs aan het hof van de keizer klinkt en andere christenen met meer vrijmoedigheid van Christus getuigen.

3. Hij deinst terug voor de consequenties: het betekent niet alleen het land van Elimelech kopen, maar ook trouwen met Ruth. Zie ook achtergrondinformatie.



### Stellingen

- Voor jongeren zal het leviraatshuwelijk moeilijk voor te stellen zijn en zal er mogelijk begrip zijn voor de houding van de lossers. Laat in de bespreking naar voren komen dat het leviraatshuwelijk een instelling is waaruit Gods zorg blijkt voor de – zeker in die tijd kwetsbare – positie van weduwen. Tegelijk vraagt het ook zelfverloochening van de lossers: het land dat hij lost, kan terecht komen bij de familie van de overleden man. Dat had Boaz over voor Ruth en daaruit blijkt zijn liefde voor haar.
- Uit de geschiedenis van Ruth blijkt dat het huwelijk in de tijd van de Bijbel een publieke aangelegenheid is (het wordt in de poort, waar veel getuigen zijn, geregeld). Ook bij een huwelijk voor de burgerlijke stand in Nederland zijn officiële getuigen nodig. Dat is dus in lijn met de situatie zoals die hier in de Bijbel beschreven wordt. Bij samenwonen zijn officiële getuigen niet nodig. Naast andere bezwaren tegen samenwonen, is het niet-publieke karakter er ook één.

### Opdracht: stamboom



[www.lcj.nl/verwerkingmin16](http://www.lcj.nl/verwerkingmin16)

[www.hhjo.nl/verwerkingmin16](http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16)

Laat de jongeren het Bijbelgedeelte erbij pakken en evt. in tweetallen de juiste namen op de juiste plaats in de stamboom invullen. Het gaat om de volgende namen: Perez – Hezron – Ram – Amminadab – Nahesson – Salma – Boaz – Obed – Isai – David

### Vragen

4. Laat de jongeren Matthéüs 1 opzoeken. Je hoeft dit hoofdstuk niet in z'n geheel te lezen. Benoem dat het hier om het geslachtsregister van de Heere Jezus gaat, dat begint bij Abraham en eindigt bij Jezus, de zoon van Jozef en Maria.
  - a. In de genoemde verzen worden de volgende vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba ('degene die Uria's vrouw was geweest') en Maria (de moeder van Jezus).
    - b. Tamar: zij was getrouwd met een zoon van Juda. Na het overlijden van haar man bleef zij kinderloos achter en wilden de broers van haar overleden echtgenoot niet voor nageslacht zorgen. Zij verleidt haar schoonvader Juda en raakt zwanger (zie ook de tekst in de schets).  
Rachab: zij was een prostituee en een heidense vrouw, maar heeft 'door het geloof' (Hebr. 11) de verspieders verborgen en zich aan het volk Israël verbonden.  
- Ruth: zij was een Moabitische (heidense) vrouw, die door het geloof de keus voor de God en het volk van Israël gemaakt heeft.  
Bathseba: David pleegde overspel met Bathseba en pleegde daarvoor zelfs een moord. Het kindje dat uit deze relatie geboren werd, is gestorven. Later kregen David en Bathseba nog een zoon, Salomo.  
Maria: zij was een arme, jonge vrouw uit Nazareth die de moeder van de Heere Jezus mocht worden.



c. Dit hoofdstuk laat duidelijk zien dat de Heere Jezus Zich er niet voor geschaamd heeft om zich aan een stamboom met zondige mensen te verbinden. Uit de namen van Rachab en Ruth blijkt dat daar ook mensen uit de heidense volken bij horen. Jezus is gekomen om zondaren uit alle volken zalig te maken van hun zonden!

5. Vraag of de jongeren weleens van deze uitdrukking gehoord hebben. Misschien ook m.b.t. andere Bijbelse personen? Zo ja, welke personen?

a. Als iemand uit de Bijbel een type van de Heere Jezus genoemd wordt, dan wordt bedoeld dat hij op de Heere Jezus lijkt. Vaak gaat het dan om een bepaald aspect van het werk of de persoon van de Heere Jezus.

b. Boaz wilde lossen zijn: hij kocht de bezittingen (het land) van Elimelech en wilde met Ruth trouwen. Hij was dat niet verplicht, want hij was niet het meest nabije familielid. Ook had hij het land niet nodig, want hij was rijk en had veel bezittingen. Tenslotte hoorde Ruth formeel niet bij het volk van Israël en was hij dus niet verplicht met haar te trouwen. Je kunt dus zeggen dat Boaz Ruth uit liefde wilde lossen. In dat opzicht lijkt hij op de Heere Jezus, Die van Zichzelf zegt dat Hij gekomen is om Zijn leven te geven tot een rantsoen (losprijs) voor velen (Markus 10:45). Een bewijs van Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde!

c. De tekst uit Markus 10 laat zien waarin het lossen door de Heere Jezus dieper gaat dan het lossen door Boaz. Christus gaf Zijn leven (Hij ging de dood in) voor vijanden!

#### Stellingen:



[www.lcj.nl/verwerkingmin16](http://www.lcj.nl/verwerkingmin16)

[www.hhjo.nl/verwerkingmin16](http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16)

- Het bijzondere van het gedoopt zijn als kind is dat God Zijn naam aan ons leven verbindt, voordat wij daar zelf om gevraagd hebben. Het onderstreept dat God ons behoud op het oog heeft! Sta met de jongeren bij dit wonder en voorrecht stil. Wellicht zijn ze het eens met de stelling, omdat dat 'natuurlijk zo is'. Maar welke consequenties heeft het voor hun leven?! Het is ook mogelijk dat ze tegenwerpen dat zij er zelf niet om gevraagd hebben om gedoopt te worden en dat net zo lief niet gewild hadden. Zeker dan is het belangrijk om, naast de verantwoordelijkheid die de doop met zich meebrengt, de betekenis van de doop en Gods liefde die daaruit blijkt aan jongeren te laten zien!
- Als we de Heere kennen, kunnen we toch veel moeilijkheden ervaren in dit leven. In de Bijbel zijn daar verschillende voorbeelden van te vinden. Denk bijv. aan Jozef, Job en Jeremia. Tegelijk zegt de Bijbel ook dat voor wie God liefhebben, alle dingen meewerken 'ten goede' (Rom. 8:28) en niets Gods kinderen kan scheiden van de liefde van God (Rom. 8:35-39). Hoe kijken jongeren tegen 'moeilijke dingen' in dit leven aan? Hoe kun je moeilijke dingen of situaties in dit leven volhouden (Rom. 8:18)?



Interview een gemeentelid!

[www.lcj.nl/verwerkingmin16](http://www.lcj.nl/verwerkingmin16)

[www.hhjo.nl/verwerkingmin16](http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16)

Het persoonlijk getuigenis van mensen die de Heere kennen, kan veel indruk maken op jongeren. Ken je mensen in jullie gemeente die iets van Gods werk en leiding in hun leven willen vertellen aan jongeren? Vraag hen voorafgaand aan deze clubavond of ze het goed vinden als jongeren hen bezoeken en hen hier vragen over stellen. Benadruk het doel van deze opdracht: Gods daden doorgeven aan volgende generaties. Daarbij hoeft het overigens niet (alleen) om indrukwekkende of bijzondere gebeurtenissen te gaan. Het is belangrijk dat jongeren ontdekken dat God ook in 'kleine' dingen ons leven leidt en de weg wil wijzen!

Laat jongeren in twee- of drietallen bij gemeenteleden op bezoek gaan. Laat hen van tevoren nadenken over vragen die zij aan het betreffende gemeentelid willen stellen (tijdens de clubavond of tijdens een bezoek aan huis). Laat jongeren, als zij bij gemeenteleden op bezoek gaan (evt. in de week na de clubavond), tijdens de volgende clubavond iets over hun bezoek vertellen. Wat hebben zij gehoord over de leiding van God in het persoonlijk leven van gemeenteleden? Wat vonden zij bijzonder/mooi/leerzaam/etc.?

### Als God onbegrijpelijke wegen gaat

Uitgebreidere versie van de leestekst in het ledendeel:

*Naar de maatstaven die in de gewone wereld gehanteerd worden, was dit een droevige verspilling van vijf jonge levens geweest. Maar God heeft Zijn plan en bedoeling met alle dingen. Er waren mensen wiens leven werd veranderd door wat op Palm Beach gebeurde. Toen op een zendingspost diep in Brazilië een groep Indianen het nieuws hoorde, vielen de mensen op hun knieën en riepen tot God om vergeving voor hun eigen gebrek aan zorg voor hun mede-Indianen, die van Jezus Christus niet wisten. Uit Rome schreef een Amerikaanse ambtenaar aan één van de weduwen: 'Ik heb uw man gekend. Hij was voor mij het ideaal van wat een christen moet zijn.' Een majoor van de luchtmacht met vele straaljagervliegers, die in Engeland was gestationeerd, begon dadelijk plannen te maken om toe te treden tot MAF. Een zending in Afrika schreef: 'Ons werk zal voortaan anders zijn. We kenden twee van deze mannen. Hun leven heeft een stempel achtergelaten op dat van ons.*

*Op de kust van Italië maakt een Amerikaanse vlootofficier een schipbreuk mee. Toen hij alleen op een vlot dreef herinnerde hij zich de woorden van Jim Elliot (die hij in een nieuwsbericht had gelezen): 'Als de tijd komt om te sterven, zorg dan dat je niets anders te doen hebt dan te sterven.' Hij bad dat hij gered mocht worden, want hij wist dat hij meer had te doen dan te sterven. Hij was niet klaar. God verhoorde zijn gebed en hij werd gered!*

*In Des Moines, in Iowa (VS), zat een jongen van achttien jaar een week lang in zijn kamer te bidden en daarna zei hij tegen zijn ouders: 'Ik heb mijn leven geheel aan de Heere toegewijd. Ik wil de plaats van één van die vijf innemen'.*



*De meest vreugdevolle toevoeging aan dit verhaal vond op het internationale evangelistencongres Amsterdam 2000 plaats. Toen getuigden twee van de Auca-indianen die betrokken waren bij de gebeurtenissen in 1956 dat de dood van de vijf zendingen uiteindelijk het begin van de bekeringsgeschiedenis van hun stam was!*

6.

- a. Laat jongeren op het verhaal reageren en praat er samen kort over door.
- b. Een voor het oog mislukte poging om indianen met het Evangelie te bereiken, wordt door God op wonderlijke wijze gebruikt om harten van allerlei mensen (voor het eerst of opnieuw) te veranderen, zodat ze hun leven aan Hem toewijden. Uiteindelijk betekent het zelfs de bekering van de Auca-indianen! Dat is leiding van God.
- c. Voor Gods kinderen werken *alle dingen* (dus ook alle onbegrijpelijke dingen) mee ten goede. De onbegrijpelijke dood van deze jonge mannen, wordt door God gebruikt om iets goeds tot stand te brengen (zoals blijkt uit de voorbeelden in dit verhaal).

#### **E. Extra voorbereiding**

- Contact leggen met gemeenteleden (voor opdracht 'interview een gemeentelid')
- Gemeentelid of gastspreker uitnodigen (zie 'overige verwerking')
- Muziek bij het lied 'God is getrouw, Zijn plannen falen niet' opzoeken