



Leidingdeel *Jij en occultisme*

Vooraf

Occultisme is iets van alle tijden. Satan heeft al vanaf de schepping geprobeerd om de mens in zijn val mee te nemen. Zijn doel was en is Gods scheppingswerk te vernietigen (Johannes 8:44).

Onze tijd is vol van occultisme: boeken, bladen, films, websites en muziek zijn er mee besmet. Omdat jongeren er zo ongemerkt mee in aanraking komen, is het belang van deze schets al onderstreept.

Als leidinggevende moet je vooraf goed nadenken of je dit onderwerp wilt en kunt behandelen. Dit is echt het domein van de slang. Als je zelf niet voldoende van het onderwerp afweet, kun je ook veel schade veroorzaken of vragen en nieuwsgierigheid opwekken. Daarom de volgende tips:

- Wees niet al te gedetailleerd. Houd in de gaten wát jongeren kennen/herkennen en prikkel geen nieuwsgierigheid.
- Laat er veel gebed rond deze Bijbelstudies zijn!
- Leg vooral sterke nadruk op de vrijheid, reinheid, rust en rijkdom die er bij de HEERE is. Hij regeert je leven en heeft nooit je verderf op het oog!
- Denk na over eventuele nazorg. Als een jongere bezig is met occulte dingen en er jou iets over vertelt, zorg dan dat je weet naar wie je hem door kunt verwijzen. Bijvoorbeeld naar een predikant of professioneel hulpverlener.
- Het kan ook goed zijn iemand uit te nodigen of te raadplegen die meer van het onderwerp af weet.

Houd het onderscheid in de gaten tussen enerzijds de macht van satan die hij op aarde nog heeft over mensen in het algemeen, en anderzijds occulte belasting. Je bent 'occult belast' als demonische machten toegang hebben gekregen tot je leven. Dit kan komen doordat je bezig bent geweest met occulte dingen. Als je ze eenmaal hebt binnengelaten, ontstaat er een verbintenis of binding tussen de demonische machten en jou. Omdat je ze toegang hebt gegeven, claimen ze als het ware je leven of een specifiek terrein ervan.

Ze zullen uit zichzelf niet weggaan. Alleen een hogere geestelijke autoriteit – en dat is niemand anders dan Jezus zelf – kan hun macht over jouw leven verbreken en hen wegsturen. Occulte belasting is dus iets anders dan de macht die satan heeft over de ongelovigen en de macht waarmee hij ook gelovigen wil verleiden tot zonde.

Opbouw van de schets

Schets 1: 'Occultisme leuk of link?'

In deze schets staan de Bijbelse gegevens centraal. De schets maakt duidelijk dat occultisme een vorm van 'afgoderij' is waar we ver bij vandaan moeten blijven. Daarnaast komen concrete



voorbeelden uit de Bijbel aan de orde, zien we dat het uiteindelijk een strijd van de duivel is en denken we na hoe een christen daar tegen kan strijden.

Schets 2: 'Duivels dichtbij'

In deze schets komen concrete voorbeelden van occultisme aan de orde en wat de gevolgen zijn als je je hiermee bezig houdt. De duivel gaat voorzichtig te werk en probeert via, voor het oog, 'onschuldige' zaken zijn invloed uit te oefenen. De schets eindigt met twee actuele onderwerpen, namelijk gothic en wicca.

Opmerking: Je kunt ook 4 avonden over de schets doen.

Ideeën voor de behandeling van het onderwerp

Alternatieve (start)opdrachten

- Wat is occult? Noem dingen waarvan jij denkt dat ze occult zijn of schrijf deze dingen op een groot vel papier (Bij deze startopdracht weet je gelijk wat de jongelui er van weten).
- Laat de jongelui eigen ervaringen noemen met occulte dingen. Wat hebben ze er van gezien, gehoord, gelezen?
- Denk jij dat occultisme gevaarlijk is? Waarom (niet)? (Het is hierbij de bedoeling dat je alleen inventariseert. De beoordeling ervan komt in het vervolg van de schets).

Bijbelstudie over Lukas 4:1-13

- Wat antwoordt de Heere Jezus op de verzoeken van satan?
- Waar haalt Hij die antwoorden vandaan, denk je?
- Hoe komt satan aan de tekst uit vers 10 en 11?
- Wat kun je uit deze geschiedenis leren als het gaat om verzoeken van de satan?

Bijbelstudie over Lukas 4:31-37

- Waarom waren de mensen verwonderd?
- Wat gebeurt er vervolgens?
- Wat wist deze onreine geest van de Heere Jezus? Noem twee dingen.
- Wat doet de Heere Jezus? En wat doet de onreine geest vervolgens?
- Hoe kon de Heere Jezus dit doen?
- Wat zegt dit over Hem?
- Wanneer heeft de Heere Jezus duivel, dood en zonde overwonnen? (zie Kolossenzen 2:14 en 15; Hebreë 2:14)
- Wanneer zal de macht van de duivel voorgoed afgelopen zijn (Openbaring 20:10)?



Literatuur

Over occultisme

- S.D. Post (2006), *Duivels dichtbij*, Uitgeverij: Groen, Heerenveen.
- W. Glashouwer (1967), *Occultisme*. In: Gemeente Reveil, nr. 5, 1967.
- R.H. Matzken, T.H. Ligtenberg (2003), *Occult zakwoordenboek, het occulte tegen het licht*, Uitgeverij: Johannes Multimedia.
- Dr. M.J. Paul, *Occulte machten en bevrijding*, Uitgeverij: Groen, Heerenveen.
- John Bunyan, *De Heilige Oorlog*, Uitgeverij: er zijn verschillende uitgaven van.

Waargebeurde verhalen

- Anita Pronk, *De drang naar het onbekende*, Uitgeverij: Groen & Zoon, Leiden.
- J.W. van den Berg, *Toch gered*, Uitgever: Stark, Texel.

Liedsuggesties

- Doorgrond mijn hart
- Laat ons afleggen alle last
- Wandel je in de duisternis
- God biedt u nu Zijn vrede aan
- Een vaste burcht is onze God

Tips bij de beantwoording

Schets 1: 'Occultisme: leuk of link?'

Startopdracht

-



Opdracht (blz. 5)

a)

Deuteronomium 18:9-14	De gruwelen doen van 'de volken' (= heidenen) Je kind door het vuur laten gaan voor een afgod Waarzeggerij Guichelen (=wichelen, geesten bezweren) Op vogelgeschrei acht geven (= voorspellen, uitleggen van voortekenen) Toveren Zich met bezweringen inlaten Waarzeggende geesten ondervragen (of iemand bezoeken die aan waarzeggerij doet) Doden ondervragen/oproepen
1 Korinthe 10: 14	Afgodendienst
Efeze 4: 27	De duivel plaats geven (= een kans geven)

b)

Bijbeltekst	Wat de HEERE van je vraagt	Waarom Hij dat vraagt
Deuteronomium 18:13	Oprecht zijn tegenover de HEERE, Hem trouw zijn	Omdat afgoderij voor de HEERE een gruwel is (omdat Hij dat gruwelijk, vreselijk vindt) Omdat de HEERE afgoderij verboden heeft
Efeze 6:10-13	Krachtig worden in de HEERE en in de sterkte van Zijn macht. De hele wapenrusting van God aantrekken	Omdat de strijd niet tegen mensen is, maar tegen de geestelijke wereld: de duivel en zijn aanhangers Om weerstand te kunnen bieden op de 'boze dag' (= een tijd van verzoeking waarin de satan ons ten val probeert te brengen) Om staande te kunnen blijven in strijd tegen satan
1 Petrus 5:8	Nuchter zijn en waken – opletten	Omdat de duivel rond gaat als een brullende leeuw, die op zoek is naar prooi om te verslinden (zeker ook de kerkjeugd!)



Vragen

1.

a. -

b. Het gaat erom dat jongeren begrijpen dat afgoden niet alleen maar stenen beeldjes zijn, maar alles wat ons beheerst. Iedere tijd en ieder mens heeft zijn eigen afgoden waarop hij zijn vertrouwen zet. Dingen die we bij wijze van spreken 'aanbidden'. Probeer dit in de bespreking concreet te maken en uit te leggen waarom en hoe dit tussen ons en de Heere in (kan) staan.

2.

a. Te denken valt aan: hoefijzer, aardstralenkastje, afkloppen, gelukspoppetjes (mascottes), amulet, onderbreken van een kettingbrief, scherven die geluk brengen etc.

b. -

4

Stelling I.

Bijgeloof is eigenlijk ongeloof. Ook in een tijd van (persoonlijke) onzekerheid moeten we leren om onszelf alleen aan de Heere en Zijn leiding toe te vertrouwen. Alle vormen van bijgeloof zijn min of meer uitingen van wantrouwen tegenover God. Je zoekt je hulp en toevlucht niet meer bij de levende God, maar je verwacht het van zelfgekozen helpers.

3.

a. Als hij zijn eigen wil gaat doen en niet meer wacht op de wil van God. Hij krijgt geen antwoord van de HEERE en gaat dan naar de waarzegster te Endor. Saul merkte dat de HEERE hem verlaten had. Dit wekte in hem een haatgevoel en een zoektocht om tóch zijn zin te krijgen.

b. Zich aan God moeten toevertrouwen, zich bekeren.

c. Het is voor de HEERE een gruwel. (Lees ook vers 12 erbij)

4.

a. De stadhouder van het geloof afhouden (=Gods werk verstoren).

b. Hij wordt blind.

c. De stadhouder komt tot geloof.

d. Gods werk gaat door, dat kan de duivel niet verhinderen. De Heere straft deze toverij hard.

We moeten ons niet met dergelijke zaken bezig houden.

Stelling II

Inderdaad is de duivel door de Heere Jezus overwonnen op Golgotha. Hij kan zich echter nog wel verroeren op deze wereld, als een leeuw aan de ketting. Straks is het definitief afgelopen met hem.

Dat voelt de duivel ook en daarom probeert hij nog velen te verleiden.



Opdracht (blz. 10)

- lenden & waarheid
- gerechtigheid
- voeten & evangelie
- schild
- helm
- zwaard

Het is de wapenrusting die een waar christen van de Heere ontvangt. Zonder deze beschermstukken is hij machteloos tegen de listige aanvallen van de duivel (vers 11).

5.
 - a. De zesde bede.
 - b. De duivel, de wereld, ons eigen vlees.
 - c. Laat de jongeren uitlegen waarom ze die vijand het grootst vinden.

Schets 2: 'Duivels dichtbij'

Startopdracht

-

Vragen

6.
 - a. Degenen die door de Heilige Geest geleid worden, zullen de vruchten van het geloof zoals hier genoemd worden in hun leven hebben. Aan hen zie je dat ze de Heere dienen.
 - b. Degenen die zich echter met occulte zaken inlaten en zo door satan geleid worden, zullen het Koninkrijk van God niet ingaan.
7.
 - a. Maak bij deze vragen duidelijk dat een christen geen twee heren kan dienen.
 - b. –
 - c. –

Stellingen

5

I. Eens. Een christen heeft de opdracht deze dingen te 'mijden en vlieden'. Op een speelse manier word je geconfronteerd met magie en toverij, zodat je het heel snel 'normaal' vindt. Wat je leest/ziet, beïnvloedt (ongemerkt) je denken.



II. Meestal wel, hij komt niet vaak op zijn klompen, maar op zijn sokken (uitspraak Luther). Hij kiest de beste techniek om zijn aanvallen te doen.

Opdracht (blz. 17)

Duidelijk occulte zaken: gothic, Harry Potter, hekserij, wicca, glaasje draaien.

Sommige dingen, zoals vrijdag de 13e, volle maan en kasteelruïnes kunnen in occulte sfeer worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld vieringen bij volle maan. Maar deze dingen zijn in zichzelf niet occult.

Vragen

8.

- a. Eerste gebod: geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
- b. Toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroepen van geesten.
- c. De Heere leren kennen en op Hem alleen vertrouwen. Het goede van Hem verwachten, Hem liefhebben, vrezen en eren. Leven naar Zijn wil.

9.

- a. Dan zal God erdoor verheerlijkt en vereerd worden en de Heere Jezus in het middelpunt staan. Dit is uiteindelijk het werk van de Heilige Geest.
- b. -