



Vorbereiding schets 2

Schriftgedeelte

Markus 4:1-20

Thema

Een zaaier ging uit om te zaaien

Exegese

We behandelen de gelijkenis van de zaaier in Markus 4:1-20. Deze gelijkenis laat zien dat het werk in het Koninkrijk van God, ondanks allerlei weerstand, altijd doorgaat.

Vers 1 ...*grote schare* – Er zijn zoveel mensen bij elkaar gekomen op het strand dat de Heere Jezus in een schip gaat op het meer van Galilea. Vanaf het schip spreekt Hij de schare toe.

Vers 2 ...*leerde hun vele dingen* – Uit deze woorden blijkt dat de Heere Jezus een lange toespraak houdt. In dit hoofdstuk van Markus worden enkele gelijkenissen weergegeven. In vers 33b lezen we dat de Heere door *vele* gelijkenissen sprak.

Vers 3 ...*hoort toe* – De Heere Jezus vraagt de aandacht van de schare die Hij voor zich ziet. Hij roept ze op om aandachtig te luisteren naar wat Hij gaat zeggen.

Zie – ook uit dit woord blijkt dat Jezus de aandacht op iets wil vestigen.

... *zaaier* – Degenen die naar de Heere Jezus luisteren, hebben in het vruchtbare land rondom Kapernaüm vast en zeker wel eens een zaaier aan het werk gezien. De Heere Jezus gebruikt dus ook in deze gelijkenis een herkenbaar beeld.

Vers 4 ... *bij de weg* – De zaaier zaait het zaad natuurlijk op de akker. Maar langs de akker loopt een hard pad. De zaaier werpt het zaad met de hand breeduit. Daardoor valt er ook wel eens wat zaad op het harde pad. Daar kan het zaad niet ontkiemen; het wordt door de vogels opgegeten.

Vers 5 ... *steenachtige* – Onder een dun laagje aarde is hier de akker steenachtig. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Het zaad dat op deze plaats gezaaid is, ontkiemt snel. Het plantje schiet de grond uit. Het lijkt zo mooi, maar dit plantje heeft niet genoeg aarde om te groeien. Het groeit immers op een steenachtige plaats.

Vers 6 ... *verdort* - Het plantje kan niet overleven. Zodra de zon is opgegaan, verdort het. De basis om te kunnen blijven groeien, is er niet. Het plantje heeft niet genoeg aarde om te groeien.



Vers 7 *...en het andere viel in de doornen* – Dit zaad lijkt goed te groeien. Het kan wortel schieten naar beneden en het plantje kan groeien. Maar er groeien ook doornen. Deze groeien zo snel dat zij de plantjes overwoekeren. De plantjes verstikken en dragen geen vrucht.

Vers 8 *... vrucht* - Er is ook zaad dat in goede aarde valt. Het plantje groeit, heeft een stevige wortel en draagt vrucht. Het ene plantje draagt meer vrucht dan het andere, maar je ziet bij alle plantjes de vruchten!

Vers 9 *wie oren heeft om te horen, die hore* – Weer roept de Heere Jezus de schare op om aandachtig te luisteren. Niet alleen naar deze gelijkenis maar vooral naar de diepere betekenis die erachter ligt. Dit kan als de Heilige Geest het verstand verlicht.

Vers 10 *... vraagden Hem degenen, met de twaalven* – een gedeelte van de schare geeft gehoor aan de oproep om aandachtig te luisteren. De meesten van de grote schare zijn weggegaan. Het is de groep waaruit Hij ook de 70 koos.

Vers 11 *... het is u gegeven* – er is een scheiding. De verborgenheden die op het Koninkrijk Gods betrekking hebben, worden ontsloten voor degene die ernaar leren vragen. Aan hen maakt de Heere Jezus nu de diepe inhoud van deze gelijkenis bekend. Voor degenen die buiten zijn, blijft de diepe inhoud verborgen. Zij horen alleen de gelijkenis.

Vers 12 De Heere Jezus geeft hen over aan de verharding. Hij geeft hun geen geestelijk oor om de diepe betekenis van Gods Koninkrijk te verstaan.

Vers 14 *... zaaier* – de prediker van het Evangelie.

Vers 15 *... die bij de weg bezaaid worden* – Alles wat deze mensen in dit leven overkomt, gaat over het harde pad van hun hart heen. Ze horen het wel, ze zien het wel, maar ze doen er niets mee. Zo is er ook voor de dingen van Gods Koninkrijk geen toegang. De mensen horen het Woord, maar het is snel weer weg.

Vers 16 *... die op steenachtige plaatsen bezaaid worden* – Deze mensen horen het Evangelie. Ze zijn even geraakt door het gepredikte Woord. Maar als er verdrukking of moeite komt, blijft er niets van hun geloof over.

Vers 17 *... voor een tijd* – Deze mensen hebben een tijdgeloof: zij 'geloven' voor een tijd. De ware gelovige volhardt in het geloof, ook als er moeite of verdrukking komt.

Vers 18 *... die in de doornen bezaaid worden* – Men hoort het Evangelie en neemt het ter harte. Maar het hart is zo vol van allerlei aardse dingen dat er voor het Woord geen plaats is.



Vers 19 *zorgvuldigheden dezer wereld* – alle aardse dingen die de aandacht af trekken van het hemelse.

Vers 20 *... die in goede aarde gezaaid zijn* – zij horen het Woord en gehoorzamen. Hun oor is geopend, hun hart is aangeraakt en vernieuwd. Zij dragen veel vruchten voor het eeuwige Koninkrijk; de een wel meer dan de ander.

Geloofsleer

- HC 31, vraag 81. De ontsluiting en toesluiting van het hemelrijk door de prediking.
- DL 3,4, artikel 14. Het ware geloof: God werkt het in ons, beide de wil om te geloven en het geloof zelf.

Leestips

- Gelijkenissen van de Heiland, C.H. Spurgeon,

Gebedspunten

- Open ons hart om te luisteren naar Uw Woord
- Afzien van alle aardse dingen en opzien tot de levende God
- Het zichtbaar worden in ons leven van de vruchten van bekering en geloof
- Verbreiding van het Evangelie, veraf en dichtbij.

Psalm- en liedlijst

Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen:

Psalmen	95:4,5	Want Hij is onze God en wij /Verhardt u niet neemt Zijn gena
	126:3	Die hier bedrukt met tranen zaait
	116:1-4	God heb ik lief, want die getrouwe Heer
	Morgenz:5,6	Verlicht ons hart dat duister is/Schenk Uwen zegen bij Uw woord
Liederen	UAM 183	Heer' wat wilt Gij dat ik doe
	UAM 178	Neem mijn leven, laat het, Heer
	UAM 204	'k Wil U, o God mijn dank betalen

Verwerken = leren

Markus 4:20

'En deze zijn het die in de goede aarde bezaaid zijn: welke het Woord horen en aannemen en vrucht dragen'



- Zeg de tekst in eigen woorden.
- Wie zaait het zaad?
- Wie horen het Woord?
- Wat betekent het als je het Woord aanneemt?
- Wat is vrucht dragen?

Repeteer de tekst met elkaar.

Introductie op de vertelling

Vraag aan de kinderen wie er wel eens zaadjes heeft gezaaid. Waarschijnlijk hebben de meeste kinderen wel eens tuinkers in een bakje gezaaid.

Praat hier over met elkaar:

- Waar heb je in gezaaid?
- Hoe deed je dat? (heel gericht, overal evenveel zaadjes)
- Hoelang duurde het voordat het zaad ontkiemde?
- Wat zag je toen het zaad ontkiemde?
- Zijn alle zaadjes ontkiemd?
- Werden alle plantjes even groot?

Deze vertelling gaat ook over een zaaier. Vertel het verschil tussen een zaaier in de tijd van de Bijbel en nu. Er waren toen nog geen machines. De zaaier zaaide met zijn handen.

- Laat een plaat zien van een zaaier in de tijd van de Bijbel.
- Maak vier eenvoudige tekeningen van de akkers of een doorsnee met aan de linkerkant een stenige weg, met wat vogels erbij; vervolgens stenen met daaroverheen een klein laagje aarde en de zon die er op brandt; daarna doornen, waartussen een klein plantje en tenslotte diepe aarde met een sterke plant.