

punttuit

In samenwerking met

LCJ

Gebed voor Israël

tekst en beeld LCJ

Margriet de Haan (22) uit Nunspeet heeft iets met Israël. Als toerist, maar vooral als christen. „Dat de Heere Jezus hier wonderen deed, zoals het lopen op het water en de wonderbare visvangst, maakt je stil.”

Israël is afgelopen weken weer behoorlijk in het nieuw geweest. Hoe kijk jij als jongere daar tegen aan?

„Het verbaast me altijd weer dat er zo veel belangstelling is voor Israël. Denk daarbij aan de boycot van verschillende Nederlandse bedrijven, zoals Vitens en PGGM. Vaak wordt in de media gezegd dat Israël dingen verkeerd gedaan heeft, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd waar te zijn. In de media wordt de rol van Israël vaak eenzijdig bekeken. Ik bid ervoor dat er vrede en stabiliteit mag komen in Israël en de omliggende landen.”

kerkbegrip

Gods hartsgeheim

tekst ds. C. J. Droger (LCJ)

God heeft een hartsgeheim met het Joodse volk. En een bijzondere band.

Hij heeft dat hartsgeheim echter niet helemaal geheimgehouden. In Zijn Woord heeft Hij aan ons verteld dat die band tot stand gekomen is door Zijn eenzijdige liefde (Deut. 7:6-8). En dat Hij die band in stand zal houden, wat er ook gebeurt. Er is veel gebeurd in de tijd van het Oude Testament. Maar God blijft inderdaad trouw aan Zijn verbond met Israël. Op een bijzondere manier heeft Hij met dat volk gehandeld (Ps. 147:10). En dat doet God nog! Het is nog steeds Zijn beminde volk. Ook onder dat volk gaat Hij door met Zijn werk. En dat

„Vrede over Israël!” Welke gevoelens roepen deze Bijbelwoorden bij jou op in het kader van het wereldnieuws?

„In politiek opzicht komt Israël steeds meer alleen te staan. Gelukkig staan er in de Bijbel mooie beloften voor het Joodse volk. Daaruit mogen ook wij hoop voor de toekomst putten.”

Israël is dus een land waar je wat mee hebt? Hoe is dat gekomen?

„De meeste christenen hebben op een bepaalde manier een band met Israël, omdat dat het land van de Bijbel is. Zelf kreeg ik 2,5 jaar geleden de mogelijkheid om een reis naar Israël te maken onder leiding van ds. Hoefnagel en zijn vrouw. Ik denk nog vaak terug aan deze prachtige en leerzame reis.”

Wat was de mooiste ervaring in Israël?

„Wat mij erg aansprak was de rondvaart over het Meer van Galilea, omdat je zeker weet dat de Heere Jezus hier heeft gevaren met zijn discipelen. Je kunt je op deze plek een goed beeld vormen van de omgeving waar de Heere Jezus geleefd heeft. Dat de Heere

Jezus hier wonderen deed, zoals het lopen op het water en de wonderbare visvangst, maakt je stil.”

Hoe kijk jij als jongere naar het land Israël?

„Als christen kijk je met een speciale blik naar Israël. Er is geen ander land op de aardbol dat de plaats van Israël kan innemen. Dit is het land waar de Zaligmaker is geboren en waar Hij Zijn werk heeft volbracht. Ik ben grootgebracht met verhalen uit de Bijbel die in Israël plaatsvonden. Toen ik de kans kreeg om dit land te bezoeken, was dat voor mij heel bijzonder.”

Heeft de Israëlreis invloed gehad op je geloofsleven en op je kijk op de Bijbelse geschiedenissen?

„Tijdens de reis kreeg ik een duidelijker beeld van het land. Ik kwam op bijzondere plaatsen, die voor ons als christenen veel betekenen. De vraag of de Heere Jezus daar ook voor mij persoonlijk geleden heeft, kwam toen extra op mij af. Ook kan ik me nu, bijvoorbeeld tijdens de kerkdienst, een beter beeld vormen van geschiedenissen uit de Bijbel.”

mogen we óók voor de toekomst verwachten.

God heeft ten diepste een bijzondere band met Israël, omdat uit dat volk Zijn Zoon geboren zou worden. Jezus was naar Zijn menselijke natuur een Jood. Op Joods grondgebied gaf Hij Zijn leven. Voor alle Joden én heidenen die naar Gods verkiezende liefde in Hem zouden gaan geloven.

Veel jongeren hebben weinig met het Joodse volk. Daar wil het LCJ wat aan gaan doen. Deze pagina is er het begin van en er komt nog meer!

Het is goed als ook jongeren met Israël bezig zijn. Zo kun je ontdekken hoe trouw God is tegenover de ontrouw van mensen. Daar moeten wij het toch ook van hebben? En als je God werkelijk liefhebt, heb je Zijn volk en het heil ervan toch ook lief? Dan bid je toch voor Israël?

uitgesproken

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.

Maarten Luther



Wat zou je jongeren nog mee willen geven?

„Als je de kans krijgt om een bezoek te brengen aan Israël, moet je dat zeker doen! Het is heel verrijkend om de plaatsen te zien waar de Heere Jezus geleefd en geleden heeft.”

>>punttuit.nl/israel voor een video over Israël, gemaakt op het Wartburg College, locatie Guido de Brès.

bijbelrooster

Elke week besteedt Punttuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema **„Gods (verbonds) trouw ten aanzien van Israël en Zijn kerk”**, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

dinsdag	Romeinen 9:24-26 Heidenen behoren ook tot Gods volk.
woensdag	Romeinen 9:27-29 Een rest wordt behouden.
donderdag	Romeinen 9:30-33 Geschonken rechtvaardigheid.
vrijdag	Romeinen 10:1-4 Paulus' voorbede.
zaterdag	Romeinen 10:5-8 Een nabije, geschonken Christus.
zondag	Romeinen 10:9-11 Wie niet beschaamd wordt.
maandag	Romeinen 10:12 en 13 Jezus is Heere over Jood en Griek.

>>punttuit.nl/bijbelrooster voor uitleg van de teksten.