

Totaaloverzicht uitleg psalmen en teksten

Rooster: A1

Periode: 2023/2024

Code: T-A1

Psalm: 51:1

Het is genade als God onze gebeden hoort. *Verschoon* betekent vergeef. God is barmhartig, genadig. Hij *delgt uit*, neemt weg de schuld. Zijn goedheid heeft *paal noch perk*, geen grenzen. *Was mij wel*, goed, totaal van al mijn zonde. Zonde is het *schenden*, overtreden van Gods wet. Een *boeteling* is iemand die zijn zonde belijdt, berouw heeft. Dit is het gebed van de tollenaar.

Tekst: Psalm 143:2

Als de Heere recht spreekt, in het gericht gaat, is er niemand rechtvaardig, zonder zonde. Alleen in de Heere Jezus Christus kunnen we voor God bestaan.

Code: T-A2

Psalm: 32:6

Wij kunnen nooit voldoende danken, altijd is de Heere meer dank waard. Danken is een vreugde, vanwege de Heere en Zijn *deugden*, goede eigenschappen. Danken en loven vraagt een oprecht leven, eerlijk in hart en wandel.

Tekst: Lukas 17:18

Alleen de *vreemdeling*, de niet-Jood, is teruggekomen om Jezus te danken.

Code: A1.1

Psalm: 89:19

Door de val zijn we zondig en zwak geworden. We leven dicht bij de dood. Is de mens dan *tevergeefs*, voor niets, geschapen? Iedereen sterft toch een keer? Red ons, Heere, zoals U David hebt gezworen, beloofd in Uw trouwverbond. Ook na de val gaat God door met Zijn werk!

Tekst: Romeinen 5:12

Door de ene mens, Adam, is de zonde en de dood gekomen. Als zijn nageslacht hebben wij allemaal gezondigd, en verdienen we de dood.

Code: A1.2

Psalm: 37:2

Betracht, doe je plicht: de aarde bewonen, op God vertrouwen, *volständig*, standvastig. Dan mag je je *verlustigen*, vermaak scheppen in de Heere. Hij ziet je in Zijn *gunst*, genade en schenkt wat je verlangt. Noach kreeg de opdracht de aarde te bouwen en God te vertrouwen.

Tekst: Jesaja 55:10

Regen en sneeuw vallen uit de lucht en maken de aarde nat, zodat het zaad kan groeien. Zo kan er brood gemaakt worden om te eten.

Code: A1.3

Psalm: 84:4

De pelgrims gaan stap voor stap, van kracht tot kracht, vooruit. Op weg naar 't zalig oord van Sion, daar waar de ark is. Hij uit een ootmoedig, onderdanig en eerbiedig, gebed, om bewaring in de druk. Laat mij niet *verkwijnen*, wegwijnen. Laat Uw oor *toegenegen* zijn, neerbuigend luisteren, en hoor mij. Ook Abram ging op weg, van kracht tot kracht.

Tekst: Hebreeën 11:8

Abraham ontving het geloof om te gaan toen God hem riep. Hij wist niet waar hij komen zou, maar vertrouwde dat de Heere hem zijn erfenis zou geven.

Code: A1.4

Psalm: 105:5

God kan niet tegen Zijn eigen Woord, waarheid, verbond, ingaan. *Altoos*, altijd wordt *volbracht*, uitgevoerd, wat Hij belooft. *Zelfs tot in het duizendste geslacht*, Gods trouw werkt altijd door! Het verbond dat gesloten is met Abraham gaat van kind op kind over, de Heere bevestigt het aan hen. Dit zien we bij het teken van de doop. Zo werkt de Heere, van geslacht op geslacht.

Tekst: Genesis 17:7

Het verbond van God met Abram heeft betekenis voor heel zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. De Heere is Abrams God, en de God van al Zijn nakomelingen.

Code: A1.5

Psalm: 40:4

Geen enkel offer *voldeed*, was in staat om God te geven waar Hij recht op had. Dan horen we hier Christus zeggen: Ik kom. Op de boekrol staat Zijn naam. Hij is vol van liefde en ijver voor de Heere. Gods wet is in Zijn *binnens te*, in Hem. Het Pascha wijst vooruit naar het Lam Gods.

Tekst: 1 Korinthe 5:7b

Christus is ons Pascha, het geslachte Lam.

Code: A1.6

Psalm: 77:7

De dichter denkt aan, *gedenkt*, wat de Heere gedaan heeft. Hij ziet op de wonderen van *ouds her*, vroeger. Hij zal oplettend zien naar wat God doet en daarover spreken. Zo moesten de vaders hun kinderen vertellen hoe de Heere hen door de Jordaan geleid had.

Tekst: Psalm 78:7

De daden van de Heere worden doorverteld met de bedoeling dat de kinderen hun hoop op God stellen. Daarom hoor je steeds weer het Woord van de Heere!

Code: A1.7

Psalm: 115:2

We hebben de Heere te eren en loven. Hij Die in de hemel is en doet *Zijn behagen*, wat Hij wil. De goden van de heidenen zijn maar mensenwerk. Zo *snoed als stout*, misdadig en heldhaftig worden zij aanbeden alsof ze God zijn. De Heere gebiedt Hem alleen te dienen.

Tekst: Deuteronomium 6:4,5

De Verbondsgod van Israel is E n en de Enige. Daarom moet het volk Hem geheel, volkomen liefhebben. Dat vraagt de God van het verbond, de God van je doop, ook van jou.

Code: A1.8

Psalm: 97:4

Ieder die *onbeschroomd*, zonder angst een beeld aanbidt en eert, moet zich schamen! Je hoont, minacht de ware God. Voor Hem moet je knielen, en al die goden ook. Je moet *zwichten*, bezwijken, voor deze Opperheer, en je neerbuigen voor *Zijn geduchte*, te vrezen, troon.

Tekst: Johannes 4:24

Het aanbidden van de Heere moet gebeuren in geest en waarheid, dat is aanbidden waar God Zich in Zijn kracht openbaart en Zijn trouw betoont aan Zijn eigen woord, dus in Christus.

Code: A1.9

Psalm: 111:6

Gods Naam is Wie Hij is: heilig en *geducht*, te vrezen. Daarom beeft de vijand ook *op Zijn gerucht*, als Zijn komst merkbaar is. Het vrezen van de Heere is het begin van de wijsheid. Als je dat *betracht*, in acht neemt, ben je verstandig. God blijft voor altijd geprezen!

Tekst: Handelingen 4:12

De Naam van Jezus, Redder, is gegeven om zalig te worden. Alleen door Hem kunnen we deze redding ontvangen.

Code: A1.10

Psalm: 92:1

De dag die God gegeven heeft om te rusten, moeten we wijden, heiligen met psalmen. Zingen tot Gods eer, ons in Hem verblijden. De morgen en de nacht laten Gods gunst, genade en goedheid zien. Vol zoetheid is een teken van Gods genade en ontferming.

Tekst: Hebreëen 4:11

Span je ervoor in om tot Gods rust, de eeuwige hemelse rust, in te gaan. Opdat je niet als ongelovige de ware rust mist. Jezus heeft voor al de Zijnen die hemelse rust bereid. Daar is de rustdag nu een teken en voorsmaak van.

Code: A1.11

Psalm: 34:6

Kinderen, neem de *getrouwe raad*, Gods raad, *in acht*, houd je eraan. Het leren heeft een doel: namelijk dat je je plicht *betracht*, doet wat je moet doen. En dat is: het vrezen van de Heere. *Lust*, vreugde en zin, in het leven, in het goede uit Gods hand. Vrij van verdriet, zonder iets dat *ons heil ontrust*, onze zaligheid in gevaar brengt.

Tekst: 1 Petrus 2:17

Eer een ieder, geef ieder de eer die hij toekomt. Dient de Heere en eert de koning. Dat vraagt God ook van ons in het vijfde gebod, naast gehoorzaamheid aan onze ouders.

Code: A1.12

Psalm: 119:5

Hoe kun je het pad *rein*, zuiver houden als je steeds omringd bent door *ijdelheer*, wereldse, zondige dingen? Door te luisteren naar het *heilig blad*, Gods Woord. Door God te zoeken. En te bidden of Hij je wilt bewaren voor het afdwalen van dat spoor, *in de geboon vervat*, samengevat in Gods geboden. Laat mij niet *varen*, laat mij niet los. Ook David had bewaring nodig voor de *ijdelheden*, zonden in deze wereld. Hoe makkelijk verontreinigen we het pad!

Tekst: Romeinen 13:14

Trek Christus aan, zoals je een jas aan doet. Zorg dat je vlees niet verleid wordt, geen begeerlijkheden. Dat kan alleen als je in Jezus blijft. Zonder God gaat het verkeerd, zie David.

Code: A1.13

Psalm: 51:3

Niet alleen doen we zonde, we zijn ook in zonde geboren. En daarom het voorwerp van Gods *toren*, toom, boosheid, vanaf onze *ontvangnis*, geboorte. God heeft *lust*, behagen in waarheid. Hij weet wat we gedaan hebben. De Heere geeft wijsheid in je ziel, je hart, en Goddelijk licht, om dwalen te voorkomen. David belijdt hiemee zijn schuld tegenover de Heere.

Tekst: 1 Johannes 1:9

God is getrouw, en wil ons onze zonden vergeven, als we ze Hem belijden. Hij maakt ons dan schoon van alle vuile zonden.

Code: A1.14

Psalm: 19:7

Weerhoud, houd Uw knecht tegen, Heere. Dat zijn hart zich niet *hecht*, vastklampt aan dwaasheid en hoogmoed. Zonder dat leef ik tot Uw eer. Laat mijn *tong en mond*, alles wat ik zeg, tot Uw eer zijn, *welbehaaglijk*. God is mijn Rots en *Losser*, Verlosser, Die voor mij betaalt. Daarom hoef ik niet bang te zijn. Om niet te liegen, hebben we de hulp en leiding van de Heere nodig.

Tekst: Efeze 5:30

We horen bij Jezus, zijn onderdeel van Zijn lichaam, dat uit alle gelovigen bestaat.

Code: A1.27

Psalm: 84:5

God is een Schild voor de gelovige. De dichter bidt of God de Koning, de Gezalfde, wil *aanschouwen*, zien. Hij belijdt dat hij liever een dag in Gods huis, de tempel, is, dan duizend dagen ergens anders. Liever een *dorpelwachter*, portier, in de woning van de Verbondsgod, dan vreugde in de tent van zondaren. Met *woning* bedoelt de dichter het geheel van voorhoven en gebouwen rondom de tempel, zo dicht mogelijk bij de tempel dus. Ook Jesaja verlangt deze God te dienen.

Tekst: 1 Timotheüs 2:5

Door de Middelaar Christus kan een zondig mens naderen tot de heilige God.

Code: A1.15

Psalm: Lofzang van Maria:2

Iedereen zal voortaan spreken over Maria. Zalig is zij om wat de Heere deed in het zenden van Zijn Zoon. Na ramp en leed kwamen er grote dingen: God heeft alle macht, dat blijkt. *Wijl* betekent omdat

Tekst: Kolossenzen 3:16

Gods Woord moet in je wonen, in je hart zijn. Door samen te zingen leer en vermaan je elkaar, en het is aangenaam voor de Heere. Zo hief Maria haar lofzang aan, tot Gods eer.

Code: A1.16

Psalm: 89:9

God heeft *welaar*, in het verleden gesproken over de geheiligde knecht. Dat is allereerst David, maar verwijst ook naar de Davidszoon, Christus. Dat is de uitverkoren Held Die hulp *beschoren*, verworven heeft. De *gunsteling*, uitgekozene, is gezalfd, zoals een koning werd gezalfd.

Tekst: Johannes 1:14

Jezus is het *vleesgeworden*, mensgeworden Woord. Hij is de eniggeboren Zoon van God, vol genade en waarheid. Hij is mens geworden en heeft onder de mensen gewoond.

Code: A1.17

Psalm: Lofzang van Simeon:2

Jezus is als het Licht naar deze wereld gekomen. Een groot Licht, dat komt vanuit 's *hemels troon*, de hemel. Het straalt naar alle volken. Zelfs de heidenen worden erdoor verlicht, zodat Israel *verhoogd*, de roem en eer vergroot, wordt.

Tekst: Jesaja 59:20

Hier wordt geprofeteerd over de Redder, Jezus, Die komt tot Sion, Jeruzalem. Hij komt om vergeving van zonden en overtredingen te schenken.

Code: A1.18

Psalm: Gebed des Heeren:8

Een gebed om verlossing van de macht van de *boze*, duivel. Heere, bescherm ons, want wij zijn zwak en U bent sterk. Naast de duivel moeten we vrij gemaakt worden van ons *vlees*, ons eigen zondige lichaam, en de wereld.

Tekst: Jakobus 1:12

Zalig, eeuwig gelukkig ben je als je de verzoeking draagt, staande blijft. Je zult namelijk de *kroon des levens*, het eeuwige leven hier voorgesteld als een kroon die de winnaar ontvangt, krijgen. Precies zoals de Heere beloofd heeft aan de Zijnen.

Code: A1.19

Psalm: 95:5

Verhardt je niet tegen Gods genade, verzet je er niet tegen, maar neem het *ootmoedig*, nederig aan. Bij Massa en Meriba mopperde het volk uit ontevredenheid tegen de Heere. God toonde daar Zijn almacht door water uit de rots te geven, en nog kwam het volk er niet toe Hem te vrezen. Een les voor ons! De inwoners van Nazareth verhardden zich tegen Jezus en Zijn Woord.

Tekst: Mattheüs 17:5b

Gods geliefde Zoon is door Hem verkoren; naar deze Jezus moeten we horen!

Code: A1.20

Psalm: 72:7

Nooddruftigen, amen en behoeftigen, worden door de Heere *verschoond*, ontzien en gespaard. Hij geeft hulp aan amen, uit genade. Hij ziet wat hen overkomt, hun lijden is *dierbaar*, kostbaar in Zijn oog, het gaat Hem aan het hart. Zo is de Heere Jezus ten voeten uit! In de zaligsprekingen komt naar voren dat juist amen van geest en treurende de zaligheid ontvangen.

Tekst: Mattheüs 5:6

Voor eeuwig gelukkig ben je als je hongert naar, jaagt naar, gerechtigheid, Gods recht en eerlijkheid op aarde.

Code: A1.21

Psalm: 123:1

Een gebed tot God in de hemel. Hij heft zijn oog op, ziet naar omhoog, waar God is. Net zoals een knecht naar zijn heer, meester ziet om *nooddruft te begeren*, wat nodig is te vragen. Net zoals een *maagd*, slavin, haar oog slaat, ziet naar haar vrouw, meesteres, om hulp te vragen. Zo zien wij omhoog naar de Heere, of Hij ons Zijn genade wil geven. Dit is bidden.

Tekst: Hebreeën 4:16

We mogen *vrijmoedig*, *zonder angst*, naar de troon van de genade, naar God in de hemel gaan om *barmhartigheid*, medelijden en genade, te krijgen. Dit kan door het offer van de Heere Jezus! Om *te bekwamer tijd*, op de tijd die God goed vindt, door Hem geholpen te worden.

Code: A1.22

Psalm: 49:6

Als iemand met schatten op de aarde sterft, vergaat zijn glans met hem in het graf. Niemand denkt meer aan *zijn verleden staat*, wat hij geweest is. Als je een schat in de hemel hebt, weet je dat het leven in de hemel je bereid is, op je wacht. Wees daarom niet bang voor iemand met veel *schatten*, bezittingen en veel eer en aanzien, want als hij sterft kan hij niets meenemen.

Tekst: 2 Korinthe 8:9

Jezus was rijk, maar is arm geworden om arme zondaren uit genade rijk te maken.

Code: A1.23

Psalm: 89:7

Eeuwig gelukkig is hij, die het Woord van God hoort en doet. Dan wandel je in Gods licht en verblijd je je in Zijn Naam. Gods goedheid komt naar je toe, Zijn macht *schraagt*, ondersteunt je. Zijn trouw is *onbezweken*, bezwijkt niet, en daarom zal Hij niet *gedogen*, toestaan dat je valt. Je zult verhoogd worden naar Gods gerechtigheid, recht. Uit genade, om Jezus' wil.

Tekst: Psalm 73:26

Ook al zou je lichaam, je ziel bezwijken, als je Christus kent, is Hij je Rotssteen en staat je levenshuis vast. Hij is dan voor eeuwig je Deel, je mag voor eeuwig Hem toebehoren.

Code: A1.38

Psalm: 22:3

Anderen zijn door de Heere gered, terwijl ze *ontbloot*, verstoken waren van hulp. Maar ze hebben zonder schaamte op God vertrouwd. De dichter echter wordt als een worm *van elk vertreden*, door iedereen vertrapt. Hij wordt door *boos*, kwaad, zondig volk, *baldadig beschimpt*, uitgelaten bespot. Hier wordt geprofeteerd over de Heere Jezus.

Tekst: Romeinen 5:8

God laat zien hoezeer Hij ons liefheeft, in het zenden van Zijn Zoon. Hij stierf voor ons, toen wij nog zondaars waren. Er was geen enkele liefde van onze kant; alles genade.

Code: A1.39

Psalm: 85:1

God *betoont Zijn gunst*, is genadig: *Jakobs zaad*, Israel, woont weer in vrijheid. De zonde is vergeven, *weggedaan uit Uw boek*. De Heere is genadig, Zijn *gramschap*, toom is afgewend. Doe ons verdriet weg, Heere, en neem Uw toom, boosheid van ons af. Op Grote Verzoendag werd de schuld van het volk weggedaan. Christus heeft dit alles door Zijn lijden en sterven vervuld.

Tekst: 1 Korinthe 1:30

Jezus is de opperste wijsheid, maar ook onze rechtvaardigheid, in Hem staan we recht voor God. Hij is onze heiligmaking en verlossing, door Hem zijn we verlost van de zonde en heilig voor God.

Code: A1.40

Psalm: 6:2

Gods *hoogheid*, majesteit is door de zonde geschonden, aangetast. Daar is vergeving voor nodig. Zwak door de zonde hebben we genezing nodig. Het is verdiend dat de Heere ons *neerslaat*, straft, maar we mogen Hem bidden om vergeving, om Jezus' wil. Die vergeving had ook Petrus nodig. En het was daarom dat de Heere Jezus wilde sterven.

Tekst: Lukas 22:31-32a

De duivel heeft geprobeerd Petrus als *tarwe te ziften*, van de Heere Jezus los te trekken, zoals het kaf van de zeef waait bij het scheiden van de tarwe. Maar de Heere heeft voor hem gebeden, zodat hij zijn geloof zou behouden. In Christus zijn we eeuwig veilig.

Code: A1.41

Psalm: 69:2

Je telt *veeleer*, eerder en makkelijker, mijn hoofdharen dan mijn haters. Zij zijn op mijn dood uit, het *baat*, helpt niet dat ik onschuldig ben. Zij zijn sterk, maar ik krachteloos. Ze eisen dat ik het geroofde teruggeef, maar ik ben onschuldig. God weet of ik strafbaar ben. Mijn schuld en dwaasheid is bij Hem bekend. David ervaart geen schuld tegenover zijn vijanden; een beeld van Christus, Die onschuldig moest lijden en sterven.

Tekst: Galaten 3:13

Christus is een vloek geworden door te sterven aan het kruis. Daarmee heeft Hij allen die in Hem geloven verlost van de vloek, straf, van de wet.

Code: A1.42

Psalm: 42:3

De dichter spreekt zichzelf, zijn ziel toe: Wat buig je je hoofd, waarom ben je verontrust? *Voed het oud vertrouwen weder*, geef het vertrouwen dat er was nieuwe impulsen. Zoek je verlangen in de lof van God. Want Hij is goed en zal je in plaats van verdrukking geluk schenken. Kijk omhoog, want je zult God weer groot maken! Dit kan het gebed van Thomas geweest zijn.

Tekst: 1 Petrus 1:8

Jezus heb je niet gezien, en toch heb je Hem lief. In Hem geloof je en verheug je je, hoewel je Hem niet ziet. Jezus zegt tegen Thomas dat zij die niet zien maar toch geloven, zalig zijn.

Code: A1.32

Psalm: 52:5

Een dwaas vertrouwt niet op God, maar wil anderen *stout*, vrijpostig, brutaal, verbazen door zijn rijkdom en macht. Maar het loopt slecht met hem af: *nu ligt hij neergeveld*.

Tekst: Mattheüs 7:23

In de dag van het oordeel zal de Heere tegen mensen moeten zeggen dat Hij hen nooit heeft gekend. Dan word je weggestuurd, omdat je *ongerechtigheid werkt, zonde doet*. Alleen als je in Christus bent, zal de Heere je als de Zijne kennen.

Code: A1.33

Psalm: 45:7

Hier wordt gezongen over de bruid, beeld van het volk van God. Ze wordt *in statie*, in een plechtige stoet en met vorstelijke glans, in mooie kleren naar haar Koning gebracht. Met de *maagdenstoet*, de meisjes die haar vergezellen, gaat ze Hem tegemoet. Onder lofgezangen, blij, de vreugde straalt af van haar wangen. Tot het moment komt dat ze zal trouwen in het koninklijke hof. Iedereen zal dan *gewagen*, getuige zijn van haar lof, heerlijkheid. Zo is de toekomst van de gelovigen.

Tekst: 1 Petrus 2:2

Als opnieuw geboren kind moet een christen verlangen naar de *onvervals te, ware* en goede, melk, het Woord van de Heere, om daardoor te groeien.

Code: A1.34

Psalm: 17:3

De dichter belijdt dat hij zijn *treden*, zijn voetstappen, wil zetten in het spoor van Gods Woord en Zijn geboden. Hij is bang dat hij anders misstappen zou begaan. Om niet te *struikelen*, te zondigen, bidt hij de Heere hem met Zijn *heillicht*, de lamp van Zijn Woord, wil aanwijzen waar het fout kan gaan. Hij vraagt met volhardende verwachting aan de Heere, Die hem altijd uit de gevaren heeft bevrijd, naar zijn gebed Zijn *oren te neigen*, te luisteren, als hij zijn bange klachten opzendt.

Tekst: Filippenzen 3:14

Paulus gebruikt het beeld van een renbaan. Het doel is de *het wit, de prijs der roeping Gods*, de eindstreep, te behalen. Hij weet: bij de finish wordt ik bevorderd tot hoger heerlijkheid, waartoe God mij vanuit de hemel in Christus geroepen heeft. Dan pas is er de prijsuitreiking: Christus te kennen in Zijn volheid. Om op die loopbaan niet te struikelen, vaart te minderen en achter te raken, mag hij geen seconde achterom kijken. Ook wij mogen ons niet door wat voor dingen laten ophouden, maar ons oog op het doel gericht houden: de eeuwige zaligheid.

Code: A1.35

Psalm: 73:14

Wie buiten de Heere de weelde, de rijkdom en het geluk, zoekt, komt voor eeuwig om en wordt door Hem vervloekt. De Heere verdelgt degenen die *afhoereren*, ontucht bedrijven. Hier geestelijk bedoeld: je heil zoeken bij de afgoden (bijv. geld, macht, allerlei dingen). Zulken keren zich met *trots e nek*, hoogmoedig, van God af. De dichter weet zich echter gelukkig dicht in de nabijheid van zijn God te zijn. Op Hem vertrouwt hij met hart en ziel, Hem en Zijn daden zal hij prijzen.

Tekst: Psalm 91:1

Een *schuilplaats* is een verblijf waar een mens zich beschermt weet tegen gevaren en vijanden. Zo'n schuilplaats is voor de dichter de *Allerhoogste*, de Heere. Geborgen in Hem, Die in de hemel woont, kan niemand en niets je meer bereiken en dus kwaad doen. *Vermachten*, overmachten, verblijven in de *schaduw*, de bescherming van God geeft de hoogste veiligheid. Hij is voor een gelovige een Toevlucht ieder moment.

Code: A1.43

Psalm: 47:1

Laat God uw vreugde zien, *weest te zaam verheugd*, wees samen blij. Zing tot eer van de hoogste God, buig vol aanbidding voor Hem. Alles *ducht*, heeft ontzag voor Zijn kracht en macht. Over heel de aarde wordt Gods majesteit *vermaard*, zeer bekend. De discipelen moeten heel de aarde het heil in Christus verkondigen.

Tekst: Matteüs 28:19

Ze moeten alle volken onderwijzen, dopen en leren Gods geboden te houden.

Code: A1.44

Psalm: 119:3

Gebed om de Heilige Geest als *Leidsman*, gids. Dan zou ik Uw wet houden en *onbevreesd*, zonder angst leven. Ik zou me niet hoeven te schamen als ik steeds *opmerkend*, oplettend was geweest. Dan zou ik gezien hebben dat Uw wet opwekt tot Uw liefde.

Tekst: Johannes 14:26

Als de door de Vader gezonden Trooster zal de Geest alles wat Jezus geleerd heeft in herinnering brengen.

Code: A1.45

Psalm: 108:2

Gods wonderlijke daden en roem zal ik de volken vertellen. Omdat Uw goedheid reikt tot aan de hemel. Uw waarheid heeft paal noch perk, geen grenzen, maar reikt tot aan het zwerk, uitspansel, hemel. Verhef U dan tot boven de hemel en leer iedereen op aarde zingen van Uw grootheid! Met Pinksteren wordt ook deze psalm vervuld.

Tekst: Lukas 11:13

Als een *boos, zondig* mens het goede geeft aan zijn kind, zal de hemelse Vader dat dan niet doen? Zal Hij niet de Heilige Geest schenken als we het Hem vragen?

Code: A1.46

Psalm: 65:1

De Israëlieten zijn opgetrokken naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem, dat vergeleken wordt met een indrukwekkend paleis. Daar ontmoeten ze hun grote God, hun Koning, en worden ze steeds weer verzadigd door Zijn goede gaven, Zijn heil en genade. Vooral mogen ze daar horen van de 'vreselijke dingen' die Hij, overeenkomstig Zijn heilig recht, voor Zijn volk gedaan heeft. Hij heeft hun vijanden verslagen, zodat ze nu blij kunnen zingen van Zijn reddend heil.

Tekst: Handelingen 9:6

Saulus, de vijand van God en Zijn volk, wordt op weg naar Damascus door de Heere Jezus stil gehouden. Verschrikt door het hemels licht vraagt hij wie Hij is. Als Saulus hoort dat het Jezus is die hij vervolgt, is zijn eerste vraag wat hij moet doen. Hij moet naar Damascus gaan en zal daar horen wat hij verder moet doen. Ook wij moeten Jezus leren kennen en Zijn bevelen volgen.

Code: A1.47

Psalm: 20:5

Psalm 20 is een koningspsalm. De koning, David, moet een veldslag leveren. Hij is eerst naar de tempel gegaan om te bidden dat de Heere de overwinning zal geven. Hij smeekt dat de Heere hem zal helpen, bewaren en verschonen, dat is sparen in de strijd. 'Heere, hoor ons, als we in onze ellenden U voor Uw troon aanbidden'. Christus, de grote Koning heeft al Zijn vijanden verslagen.

Tekst: Handelingen 9:20

Saulus, die inmiddels van de Heere Jezus de naam Paulus heeft gekregen, is na zijn bekering door de Heere Jezus verkoren om Zijn Naam te verkondigen onder de heidenen, de koningen en de Israëlieten. Gelijk begint hij dan ook in Damascus in de synagogen te preken dat Jezus de Zoon van God is. Dat wil zeggen: de door God gezonden Zaligmaker. Hebben wij ook niet deze roeping?

Code: A1.48

Psalm: 67:1

Gods kinderen bidden Hem om Zijn blijvende genade en overvloedige zegen. En vooral dat Hij het licht van Zijn aangezicht over hun leven en op hun levensweg voortdurend laat schijnen. En dat niet alleen voor henzelf, maar ook opdat iedereen genegen=gewillig gewend raakt aan Gods wegen, Zijn wil en leiding. En de blinde heidenen die nu zonder God leven, eens deel krijgen aan Zijn heil. Tot die heiden behoren ook wij van huis uit.

Tekst: Handelingen 13:32

Paulus verkondigt in Antiochie de beloften die God al gedaan heeft aan de vaders, Abraham, Izak en Jakob. Die beloften heeft Hij nu aan de nakomelingen van deze vaders vervuld, waartoe ook de Joden in Antiochie behoren. De kern van de beloften is dat God Jezus verwekt heeft. Dat wil zeggen: Hem als Zaligmaker gezonden heeft (zie vs. 23) om te lijden en te sterven. En Hem ook opgewekt heeft uit de doden (vs. 34) . Waar het op aankomst is dat men in Hem leert geloven.

Code: A1.49

Psalm: 146:4

De dichter zingt over Gods almacht door er op te wijzen dat Hij de Schepper is van het onmetelijk heelal. Het wonder is nu dat die machtige God vanuit Zijn hoge in hemel in genade kijkt naar een mens die naar Zijn hulp (van redding) uitziet. Aan wie Hem zo verlangend verwacht, bewijst Hij Zijn eeuwige trouw. Ook nu nog.

Tekst: Handelingen 14:22

Paulus en Bamabas keren van hun zendingsreis terug naar Antiochie. Onderweg bezoeken ze de gemeenten die zijn ontstaan. En dat om de volgelingen van Jezus te bemoedigen en aan te sporen in het geloof te volharden. De jonge christenen wordt ook op het hart gebonden dat ze door veel verdrukkingen heen moeten gaan om straks, als Jezus terugkomt, het Koninkrijk van God binnen te gaan. Dat geldt ook vandaag nog voor ieder waar christen.

Code: A1.54

Psalm: 130:2

Als de Heere een zondig mens tot geloof en bekering brengt, dan leert hij drie dingen: hoe erg zijn zonden zijn, dat de Heere zijn zonden vergeeft. En dan ook dat hij of zij de Heere dank betoont voor Zijn vergevende genade. Zo heeft ook de dichter van Psalm 130 het beleefd. Vanwege zijn ongerechtigheden=zonden kan hij niet voor God staande blijven. Maar de hij weet: bij Hem is altijd voor wie hun zonden belijden vergeving. En dankzij Zijn vergeving wil je Hem dienen met eerbied en vrees=kinderlijk respect en vertrouwen.

Tekst: Richteren 2:17a

Als de Israëlieten van de Heere afweken, dan gaf de Heere richters die hen weer bij Hem terug wilden brengen. Maar steeds blijkt dat ze niet naar hen willen luisteren. Ze liepen de afgoden achtema en knielden voor hen neer. Zo verbraken ze de band met God, hun bruidegom.

Code: A1.55

Psalm: 68:1

God bindt de strijd aan tegen Zijn vijanden, Zijn haters, en die van Zijn volk. Hij verjaagt ze naar alle kanten. De trotse vijanden vluchten sidderend voor Zijn toomend oog. Als God in luister verschijnt, verdwijnen ze als rook en damp en zwerven ze doelloos rond. Ja, in de vuurgloed van Gods oordeel verbranden deze goddelozen.

Tekst: Richteren 5:31a

Onze tekst is het slot van een overwinningslied, gezongen door de profetes en richteres Debora. Zo bezingt de overwinning op en vernietiging van de Kanaanieten door Israëls leger onder leiding van Barak. Zo moeten en zullen al Gods vijanden omkomen. Maar, zo vraagt ze aan de Heere, laten degenen die U liefhebben sterk zijn als de kracht van de opgaande zon.



Code: A1.56

Psalm: 62:7

Schijn bedriegt. De Heere waarschuwt door middel van de dichter van deze Psalm om nooit je vertrouwen te stellen op macht en bezit, al of niet door geweld en roof verkregen. Wordt nooit trots als je vermogen toeneemt. Een mens zet zomaar zijn hart op aardse schatten in plaats van op de hemelse schatten die nooit vergaan.

Tekst: Richteren 9:56

Abimelech, die na de dood van zijn vader Gideon tot richter werd gekozen, was een wrede man. Hij vermoorde zijn zeventig broers, brak de stad Sichem af en verbrandde de inwoners die zich schuil hielden. God straft het kwaad dat hij deed. Een vrouw wierp een stuk van een molensteen op zijn hoofd. Dit werd zijn dood.