

Totaaloverzicht uitleg psalmen en teksten

Rooster: B1

Periode: 2023/2024

Code: T-B1

Psalm: 18:9a

De Heere spreekt, dat heeft ook Gideon ervaren. Van God is alle kracht en macht. Omdat de Heere goed is en recht doet, zal iedereen ontvangen wat hij verdient, *vergelding*.

Tekst: Richteren 6:14m

Omdat de Heere Gideon zendt en met hem is, kan hij gaan en zal hij sterk zijn.

Code: T-B2

Psalm: 18:9

Sterke benden zijn vijandelijke barricades; bij Gideon de Midianieten. Wat God zegt is *doorlouterd*, gezuiverd en betrouwbaar. Hij is een *Schutsheer*, Beschermers, voor de vrome die Hem vertrouwt. Deze God beschermt in *tegenheen*, tegenslagen. Zo is de God van Gideon!

Tekst: Zacharia 4:6b

De overwinning komt niet met veel geweld of kracht, maar is van de Heere, van Gods Geest. Op Gods manier overwint Israël, met een klein leger tegen een grote meerderheid.

Code: B1.1

Psalm: 19:1a

Heel de schepping getuigt van Gods goedheid en heerlijkheid. Het *zwerk* is het uitspansel, de hemel/wolken. Gods *beleid* is Zijn regering. Gods macht is *onbegrensd*, overal aanwezig. Dag en nacht weten Gods eer en macht *af te malen*, af te schilderen. Je ziet het voor je!

Tekst: Genesis 1:31a

De conclusie na de schepping is dat alles zeer goed, volmaakt is.

Code: B1.2

Psalm: 19:1

Met de val is de zonde in de wereld gekomen. De dichter voelt zijn zonde, kwaad. Tegen God heeft hij *misdreven*, gezondigd. Zijn wet heeft hij *stout versmaad*, brutaal veracht. *Dies*, daarom heeft hij Gods *gramschap*, toom verdiend. Gods *vonnis*, rechterlijke uitspraak is *rein*, zuiver.

Tekst: Genesis 3:15

De Heere gaat door met Zijn werk. Er komt een Zaad, de Heere Jezus, Dat de slang, de duivel, zal vemorzelen, vernietigen. Deze eerste belofte in de Bijbel heet wel de moederbelofte.

Code: B1.3

Psalm: 1:4a

Kaïn vervolgt zijn *moeders zoon*. *Bits* is onvriendelijk. *Lasteren* is bespotten. Over de zonde zal God een *vonnis vellen*, oordelen en het gedrag *klaar*, helder laten zien.

Tekst: 1 Johannes 3:15

Het haten van je naaste wordt door de Heere gezien als doodslag. Als je dat doet, kun je het eeuwige leven niet ontvangen. Genade en vergeving is nodig.

Code: B1.4

Psalm: 1:4

Vanuit de hemel ziet God alles, Hij *slaat het ga*. Zijn oog *wendt*, keert Hij naar mensen *rein van zeden*, zuiver van levenswandel. Ze lopen op het *pad der deugd*, de weg van Gods geboden. Zij bestaan voor eeuwig, in tegenstelling tot de *boze*, goddeloze. Zijn *heilloos spoor*, weg zonder vrede, zal vergaan. God ziet de weg van Noach, en de wegen van de mensen die zonder Hem leven.

Tekst: Genesis 6:5a en 6b

De *boosheid*, *zonde*, van de mensen vermeerdert en vermeerdert maar. Het doet de Heere verdriet, het *smart Hem aan Zijn hart*.

Code: B1.5

Psalm: 73:14a

De tegenstelling in dit vers zien we terug in de geschiedenis: Noach is nabij God en wordt gered, de goddelozen worden uitgeroeid. Zij zochten de *weelde*, rijkdom niet bij God en vergaan *eerlang*, binnenkort. Zij *afhoereren*, leven zondig, en keren God hun *trots e nek* toe, erkennen Hem niet meer. De gelovige echter vertrouwt de Heere *geheel en al*, helemaal, volmaakt.

Tekst: Genesis 9:16

De regenboog doet de Heere denken aan Zijn verbond, Zijn belofte dat het nooit meer zo zal regenen. Een eeuwig verbond, door de Heere gesloten met de mensen.

Code: B1.6

Psalm: 73:14

Vromen en oprechten, eerlijke mensen, worden door God met vrede gekroond. Maar wanneer men *s tout*, brutaal, Gods wet versmaadt, veracht, zal men Gods wraak ontmoeten. De berg van hoogmoed, hier de toren van Babel, wordt *geslecht*, met de grond gelijk gemaakt. Het *boos geslacht*, de zondaren, zullen vergaan. We zien hoe de Heere hen als straf over de aarde verspreidt.

Tekst: Lukas 1:51

Hoogmoed, zoals we zien bij de torenbouwers, wordt door de Heere gestraft.

Code: B1.7

Psalm: 105:4

Het volk dat uit Abraham *gesproten*, voortgekomen is, moet Gods eer vermelden. De Heere gaf zoveel *gunsten*, bewijzen van Zijn genade. Hij is het ook Die de aarde *vervaart*, in beroering brengt met Zijn *gericht*, rechtspraak. Israel is uit Abraham voortgekomen, maar Abraham is ook de vader van alle gelovigen. Zo zijn alle gelovigen Abrahams volk.

Tekst: Genesis 12:1

Abram moet op weg gaan, weg uit zijn land, bij zijn familie. God wijst de weg.

Code: B1.8

Psalm: 16:3

Voor een gelovige (Abram) is de Heere zijn *erfenis*, aandeel in landbezit, en het *deel zijns bekens*, voedselportie. God zorgt *gestaag*, voortdurend, voor Zijn kind. Zijn *lot*, deel, is door de Heere *uitgelezen*, uitgezocht. God meet met *ruime snoeren*, met een meetsnoer werd een perceel land toebedeeld; zo geeft God Zijn kinderen het beste deel, *de schoonste plaats*. Dit deel, *het heerlijk erf*, brengt de ziel *in vervoering*, men raakt buiten zichzelf, van vreugde voor wat God geeft.

Tekst: Efeze 4:2

God gebiedt onze naaste lief te hebben. Met *oetmoedigheid*, *nederigheid*, *zachtmoedigheid* en *lankmoedigheid*, vol liefde en geduld. Zo ging Abram met Lot om.



Code: B1.9

Psalm: 105:5

God kan niet tegen Zijn eigen Woord, waarheid, verbond, ingaan. *Altoos*, altijd wordt *volbracht*, uitgevoerd, wat Hij belooft. *Zelfs tot in het duizendste geslacht*, Gods trouw werkt altijd door! Het verbond dat gesloten is met Abraham gaat van kind op kind over, de Heere bevestigt het aan hen. Dit zien we bij het teken van de doop. Zo werkt de Heere, van geslacht op geslacht.

Tekst: Genesis 15:6

Abraham hechtte geloof aan de belofte van de Heere. God rekent het hem tot gerechtigheid; het geloof, door de Heere gewerkt, maakt hem rechtvaardig voor God.

Code: B1.10

Psalm: 31:18

Moedeloos en bevreesd, dat was Hagar. Ze heeft *welaar te ras*, voorheen te snel geklaagd, alsof ze *afgesneden was*, de verbinding met de Heere verbroken was. Toch *woudt*, wilde de Heere Zich *ontfermen*, helpen, toen Hij haar hoorde *kemen*, smeken.

Tekst: Psalm 31:15

Hagar is de *diensmaagd*, Sara de *vrije*. De zoon van Sara was de zoon van Gods belofte. Daarom kon de zoon van Hagar niet delen in de erfenis.



Code: B1.11

Psalm: 119:37a

God heeft iedereen gemaakt, geschapen. De dichter vraagt of hij Gods wet mag leren. Hij wordt door Gods hand geleid en heeft niet *vruchteloos*, voor niets, op Gods Woord gehoopt. Alle gelovigen zullen zijn *heils taat*, gelukkig leven in de vreze Gods, zien. God vraagt zo'n leven van Izaak, maar ook van Ismael. Van Abraham, Sara en Hager. En ook van ons.

Tekst: Genesis 21:17a

God zoekt Hagar op. Hij heeft Ismael gehoord en geeft Zijn zegen en beloften.

Code: B1.12

Psalm: 119:37

Bedaard, niet overhaast, heeft hij zijn levensweg bekeken. Gehaast gaat hij het pad van Gods wet in. Op die *effen*, vlakke weg wil hij gaan, Gods geboden houdend. Zo is Abraham gegaan om zijn zoon te offeren, gehoorzaam aan Gods gebod.

Tekst: Hebreëen 11:17

Abraham werd door God *verzocht*, *beproefd*, op de proef gesteld. Maar door geloof heeft hij gehoorzaamd. Abraham had de belofte van God, van een groot nageslacht, gekregen, maar toch zijn enige zoon geofferd. Zo is het geloof, dat ziet en vertrouwt op de belovende God.

Code: B1.13

Psalm: 32:4a

God is een Schuilplaats voor *benauwdheid*, moeite en zorg. Hij stelt in de ruimte van vergeving, en *meldt*, deelt mee, verlossing. Gods leer maakt de weg, *naar 't recht*, bekend. Hij zal meegaan met Zijn raad en Zijn oog op hem *gevestigd*, gericht houden. Izaak zocht zo naar Gods weg.

Tekst: Genesis 24:63

Izaak is in gebed terwijl de knecht op zoek is naar een vrouw voor hem.

Code: B1.14

Psalm: 32:4

Wie mag de *berg des Heeren*, de berg Sion waar de ark staat, beklimmen? Hij die rein, zuiver van hart en hand is, zich *niet aan ijdelheid verpand*t, niet opgaat in ijdele dingen, en geen bedrog pleegt, niet liegt. Leg het leven van Jakob en Ezau, maar ook dat van jezelf, er maar naast.

Tekst: Genesis 25:34b

Ezau ziet de waarde van zijn eerstgeboorterecht, de eerste zegen, niet in.

Code: B1.15

Psalm: Lofzang van Zacharias:1a God heeft in genade gedacht aan Zijn *erfvolk*, Israel. Hij brengt verlossing door Zijn liefderijk *bestel*, leiding. Hij richtte een hooft vol zaligheid op, en schenkt dat wat aan David beloofd is. Zo heeft Hij beloofd aan de vaderen, dat is van oudsher verkondigd door de profeten.

Tekst: Lukas 1:13 God hoort en doet wat Hij beloofd heeft!

Code: B1.16

Psalm: Lofzang van Zacharias:1 Maria *verheft Gods eer*, maakt God groot. Hij is immers de Zaligmaker, de Redder. Hij heeft omgezien naar de lage, nederige *staat*, positie van Maria, *diens tmaagd*, slavin van de Heere. Hij heeft haar niet *versmaad*, veracht, maar geeft haar te zingen van Zijn genade.

Tekst: Lukas 1:32 Het Kind zal groot, almachtig zijn. Niet alleen Maria's Kind, maar Zoon van de allerhoogste God. Hij zal regeren op de troon van David; Hij is de grote Davidszoon.

Code: B1.17

Psalm: 98:2a

God vergeet Zijn genade niet, Zijn trouw verbond aan Israel *krenkt*, beschadigt, Hij niet. De einden van de aarde zullen het zien dat God Zijn heil, in de Heere Jezus, schenkt. Reden voor de *gans e*, hele wereld om te juichen, God te loven. Heel de aarde is blij om het heil dat God schenkt!

Tekst: Lukas 2:7

Jezus, Zoon van Maria, Zoon van God, wordt geboren en gelegd in een voerbak voor de beesten. Er was geen plaats voor Hem en Zijn ouders.

Code: B1.21

Psalm: Gebed des Heeren:7

De Heere Jezus heeft geleerd te bidden: Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Klein is onze kracht om onszelf te bewaren, driften hebben we veel en onrein, zondig is ons hart. Als God ons verlaat, wat komt er dan van ons terecht?

Tekst: Mattheüs 3:17

God spreekt vanuit de hemel. Dit is de door God Geliefde. In Hem heeft de Vader een welbehagen; Jezus is volmaakt behaaglijk voor God. Hem heeft God uitgekozen.

Code: B1.22

Psalm: Gebed des Heeren:3

In de Heere Jezus is Gods Rijk gekomen. Definitief vestigt Hij Zijn Rijk met de wederkomst. Dan wordt Zijn lof *alom*, overal gehoord en de aarde vol van Zijn *vrees*, eerbied en ontzag voor Hem. De discipelen zijn onderdanen van Koning Jezus en behoren tot dit Rijk.

Tekst: Mattheüs 5:16

Als discipel moet je licht verspreiden, licht van goede werken. Dit licht schijnt door Gods genade in het leven van Zijn kinderen. Zodat de Vader de eer krijgt.

Code: B1.25

Psalm: 84:6a

God is een *zon*, Hij verlicht en ondersteunt Zijn kinderen in donkere dagen, en *schild*, Hij beschut en bewaakt. Zelfs in de dood onthoudt de Heere Zijn zegen, *het goede*, niet. Als je *in oprechtheid*, eerlijk, voor Hem leeft en Hem vertrouwt. Zo was het leven van Johannes de Doper.

Tekst: Johannes 5:35a

Johannes verspreidde in zijn leven het licht van God.

Code: B1.26

Psalm: 84:6

Gods weg is recht, volmaakt goed. Zijn goedheid heeft geen *perk*, einde. Een hart dat tot Hem komt, met zijn gebed vanuit de ellende, wordt door God getroost. Hij wijst nooit een gebed van Zijn kinderen af. De Heere Jezus is vol goedheid en troost het volk.

Tekst: Johannes 6:35

Jezus is het Brood dat leven geeft. Als je in Hem gelooft, zul je eeuwig leven.

Code: B1.27

Psalm: 93:3

God is veel sterker dan het geweld van de zee, Zijn almacht heeft geen *palen*, grenzen. Op Gods wenk moet de zee zwijgen. In deze psalm zien we de Heere Jezus.

Tekst: Mattheüs 14:27b

Zijt goedsmoeds, heb goede moed, want Jezus is gekomen!

Code: B1.28

Psalm: 146:5

God ziet om naar amen en verdrukten. Uit *liefderijk erbarmen*, liefdevol medelijden, geeft Hij hongerigen eten. Gevangenen bevrijdt Hij. Zo zorgt Jezus voor deze Kananese.

Tekst: Mattheüs 15:25

Een eenvoudige vraag om hulp is genoeg.

Code: B1.29

Psalm: 64:10

Rechtvaardig is recht in Gods oog. Rechtvaardigen vertrouwen God. Het zijn oprechten, die hun hart *aan Hem wijden*, voor Zijn eer bestemmen, en Zijn Naam belijden. Zie Petrus.

Tekst: Mattheüs 16:16

Jezus is de Gezalfde, Christus. Petrus *belijdt*, zegt hiermee amen op Gods Woord.

Code: B1.30

Psalm: 143:10

De dichter van deze Psalm wil graag zijn leven lang God, die ons zalig maakt, dienen. Vanuit zichzelf kan hij dat niet. De Heere, zijn God, moet het hem leren. Hoe? Door hem bij de hand te nemen en doormiddel van Zijn Geest zijn voetstappen te besturen. Zo zal hij niet struikelen. Hij heeft dus God nodig in zijn handel en wandel. Jij ook?

Tekst: Mattheüs 19:23

Kan een rijke het Koninkrijk van God binnengaan. O ja, denk maar aan Abraham die ook rijk was. Maar als een rijke aan zijn geld en goed vast zit en dat belangrijker vindt dan de Heere Jezus, dan is dat niet best. Dan heeft Jezus niet de alles te boven gaande waarde voor zo iemand. Wie en wat is het belangrijkste in ons leven?

Code: B1.39

Psalm: 32:1a

Welzilig, eeuwig gelukkig, ben je als je van de straf voor de zonden *ontheven*, verlost, bent. God ziet je *wanbedrijf*, verkeerde daad, dan niet meer. God kan alleen vrijspreken als er recht gedaan wordt. Jezus heeft met Zijn sterven voldaan aan Gods recht! Dan leef je vroom, en is er geen *snoed bedrog*, slechte daden en bedrog, maar *blank oprechtheid*, zuiverheid en eerlijkheid.

Tekst: 1 Korinthe 5:7

Christus is ons Pascha, het geslachte Lam. Daarom mag er geen *zuurdesem*, oude zonde die als gist ons leven doortrekt, meer zijn. We moeten *nieuw deeg*, een nieuwe mens zijn.

Code: B1.40

Psalm: 32:1

Deze psalm is vervuld in de Heere Jezus. Hem horen we hier bidden. De nood *prangt*, drukt en knelt. Alleen God kan nog hulp geven, verder niemand. Een *stierenheir*, leger van stieren, uit *Basan*, dat is een vruchtbare vallei zonder stenen, valt aan. Dit lijden is zwaar, vol smart, *smartelijk*.

Tekst: Mattheüs 27:25

Het volk wil de consequenties van haar daad dragen. Ze staat achter haar keuze.

Code: B1.41

Psalm: 21:4a

Goedertierenheid en trouw begroeten elkaar. Ook gerechtigheid en vrede als geschenk van de Messias begroeten elkaar met een kus. Trouw *spruit uit*, komt tot groei. God zal het goede geven, *volle garven bien*, een rijke oogst geven. Voor Gods *treden*, voetsappen, gaat gerechtigheid uit. Al dit heerlijke wordt waarheid als Jezus sterft. Dit heil schenkt Hij de gelovigen. Nu ten dele, maar straks zal deze vredetijd volmaakt aanbreken.

Tekst: Mattheüs 27:54c

De belijdenis klinkt bij het kruis: Echt waar, Hij was de Zoon van God!

Code: B1.42

Psalm: 21:4

Onvergankelijk leven is leven dat altijd duurt en niet aan de vergankelijkheid van deze wereld onderworpen is. Eeuwigheidleven heeft Jezus ontvangen toen Hij opstond uit de dood. De *Vorst* is de Heere Jezus. Hij leeft *altoos en eindeloos*, tot in eeuwigheid.

Tekst: Mattheüs 28:6

Jezus leeft, naar Zijn eigen Woord. Kom *herwaarts, dichterbij*, en zie het zelf.

Code: B1.23

Psalm: 126:3a

Er wordt in deze wereld gezaaid, met Gods Woord, en er zal bij de wederkomst gemaaid worden. Er komt vrucht (van geloof en bekering), hoeveel tranen er hier ook zijn. Zonder *ramp te schromen*, bang te zijn voor rampen, zal de zaaier *eerlang*, binnenkort, komen en oogsten.

Tekst: Mattheüs 13:9

Je hebt oren om te horen, maar gebruik je ze? Luister naar Gods Woord!

Code: B1.24

Psalm: 126:3

De *stromen* worden hier afgebeeld als mensen. Ze zingen en klappen, omdat de Heere komt. De natuur beeldt Gods grootheid uit. God komt om te *richten*, rechtspreken. Het geweld moet *zwichten*, bezwijken, en recht en gerechtigheid zullen heersen op aarde. In de gelijkenis gaat het ook over God Die komt om te oordelen.

Tekst: Mattheüs 13:30b

Het onkruid, de ongelovigen, moet gebonden worden in *busselen, schoven*, en wordt verbrand. Teken van de hel. De tarwe, de gelovigen, wordt binnengehaald, de hemel.

Code: B1.31

Psalm: 98:4a

De rivieren en bergen, de natuur dus, worden opgeroepen om zingend en handenklappend, huppelend en springend, te zingen voor Gods aangezicht. Waarom? Omdat ze uitzien naar de komst van de Heere vanuit de hemel naar de aarde. De Heere zal dan zijn volk recht doen en die het wreed behandelen, wegdoen. Zij mogen de nieuwe aarde bewonen waar recht en gerechtigheid zal heersen. Zien jij daar ook naar uit?

Tekst: Mattheüs 20:16

In de gelijkenis waarmee deze tekst eindigt, gaat het om twee groepen arbeiders. De eerste is 's morgens vroeg aangenomen en heeft de hele dag gewerkt. De andere is veel later aangenomen en heeft maar kort gewerkt. Als de baas van de wijngaard 's avonds het loon uitbetaalt, krijgen ze allemaal het zelfde bedrag: een dagloon. De eerste groep protesteert, omdat die meent meer te hebben verdient dan de laatste. Wat Jezus duidelijk maakt, is dat niemand bij God rechten heeft. Hij is vrij om met het zijne te doen wat Hij wil. God geeft zijn vrije, onverdiende genade aan zondaars, die geen rechten hebben. Wie niet gered wil worden door genade alleen, plaatst zichzelf buiten de eeuwige zaligheid.

Code: B1.32

Psalm: 98:4

De dichter prijst God, Die hem veel genade heeft bewezen en voor zijn welzijn zorgt. Met liefdevolle ogen kijkt de Heere hem aan. Hij wil hem in Zijn heil (redding) laten delen. Daarbij beschermt de Heere hem van alle kanten, als in een vesting.

Tekst: Handelingen 3:16

Petrus geneest een man die kreupel geboren is: hij kan weer lopen. Israelitische mannen die dat zagen, verbazen zich daarover. Bang dat men zou denken dat Petrus dit wonder in eigen kracht of gods vrucht heeft verricht, maakt hij het de mannen duidelijk dat het de kracht van de levende Christus was die de man gezond maakte. Door het geloof in Hem werd de kreupele genezen.

Code: B1.43

Psalm: 135:1

Gods wagens, de engelen, boven het zwerk, uitspansel, zijn met velen en sterk. De heerlijkheid en heiligheid van God is gelijk aan de heerlijkheid die op Sinaï; aanwezig was bij de wetgeving. Jezus ging vol eer naar de hemel, met de kerker als buit achter Zich aan. De overwinning is door Hem behaald, en de gaven deelt Hij uit tot troost. Zelfs het *wederhorig kroost*, eigenwijze kinderen, mag bij Hem wonen. Met hemelvaart gaat Jezus als Overwinnaar terug naar de hemel.

Tekst: Handelingen 1:9

De discipelen zien Jezus' hemelvaart tot een wolk tussen hen en de Heere komt.

Code: B1.45

Psalm: 118:12a

De apostelen zijn de knechten van de Heere, die Gods Naam prijzen. Ze hebben hun ambt van Hem ontvangen. Zo wordt Matthias verkoren en aan de apostelkring toegevoegd.

Tekst: Handelingen 1:20c

De apostelkring, opziensers worden ze genoemd, moet aangevuld worden tot 12.

Code: B1.44

Psalm: 118:12

Dit is een bijzondere dag, door God geheiligd. Dat geldt zeker van de Pinksterdag. *Van zorg ontslagen* is door God gered om op Hem te zien. Gebed om zegen en heil op deze dag. Dat er een *rijke oogst*, velen, mogen volgen op deze *eerstelingen*, met Pinksteren de eerste gelovigen.

Tekst: Handelingen 2:4

Alle apostelen worden vol van de Geest en spreken wat de Geest hen leert.

Code: B1.33

Psalm: 56:6a

De dichter die door vijanden werd achtervolgd met het doel om hem te doden, is daar door Gods ingrijpen voor gespaard. De Heere zette zijn voeten op de weg naar het leven. God is nu zijn schild te midden van alle nood. Daarom heeft hij alle reden om voor Gods aangezicht naar Zijn wil te leven en Zijn Naam hoog te houden en te prijzen.

Tekst: Handelingen 4:12

Johannes en Petrus hebben een zieke man mogen genezen. Daarvoor moeten ze zich voor het Sanhedrin, de Joodse Raad, verantwoorden. Petrus neemt die gelegenheid te baat om aan het Sanhedrin dat destijds Jezus ter dood had veroordeeld te verkondigen dat dank zij deze Jezus, Die weer uit de doden is opgestaan, de zieke is genezen. En hij wijst hen erop dat er buiten de Naam van Jezus nergens in de wereld zaligheid is te verkrijgen. Alleen door Hem moeten de leiders van Israel - en moeten ook wij - zalig worden.

Code: B1.34

Psalm: 56:6

Het gaat hier om het 6^e t/m 9^e gebod. Samengevat: *bemint elk met een vroom gemoed*, heb ieder lief met een godvruchtig hart. Ananias en Saffira gaven een vals getuigenis.

Tekst: Handelingen 5:4b

Hun zonde is allereerst zonde tegen de Heere.

Code: B1.35

Psalm: 68:10a

God geeft ons elke dag Zijn *gunstbewijzen*, tekenen van goedheid. God is de zaligheid, Hij is de Majesteit, prijzenswaardig. Deze God schenkt uit goedheid *zonder peil*, zonder maat, het eeuwige leven. Hij geeft uitkomst, zelfs bij de dood. Door Christus is de dood voor de gelovigen slechts de doorgang naar het eeuwige leven. Daarom kan Stefanus als martelaar sterven.

Tekst: Handelingen 7:60

Stefanus valt op de knieën, een gebedshouding. Hij bidt voor zijn vijanden, zoals Jezus deed aan het kruis. Daarna ontslaapt hij, om bij de Heere te ontwaken.

Code: B1.36

Psalm: 68:10

God weet wat in ons hart leeft, of het waar of vals is. Hij doorziet ons listige hart. Lippen die vleien en tongen die grootspreken, hier: Simon, worden door Hem afgesneden, gesloten.

Tekst: Handelingen 8:20a, 21b

Het gaat de Heere niet om ons geld of goed, maar om ons hart!

Code: B1.37

Psalm: 72:10

Na alle blijken van Gods gunst zullen ook de heidenen God prijzen, Hem erkennen als Koning. Daarom: alle lof aan God, de Eeuwige, bekleed met *mogendheen*, macht. Hij alleen doet wonderen. Hij brengt ook de kamerling tot het geloof in Hem.

Tekst: Handelingen 8:37

Als de kamerling met heel zijn hart gelooft, mag hij gedoopt worden. Hij doet belijdenis: Jezus Christus is de Zoon van God. Geloof jij dat ook?

Code: B1.18

Psalm: 24:2

De belofte aan Izak wordt aan de uitverkoren zoon waar gemaakt. Jakob krijgt de zegen en ontvangt de belofte. God houdt Zijn verbond, toegezegd aan Israel, tot in eeuwigheid.

Tekst: Hebreeën 11:20

Izak mocht in geloof spreken over de dingen die zullen gebeuren.

Code: B1.19

Psalm: 121:4

Bij Bethel ontmoet Jakob de Heere als zijn Wachter. Als je *wankelt*, dreigt te vallen, *behoedt*, beschermt Hij je. Deze Wachter *sluimert*, slaapt nooit. Geen kwaad zal je *genaken*, tot je komen. Zo wil de God van Jakob uit genade ook jouw Bewaker en Wachter zijn.

Tekst: Genesis 28:15

God belooft met Jakob te zijn en hem terug te brengen in dit land. Hij heeft het beloofd, en zal het waar maken.
