

Totaaloverzicht uitleg psalmen en teksten

Rooster: B3

Periode: 2021/2022

Code: T-B5

Psalm: 121:2a

Ook al krijg je te maken met iets heel verdrietigs, het sterven bijvoorbeeld van iemand van wie je houdt, dan zal de HEERE ervoor zorgen dat je er niet aan onderdoor gaat. Hij bewaart je zônde, dat je verder kunt gaan.

Tekst: 1 Koningen 18:39b

Op het gebed van Elia laat de Heere het altaar verbranden. Dat lukte de profeten van Baal niet. Hieruit blijkt dat de Heere de enige ware God is. Ootmoedig belijdt het volk Israel dat. We moeten het daarom maar nooit van de moderne afgoden verwachten.

Code: T-B6

Psalm: 121:2

De Heere is de Wachter, de Bewaker van Israel, Die altijd wakker is. Daarom zal Zijn volk geen kwaad overkomen. Geweldig als de Heere in allerlei gevaarlijke situaties voor je zorgt.

Tekst: Lukas 5:27b, 28

Levi is een tollenaar, een groot zondaar. Maar Jezus roept hem om Hem te volgen en te breken met zijn oneerlijke praktijken. En hij gehoorzaamt. Hij laat alles in de steek en volgt Jezus. Dat is bekering. Hij wordt een discipel van Heere Jezus. De leiders van het volk nemen dit Jezus kwalijk. Jezus roept geen brave, maar zondige mensen bij Zich.

Code: B3.9

Psalm: 139:14a

Een zilversmid beproeft het zilver. Hij toets of er verkeerde bestanddelen in zit om die te verwijderen. De dichte vraagt of de Heere hem wil toetsen, zodat wat niet deugd uit zijn leven verwijderd wordt en hij van zijn heilloze weg wordt afgehaald en op de weg van eeuwige zaligheid zal lopen. Die weg is ten diepste Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Tekst: 1 Korinthe 11:1

Paulus vraagt de gelovigen in Korinthe hem na te volgen. Zelf was hij een navolger, een discipel van Christus geworden. Zo moeten zijn lezers en ook wij in de voetsporen van Christus gaan. Hij is de Voorloper en Voltooier van het geloof.

Code: B3.10

Psalm: 139:14

De goedheid van God heeft geen grenzen. De Heere is eindeloos goed. Hij is oprecht en Hij leert degenen die van Hem afdwalen weer de juiste weg, de weg van zijn Woord te gaan.

Tekst: Galaten 5:13b

Liefde is de grootste gave die de Heere ons kan geven. Liefde tot Hem. Maar dan ook liefde tot elkaar. Liefde, waardoor we elkaar gaan dienen. Liefde geeft zichzelf zoals God vanuit Zijn hart zijn Zoon Christus gegeven heeft aan zondaren. Weten wij van die liefde?

Code: B3.11

Psalm: 25:4a

De Heere is als een herder, die zijn schapen langs veilige plaatsen leidt. Wie ootmoedig voor Hem buigt, leert Hij de rechte weg van Zijn geboden te gaan. Zo wandel je veilig en bereik je het doel: de eeuwige zaligheid en heerlijkheid.

Tekst: Job 19:25a

Job was iemand die al leerde zien dat de dood niet het einde voor hem betekende. Hij wist dat hij eens uit de dood zou opstaan in het eeuwig leven. Hoe wist hij dat? Doordat hij de Heere als zijn levende Verlosser kende. Door het geloof leren ook wij Christus als de Verlosser van zonde en dood kennen. Hij zei: Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Na de dood is dan ook ons het leven bereidt, een leven tot in eeuwigheid met de Heere.

Code: B3.12

Psalm: 25:4

De dichter heeft God in Zijn genade en goedheid, in Zijn leiding en zegeningen leren kennen en heeft zo volop stof om Hem te loven en te prijzen. Dat is Hij toch waard?

Tekst: 1 Samel 2:1b

De Heere heeft Hanna gezegend met de geboorte van een kind. Dit kind, Samuel, zal tot zegen, tot heil zijn van het volk dat zo ver van de Heere is afgedwaald. In Gods heil, Zijn reddende genade, mag ze zelf ook delen. Ze heeft de Heere lief en dient hem. Dat maakt haar eindeloos blij en dankbaar. Er is geen groter vreugde denkbaar dan te delen in Gods heil in Christus.

Code: B3.13

Psalm: 146:1a

De Heere de lof toezingen is geen kwestie van een bepaald moment, maar loopt als een rode draad door je leven heen. Zijn genadige zegeningen geven stof genoeg om Hem met psalmen en liederen te blijven groot maken.

Tekst: 1 Samel 3:10b

Luisteren naar God is zo moeilijk voor een mens. We horen zoveel stemmen en hebben zelf vaak het hoogste woord. Samuel heeft leren luisteren. Hij vraagt de Heere te spreken terwijl hij zijn mond houdt. Laten we maar vaak stil zijn en luisteren naar de stem van de Heere in zijn Woord.

Code: B3.14

Psalm: 146:1

De dichter van Psalm 119 vindt het heerlijk om te gaan in het spoor van Gods geboden. Daar blijft hij van zingen en zo eert hij God. Het is de Heilige Geest Die hem dat leert. Het wandelen naar Gods geboden bewaart voor zonde en afdwaling. We gaan zo de juiste weg. En de Heere leert het een ieder die Hem zoekt en blijft zoeken.

Tekst: Lukas 13:3b

Een groep mensen komt Jezus vertellen dat Pilatus bewoners in Galilea gedood heeft. Jezus waarschuwt hen dat ook zij zullen sterven, eeuwig sterven, als ze zich niet bekeren. Bekereren is: je zonden zien, ermee breken en ze oprecht aan de Heere belijden. Dus: inkeren tot jezelf, je afkeren van de zonde en terugkeren naar de Heere, zoals de verloren zoon deed.

Code: B3.15

Psalm: 99:8a

Psalm 2 vertelt hoe de machthebbers van de wereld tegen God in opstand komen. Maar de Heere roept hen op voor de Koning, Die Hij aanstelt, te buigen. Hij heeft besloten die Vorst te verwekken. Het is Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus.

Tekst: Exodus 20:3

In het eerste gebod van Zijn wet verbiedt de Heere ons er afgoden op na te houden op wie we naast of in plaats van Hem ons vertrouwen stellen. De Heere wil helemaal vertrouwd en gediend worden. Geld, macht, sport en veel andere dingen kunnen onze afgod worden als we er ons geluk, ons heil op bouwen.

Code: B3.16

Psalm: 99:8

De Koning, Die de Heere verwekt en doet geboren worden mag alles van Hem vragen. God zal Hem alle macht geven. Een Naam die ontzag inboezemt. En dat met de bedoeling dat heidenen voor Zijn troon knielen en men wereldwijd Zijn heerschappij erkent. Inderdaad, God heeft zijn Zoon Christus alle macht gegeven in hemel en op aarde. Laat heel de aarde zich voor Hem buigen.

Tekst: 1 Samul 6:5m

De Filistijnen hebben de ark van het verbond veroverd en worden daarvoor door de Heere gestraft met ziekten. Hun priesters adviseren de ark terug brengen naar Israel met allerlei geschenken. Zo zullen ze de God van Israel de eer geven. Zelf begrepen ze niet wat ze bedoelden. Maar het is wel waar, ook voor ons: God wil en moet verheerlijkt worden.

Code: B3.17

Psalm: 72:1a

De tekst is een gebed van David voor zijn zoon Salomo. Hij vraagt de Heere of Hij Salomo geeft dat hij rechtvaardig, overeenkomstig de rechten van God in Zijn wet, zal regeren. Salomo is hier een type van Christus, de ware Koningszoon.

Tekst: 2 Korinthe 5:17a

'In Christus zijn' is door het geloof Hem kennen en aan Hem verbonden zijn. *'Een nieuwe schepping'*: God ziet ons in Christus als een totaal nieuw mens. En Hij vernieuwt ons ook door de Heilige Geest. Een wedergeboren mens is door genade een nieuw schepsel geworden.

Code: B3.18

Psalm: 72:1

Als Salomo rechtvaardig regeert, zal dat tot zegen zijn van al zijn onderdanen. Hij zal eerlijk, wijs en zacht met hen handelen. En als de ellendigen met hun klacht dat anderen hen onrecht hebben aangedaan bij hem komen, dan zal hij het voor hen opnemen. Dat geldt volmaakt voor Koning Jezus Christus.

Tekst: 1 Samul 15:22m

Offers brengen zonder dat het hart er achter staat en terwijl de afgoden gediend worden, heeft geen enkele waarde voor de Heere. Zo was het bij Saul en vaak ook bij de Israelieten. De Heere wil hartelijke gehoorzaamheid, een leven naar Zijn wil.

Code: B3.19

Psalm: 89:2a

Gods *taal* is Zijn spreken. Met Zijn *gunsteling*, Zijn uitverkorene, dat is David, heeft de Heere een verbond gesloten (Jeremia 33: 21) dat niet vernietigd zal worden. Dat verbond hield in dat er altijd uit het huis, het geslacht van David, iemand op de troon zou zitten (2 Samuel 7: 12- 17). *Gods oog bewaken*: als koning was David als het ware het oog van God dat over Zijn volk Israel waakte.

Tekst: 1 Samul 16:7b

Samuel moet een nieuwe koning over Israel zalven in de plaats van Saul. De zonen van Isaï worden bij hem gebracht. Eerst Eliab, de grootste en sterkste. Maar de Heere wijst hem af. Samuel keek naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart van een mens. Is het iemand die Hem vreest? Dat blijkt uiteindelijk David te zijn.

Code: B3.20

Psalm: 89:2

Het verbond met David, dat God met een eed bevestigde, hield in dat er altijd *van kind tot kind*, dus de geslachten door, een nakomeling van David *de rijkstroon zal schragen*, dat wil zeggen: op de troon zal zitten. Uiteindelijk wordt dat de grote Zoon van David, de Heere Jezus Christus (Lukas 1: 32).

Tekst: 1 Samul 17:47

David staat klaar om de Filipijnse reus Goliath te verslaan. David valt in het niet bij deze geweldenaar. Hij weet echter dat hij hem zal neervellen. Maar niet door een of ander wapen, een zwaard of spies, maar de Heere zal Hem de overwinning geven. Dat laat hij de Flistijnen weten. Het gaat immers niet zomaar om een gevecht, maar het is de strijd van God tegen dit heidense volk. Hij bewerkt, doormiddel van David, dat het in de hand van Israel valt. Hij krijgt de eer.

Code: B3.21

Psalm: 89:9a

David is door de Heere destijds geheiligd: Hij heeft Samuel laten zien dat David gezalfd en zo afgezonderd voor de dienst van de Heere moest worden om koning van Israel te zijn. David wordt een held voor Israel genoemd door wie God Zijn volk *hulp heeft beschoren*: hij is gegeven als degene die Israel zal helpen, dienen.

Tekst: 1 Samul 19:11b

Saul, gedreven door een boze geest, probeert David met een spies te doden. Als hij hem mist, vlucht David weg. Saul stuurt een aantal boden naar het huis, waar David is ondergedoken, om hem alsnog te doden. Als zijn vrouw Michal, een dochter van Saul, dat hoort, waarschuwt ze David weg te vluchten.

Code: B3.22

Psalm: 89:9

David is door de Heere uit Israel verhoogd, verheven en uitverkoren om koning dat volk te worden. Hij wordt Gods *knecht*, dienaar en Zijn *gunsteling*, zijn geliefde, genoemd. God heeft hem door zijn zalving aan Zichzelf en Israel verbonden.

Tekst: 1 Samul 20:16

David en Jonathan, de zoon van Saul, had een hechte, liefdevolle vriendschap met David. Hij weet dat de Heere het huis van Saul zal straffen en de vijanden van David zal uitroeien. Om daarvoor. Ook in de toekomst, bewaard te blijven sluit hij een verbond met David dat deze, als deze koning is, hem en zijn familie zal barmhartigheid zal bewijzen. Mocht David of de opvolgers uit zijn nageslacht het verbond verbreken, laat de Heere dat dan door Davids vijanden bezoeken, bestraffen.



Code: B3.23

Psalm: 141:3

Met onze lippen (deuren) en onze mond spreken wij. Zomaar kunnen daar verkeerde, zondige woorden uit komen. De dichter is daar bang voor. Hij bidt dat God hem daar van moment tot moment voor zal bewaren.

Tekst: Lukas 1:13b

Een engel vertelt de oude Zacharias dat zijn vrouw een baby zal krijgen. Wat hadden ze daar vaak om gebeden. Nu ze zo oud zijn geworden, kan het niet meer. Maar de Heere maakt het onmogelijke mogelijk. Op ons smeekebed doet Hij grote wonderen.

Code: B3.24

Psalm: 98:2a

In heel het Oude Testament kun je lezen hoe genadig en trouw de Heere voor Zijn volk is geweest, zelfs als zij Hem ontrouw werden. Dat is een prediking voor heel de wereld nu God sinds Pinksteren uit genade ook heidenen in Zijn heil laat delen.

Tekst: Lukas 1:37

Maria, die geen omgang met een man heeft gehad en Elizabeth, die te oud is om een kind te baren, zullen beiden een zoon krijgen. Hoe kan dat? Omdat geen ding voor God onmogelijk is. God werkt altijd door onze onmogelijkheden heen. Ook om zalig te worden.



Code: B3.25

Psalm: 98:2

De hele wereld zou de Heere al moeten loven en prijzen vanwege het feit dat Hij doormiddel van de prediking in de kerk en via evangelisatie en zending de verheugende boodschap van verlossing en vernieuwing laat verkondigen. En als je door het geloof in dat heil mag gaan delen, zou je dan niet van blijdschap Hem de lof toezingen?

Tekst: Lukas 2:10b

De herders hadden alle reden om bang te zijn toen engelen in hemelse glans aan hen verschenen. Maar ze hoeven niet te vrezen. Hun wordt immers grote blijdschap verkondigt door de engel. Blijdschap omdat de Zaligmaker is geboren, Christus de Heere. Hij komt niet om te veroordelen, maar om te redden.

Code: B3.26

Psalm: 134:1

In de tempel had God Zijn knechten, Zijn dienaren. 's Nachts bewaakten ze het tempelgebouw tegen diefstal. Overdag dienden ze Hem met hart en ziel door te offeren, voor het volk te bidden en het te zegenen. Ook in de kerk hebben we dienstknechten, de ambtsdragers. Samen met de gemeente mogen ze de Heere eren en loven.

Tekst: Lukas 2:49b

Jezus bleef in de tempel te Jeruzalem nadat zijn ouders allang waren vertrokken. Waarom? Daar was hij in de dingen van God, zijn Vader. Daar zag Hij de paaslammeren slachten. Daar leerde Hij op 12-jarige leeftijd dat Hij straks Zelf als het Lam van God geslacht, geofferd zal worden om Zijn volk te verlossen.

Code: B3.28

Psalm: 84:6a

God geeft het goede, Zijn genade en Geest, in de nood en zelfs in dood aan hen die oprecht voor Hem leven. Die op Hem bouwen en zich helemaal aan Hem toevertrouwen. Dan ben je echt gelukkig.

Tekst: Lukas 5:5c

De discipelen hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Namens hen zegt Petrus dat ze, omdat Jezus het zegt, het net uit zullen werpen. En dan zorgt Hij voor de vangst. Als wij in gehoorzaamheid aan Hem het evangelienet uitwerpen, zorgt Hij dat zondaren behouden worden.

Code: B3.29

Psalm: 84:6

De rustdag wijden is de sabbat, voor ons de zondag afzonderen van andere dagen van de week en bestemmen om de Heere te dienen en te eren en ons in Hem, de Allerhoogste, te verblijden.

Tekst: 1 Johannes 2:2a

Door Zijn offer aan het kruis heeft Christus de straf op onze zonden betaald en Gods toorn gestild. Zo wordt het weer goed tussen God en de zondaar die in Hem gelooft.

Code: B3.30

Psalm: 92:1

De reden om zich in God te verblijden is dat Hij 's morgens al Zijn gunst laat ervaren en ook in de nacht Zijn trouw en goedheid laat merken.

Tekst: Matthes 12:12b

De Farizeeën nemen Jezus kwalijk dat Hij op de sabbat de dorre hand van iemand geneest. Dat mocht niet. Een schaap mocht je daarentegen wel uit het water halen. Jezus zegt dat een mens een schaap ver te boven gaat. Een mens in nood mag je gerust op de sabbat helpen. Ook vandaag mogen zieke en hulpbehoevende mensen op zondag geholpen worden.

Code: B3.31

Psalm: 6:9a

De dichter zit in grote nood. In een klacht uit hij die nood aan de Heere. En de Heere verhoort hem en ontfermt zich over hem.

Tekst: Lukas 7:9c

Een groot geloof is je als een onwaardige vastklemmen aan het reddend Woord van de Heere Jezus. Erkennen dat Hij machtig en gewillig is je te helpen, al heb je het niet verdiend. Zo'n geloof trof Jezus bij de Israëlieten niet aan. Wel bij een heidense hoofdman.

Code: B3.32

Psalm: 6:9

De Heere houdt Zich aan Zijn beloftewoord. 'Wie Mijn aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot'. Die hulp heeft de dichter op zijn smeekgebed ervaren. En de Heere is nog altijd Dezelfde.

Tekst: Johannes 11:25a

Wie in Christus gelooft staat op uit zijn doodstaat en mag delen in het eeuwige leven. Jezus is de Opstanding en het Leven in eigen Persoon, zelfs nog voor Hij op Pasen opstaat uit de doden. Hij heeft immers de macht Zijn leven af te leggen en weer op te nemen op grond van Zijn volbrachte werk.

Code: B3.33

Psalm: 135:3

God gaat boven alle (af) goden uit. Hij regeert vanaf Zijn hemeltroon alles wat in de hemel, op de aarde en in de zee is. Daarom moet Hem alle eerbetoon gebracht worden.

Tekst: Leviticus 19:18b

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat gold ook onder het oude verbond. In Mattheüs 22: 37- 40 bevestigt Jezus dat ook voor ons in het nieuwe verbond.

Code: B3.34

Psalm: 103:7a

God kijkt met meer barmhartigheid dan een gewoon vader in ontferming naar wie Hem vreest. *Teder kroost*: Zijn zwakke, dierbare kinderen.

Tekst: Lukas 11:9a

Aansporing en belofte gaan bij God hand in hand. Hij spoort aan om Hem te bidden en belooft te verhoren. Bijvoorbeeld het gebed om een nieuw hart, om vergeving van de zonde. Hij spoort aan Christus te zoeken en belooft dat je Hem dan vindt. En dat geldt in het bijzonder de belofte van het ontvangen van de Heilige Geest, vers 13.

Code: B3.35

Psalm: 103:7

De Heere is op de hoogte van de moedeloosheid, de geringe krachten en de broosheid en sterfelijkheid van Zijn kinderen. Om in Zijn ontferming en zorg te gaan delen hoef je niet sterk en groot te zijn. Juist op het zwakke en krachteloze ziet Hij neer.

Tekst: Lukas 12:15a

Kijk uit en wees op je hoede voor de hebzucht. Gierig betekent letterlijk: hijgen naar. Van nature zijn we hebzuchtig in plaats van mededeelzaam. Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, schrijft Paulus in 1 Timotheüs 6: 10.

Code: B3.40

Psalm: 116:10

Als je door de Heere gered wordt dan kan je niet nalaten zijn Naam daarvoor te danken en Hem beloven dat je Hem wilt dienen. Dat uit zich in liefde tot Hem en het loven van Hem. Die gaan altijd samen. En dat wil je vooral op de plaats waar het volk van God bij elkaar is. Destijds in de tempel, nu in 's zondags in de kerk.

Tekst: Matthes 26:41a

In Geths man reikt Zijn Vader Christus de lijdensbeker aan. Het is een zware strijd om die te aanvaarden. Hij wil dat drie van zijn discipelen erbij zijn om Hem enigszins te ondersteunen en om getuige te zijn van Zijn strijd. Maar ze vallen in slaap. Jezus spoort hen aan om te waken, wakker te blijven en te bidden om niet in verzoeking te komen door opnieuw in slaap te vallen.

Code: B3.41

Psalm: 31:5a

Vijanden willen David gevangen nemen. De Heere heeft dat gezien en hem hulp geboden door hem te redden. Hij verblijdt zich in die goedheid van God.

Tekst: 2 Timothees 2:13a

Wij mensen kunnen ontrouw worden tegenover de Heere en tegenover elkaar. De Heere blijft altijd trouw aan zijn Woord, zowel wat betreft Zijn beloften als ook wat betreft Zijn bedreigingen. Ook een kind van God kan weer ontrouw worden. Dat doet Gods trouw niet teniet.

Code: B3.42

Psalm: 31:5

David heeft te maken met verdrukking en lijden van de kant van zijn vijanden. Maar de Heere heeft zijn ellende gezien en hem zijn ziel in de benauwdheid gekend. Met andere woorden, de Heere was in zijn nood bij hem. Hij zorgt altijd voor de Zijnen.

Tekst: Jesaja 53:7m

In de tempel werden lammeren geslacht en geofferd om de zonden van het volk te verzoenen. Jesaja wijst hier al heen naar Christus als het Lam van God dat Zichzelf gewillig als een offer van verzoening voor de Zijnen aan het kruis laat spijkeren.

Code: B3.43

Psalm: 31:12

Wat een troost als iemand zichzelf met heden en toekomst geborgen mag weten in Gods hand. Dan is er de overgave in het lijden, omdat de Heere op de hoogte is van de zwaarte en duur ervan. Hij houdt alles in Zijn hand. Dat heeft David geweten. Dat betekent niet hij het niet meer moeilijk heeft. Hij bidt gelijk om redding uit hand van de boze vijand vijanden die hem op hem jagen om hem te doden.

Tekst: Matthes 27:37b

Pilatus wil de spot drijven met Jezus. Daarom dat opschrift boven Jezus' hoofd: Deze is de Koning der Joden. Alsof hij zeggen wil: hoe kan iemand die zo met zich laat sollen en zich aan een kruis laat spijkeren, iemand die dus zo machteloos is, jullie koning zijn? Tegelijk zegt hij de waarheid, want Jezus is de Koning van Zijn volk, ja de Koning van hemel en aarde. Straks zal Hem door zijn Vader alle macht worden gegeven in hemel en op aarde. Ook over Zijn vijanden en spotters.

Code: B3.44

Psalm: 21:4

Jezus moest sterven aan het kruis om de machten van zonde, satan en dood te overwinnen. Op de Paasmorgen wordt duidelijk dat Hij die overwinning heeft behaald. Hij verlangde naar die overwinning toen Hij stervend Zijn geest in handen van zijn Vader overgaf. Zijn Vader vervulde dat verlangen door Hem op te wekken uit de doden en Hem onvergankelijk leven te geven. Eeuwig leven, niet voor Zichzelf, maar om het als Vorst uit te delen aan dode zondaren die bidden: Gun leven aan mijn ziel.

Tekst: Lukas 24:34b

De paasgroet, waarmee de Emmaüsgangers in Jeruzalem worden ontvangen. De Heere is echt opgestaan. Simon - dat is Petrus' zondaarsnaam - heeft Hem gezien. Uit 1 Korinthe 15: 5 mogen we concluderen dat Jezus allereerst aan Petrus is verschenen, daarna pas aan de andere discipelen.

Code: B3.1

Psalm: 145:7

De Heere zorgt voor degene die Hem liefheeft. Maar degene van wie Hij merkt dat ze goddeloos, zondig leven, die verdelgt Hij. Die gaat verloren. De dichter heeft echter de Heere lief en looft Hem. Hij wil zelfs dat alle sterfelijke mensen God zullen eren.

Tekst: Spreuken 16:20b

Wie zich op God verlaat, dat wil zeggen op Hem als de enige Betrouwbare steunt, is de gelukkigste mens van de wereld. Je mag delen in Zijn vergevende genade en Hij zal voor je zorgen als een Vader, altijd en eeuwig.

Code: B3.2

Psalm: 141:2

Mijn bee: mijn gebeden, zegt de dichter, stijgen op tot voor het heilig aangezicht van God. Daarbij bidt hij met zijn handen omhoog. *Als reukwerk:* in het Heilige van de tempel stond het reukofferaltaar. Daarop werden de gebeden gereinigd van de zonden en werden zo door de Heere verhoord. Zie ook Openbaring 8: 1- 5.

Tekst: 1 Petrus 5:5b

God keert Zich tegen hoogmoedige mensen. Maar nederigen, ootmoedigen geeft Hij genade. Petrus zegt dit met het oog op jongeren die hun ouders onderdanig moeten zijn. Maar ook volwassen mensen moeten voor elkaar de minsten zijn. Een hele les, die geleerd wordt door de Geest van Christus, Die Zelf nederig van hart was.

Code: B3.3

Psalm: 68:17a

De God van Israel geeft kracht, geestelijke kracht aan wie niet meer tegen de problemen opgewassen zijn. Hij sterkt Zijn volk op de levensreis. Daar wil Hij voor geprezen en gevreesd worden. Hem *vrez*en is niet: bang voor hem zijn, maar ontzag voor Hem hebben en Hem kinderlijk vertrouwen. Die God leren we kennen in de Heere Jezus Christus.

Tekst: Johannes 3:14

De Israëlieten werden in de woestijn gebeten door vurige slangen vanwege hun zonden. Door het gif van de slangen zouden ze sterven. Genezing was alleen mogelijk door gelovig te kijken naar de koperen slang, die Mozes op Gods bevel had gemaakt en hoog op een stok had geplaatst. Zoals die koperen slang werd ook de Heere Jezus verhoogd aan het kruis. Alleen door het gelovig zien op Hem worden we van onze geestelijke dood verlost en ontvangen we eeuwig leven.

Code: B3.4

Psalm: 68:17

Hoe vrees'lijk: hoe ontzagwekkend zijn de daden van God op aarde, die Hij vanuit Zijn hoge hemel verricht. Hij is als de Allerhoogste, verheven boven alles en iedereen, alle aanbidding waard.

Tekst: Psalm 95:8a

Door de zonde, de ongehoorzaamheid aan de Heere, kunnen we ons hart zo hard maken, dat Gods stem er niet meer in door kan dringen. We krijgen Hem tegen. In de woestijn Meriba riepen de Israelieten Mozes en in hem de Heere ter verantwoording, omdat er geen water was. God krijgt de schuld. Zie Numeri 20: 2- 13. Nog altijd krijgt Hij de schuld voor de ellende in de wereld.

Code: B3.45

Psalm: 24:5a

Als een koning in Israel na een overwinning Jeruzalem binnentrok, dan werden de deuren van de stad voor hem geopend, zodat hij triomfantelijk ontvangen werd. Dat geldt ook voor God als Hij als de allerhoogste Koning op de ark van het verbond, Zijn troonzetel, Jeruzalem werd binnen gebracht. Voor Hem zijn de standpoorten te laag zijn om Hem doorgang te verlenen. Zo groot is Christus als Hij met Zijn overwinning aan het kruis naar de hemel vaart en de 'deuren' daar voor Hem opengaan.

Tekst: Johannes 14:2a

Jezus vergelijkt de hemel met een groot huis met vele woningen. Daar woont en troont zijn Vader. Nu gaat Hij naar de hemel om daar plaats te bereiden voor Zijn discipelen en allen die Hem toebehoren. Jezus bedoelt te zeggen: denk nooit dat er te weinig ruimte is bij God in de hemel. Als we er niet binnenkomen, ligt dat nooit aan de ruimte, maar aan ons.

Code: B3.46

Psalm: 24:5

Het moet wel een ontzaglijk groot Koning zijn als de deuren om hem binnen te laten te laag zijn. Wie is die Vorst, groot en sterk? Het is God die het Hoofd is van de hemelse legers, de miljoenen engelen. En Christus, Die na Zijn hemelvaart op de troon zit en regeert.

Tekst: 1 Thessalonicensen 5:16

Een kind van God kent droefheid over de zonden. Maar de grondtoon is blijdschap. Blijdschap vanwege het mogen delen in het heil van Christus. Omdat het daar zo vaak aan ontbreekt worden ze er hier extra toe aangespoord. Zo wil God, zo wil Christus het.

Code: B3.47

Psalm: 119:86a

De Heilige Geest geef ons onderwijs in Gods inzettingen Dus hoe wij de Heere moeten dienen en eren. Door dat onderwijs stroomt als het ware de lof op Hem uit ons hart en onze mond.

Tekst: Handelingen 2:4a

Allen die uitzagen naar en baden om de uitstorting van de Heilige Geest worden op Pinksteren vol met die Geest. Bij de discipelen blijkt dat doordat ze gaan getuigen van de grote werken, de grote daden van God, verricht in de Heere Jezus Christus. Ook in ons leven wil de Geest op ons gebed intrek nemen.

Code: B3.5

Psalm: 119:86

God gaf tijdens de regering van koning Salomo veel zegen aan Zijn volk Israel. Ook heidenvolken zullen met Gods genadegaven gezegend worden en Salomo, de troonopvolger van David, prijzen. In Salomo zien we de grote Zoon van David, Koning Jezus, Die heidenen wereldwijd in Zijn heil laat delen en Die daarom geprezen zal worden.

Tekst: Matthes 9:13b

Christus roept geen mensen, die denken dat ze zo goed zijn, tot bekering, maar mensen die alles verzondigd hebben en daarom verlossing en vergeving nodig hebben. Niet de Farizeeen, maar mensen als Levi de tollenaar.

Code: B3.6

Psalm: 72:10a

De eeuwige God, Die alle macht heeft en troont op de lofzangen van Israel, moet vanwege Zijn wonderen geprezen worden.

Tekst: Markus 9:23b

Een vader bidt de Heere Jezus om genezing van zijn zoon. De Heere Jezus vraagt geloof van hem. Vertrouwt Hij de Heere Jezus dat Hij zijn zoon kan en wil beter maken? Dat is geloven. Dat je het zelf niet kunt en Hij wel. De man gelooft al vraagt hij Jezus om hulp voor zijn ongeloof. Door het vertrouwen op God maakt Hij zijn beloften waar.

Code: B3.7

Psalm: 72:10

Sion, zo wordt de berg, waarop de tempel stond en waarin God woonde, genoemd. Zo wordt ook Jeruzalem met de bergen waarop de stad gebouwd is, genoemd. Die bergen vormen een onwrikbare grondslag, fundament. God houdt van deze heilige stad, waar Hij gediend en geeerd wordt, meer dan de andere steden in Israel.

Tekst: Hebreëen 11:30a

Het vallen van de muren van Jericho was geen prestatie van het volk Israel, maar een daad van God. Het volk moest wel vertrouwen dat de Heere de muren zou laten vallen. Dat vertrouwen bleek ook uit het feit dat ze gehoorzaam zeven dagen om Jericho heentrokken.

Code: B3.8

Psalm: 87:1

De dichter bidt dat de Heere helemaal door hem heen kijkt en hem laat zien of zijn hart en gedachten wel tot Zijn eer zijn. Zelf zijn we daar blijkbaar blind voor. Dit gebed is ook voor ons noodzakelijk.

Tekst: Jozua 7:19b

Achan heeft gezondigd. Hij heeft gestolen en gelogen. Jozua spoort hem aan zijn zonden eerlijk te belijden. Daarmee eert hij de HEERE, de God van zijn volk. Ook wij eren Hem door onze zonde en schuld te belijden.